

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 december 2021

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

Bijbel: Matteüs 5:11,12 en Lukas 1:26-38 (NBV21)

Matteüs 5:11,12

¹¹ Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. ¹² Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Lukas 1:26-38

²⁶ In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, ²⁷ naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Ze heette Maria en ze was nog maagd. ²⁸ Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' ²⁹ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. ³⁰ Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. ³¹ Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet Hem Jezus noemen. ³² Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. ³³ Tot in eeuwigheid zal Hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.' ³⁴ Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' ³⁵ De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. ³⁶ Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, ³⁷ want voor God is niets onmogelijk.' ³⁸ Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Bijzonderheden:

Vierde Adventszondag en het slot van de Zaligsprekingen. Afgelopen donderdag kwam de Kerstbrief 2021 uit. Heb je deze niet per mail ontvangen, [KLIK HIER](#) als je dit digitaal leest, anders vind je 'm op meerkerk.nl/media/Weekinfo 17 december.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Dit is de laatste (PddW en) PddW+ van het jaar 2021.

Misschien heb je je laatste kringbijeenkomst 2021 al gehad. In dat geval mag deze PddW+ je tot zegen zijn in je persoonlijke reflecties op de preek en bij gelegenheid in de komende weken misschien samen met vrienden of gezinsleden.

Hoe dan ook, we hopen dat het samenbrengen van het geloofsgetuigenis van Maria met het slot van de Zaligsprekingen je mag opbouwen in je geloof.

Op zondag 9 januari 2022 hopen we onze serie over de Bergrede weer voort te zetten.

Eenieder Gods zegen in de komende weken met een betekenisvolle Kerst en Jaarwisseling.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

1 Petrus 4:14, 2 Kronieken 36:16, Handelingen 5:42, Handelingen 7:52, Lukas 1:45, Lukas 6:36-38, Johannes 1:14, Johannes 8:12, Romeinen 12:11, Efeze 1:8-10

ENKELE OPMERKINGEN

Deze zondag mochten we het slot van de Zaligsprekingen belichten: Matteüs 5 de verzen 11 en 12. In zekere zin een verdere uitwerking van het vorige vers 10 (*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel*).

In de verzen 11 en 12 wordt gesproken over verschillende schakeringen van vervolgd worden; over smaad en vervolging, leugen en kwaadsprekerij en dit alles om - zegt Jezus - Mijnentwil (NBG51).

Dit te ondergaan om de naam en wil van Jezus mag ons brengen tot een verheugen en verblijden, ze geven ons immers loon in de hemel en doen ons staan in de traditie van profeten uit het Oude Testament (zie ook 1 Petrus 4:14, 2 Kronieken 36:16 en Handelingen 7:52)

Op deze laatste zondag voor Kerst lichtte Wigle het 'verheugen en verblijden' uit als een Adventsboodschap gelinkt aan Maria en de aankondiging van haar zwangerschap van de Beloofde Messias.

We kunnen alleen maar stil worden van wat daar in Lukas 1 bij de aankondiging, de Annunciatie, gebeurt en hoe Maria daar later op reageert met haar vreugde en blijdschap in haar Lofzang.

Een lofzang die voorafgegaan wordt door de uitzinnig blijde Elisabet en Johannes in haar schoot. Elizabets reactie is tevens een zaligspreking richting Maria:

En zalig is zij, die geloofd heeft... (Lukas 1:45 - NBG 51)

Wigle legde een verband tussen de (geloofs!)geschiedenis van Maria in Lukas 1 en Matteüs 5:11,12. Een verband dat in de titel van de preek onderstreept wordt in de woorden van Lukas 1:38a: *De Heer wil ik dienen*.

Is dit uiteindelijk niet wat de Zaligsprekingen samenvat als volgeling van Jezus?:

De Heer wil ik dienen.

En als je de Heer wil dienen, dan is je grondhouding die van horen en gehoorzaam zijn: 'Mij geschiede naar Uw woord' (Lukas 1:38b). In die geloofsuitspraak van Maria zit alles omsloten voor een volgeling van Jezus. In zijn/haar gaan en staan, denken en spreken om Jezus' wil. Het Mijnentwil van Matteüs 5:1 en het omwille van God van de geroepen en gezonden profeten van het Oude Testament.

Zitten aan de voeten van Jezus die Zijn mond opende op de Berg, is niet anders dan met Maria zeggen: *'De Heer wil ik dienen, mij geschiede naar uw woord.'*

En wat een zalig woord is dat!

En daar hoort ook het 'zalig' bij van vervolging (en de andere zaligsprekingen).

Denk in Maria's geval daarbij aan wat Simeon in Lukas 2 daarover profeteert: een zwaard zal door uw ziel gaan...

En Paulus noemde het later ook als een samenvatting van wat het dienen van de Heer betekent: Zij die godvruchtig willen leven (dat wil zeggen zij die als Maria zeggen 'De Heer wil ik dienen, mij geschiede naar uw woord') zullen vervolgd worden. En deel worden van het Koninkrijk van de hemel.

LIEDEREN

Komt allen tezamen

Komt, verwondert U hier mensen

529 – Komt, laten wij aanbidden

595 – Licht van de wereld

Schoonste Heer Jezus

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Wat heb je geleerd door het in de preek samenbrengen van Maria's geloofsgetuigenis en de woorden van Jezus in de Zaligsprekingen? Deel dit met elkaar.
4. Maria geeft zich over aan Gods wil. Jezus spreekt in de laatste zaligspreking over 'omwille van Mij'. Waar denk jij aan als je spreekt over Gods wil? Welke rol speelt Gods wil in jouw geloofsleven en geloofswandel?

5. Maria zei: “Mij geschiede naar uw woord” (Lukas 1:38b). Later, bij Jezus’ eerste wonder, in Kana, zei zij tegen de bedienden: “Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.” (Johannes 2:5).
Neem eens tijd om na te denken over situaties en mogelijkheden om die woorden ook in je eigen leven waar te maken. Deel dat in de vertrouwelijkheid van de kring met elkaar, niet alleen bij waar het goed ging, maar ook waar je het moeilijk vond om Jezus in alles na te volgen.

6. Bij geloofsvervolging denken we vaak aan christenen in landen waar het Christelijk geloof niet vrij beleden mag worden. In Matteüs 5:11,12 wordt vervolging in een rijtje genoemd van smaad, leugen en kwaadsprekerij. Kun je met elkaar voorbeelden delen van waar dit jou overkwam en hoe je daar mee omging?
Kun/kon je in die situaties altijd onderscheiden of smaad etc te maken had met je christen-zijn of om andere redenen?

7. Vers 12 roept op om blij en verheugd te zijn onder omstandigheden die juist enorm naar zijn. Dit met het oog op het loon in de hemel. Heb je wel eens ervaren dat je denkend aan de hemel boven je nare situatie uitgetild werd? Wat gebeurde er op dat moment? Neem tijd om met elkaar te bidden om het geheim van wat Jezus hier noemt, (meer) te mogen ontdekken.

GEBEDSSUGGESTIE n.a.v. Lukas 1:46:4 uit de Lofzang van Maria:

Mogen ook wij God groot maken en vol dankbaarheid zeggen: Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft in Christus oog gehad voor mij, oog gehad voor ons.
Amen.

