

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 december 2021**

Prediker: Christiaan Vos

Titel: Derde Advent ('Ben Ik er')

Bijbel: Johannes 8:58 (NBV)

*“Waarachtig, Ik verzeker u”, antwoordde Jezus, “van voordat Abraham er was, ben Ik er.”*

### **Bijzonderheden:**

Derde zondag van Advent.

De week volgend op deze zondag komt ook de Meerkerk-Kerstbrief uit. Dit keer per e-mail. Houd je mailbox in de gaten en vraag je kringleden hetzelfde te doen!

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

wat een prachtige titel koos Christiaan Vos, onze prediker, van deze zondag: 'Ben Ik er'. Uitgaande van het ene vers van Johannes 8:58 een titel met 3 woorden, die tezamen slechts 7 letters bevatten.

Maar hoe weinig woorden en letters ook, wat schuilt hierin een grote rijkdom! Een Rijkdom met een hoofdletter geschreven, omwille van Christus!

Bij Hem en bij de Rijkdom die we in Hem hebben ontvangen, mogen we in deze Adventstijd extra bepaald worden.

We bidden dat de Preek, de dagelijkse Preek door de Week en de Plus editie zullen bijdragen aan het meer mogen vatten van die Rijkdom.

Een hartelijke zegenroet van het PddW(+) team

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Exodus 3:14, Psalm 21:1, Jesaja 7:14, Jesaja 46:9-11, Matteüs 1:20-23, Johannes 6:51-59, Johannes 6:68-69, Filippenzen 4:4-7.

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Derde Advent: Ben Ik er.

Jezus is gekomen met Advent om er altijd te zijn. Wat een rijke gedachte als we vanuit Exodus 3:14 weten dat God zich bekend maakte met de naam: 'Ik ben die Ik ben' en met de geboorte van Jezus de profetie van Jesaja 7:14 wordt vervuld met de woorden van de engel die aan Jozef verscheen: 'men zal Hem de naam Immanuël geven, ofwel: God met ons.' (Matteüs 1:20-23)

We proeven dat ook in het Magnificat, de lofzang van Maria (Lukas 1:46-55):

*46 Maria zei: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, 47 mijn hart juicht om God, mijn redder: 48 Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, 49 ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. 50 Barmhartig is Hij, van*

*geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. 51 Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, 52 heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. 53 Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. 54 (54-55) Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.'*

Dit zijn woorden die met vreugde het eeuwig zijn van God en zijn barmhartigheid voor de mens weergeven. Dit zijn woorden die ook zo mooi passen bij die van Jezus in de Zaligsprekingen/-Bergrede van Matteüs 5-7. Dit zijn woorden die rijk zijn aan tederheid en hoop, bevrijding en Gods nabijheid. Dit zijn woorden van een jonge vrouw die haar lage staat niet ziet als uitzichtloos, maar in het mogen dragen van het Beloofde Kind, Gods grootheid en goedheid ziet bevestigd voor zichzelf en haar volk.

\*\*\*\*\*

### **LIEDEREN**

386 – Lof zij de Heer

780 – Verwachten

770 – Ik zal er zijn

717 – Stil, mijn ziel, wees stil

618 – Jezus, hoop van de volken

\*\*\*\*\*

### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Velen van ons kennen de oudere vertaling van Johannes 8:58: 'Eer Abraham was, ben Ik' (NBG51). De NBV vertaling voegt daar het woordje 'er' bij. Dat komt dichterbij onze dagelijkse beleving. We teksten het aan onze kinderen als we hen op een afgesproken plek opwachten om naar huis gereden te worden: Ik ben er! Of zij teksten het aan ons. Welke overeenkomsten en welke verschillen zie je tussen ons "ik ben er" en Gods "Ik ben er"?

4. Immanuel: God met ons, bij ons, in ons, voor ons. Hoe ervaar je dit in je dagelijks leven? Kun je voorbeelden geven van waar je Gods nabijheid heel sterk ervaren hebt, maar ook waar je dat juist niet ervaarde?

5. De Heer *is* mijn herder, mij ontbreekt niets (Psalm 23). Dit is een geloofsuitspraak van David, in de tegenwoordige tijd 'is'. Jezus zegt in de tegenwoordige tijd: 'Ik ben er'. Wij spreken vaak over situaties die we graag anders zouden zien en zeggen dan hoopvol: het *komt* goed. Dat verwijst naar de toekomst. Zouden we niet vanuit het 'Ik ben er' vol geloof en vertrouwen mogen zeggen: Het *is* goed! (tegenwoordige tijd)? En wel omdat Jezus, de Goede Herder 'er is', zelfs als we door een diep dal gaan! Bespreek met elkaar het verschil tussen 'het komt goed' en 'het is goed'.

6. De tekst van NBV21 zegt 'Ben Ik er'. Anders gezegd: In Christus is de Heer altijd nabij (Filippenzen 4:5b). Toch vraagt het ook van onze kant een stap om die nabijheid te ervaren. Vers 5b staat omringd door een aantal gebiedende wijzen (NBG51): Verblijdt u in de Here, te alle tijde!. Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles ..... Kun je delen in de kring hoe jij te midden van je zorgen ervaarde dat God nabij was en je Zijn vrede ook daadwerkelijk ervaarde? Een vrede die alle verstand te boven ging en je hart en gedachten behoedde in Christus Jezus.

7. Hoe leef jij toe naar Kerst? Heb je als deel van dat toeleven al nagedacht wie je gaat uitnodigen voor de dienst of de livestream? Neem tijd om de namen te delen en samen in gebed te brengen. Waar je nog geen namen hebt, bid samen dat de Heer je leidt naar iemand die je kan uitnodigen.

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Dank U Heer Jezus, dat U er bent, altijd en onder elke omstandigheid. Leer ons leven uit U en door U en tot U opdat we Uw vrede mogen ervaren, een vrede die alle verstand te boven gaat. We bidden u dit uit genade en in Uw naam, amen.

\*\*\*\*\*

