

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 5 december 2021

Prediker: Patrick van der Laan
Titel: Wordt vervolgd...
Bijbel: Matteüs 5:10 (NBV21)

*10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Bijzonderheden:

Tweede zondag van Advent. We vierden het heilig Avondmaal. En we zijn aangekomen bij de laatste van de zaligsprekingen uit de Bergrede, een die overigens in tweeën opgedeeld is, zie de verzen 11 en 12, waarover volgende week gesproken zal worden.

10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Afgelopen donderdag en vrijdag was ik (Patrick) uitgenodigd in Steenwijk, om samen met 25 andere voorgangers (en hun vrouwen) ons hart te delen.

Ik reed er best sceptisch heen... ik ben namelijk een tikkeltje allergisch voor netwerkbijeenkomsten waar de één het nog beter weet dan de ander en waar een ander jou altijd kan helpen. Voelt voor mij altijd als een nest met verborgen agenda's en dat geeft vlekken in mijn nek. Maar dit was anders... het thema dat centraal stond was: lijden in het leiden. En tot mijn (positieve) verbazing lieten deze voorgangers hun hart (en worstelingen) zien en was de grote oproep van de voorgangers: bid voor mij, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn gemeente.

Waarom deze inleiding? We worden vervolgd in een geestelijke strijd waar de duivelse pijlen gericht zijn op bovenstaande mensen. Voorgangers van grote gemeenten in Nederland braken en huilden... want de buitenkant zegt soms zo weinig over de binnenkant.

Dus mijn dringende, nederige oproep: Bid mee... Dat we de eenheid bewaren en bewaken die ALLEEN is in Jezus Christus.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

2 Timoteüs 3:12, Lukas 6:27-28, Lukas 23:34, Johannes 17:20-23, Matteüs 5:43-45, Matteüs 13:44-46, Romeinen 5:3-5, Romeinen 8:31,35-37, Romeinen 12:19-21, 1 Korintiërs 4:12-13, 2 Korintiërs 4:7-10, 1 Petrus 3:14, 1 Petrus 5:8-10, Daniël 3:16-18, Handelingen 7:54-60, Efeze 6:10-18 (wapenrusting)

ENKELE OPMERKINGEN

Met het Bijbelgedeelte Matteüs 5:10 zijn we aangekomen bij de laatste zaligspreking en zoals we vaak hebben verteld... ze volgen elkaar op. Zo start en eindigt de zaligsprekingen met de belofte van het koninkrijk van de hemel.

En daar waar we vorige week spraken over het stichten van vrede, daar is het volgende misschien wel in groot contrast, namelijk vervolging tot gevolg. Dat is toch gek?! Dat het stichten van vrede (en alle andere eigenschappen uit de zaligsprekingen die deel moeten zijn van een volgeling van Jezus) mensen aanzet tot vervolging. Wie kan er nou tegen vrede en goede eigenschappen zijn?

Patrick begon zijn preek met een video van OpenDoors over vervolging van Kouroush uit Iran: <https://www.youtube.com/watch?v=-cJusU7ffl4&t=4s> Hij vluchtte vanwege zijn arrestatie en de marteling die hij moest ondergaan, niet omdat hij opstandig was of kwade dingen deed, maar alleen omdat hij een volgeling van Jezus is. Dat werd gezien en niet getolereerd.

Dit is wat vele christenen zien als vervolging, en dat is het ook zeker. Alleen zijn de woorden hier uit de Bergrede dan niet voor ons? Worden wij in Nederland niet vervolgd? Als Jezus vervolging als gegeven ziet, is Hij ons in Nederland (het westen) dan vergeten?

Volgens Open Doors worden er momenteel wereldwijd 340 miljoen christenen vervolgd zoals Kouroush. Nu kennen wij gelukkig geen vervolging zoals Kouroush (en zovele anderen), maar wat is ons deel dan?

Vervolging is niet alleen in de vorm van marteling, gevangenschap of sociale uitsluiting... **christenvervolging is alle negatieve gevolgen van het volgen van Jezus.** Het is **vervolging vanwege de gerechtigheid** en dus niet vervolging vanwege onze zonde! Dat is een hele belangrijke!

Het stichten van hemelse vrede is: mensen verbinden aan Jezus als de Weg, de Waarheid en het Leven... dát brengt vervolging... en ja, ook in Nederland.

Iemand zei eens: De diepste oorzaak van vervolging is de kosmische geestelijke strijd tussen het koninkrijk van de hemel en dat van satan. Dat is ook wat we zien als Paulus in Efeze 6 zegt dat onze strijd niet gericht is tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Dat maakt dat vervolging niet alleen fysiek maar vooral ook geestelijk is.

Patrick: Ik geloof dat vervolging ook om deze reden maar één doel heeft, namelijk ons hart en gedachten van Jezus afhouden. En dat kan op allerlei manieren, ook in Nederland, ook bij ons... door ontmoediging, onzekerheid, schaamte, druk, angst, verleiding, afleiding, misleiding.

We leven momenteel in een wereld van influencers... Mensen die via sociale media zoveel volgers hebben dat ze invloed uitoefenen op deze volgers met wat ze delen. Ik las hierover een artikel dat ging over twee boeken: Gouden bergen en Picture perfect.

En de vraag die in mij op kwam: wie volg ik? Wie volg jij? Wie is jou 'influencer'? Is Jezus nog onze Influencer? Beïnvloed Hij mijn leven of zijn dat anderen die ik belangrijker vind? Het is gevaarlijk om een influencer te volgen en te willen doen wat hij/zij doet... het is nog gevaarlijker om gevolgd te worden en influencer te zijn (Jakobus 3:1). Het hoeft niet per definitie slecht te zijn... maar we kunnen ons op glad ijs bevinden. Laten we juist daarom oproepen, juist in deze tijd, om Jezus te volgen, dat Hij onze Influencer is/wordt.

Vervolging is dus enorm breed maar het doel is altijd: ons hart en gedachten van Jezus afhouden door fysieke of geestelijke vervolging vanwege de gerechtigheid!

Voor alle duidelijkheid: het betekent dus dat we niet gelukkig moeten zijn met de vervolging vanwege onze zonden! Het zijn de consequenties van het navolgen van Jezus en de verkondiging van Zijn gerechtigheid. We zagen het al bij Jezus' discipelen, die (misschien op Johannes na) allemaal vanwege de verkondiging door vervolging om het leven kwamen.

Het zijn de consequenties die voortkomen uit het navolgen van Jezus waar we ons eigen hart en die van een ander willen bereiken... dat is wanneer vervolging onvermijdelijk is.

Patrick kwam in het bezit van 2.500 sleutelhangers. Op elke sleutelhanger staat een QR-code waar de Bijbel in 100 verschillende talen te vinden is. Voor elke sleutelhanger is gebeden dat het ons, als Vredestichters, mag aanmoedigen om deze uit te delen zodat iedereen in zijn/haar eigen moedertaal Gods woord kan lezen. Nog geen idee over waar, wie en hoe, maar het waarom is duidelijk.

En er zijn allemaal redenen om dit niet te doen, waarvan vervolging er één van is, maar met de hemel voor ogen is het ons leven waard om het dóór te geven.

Want Jezus bouwt Zijn kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus omwille van de gerechtigheid, dwars door de vervolging, laten we vrede stichten met een zuiver hart, vol barmhartigheid, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, zacht&moedig, treurende over onze eigen zonde en die van de wereld om ons heen, startend arm van geest...

Maar prijs de Heer, want dat maakt gelukkig.

LIEDEREN

Hoop in leven en in dood
Hier wacht de schepping op - Christian Verwoerd
575 – Jezus alleen
Jesus at the center
Jezus, leven van mijn leven
Blijf mij nabij

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Volgens de lijst van Open Doors worden 340.000.000 christenen vervolgd vanwege hun geloof in Jezus. Was je ervan op de hoogte? Wat doet dat met je?

3a Op welke manier zou je iets voor onze vervolgte broeders en zusters kunnen betekenen?

4. Patrick noemde christenvervolging: 'alle negatieve gevolgen van het volgen van Jezus.' Aan welke dingen denk jij bij vervolging in Nederland?
Is het een onderdeel van jouw leven als christen? Zo ja, op welke manier? Praat je daar weleens over met anderen?

5. Een vervolgte christen zei eens: *"Lijden is niet het ergste wat ons kan overkomen, ongehoorzaamheid aan God is het allerergst."*
Neem de tijd om na te denken en op te schrijven waarom je het hier mee eens bent of niet, en deel dat daarna met elkaar.

6. Welke influencers ken jij? Welke mensen volg jij op sociale media en denk jij wel eens door hen beïnvloed te zijn. Was dat een goede of slechte invloed? En waarom.

7. Naar aanleiding van Patricks samenkomst met andere voorgangers: durf jij iets te delen van waar jij een worsteling ervaart in je leven? Misschien ook wel met betrekking op je gezin. Deel dit en bid en er dan als kring voor.

8. Hoe kunnen we als kring vormgeven om verwachtingsvol toe te leven naar Kerst?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, in deze tijd wil ik U vragen om ons één te maken, opdat de wereld ziet dat wij Uw volgelingen zijn. Laat mij dan zien wat mijn aandeel is om deze éénheid te bewaren en te bewaken.

In Jezus' Naam....

Amen.

