

PREEK DOOR DE WEEK

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

[Matteüs 5:11,12](#) en [Lukas 1:26-38](#)

NBV21

*Geraakt &
Geroepen*

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

U bent het volgen meer dan waard

“Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.” ([Matteüs 5:11-12](#))

Afgelopen zondag was het de vierde zondag van Advent. Dat betekent dat het bijna Kerst is. Dan mogen we er weer bij stil staan dat Jezus naar de aarde kwam om het leven te leven dat wij zouden moeten leven, maar wat wij zonder Hem nooit zouden kunnen. Maar ook dat Hij kwam om de dood te sterven die wij verdiend hadden. God heeft er gelukkig alles voor over gehad om de relatie tussen Hem en ons weer te herstellen. Door het offer van Jezus mogen we zonder schroom naderen tot de troon van Gods genade waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden ([Hebreeën 4:16](#)).

Als je dat allemaal goed tot je laat doordringen, dan ga je ook steeds meer begrijpen dat we ons mogen verblijden als we vervolgd worden of slecht behandeld worden vanwege onze Heer. Want als we lijden vanwege Zijn naam, dan eren we Hem en ervaren we de echtheid van ons geloof en onze trouw aan Hem. Dan lijden we omdat we iets goeds hebben gedaan, niet omdat we iets verkeerd hebben gedaan.

Toen de apostelen waren gegeseld omdat ze het volk vertelden over Jezus, waren ze verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus ([Handelingen 5:41](#)).

Wij mogen ook van Jezus getuigen. Op werk of op school of in de buurt waar je woont. Misschien zelfs wel binnen je eigen familie. En dat is soms best wel spannend en dat vraagt ook wijsheid. Gelukkig wil God ons dat ook geven als wij Hem daar om vragen.

In ons land zullen we misschien niet snel fysiek lijden om ons geloof in God, maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat je een reactie krijgt die niet leuk is of die pijn doet. Maar dan hoeven we niet ontmoedigd te raken, want we waren ervoor gewaarschuwd. En God geeft ons dan zelfs de kracht om te bidden voor de mensen die ons kwaad doen. Jezus zelf gaf hiervan het ultieme voorbeeld aan het kruis toen Hij bad: *“Vader vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen”*.

Gebed

Heer, help mij om te bidden voor wie mij vervolgen of pijn hebben gedaan vanwege Uw naam. Om mijn naasten lief te hebben als mijzelf. Geef mij de moed en de passie om hen van U te vertellen. Want ik weet dat alleen U de vrede kunt geven waar iedereen naar op zoek is, want U bent de Vredevorst!

dinsdag 21 december 2021

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

Licht van de wereld

Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: "Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft."

([Johannes 8:12](#), Het Boek)

Vandaag is de kortste dag van het jaar, de daglichtperiode duurt slechts 7 uur en 44 minuten. De nacht is dan op zijn langst. Het begin van de winter, maar ook het moment dat de dagen weer langer worden. Licht en donker, misschien ervaar je dat in deze tijd wel in jouw omgeving. Je kunt blij zijn over dingen, maar misschien maak je je wel zorgen om wat er in jouw leven gebeurt. En waar is God dan? God ziet jou, maar zie jij God ook?

Laten we eens wat uitzoomen. Je kijkt naar de gebedslijst van onze gemeente. Je bedenkt dat zoveel mensen zorgen hebben, vaak om hun gezondheid. En weer vraag je je af, waar is God? God ziet onze gemeente. We zoomen nog verder uit. We zien een wereld die strijdt tegen een pandemie. Miljarden mensen die verlangen naar perspectief. Waar is God? God ziet de wereld. Hoe ver kunnen we nog uitzoomen? Vanuit het heelal zien we de aarde als een klein puntje. Waar is God? God is groter dan dit alles. Hij heeft het universum met onze wereld gemaakt.

Het is bijna Kerst. De schepper van het heelal heeft onze wereld op het oog. In [Johannes 3:16](#) lezen we:

'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

Die grote God moest zich klein maken, zodat wij Hem kunnen zien. Hij moest mens worden. En zo werd ruim 2000 jaar geleden Jezus geboren. Hij kon van zichzelf getuigen:

"Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat Leven geeft."

Hij schijnt met Zijn licht over de wereld. Een wereld die zo verlangt naar perspectief. Zijn licht schijnt over eenieder in onze gemeente. Het licht van Jezus schijnt over jou. Je zorgen zijn er nog, maar je blik richt zich naar dat licht. Elke keer dat je naar Jezus kijkt, wordt het iets minder donker en meer licht. De kortste dag ligt achter ons.

Laten we bidden met de woorden van Opwekking 595:

Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis; nu mag ik zien wie U bent.

Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer. Bij U wil zijn, elk moment.

Voor U wil ik mij buigen. U wil ik aanbidden. U wil ik erkennen als mijn Heer.

Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij.

Vergeet het Kind niet!

'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.'
([Romeinen 12:11](#), NBV)

Het is bijna Kerst. Waarschijnlijk zijn we allemaal op onze eigen manier bezig met voorbereidingen. Wie nodigen we thuis uit of wie vragen we mee te gaan naar de kerstdienst? Wanneer kunnen we mensen ontmoeten of samen eten met familie? Wie is er deze periode alleen en kunnen we een hart onder de riem steken? Hoe zal het 3-gangen diner er dit jaar uitzien? Wie moeten we nog een kerstkaart sturen?

We zijn soms zo druk met de poespas rondom Kerst dat we één ding vergeten: het Kind! Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus. Als er een baby geboren is, hangen we slingers op, eten we traditioneel beschuit met muisjes, geven we cadeaus aan de baby en ouders en vieren we feest. Zou het niet mooi zijn om dit jaar vooral daaraan te denken? Misschien kunnen we de beschuit met muisjes wel aan het kerstontbijt toevoegen om bewust de geboorte van Jezus te vieren?

In de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage lezen we een tekst uit Romeinen 12. Dit hoofdstuk gaat over leven volgens Gods wil. Enthousiast en vurig zijn horen daar ook bij. We kunnen ons afvragen of dat enthousiasme al begint bij onze voorbereidingen voor Kerst. Zijn we vooral enthousiast over de poespas rondom Kerst? Of zijn we enthousiast, en in volle verwachting, over de komst van het Kind?

In [Lukas 1:38](#) spreekt Maria vanuit haar hart de woorden: *"De Heer wil ik dienen"*. Dat is nogal een uitspraak als je net te horen hebt gekregen dat je straks in verwachting zult zijn van de Zoon van God. Maar in de uitspraak van Maria zie ik een overeenkomst met de tekst in Romeinen 12:11. Maria is enthousiast, want ze verwacht een kind. In datzelfde vers lezen we ook dat Maria zegt: *"Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd."* Maria kan vanuit haar hart de Heer dienen. Ze legt haar leven in Gods hand. Wat een enthousiasme en wat een dienstbaarheid.

Maria leefde volgens Gods wil. Ze diende de Heer. Voor haar was het een heel bijzondere Kerst, vol enthousiasme, omdat ze Gods Zoon mocht ontmoeten. Zijn wij ook in volle verwachting, vol enthousiasme om Gods Zoon te verwelkomen in ons leven? En zullen we dat vieren met Kerst? Misschien wel met beschuit met muisjes?

Heer, laat ons enthousiasme niet bekoelen, maar vuur ons aan door Uw Geest, zodat wij U mogen dienen.

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

Een goede naam

“Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.” ([Matteüs 5:11-12](#) NBV21)

Het kan gebeuren dat we in dit land, in onze tijd, wat tegenwerking ondervinden als christenen. Mogelijk word je persoonlijk als gelovige gepest of benadeeld. Ik ga niet zeggen dat dit niets voorstelt, want schelden en pesten doet werkelijk pijn, maar ik wil het wel in het perspectief plaatsten van de vervolging van broers en zussen wereldwijd. In veel landen loopt je leven serieus gevaar als je de naam van Christus draagt!

In ons geval wil ik nog een kanttekening plaatsen. Hoe staan wij bekend als christenen in ons land, in deze tijd? Hebben we een goede reputatie, staan we ‘in de gunst bij het gehele volk’ zoals de eerste vrienden van Jezus? ([Handelingen 2:47](#))

Het is goed om kritisch in de spiegel te kijken wat dit betreft. Er zijn geloofsgenoten die een uitstekende reputatie hebben opgebouwd, denk aan de gelovigen die zich inzetten voor dak- en thuislozen, voor vreemdelingen, vluchtelingen en verslaafden. Christenen doen ontzettend veel goed werk in zorg en onderwijs! Juist dáár waar we onze handen uit de mouwen steken, werkelijk in praktijk brengen wat we geloven, brengen we eer aan de Naam van Jezus!

We moeten er niet naar streven om de goedkeuring van iedereen te krijgen – dat kan immers niet – maar we kunnen er wel alles aan doen om goed bekend te staan als Jezus’ volgelingen. Hoe bijvoorbeeld?

Luister naar de woorden van de Meester Zelf:

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.” ([Lukas 6:36-38](#) NBV21)

Laten we werken aan onze eenheid als gelovigen. Laten we verbinden waar mensen verdeeld en verwond zijn. Sluit aan in de rij van mensen die geen kwaad met kwaad willen vergelden.

Gebed

Heer Jezus, zelfs aan het kruis kon U het opbrengen uw vijanden te vergeven. Help ons te leven op een manier die uw Naam eer brengt!

De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen

Morgen is het Kerst, we vieren de komst van Jezus. [Johannes 1:14](#) (HSV) zegt over Hem: *'Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.'*

Er werd naar Hem uitgezien. Al eeuwenlang, maar zeker in tijden dat het volk werd overheerst door een vijand. Zoals in de tijd van Jezus, de Romeinen. Zou God nu misschien ...? En hoe? Jesaja had lange tijd daarvoor wel een idee: *"Scheurde U maar de hemel open om af te dalen! De bergen zouden voor U beven, (...) de volken zouden sidderen..."* ([Jesaja 63:19-64:1](#)) De hemel openscheuren... dat klinkt dramatisch, urgent ook en krachtig. Het lijkt ook logisch om op die manier de tegenstander te verrassen en te verslaan. Maar of God zo werkt?

Later in Jezus' leven vroegen Jakobus en Johannes aan Jezus - toen zij met Hem ergens niet welkom waren - of ze mochten bidden om 'vuur uit de hemel'; dat zou die mensen wel verteren (en léren). Jezus wees hen echter streng terecht en ging met hen naar een ander dorp. Jezus is anders.

Ook bij Jezus' komst op aarde, ging het anders. De hemel scheurde wel open, maar niet om met geweld te komen, maar.... als een Kind, in arme omstandigheden, teder, onmachtig, onschuldig, maar ook Goddelijk en uitnodigend. Als vervulling van de profetieën. Jan van Klaveren schreef er het volgende gedicht over:

De Wens der eeuwen

Het beeld dat steeds blijft trekken:
Een kindje klein en teer
Wie dit ooit heeft meegemaakt
Weet dat maar al te zeer

De Wens der eeuwen zag het licht
In armoedige maar welkome tijden
Geluk bescheen het moederhart
Ieder kon zich in Hem verblijden

In onze zieke maatschappij
Is Jezus de Hoop der volken
Het goddelijk Kind is neergedaald
Om blijvend redding te vertolken

Het brengt voor ieder genade aan
Daar kun je op vertrouwen
De status van een mens is zwak
Op het Kribbekind mag je bouwen

Kom en zie het Licht van boven
Ervaar de warmte van Zijn gloed
Het Jezus leven is vast en zeker
Verblijd je in Gods overvloed!



Kerstvakantie

In verband met de feestdagen is er in de periode tot zondag 9 januari 2022 géén Preek door de Week.

D.V. Vanaf maandag 10 januari ontvangen de abonnees de nieuwe bijdragen weer in hun mailbox en zijn de overdenkingen ook weer te beluisteren via de PddW-podcast.

Het PddW-team wenst u allen gezegende Kerstdagen toe en een betekenisvolle jaarwisseling.

Graag tot 10 januari wanneer we starten met de 17^{de} jaargang van PddW.



Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.