

PREEK DOOR DE WEEK

Derde Advent ('Ben Ik er')

[Johannes 8:58](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 13 december 2021

Derde Advent ('Ben Ik er')

Ongrijpbaar

Toen raapten ze stenen op om naar Hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. ([Johannes 8:59](#) NBV21)

Als laatste zaligspreking lazen wij: *"Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel."* ([Matteüs 5:10](#) NBV21)

Had Jezus ervaring met vervolging? Jazeker. Direct na zijn geboorte kwamen er in het hart van koning Herodes al plannen op om het Licht uit de hemel te doven. Aan de magiërs uit het Oosten vroeg Herodes of ze hem op de hoogte wilden brengen van de geboorteplaats van de nieuwe Koning, zogenaamd om het Kind te 'aanbidden' ([Matteüs 2:8](#)). Vanuit de hemel werd direct ingegrepen. In een droom werden de magiërs voor Herodes gewaarschuwd en via een andere route verlieten zij het land.

Wie moesten er nog meer haastig het land uit? Jozef, Maria en Jezus. In een droom verscheen er een engel van de Heer aan Jozef. Die zei: *"Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen."* ([Matteüs 2:13](#))

Sta een moment stil bij het feit dat Jezus als kind een vluchteling was. Bedenk dat als je kinderen ziet die vandaag, in onze tijd, een veilig heenkomen moeten zoeken!

Jezus was een vluchteling, maar ook een ontsnappingskunstenaar. Hij liet zich niet vangen met woorden en was in allerlei opzichten 'ongrijpbaar'. In [Johannes 7:30](#) lezen we: '...maar niemand deed Hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was.' Jezus heeft dan op het Loofhutenfeest gesproken en diepe indruk gemaakt. Zelfs de dienaars van de hogepriesters en farizeeën zijn gegrepen door zijn woorden. 'Nog nooit heeft een mens zo gesproken!' geven ze als antwoord aan hun leiders die niet begrijpen waarom ze Jezus 'zomaar' lieten ontsnappen.

Op een bepaald moment wilden Jezus' vijanden Hem zelfs in een afgrond duwen en dan staat er: 'Maar Hij liep midden tussen hen door en vertrok.' ([Lukas 4:30](#))

In [Johannes 8:59](#) lezen we dat Jezus aan een steniging ontkomt door 'onopgemerkt uit de tempel te ontkomen'. Twee hoofdstukken verderop zegt Hij: *"Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf."* ([Johannes 10:18](#)). En inderdaad, uiteindelijk geeft Hij zijn leven. En toen dacht de duisternis het Licht alsnog gedooft te hebben.

Maar de duisternis had Hem absoluut *niet* gegrepen.

Gebed

Jezus, ongrijpbaar Levenslicht, Overwinnaar, Vredevorst!

God heeft iets geweldigs gedaan

“Ik geef alle eer aan God, Ik juich voor Hem, Hij is mijn redder” ([Lukas 1:46,47](#) BGT)

Op de bidstond die ik onlangs bijwoonde stelde de leider voor om te beginnen met in enkele woorden God te eren en te prijzen om wie Hij voor ons is. Er kwamen mooie eigenschappen van God naar voren, zijn trouw, genade, licht in de duisternis, de weg, waarheid en het leven.

Maria opent haar lofzang met: *“Alle eer aan God”*, in andere vertalingen staat: *“Maakt groot de Heer”*. Vandaar dat haar gebed in de muziek wel genoemd wordt: ‘het Magnificat’. Daarin zit het woord: magnifiek, prachtig, geweldig mooi. God, U bent magnifiek, geweldig mooi. Maria voegt er nog iets aan toe: *“U bent mijn redder.”* Heel persoonlijk, God is geweldig groot, maar ook haar persoonlijke Redder. Waarvan verlost de Heer haar en ons? Natuurlijk zullen we snel zeggen: van de zonde, Hij bevrijdt ons uit de macht van de zonde. Maar redding in de Bijbel is een breder begrip; wij zijn vrijgemaakt, hebben een nieuwe identiteit in Christus en mogen op Hem gaan lijken, nu al in dit leven begint dat. Denk maar aan de Bergrede die we in deze tijd bespreken. Ligt daaraan niet het karakter van Jezus ten grondslag: zalig die nederig van hart zijn, zachtmoedig, hongeren en dorsten naar gerechtigheid, rein van hart, vreedstichter zijn. Juist in Christus mogen we die persoon worden.

Er is nog iets waar Maria God voor dankt: *“Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan”*. God heeft iets geweldigs gedaan, in het Grieks staat: God heeft *Megaleia dingen* gedaan. Daarin herkennen we het woord: mega; God heeft mega grote dingen gedaan. Wat heeft God voor groots gedaan? Door de geboorte van Jezus is God in zijn Zoon naar ons toegekomen. ‘Derde Aent: **Ben Ik er**’ was het thema van de preek. Ik laat jullie niet alleen in alle sores, maar in de ellende kom Ik naar jullie toe.

Maria was een gewoon, gelovig meisje en God verkoos haar om zijn Zoon in haar geboren te laten worden. God die grote dingen doet, komt dichtbij in een kind.

En in Maria mogen ook wij ons verheugen Hij kwam in haar naar de wereld toe. We zijn op weg naar Kerst, samen mogen we dat feest vieren, met elkaar tijd doorbrengen. Maar het is ook een heel persoonlijk feest. Maria zegt: *“Hij heeft iets geweldigs aan mij gedaan.”* Hij wil vrede geven op aarde, maar allereerst in ons hart, vrede met God, iets geweldigs: vrede tussen jou en Hem.

En dat zegt Maria door zijn **barmhartigheid** ([vers 72](#)). God is innerlijk over ons bewogen; vanuit die liefde en ontferming voor ons stuurt Hij zijn Zoon. Hij toont zijn barmhartigheid en herinnert zich zijn heilig verbond. Is dat niet geweldig nieuws? Jezus kwam deze wereld in vanuit die barmhartigheid van God. Is dat niet iets om God voor te eren en Hem groot te maken?

Gebed

Dank, Heer, voor de geweldige dingen die U voor ons en in ons heeft gedaan.

woensdag 15 december 2021

Derde Advent ('Ben Ik er')

Eeuwig leven

Jezus vroeg nu aan de twaalf: "Willen jullie soms ook weggaan?" Simon Petrus gaf antwoord: "Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent." ([Johannes 6:67-69](#) NBV21)

Jezus zegt in [Johannes 6:51-59](#) dat Hij het Levende brood is dat uit de hemel is neergedaald. *"En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam."* Jezus zegt daarbij dat wie dat brood (Zijn lichaam) niet eet en die wijn (Zijn bloed) niet drinkt, het leven niet in zich heeft. Wie dat wel doet heeft eeuwig leven.

Die woorden riepen felle reacties op. Wie is Hij wel dat Hij dat kan zeggen? Dan zegt Jezus *"Waarachtig, Ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben Ik er."*

Jezus is God, onze redding is van Hem afhankelijk. En als God is Hij eeuwig aanwezig. 'Ik ben die Ik ben' is zijn naam ([Exodus 3:14](#)). Zijn lichaam was, net als dat van ons, slechts tijdelijk, zijn Geest, de heilige Geest, eeuwig.

Eeuwig. Ik kan me wel voorstellen dat iets niet eindigt, altijd doorgaat, maar iets dat geen begin heeft en al bestond vóór de tijd begon, daar kan ik niet bij. Laat het me weten als jij wel begrijpt dat er ooit een tijd was dat er geen tijd was...

Ik snap het niet, maar voor mij toont dat ook de grootheid van God. Net zoals we dat op het eind van het boek Job lezen. Nadat Job zijn vragen en klagen had laten horen en God zelfs onrecht had toegedicht, ging God Job een aantal vragen stellen. Waar was jij, Job, toen Ik...? Job wordt dan heel klein, en dat is niet erg voor grote mensen. Bij Job zien we dat we daar niet gebukt onder hoeven gaan, want het doet hem beseffen hoe groot en geweldig God is.

In het deuterocanonieke bijbelboek [Sirach staat in hoofdstuk 42:15-25](#) de 'Lof der wijsheid in Gods schepping'. Ik lees er een aantal verzen uit:

Door het woord van de Heer bestaan zijn werken, zijn bevelen werden overeenkomstig zijn wensen uitgevoerd. Zelfs zijn heiligen heeft Hij niet in staat gesteld voluit te vertellen over alle wonderbare werken die Hij, de almachtige Heer, tot stand heeft gebracht; alles is gevestigd door zijn majesteit. Hij peilt de afgrond en de harten van de mensen en doorziet hun verborgen plannen. Want de Allerhoogste weet alles en ziet tot in de verste tijd wat zal gebeuren. Hij verkondigt wat voorbij is en wat komen zal en brengt de sporen aan het licht van wat verborgen is. Geen enkele gedachte ontgaat Hem en niet één woord is voor Hem verborgen. Hij heeft de meesterwerken van zijn wijsheid geordend, van vóór het begin tot in eeuwigheid is Hij dezelfde.

Gebed

Heer, wat bent U oneindig groot en oneindig goed. Dank voor uw geduld, zelfs als wij uw liefde negeren of lijken te af te wijzen. Dank dat U van vóór het begin tot in eeuwigheid dezelfde bent, zodat wij altijd op U kunnen vertrouwen. Amen.

donderdag 16 december 2021

Derde Advent ('Ben Ik er')

Mara

Zo kwamen zij samen in Bethlehem, waar de hele stad in rep en roer raakte. 'Is dat werkelijk Noömi?' vroegen de inwoners. Maar Noömi antwoordde: 'Noem mij geen Noömi meer. Noem mij Mara. Want de Almachtige God heeft mijn leven bitter gemaakt.'

Hun terugkeer uit Moab viel in de tijd dat de gerst werd geoogst. ([Ruth 1:19, 20, 22](#) Het Boek)

Het leven van Noömi kun je gerust miserabel noemen. Ze vlucht met haar gezin naar het buitenland om te ontkomen aan honger. Daar verliest ze haar man en allebei haar kinderen. Geheel ontredderd komt ze terug in Bethlehem, samen met haar schoondochter Ruth. 'Noem mij voortaan maar Mara', zegt ze tegen de inwoners van de stad. Mara betekent bitter.

De ellende van Noömi's leven staat in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Ruth. Dit Bijbelverhaal vertel ik elk jaar in mijn klas in de opmaat naar Kerst. Want ook al begint dit verhaal nog zo treurig, het is juist bijzonder hoopvol.

Misschien is die merkwaardige laatste zin je opgevallen in de bijbellezing bij deze overdenking. *Hun terugkeer uit Moab viel in de tijd dat de gerst werd geoogst.* Het hoofdstuk waarin het verdriet van Noömi zo tastbaar is, eindigt met een zinnetje over de gerstenoogst van Bethlehem. Toch is dit rare zinnetje cruciaal. Het is het begin van de omslag die God brengt in het miserabele leven van Noömi.

Ken je ze, mensen die een verdriet zo groot als dat van Noömi met zich meedragen? Ouders die verder moeten zonder hun overleden kind. Of zij die klap op klap te verwerken krijgen. Of mensen die het gevoel hebben echt niet meer verder te kunnen. Voor hen kan het boek Ruth heel troostrijk zijn. God is bezig een keer te brengen in je lot, ook als je dat nu nog niet ziet.

Het leven van Noömi wordt weer dragelijk als zij haar kleinzoon in haar armen neemt. Dit jongetje is de opa van koning David. En het is in zijn stad, Bethlehem, waar eeuwen later Jezus Christus wordt geboren.

In het Bijbelboek Ruth wordt de komst van Gods Zoon al bijna tastbaar. God is daar al bezig een keer te brengen in het leven van de mensheid, in het leven van jou en van mij. De omslag vond plaats op de eerste Kerstdag in een stal in Bethlehem en duurt voort tot op de dag van vandaag.

Heer, dank U dat Uw plan met ons vaststaat. Dat U ons lot in handen heeft genomen en die omdraaide met de komst van Uw Zoon, onze Messias, Jezus Christus.

vrijdag 17 december 2021

Derde Advent ('Ben Ik er')

Vreugde

Afgelopen zondag was het de derde adventszondag. De derde zondag van de Advent wordt ook wel Gaudete genoemd, dat is Latijn voor 'Verheug U'. De term 'Gaudete' is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde.

[Filippenzen 4:4-7](#) Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

De vreugde zoals hier beschreven, is de vreugde over God die er altijd is en die er altijd zal zijn. Niet het soort blijdschap van lachen om een grapje, maar een diep, intens gevoel van vreugde. De Engelse schrijver C.S. Lewis, schrijver van onder andere de Narnia-boeken, kwam op latere leeftijd tot geloof. Zijn zoektocht naar God heeft hij beschreven in een boek met de titel 'Surprised by Joy' - 'Verrast door Vreugde'. Wat hij schrijft geeft een heel goed beeld van wat nu echte vreugde is. Hij vertelt dat hij als tiener soms diep geraakt werd door dingen, bijvoorbeeld een prachtig uitzicht tijdens een wandeling, of door een goed geschreven verhaal, of door muziek. Hij zegt daarover: 'Het is alsof je dan even verbinding maakt met een andere wereld, een betere, een echtere, waar deze wereld maar een schaduw van is'.

Misschien heb jij zelf ook van dit soort ervaringen, die je kan delen met iemand in je nabijheid. Ik ervaar zelf diepe, Goddelijke vreugde in de natuur. Juist door het vele thuis zijn, wandel ik veel en geniet ik van Gods schepping. Ik ervaar dan blijdschap, niet om te gaan schaterlachen, eerder om stil van te worden. Ik ervaar deze momenten als momenten van en met God. Ik hoop dat we in de tijd voor Kerst deze vreugde mogen laten zien, zodat wijzelf een stralend licht zijn voor de mensen om ons heen.

Gebed

Heer, dank U dat we bij U mogen horen. Dank U dat U er altijd bent, dat U mij liefheeft en dat ik bij U mag horen. Heer, ik bid dat we daarin echte vreugde mogen vinden.

zaterdag 18 december 2021

Afgelopen zondag sprak Christaan Vos over [Johannes 8:58](#) (NBV):

“Waarachtig, Ik verzeker u”, antwoordde Jezus, “van voordat Abraham er was, ben Ik er.”

Titel: Derde Advent ('Ben Ik er')

Jezus is gekomen met Advent om er altijd te zijn. Wat een rijke gedachte als we vanuit [Exodus 3:14](#) weten dat God zich bekend maakte met de naam: 'Ik ben die Ik ben' en dat met de geboorte van Jezus de profetie van [Jesaja 7:14](#) wordt vervuld met de woorden van de engel die aan Jozef verscheen: Men zal Hem de naam Immanuël geven, wat betekent God met ons. ([Matteüs 1:20-23](#))

God die er altijd is. In elke omstandigheid leeft Hij met je mee. Dat is ook zo groots tot uiting gekomen in de komst van Jezus. In [Lukas 1:46-55](#) lezen we hoe Maria daar in haar lofzang woorden aan gaf: *“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienaars. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.”*

Denkend aan deze beroemde lofzang, ook het Magnificat genoemd: wat passen deze woorden van Maria ook mooi bij die van Jezus in de Zaligsprekingen/Bergrede van Matteüs 5-7.

Rijk aan tederheid en hoop, bevrijding en Gods nabijheid. Woorden van een jonge vrouw die haar lage staat niet ziet als uitzichtloos, maar Gods grootheid en goedheid ziet bevestigd.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

God was en is en zal er altijd zijn. Ook als je je dat niet bewust bent. Hoe leef jij in en met Gods nabijheid?

Heb je meegemaakt dat je dacht dat God niet betrokken was op jouw leven? Wat deed dat met je? Hoe is dat verder gegaan?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 12 december 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 19 december, begint om **10:00 uur**. Bijbeltekst: [Matteüs 5:11,12](#) en [Lukas 1:26-38](#) (NBV21) Titel: De Zaligsprekingen en Vierde Advent: De Heer wil ik dienen.

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook voor de jongeren van **X-pact** en alle groepen van **Meerkids** geldt dat **aanmelden via de website** nodig is. NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via meerkids.nl

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.