

PREEK DOOR DE WEEK

Wordt vervolgd...

[Matteüs 5:10](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Wordt vervolgd...

Het volgen van Jezus leidt tot vervolging

“Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” ([Matteüs 5:10](#)).

Inmiddels zijn we aangekomen bij het laatste deel van de zaligsprekingen uit de Bergrede. Op het eerste gezicht is het niet bepaald een slot waar ik op had gehoopt. Wie wil er nu vervolgd worden?

De vorige zaligsprekingen zeggen eigenlijk allemaal iets over wat er omgaat in ons binnenste. Gelukkig wie nederig van hart is, wie zachtmoedig is, wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, de barmhartigen, wie zuiver van hart is, de vredestichters. En we hebben de afgelopen weken gehoord en gelezen dat op al die zaligsprekingen prachtige beloften volgen.

Bij deze zaligspreking volgt ook een prachtige belofte: Voor hen is het koninkrijk van de hemel. Maar hier wordt niets over ons innerlijk leven gezegd. Het lijkt ons meer te overkomen.

Toch denk ik dat het wel degelijk te maken heeft met alle vorige zaligsprekingen en ons innerlijk leven. Als we leven zoals Jezus het van ons vraagt in de Bergrede, dan zal vervolging, in welke vorm dan ook, ons pad kruisen. Paulus zegt in [2 Timoteüs 3:12](#) niet voor niets: *‘Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.’* En als ik het woordje ‘allen’ lees, kan ik niet anders dan concluderen dat het voor iedereen, en dus ook voor mij, geldt.

Je zou trouwens denken dat als de zaligsprekingen voor honderd procent op iemand betrekking hebben, deze persoon door iedereen op handen gedragen zou worden. Op zo iemand is niets aan te merken. En tóch levert het vervolging op.

Zelfs Jezus werd vervolgd en gedood terwijl Hij een door en door goed leven leidde, die als enige altijd in liefde wandelde. Als wij vervolging bemerken in ons leven zouden we blij moeten zijn, want dan volgen we Jezus dus echt na. Kijk maar wat Petrus schrijft in zijn eerste brief: *‘Prijs u gelukkig, als men u hoont om de naam van Christus: het is een teken dat de Geest der heerlijkheid, die de Geest van God is, op u rust.’*

Ik wil eindigen met de prachtige belofte uit [Romeinen 8:35-39](#): *‘Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad’. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.’*

Gebed

Vader, dank U wel dat niets mij kan scheiden van uw liefde!

dinsdag 7 december 2021

Wordt vervolgd...

Heb je vijanden lief

“Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” ([Matteüs 5:10](#), NBV)

Afgelopen zondag hebben we weer een vers behandeld uit de Bergrede. In dit vers vallen de woorden gerechtigheid en vervolging meteen op. Ik vraag me dan af wat daarvan de betekenis precies is in dit verband.

Als noot bij de Bijbeltekst staat een verwijzing naar [1 Petrus 3:14](#). Daar staat: *‘Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen.’*

We worden vervolgd, omdat we geloven in Jezus. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de gerechtigheid waarover in de tekst gesproken wordt. En vervolging heeft tot doel om ons hart en onze gedachten van Jezus af te houden, zodat Zijn gerechtigheid niet tot uiting zal komen in ons leven. Die vervolging zorgt ervoor dat we in verwarring gebracht kunnen worden, oftewel dat er ruis komt in de relatie die we met Jezus hebben.

Daarom roept Jezus verderop in Matteüs 5 op om je vijanden lief te hebben en om zelfs voor ze te bidden ([vers 44](#)). *“Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen”*. Gebed is krachtig en is belangrijk om onze relatie met God te sterken. Maar gebed kan ook van betekenis zijn voor andere mensen, en in dit geval zelfs je vijanden.

Ik denk dat Jezus bedoelt te zeggen met het bidden voor je vijanden, dat we in eerste instantie niet moeten bidden dat zij stoppen met ons te vervolgen (in welke vorm dan ook), maar dat zij de Weg, de Waarheid en het Leven mogen leren kennen. Jezus zelf! Laten we niet in verwarring raken door vervolging, maar laten we gemotiveerd raken om gericht te bidden voor onze vijanden en onze vervolgers. En laten we daarbij bidden dat er geen ruis mag komen in onze persoonlijke relatie met God, maar juist verdieping door Zijn Geest en afhankelijkheid van Hem.

“Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?” ([Romeinen 8:35](#))

Heer, U bent de Weg, de Waarheid en het Leven. We willen bidden voor onze vijanden en vervolgers, dat zij U mogen zien. En wilt U ons helpen om ons oog gericht te houden op U.

Wordt vervolgd...

Koninkrijk van de hemel

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. ([Matteüs 5:10](#))

Sommige uitspraken van Jezus in de evangeliën vind ik moeilijk te begrijpen. Ook deze weer. Dan denk ik: Hoe kan het vervolgd worden om je geloof iemand nou gelukkig maken? Ook andere uitspraken van Jezus gaan mijn begrip te boven. Bijvoorbeeld waar Jezus zegt dat veel eersten de laatsten zullen zijn en veel laatsten de eersten. Of dat Hij zegt dat je je leven moet verliezen om het te redden. Allemaal uitspraken die mijn denken uitdagen.

De zaligsprekingen laten ons ook iets zien van de manier van denken van Jezus. De belofte bij de eerste zaligspreking is dezelfde als bij deze achtste tekst:

“want voor hen is het koninkrijk van de hemel.”

Om die uitspraken van Jezus te begrijpen moeten we op een andere manier denken. We moeten denken vanuit het koninkrijk van de hemel. Dan gaan we zien dat onze hemelse Koning het middelpunt van de schepping is. Dan begrijpen we dat echt geluk niet zonder het koninkrijk van de hemel mogelijk is. Dan leren we dat geluk niet begint bij onszelf, maar bij de komst van dat hemelse koninkrijk.

In het Onze Vader leert Jezus ons hierom te bidden:

Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Pas daarna gaat het over wat wij nodig hebben: *Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. ([Matteüs 6:10](#))*

Deze volgorde vind je verderop in Matteüs 6 ook terug. In [vers 33](#) staat:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

Al die andere dingen, zoals eten, drinken en kleding, komen niet vóór maar ná het zoeken van het koninkrijk van God. Echt geluk begint niet bij jezelf, het begint en eindigt bij het koninkrijk van de hemel.

Begin je iets te begrijpen van deze zaligspreking? Dat je gelukkig kunt zijn wanneer je vervolgd wordt. Ik vind het nog steeds niet makkelijk te bevatten. En ik weet niet wat het met mij zou doen wanneer ik echt vervolgd zou worden. Maar die belofte geeft me een hoopvolle kijk op deze zaligspreking:

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gebed

Heer, ik begrijp niet alles van wat U zegt. Maar ik wil meer leren over dat koninkrijk van U. Ik wil geloven dat al het andere dan vanzelf komt. Laat uw koninkrijk komen.

donderdag 9 december 2021

Wordt vervolgd...

Neem geen wraak

*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

([Matteüs 5:10](#) NBV21)

Het woord 'zalig' gebruiken we vooral om te vertellen dat iets 'heerlijk' smaakt. In deze zaligsprekingen van Jezus is het woord vervangen door 'gelukkig' en zo zou je deze serie van positieve uitspraken als 'gelukwensen' kunnen opvatten. Maar dat is te eenvoudig.

Ben je *gelukkig* als je wordt vervolgd? Is dat een *zalige* ervaring? Natuurlijk niet. En als je wordt vervolgd omdat je slechte dingen hebt gedaan, dan zul je zeker niet blij zijn als je achterna wordt gezeten. Maar daar is in deze context geen sprake van. Let op: Jezus zegt dat je aan de goede kant staat als je wordt vervolgd *omdat je gerechtigheid nastreeft*.

Het woord 'gelukkig' kan wat oppervlakkig klinken – een beetje als het Engelse 'happy'. De diepe vrede die Jezus geeft, de shalom van onze Meester, is niet afhankelijk van onze tijdelijke omstandigheden en gemoedstoestanden. Emoties kunnen alle kanten opgaan, maar de innerlijke rust die Jezus geeft kan je in balans houden.

Als je uit volle overtuiging goed doet, dan laat je je niet afschrikken door mensen die kwaadwillend zijn. Als zij je plagen of belagen kan dat zelfs een aanmoediging zijn om nóg beter je best te doen op het terrein van goede daden. Volgens het onderwijs van Meester Jezus kun je hiermee zelfs een cirkel doorbreken – door geen kwaad met kwaad te vergelden en door te bidden voor degenen die jou slecht behandelen. ([Lukas 6:27-28](#))

Waarom is dit goede raad? We weten uit de geschiedenis en uit eigen waarneming dat het 'van kwaad tot erger gaat' als mensen wraak nemen. Wanneer je iemand vergeeft, spreek je die ander niet per definitie vrij van schuld, je bevrijdt vooral jezelf van negatieve gevoelens, bitterheid en wrok. Het kan best zijn dat die ander geen spijt heeft en geen berouw toont. Dat is dan voor rekening van die persoon en op een dag zal hij of zij zich ervoor moeten verantwoorden. Voor de aardse rechter mogelijk, maar in elk geval voor de hemelse!

Denk niet dat de zaligsprekingen een lofzang zijn op mensen die zich laten vernederen, bestelen of misbruiken. Nee, de woorden van Jezus openen juist een perspectief op een wereld waarin het goed zal komen: Gods Koninkrijk van vrede en recht.

Gebed

Heer, laat dat Koninkrijk terrein winnen in deze donkere wereld!

vrijdag 10 december 2021

Wordt vervolgd...

Als alles wordt gevraagd...

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. ([Matteüs 5:10](#) NBV21)

“Ik ben alles kwijt, maar ik heb U. Dat was de enige troost die ik had.” Woorden van Kouroush uit Iran. Hij vluchtte vanwege zijn arrestatie en de marteling die hij moest ondergaan. Niet omdat hij kwade dingen deed of een opstandige activist was, maar simpel omdat hij een volgeling van Jezus is. Dat werd gezien en niet getolereerd.

“Ik ben alles kwijt, maar ik heb U...” Het doet me denken aan [Matteüs 13:44-46](#): de schat in de akker en de koopman met de uitzonderlijk waardevolle parel. Zij die het mooiste wat er te vinden is, gevonden hadden, gaven al het andere daarvoor op. “Zo is het met het Koninkrijk van de hemel”, zei Jezus. Dat ene is meer dan al het andere bij elkaar. Of, zoals evangelisten Johan en Linda Schep het zeiden: “Jezus volgen kost ons alles, Jezus niet volgen kost ons meer.”

Zo nu en dan pak ik het boek ‘Jezus’ helden’ over vervolgte christenen. Schrijvende verhalen over ongekend harde vervolgingen, maar ook net zo aangrijpende verhalen van volharding en diepe liefde. Een zo diepe liefde voor God/Jezus, dat ze - door de Heilige Geest in hen - zelfs hun beulen konden vergeven en voor hen baden. ‘Want ze weten niet wat ze doen’. Dezelfde woorden als van Jezus aan het kruis en van Stefanus toen die de eerste martelaar werd.

Iedere vervolging is natuurlijk diep triest, zelfs dubbeltriest omdat achter iedere vervolgte mens ook minstens 1 dader zit. Wie kan beter beseffen dan vervolgte christenen dat mensen die hen dit aandoen, niet weten wat ze doen? Wie kan beter weten dan zij wat de daders aanrichten en hoe erg dat is? Net als Jezus hebben zij oog voor de vervolgers en zeggen zij: ‘Bid voor hen’. Herkennen we dat op kleinere schaal ook in onze omgeving? Herkennen wij onszelf erin?

Vervolging lijkt ver weg en vaak heel groot, maar er zijn ook voorbeelden waar we misschien wat meer mee kunnen. In Jezus’ helden staat het verhaal van een meisje dat christen is en daardoor de dupe is van voortdurend gepest. Ze blijft echter van haar pesters houden en bidt speciaal voor een van hen. Juist dát pestende meisje vraagt op een dag hoe het toch kan dat zij hen lief blijft hebben. Na het antwoord over ‘God die leert dat we iedereen moeten liefhebben’, vraagt dat meisje: “Kun je mij ook liefhebben?” Dan volgt een omhelzing..., en beiden moeten huilen. Kort daarna neemt het meisje Jezus aan en wordt van een christenvervolger een christen, en omdat zij daar graag voor uitkomt zelfs een vervolgte christen. Met een diepe liefde in haar hart voor Jezus en voor wie haar vervolgt...

Misschien komen wij nooit voor de keuze te staan of we willen sterven voor ons geloof, maar elke dag staan we wel voor de keus of we er voor willen leven. Mét Gods vergevende liefde.

Here God, in uw Woord lezen we over vervolging maar ook de opdracht goed te zijn voor weduwe, wees, vreemdeling en vijand! Help ons, met U in het hart, om vol te houden en naar eenieder om te zien, met ontferming en liefde. Help hen, help ons, plant uw liefde diep in ons. Opdat uw koninkrijk voor eenieder dichterbij komt. Veraf èn dichtbij.

zaterdag 11 december 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over [Matteüs 5:10](#), de zaligspreking die gaat over hen die worden vervolgd: *Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Patrick startte de preek met een video van Open Doors over vervolging van Kouroush uit Iran. Hij ontvluchtte zijn land nadat hij werd gevangengenomen en gemarteld. Niet vanwege foute of opstandige daden, maar louter omdat hij christen is.

In Nederland kennen wij gelukkig geen vervolging zoals Kouroush en vele anderen. Maar christenvervolging is alle negatieve gevolgen van het volgen van Jezus. Het is vervolging vanwege de gerechtigheid en niet vanwege verkeerde daden of woorden.

In Efeze 6 zegt Paulus dat onze strijd niet gericht is tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis.

De consequentie van het navolgen van Jezus, waar we ons eigen hart en die van een ander willen bereiken, is dat vervolging onvermijdelijk is.

Maar Jezus bouwt Zijn kerk en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Dus omwille van de gerechtigheid, dwars door de vervolging heen, laten we vrede stichten met een zuiver hart, vol barmhartigheid, hongerend en dorstend naar gerechtigheid, zacht&moedig, treurende over onze eigen zonde en die van de wereld om ons heen, startend arm van geest... Maar prijs de Heer, want dat maakt gelukkig.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Waarom denk je bij christenvervolging. Wat doet dat je? Kun je er iets mee? Wat?

Het doel van christenvervolging is ons hart en onze gedachten van Jezus af te houden.

Denk eens na over waar je dat herkent in onze samenleving/jouw leven.

Hoe ga je daarmee om?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 december 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 12 december, begint om **10:00 uur**. Het is de derde Adventszondag.

Bijbeltekst: [Johannes 8:58](#) (NBV) Titel: Derde Advent ('Ben Ik er')

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook voor de jongeren van **X-pact** en alle groepen van **Meerkids** geldt dat **aanmelden via de website** nodig is.

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 10 december

X-pact: Zending. Vernieuwd in je denken, brief [Romeinen](#)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.