

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 28 november 2021

Prediker: Peter Kos

Titel: Het stralende licht

Bijbel: Lukas 1:67-79 (NBV21), Jeremia 29:7

Lukas 1:67-79

67 Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

68 'Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 69 Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar, 70 zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten: 71 bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. 72 Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 73 de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 74 dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, 75 oprecht en toegewijd, ons leven lang. 76 En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, 77 en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. 78 Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen 79 en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'

Jeremia 29:7 NNV

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Andere vertalingen:

- *want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed (NBV21);*
- *want in haar vrede zult u vrede hebben (HSV);*
- *want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn (NBG51).*

Bijzonderheden:

Deze zondag is eerste Adventszondag.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

We hebben op zondag o.a. nagedacht over de zogenaamde lofzang van Zacharias uit Lukas 1. Wat staan er veel zaken in deze Lofzang die in Jezus komst (en in Zijn verwoording van die komst in de Zaligsprekingen) vervuld zijn. Denk alleen al aan de uitdrukking 'de liefdevolle barmhartigheid van onze God'!

Een vers dat ons kan helpen in deze onwennige, ongekende tijd waarin we leven is vers 74: 'dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang'.

Ons leven lang, dat is inclusief deze Corona tijden!!!

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.*

Lukas 1:13-17, Lukas 1:57-66, Titus 2:11, Romeinen 15:13, Jeremia 29:11, Jesaja 9:1, Galaten 3:16,

ENKELE OPMERKINGEN

In Lukas lezen we de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Die natuurlijk verguld is met de geboorte van hun niet meer verwachte kind. Maar in zijn dank en lofzang ligt de nadruk toch vooral op de komst van Jezus, de Messias, de Verlosser. Hij eindigt met: *‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’*

Jeremia geeft Gods woord door aan het volk dat in Babel in ballingschap is. Daarin horen we de roep van God om zich ook in die vreemde samenleving in te zetten voor vrede, bloei en voorspoed. *‘Want de vrede, bloei en voorspoed van die stad is ook jullie vrede, bloei en voorspoed’.*

De ballingschap duurde 70 jaar. De beloofde hoopvolle toekomst (voor de ballingen terug naar Jeruzalem, de hemelse stad) sloeg hun eigen generatie over. Wij weten niet wanneer het einde is, wel dat we ons leven lang, op deze aarde, uitgedaagd worden de weg van de vrede te bewandelen. En wat hebben we elkaar daarbij - misschien wel juist nu - nodig.

LIEDEREN

780 – Verwachten

Gez.118 – Op U mijn Heiland blijf ik hopen

Een toekomst vol van hoop – Sela

595 – Licht van de wereld

What a beautiful name – Hillsong

Licht der wereld

346 – Maak ons tot een stralend licht

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Laat iemand Lukas 1:67-79 voorlezen. Laat iedereen vervolgens de tijd nemen om voor zichzelf op te schrijven welke zin, zinsnede of woord jou aanspreekt. Deel deze vervolgens met elkaar en vertel waarom het jou aanspreekt.

4. De lofzang van Zacharias spreekt over de Messias die zal komen, Jezus Christus. Hij zal licht brengen in de duisternis. Als je denkt aan je eigen leven, hoe ervaar jij duisternis (in de tekst wordt bijvoorbeeld gesproken over angst)? En op welke manier ervaar jij het stralende licht van Christus?

5. De tekst eindigt met de belofte dat we onze voeten op de weg van de vrede mogen zetten. Wat betekent het om op de weg van vrede te wandelen? Wat zijn in jouw leven bronnen van onrust/onvrede die het moeilijk maken om op deze weg te blijven wandelen?

6. Bespreek met elkaar de stelling dat vers 74 ons kan helpen te komen uit onze self-centeredness (een houding die je door corona makkelijk kunt hebben) naar dienen en het gaan van de weg van vrede.

7. Het is de eerste adventzondag, een tijd van verwachtingsvol uitzien naar het feest van kerst waarop we herdenken dat God bereid was mens te worden om de wereld van zonden te bevrijden. In tijden van duisternis, in hoeverre leef jij in de hoop en de verwachting dat Jezus je (erdoorheen) draagt en uiteindelijk de wereld zal redden van zonden?

8. Hoe kunnen we als kring vorm geven om verwachtingsvol toe te leven naar kerst?

GEBEDSSUGGESTIE

Geprezen zij U Heer, de God van Israël, want U heeft zich ontfermd over Uw volk en ons verlost. Dank U wel dat de duisternis opgelicht wordt door het stralende licht van Uw Zoon. Schijn met Uw licht ook in ons leven, opdat we mogen mensen mogen worden die hun hoop alleen maar vestigen op U, Jezus Christus, die de wereld redt van zonden en haar volledig zal vernieuwen. Vervul ons met diep ontzag voor alles wat U gedaan heeft en vervul ons met een rijke verwachting op een toekomst vol van hoop. In Jezus' naam bidden wij, amen.

