

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 14 november 2021

Prediker: Remy Splinter

Titel: Gelukkig wie zuiver van hart zijn

Bijbel: Mattheüs 5:8 NBV21

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien

Bijzonderheden

We zitten nog steeds in onze preken serie over de Bergrede, waarin we alle zaligsprekingen van Jezus behandelen.

Maandag 15 november is de Alpha Slot-avond waar een aantal van de cursisten hun ervaring van de cursus deelt.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Op 19 september stond in de PddW+ dat we met de Bergrede inzoomen op het onderwijs van Jezus zelf om te zien wat het navolgen van Hem nu eigenlijk inhoudt en dat we in de loop van de weken er achter zullen komen hoe Jezus dieper gaat dan enkel en alleen wat religieuze instructies. Ook de preek van vandaag laat dat zien en gaat diep, zelfs tot de kern van onze overtuigingen en motivaties. Confronterend, maar ook zegenrijk. Omdat we ook vandaag weer horen dat hoewel we het zelf niet kunnen en niet kunnen verdienen, we door Jezus' offer God kunnen zien. Wij kunnen God zien! Sta daar eens bij stil. Is er iets te bedenken wat meer bijzonder is dan dat?

Een hartelijke zegen groet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Lukas 11:39, Jakobus 4:8, Psalm 24:2-3, Psalm 51:3-15, 1 Korintiërs 13:12, Openbaring 3:4-6, Openbaring 22:3-4, Filippenzen 4:8, Hebrëeën 10:22, Johannes 1:18, Jesaja 1:16-19

ENKELE OPMERKINGEN

In de afgelopen anderhalf jaar zijn we ons extra bewust van hygiëne (het wassen van handen, zorgen voor frisse lucht, etc.). Dat hangt samen met ons bewustzijn van het gevaar van een virus dat op de loer ligt. De vergelijking is al snel gemaakt met een andere pandemie die zich al vanaf de hof van Eden de ronde doet, het virus van onze ongehoorzaamheid aan God, het virus van de leugen, het virus van de zonde. En dat virus maakt ons uiteindelijk geestelijk dood van binnen, afgestompt van God. Zijn we ons even bewust van dát virus? En zijn we ons daarmee even bewust van de geestelijke hygiëne van ons hart die daarmee samenhangt?

1. De betekenis van geestelijke hygiëne

Het Griekse woord voor zuiverheid (katharos) komt veel voor in de Griekse vertaling van het Oude Testament in de context van de ceremoniële wetten. Of iemand rein of niet rein was, maakte uit of je kon deelnemen aan de offerceremonies in de tempel. Denk aan alle voorschriften voor voedsel, bepaalde fysieke aandoeningen zoals huidvraat, wat ze wel of niet mochten aanraken, etc. Deze wetten zorgden ervoor dat het volk van God zich bewust was hoe smetteloos Hij is en hoe vies en onrein zij zijn in verhouding tot Hem. Deze realiteit schept een afstand tussen God en mens en maakt dat we met onze onreinheid dus ook niet in Zijn nabijheid kunnen komen. Net

zoals het knielen voor God een fysieke handeling is om een innerlijke houding naar God te symboliseren, zo zijn de wetten een symbolische manier om een geestelijke werkelijkheid mee uit te drukken. En het thema van die geestelijke werkelijkheid gaat over de hygiëne van ons hart.

Dit idee van een zuiver hart hebben komt al voor in het Oude Testament. Denk aan Psalm 51 van David: *Schep o God, een zuiver hart in mij*, wat we zojuist zongen. De toehoorders van de Bergrede zouden bij Mattheüs 5:8 ook zomaar gedacht kunnen hebben aan Psalm 24:2-3: *Wie mag de berg van de Heer bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.*

De psalmist spreekt over zowel de reine handen als het zuivere hart. Dit duidt erop dat het niet enkel en alleen uitmaakt wát je doet, maar ook waaróm je het doet. Denk aan de berispingen door Jezus van de Farizeeërs, die zich weliswaar strikt aan de religieuze wetten hielden, maar een verdorven hart hadden. *De buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid* (Lukas 11:39, waar hetzelfde Griekse woord katharos wordt gebruikt). De zuiverheid waar de Bijbel over spreekt gaat zo diep als het maar kan, een hart gereinigd van al haar zondige neigingen.

2. De behoefte aan geestelijke hygiëne

In de zaligspreking uit Mattheüs 5:8 wordt een verband gelegd tussen ons hart en onze ogen, want de staat van je hart bepaalt wat je wel of niet kunt zien. Een troebel hart, betekent beperkt zicht. En een zuiver hart, betekent helder zicht. Onze hoop om ooit oog in oog te staan met God hangt af van de geestelijke hygiëne van ons hart. En als zo'n soort zuiverheid de voorwaarde is om God te zien, wie kan dan ooit God zien? Spreuken 20:9: *Wie zou kunnen zeggen: "Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben vrij van zonden"?*

Ons leven valt of staat met de hygiëne van ons hart, maar verlangen we daar wel echt naar? Ons hart hunkert aan de ene kant naar het zien van God, maar datzelfde hart is tegelijkertijd ook het probleem dat het aanschouwen van God onmogelijk maakt. Het paradoxale is dat ons hart gereinigd moet worden van haar slechte verlangens, maar die reiniging is nu precies hetgeen waar ons onzuivere hart nou niet naar verlangt. Waarom niet? Omdat de zonde in ons zondige hart moet sterven en daar rebelleert die nu precies tegen. Ondanks dat ons leven afhangt van onze geestelijke hygiëne, rebelleert ons hart tegen het reinigingsproces omdat het pijn doet. Vraag je zelf af, wil je écht oog in oog met God komen te staan? Dat betekent namelijk ook dat je onzuivere hart blootgelegd wordt en een openhartoperatie ondergaat als Hij de zonde stukje bij beetje uit je hart snijdt.

Er is niets pijnlijker dan onszelf over te geven aan God en onszelf van de troon van ons hart af te laten stoten. We proberen daarom op allerlei manieren onze eigen Messias te zijn door onszelf van de zondes Schuld te bevrijden. Dit kan bijvoorbeeld door een goed leven te leven, ons aan de "regels" te houden, ons aan de buitenkant er goed uit te laten zien. Door schade en schande moeten we er in ons leven achter komen dat we behoefte hebben aan geestelijke hygiëne, maar dat we tegelijkertijd zelf niet in die behoefte kunnen zien.

3. De belofte van geestelijke hygiëne

Voordat we spreken over de belofte dat wij God kunnen zien, moeten we eerst erkennen dat God ons kan zien. En God ziet het hart, een hart dat zichzelf wanhopig inspant om haar van zondes Schuld te bevrijden. Totdat we opgeven om onszelf proberen te reinigen, zullen we altijd onrein voor God staan. Jeremia 2:22: *Ook al was je je kleren met soda, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien – spreekt God, de Heer.* Een toepasselijke uitspraak is: Jezus + iets =

niets. Maar Jezus + niets = alles. De volgorde van de Bergrede is daarom belangrijk hier, omdat Mattheüs 5:8 niet op zichzelf staat. De reden dat je arm van geest moet zijn, moet treuren om je zonden en met lege handen voor God moet staan, is om je onreine hart aan God over te geven. Om toe te geven dat je jezelf niet kunt redden van het virus van de zonde. Deze belofte is voor hen die toelaten dat God hun hart mag reinigen in plaats van het zelf te doen.

Het zien van God is een ervaring die ieder mens zou vervullen met tegelijkertijd intense vrees en intense vreugde. Denk aan Mozes in Exodus 33. Hij vroeg aan God of Hij Zijn majesteit aan hem wilde tonen. De Heer stemde toe om in Zijn volle luister langs hem te gaan, maar voegde Hij daaraan toe: *“mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.”* Hebben wij ook dit verlangen om Zijn gezicht te willen zien net zoals Mozes? Is er iets groter dat een mens kan ervaren dan om oog in oog te staan met zijn Maker? Alle verlangens die mensen hebben naar iets ultiems zijn eigenlijk een slap aftreksel van deze ene ultieme ervaring. Zoals Paulus het verwoordt in 1 Kor. 13:12: *Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.*

God zien heeft dus alles te maken met de reinheid van ons hart en de reinheid van ons hart heeft alles te maken met Christus. Een mens kan nergens naar boven kijken en verwachten God te zien, behalve op één plek: geknield in verootmoediging aan de voet van het kruis. Als we daar omhoog kijken, zien we God die bereid is om Zijn leven te geven door te sterven aan een kruis, opdat jij mag leven. Hij die de hemel verliet, die arm werd, zodat jij rijk kan worden in Zijn Koninkrijk. Hij die zo intens moest treuren, zodat jij getroost kan worden. Door Zijn zachtmoedigheid, mag jij het land bezitten. Omdat Hij dorstte aan het kruis, kunnen wij verzadigd worden. Omdat Hem geen barmhartigheid werd getoond door Zijn vader, ondervinden wij nu barmhartigheid. En omdat de Vader Zijn rug toekeerde naar Hem en Hij Hem niet meer kon zien, kunnen wij God nu zien. De vervulling van de zaligsprekingen vinden we in de Hem die ze uitspreekt. Jezus maakt deze ultieme beloftes waar. Want alleen in Hem worden we zuiver van hart en in Hem zullen we God zien.

LIEDEREN

836 – Door en door goed

389 – Create in me a clean heart, Schep een nieuw hart in mij, o God

427 – Maak mij rein voor U

501 – Vader, mijn God, ik aanbid U

Ik kan niet anders – Paul Baloche

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Zuiver van hart heeft niet alleen te maken met wat je doet, maar ook waarom je doet wat je doet. In hoeverre denk je zicht te hebben op de motivaties van je (goede en slechte) daden? Betrap je jezelf wel eens dat je je aan de buitenkant er beter uit laat zien dan de binnenkant?

4. Hoe vaak word jij geconfronteerd met de zonde van je hart? Heb je mensen met wie je daar open over kunt/wilt/durft te spreken? In welke mate verlang jij naar "geestelijke hygiëne van het hart"?

5. Ons handelen komt voor een belangrijk deel voort uit ons denken. Lees met elkaar Rom. 12:2. Paulus geeft in Fil. 4:8 een aantal tips om ons denken te veranderen. Lees ook dit vers met elkaar. Hoe zouden deze positieve gedachten die Paulus noemt jou kunnen helpen in je denken? Wissel aan elkaar voorbeelden uit, bijvoorbeeld voorbeelden die je zelf hebt meegemaakt, waarin je juist niet zo'n positieve gedachte van Fil. 4:8 had. En bespreek dan met elkaar wat er had kunnen gebeuren als je wél die positieve gedachte uit Fil. 4:8 gedacht had.

6. Jezus + iets = niets. Jezus + niets = alles. Oftewel, vergeving van zonde is door genade alleen. Deze geloofstelling wordt door christenen onderkend met het hoofd, maar is het ook de geloofsovertuiging van je hart? Waar merk je in je leven dat je wel eens Gods vergeving, goedkeuring en genade probeert te verdienen?

7. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Hoe erg verlang je daarnaar?

8. De vervulling van de zaligsprekingen vinden we in de Hem die ze uitspreekt. Hoeveel indruk maakt het evangelie nog op je? Merk je dat het je nog raakt als je denkt aan Christus die letterlijk alles voor jou over heeft gehad? Suggestie: Neem tijd om samen te reflecteren op Jezus die in de duisternis geworpen werd, opdat wij nu in Zijn goddelijk licht God mogen aanschouwen.

GEBEDSSUGGESTIE

Psalm 51:3-13

Wees mij genadig, God, in uw trouw, U bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust, tegen U, tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zij en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving, maar u wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen: U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld teniet. Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.

Dank U wel dat we altijd genade mogen vinden, dat U, Jezus, bereid was verbannen te worden van Gods nabijheid, opdat wij voor eeuwig in Uw aanwezigheid mogen leven. Dank dat we U mogen kennen door Uw Heilige Geest. In Jezus' naam bidden wij, amen.

