

**PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 7 november 2021**

Prediker: Wigle Tamboer  
Titel: Gelukkig de barmhartigen  
Bijbel: Matteüs 5:7 NBV21

*Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

**Bijzonderheden:**

We zijn weer terug in de preekserie van de Bergrede.

Deze eerste zondag van de maand vierden we het Heilig Avondmaal en was er extra aandacht voor onze andere zendingen.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

deze zondag pakten we de draad weer op van de Zaligsprekingen uit Matteüs 5. Ook vierden we het Heilig Avondmaal.

In deze dienst wilden we wat we tot nu toe leerden uit de Zaligsprekingen ook betrekken op het Avondmaal en vice versa.

We worden immers door de Zaligsprekingen bepaald bij onze tekortkomingen; elke Zaligspreking maakt dat we het niet van onszelf verwachten kunnen, maar alles van Christus te verwachten hebben.

Zo is Hij de Barmhartige die ons in onze nood opzocht! Verlangen we barmhartig te zijn, dan is Hij het die deze barmhartigheid door Zijn Geest in ons hart en leven bewerkstelligt.

Moeilijk?

Laten we die moeite in alle eerlijkheid en openheid in onze huiskring bespreken en in gebed brengen.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** *Kies vóór de kringbijeekkomst welke je wilt lezen.*

Spreuken 19:17, Galaten 2:20, Lukas 1:50, 67-79, Lukas 6:36, Lukas 10:29-37, Matteüs 18:21-35, Matteüs 9:13, Handelingen 7:54-60, Romeinen 7:13-25, Romeinen 8:1, Romeinen 12:8, Efeziërs 2:4, Hebreeënen 4:16

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Van nature heeft niemand de Barmhartigheid van Christus; was dat niet de erkende realiteit van ons 'arm van geest' zijn, wat ons treuren deed en dreef in de uitgestrekte armen van Jezus aan het kruis om ons te redden en te verlossen?!

Daarom is het goed om deze zondag met elkaar het Avondmaal te vieren en heel concreet na te denken over hoe Jezus alle karaktereigenschappen van de Bergrede zelf geleefd en geleden heeft.

Daarbij zien we hoe de Zaligsprekingen geen losse uitspraken zijn die willekeurig op een rijtje staan. Integendeel: ze bouwen voort op elkaar. De ene Zaligspreking is het fundament voor de volgende, de volgende vloeit voort uit de vorige.

Prediker Charles Spurgeon vergelijkt de Bergrede daarom met een ladder. Hij noemt de Zaligsprekingen een ladder van licht. Elke trede voert je verder omhoog in het licht van Christus.

Met het oog op het Avondmaal kunnen we daar aan toevoegen: elke trede van die ladder doet ons de diepere betekenis inzien van het Avondmaal.

Als we in het Avondmaal belijden dat we Jezus' redding nodig hebben en wedergeboren moeten worden tot een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw leven, dan is elke Zaligspreking een spiegel waarin we Jezus mogen zien in wie Hij is en hoe Hij Zijn leven in ons als wedergeboren christen wil uitwerken.

We zijn door de wedergeboorte een nieuwe schepping (in Wigle's woorden: Christus op de troon van je hart) en daarom werkt de Heilige Geest de Barmhartigheid van de 5e Zaligspreking uit in ons spreken en handelen.

Het is goed om ons steeds weer te realiseren dat het begint in ons hart dat Jezus aanraakt. Anders gezegd: het begint met onze innerlijke houding, dan de uiterlijke handeling als uitwerking daarvan. De Barmhartige Samaritaan was in zijn hart barmhartig, voordat hij de barmhartige handelingen deed. Kort gezegd: eerst het hart, dan de handen. Of in onze missie: eerst geraakt, dan geroepen!

De zaligsprekingen herinneren ons aan wie we in wezen zijn, onze wezenlijke kernwaarden dus, onze christelijke levenshouding waaruit ons handelen volgt..

Het Evangelie legt de nadruk op het *zijn*, niet op het *doen*.  
We moeten christenen *zijn* voordat we als christenen *handelen*.

De zaligsprekingen leven is een uitbeelding van wie we werkelijk geworden zijn in Jezus Christus.

Dat maakt het Avondmaal ook centraal in ons leven. Je bent geworden wat je in Christus tot je genomen hebt (denk aan de slogan die vaak benadrukt wordt bij gezond eten: je bent wat je eet).

In die zin zijn de Zaligsprekingen ook de test van een gezond dieet: zalig zijn de barmhartigen... helpt ons onszelf te onderzoeken om te zien hoe het staat met onze barmhartigheid. Wat zie ik in mijn spiegelbeeld? Zie ik Christus die zelf de belichaming is van barmhartigheid? Reflecteer ik Hem omdat Hij mijn ware spijs en ware drank is?

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

411 – Geprezen zij de Here

683 – Heer, U bent mijn God

770 – Ik zal er zijn

598 – Machtige Heer, grote Verlosser

674 – Zie de stroom van Jezus' liefde

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
  - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Jurjen ten Brinke zei onlangs in zijn preek: Het is niet alleen de vraag of je de Bijbel leest; de vraag is ook of je de Bijbel toestaat jou te lezen. Zo zou je n.a.v. de Zaligsprekingen ook kunnen zeggen: We zijn niet geschapen om ons christenzijn te beheersen, het christenzijn moet *ons* beheersen. Ons leven is een uitbeelding van wie we werkelijk zijn geworden in Christus. Overdenk dat eens en deel met elkaar wat er zoal naar boven komt.
4. 'Je bent wat je eet...' Wat heb je in deze dienst geleerd over het Avondmaal en de Zaligsprekingen?
5. Wigle sprak over het blijven steken op de tweede tree van de ladder waarbij je niet verder komt dan de eerste twee Zaligsprekingen. Herken je daar iets in van je zelf. En zo ja, kun je daar iets over delen.
6. Kun je iets delen over een situatie waar een ander barmhartig was tegenover jou? Wat deed dat met je?
7. Wigle legde een relatie tussen de Zaligsprekingen en wat er gebeurde in het leven van Petrus en Paulus. Beiden ontdekten hoe arm van geest ze waren. Petrus rond de verloochening van Jezus, Paulus in wat hij beschrijft in Romeinen 7. Herken je iets van die ervaring in je eigen leven? Zo ja, kun en wil je dat delen in de kring?

\*\*\*

Neem de tijd om met en voor elkaar te bidden. Breng bij God wat er mogelijk geschuurd heeft n.a.v. de preek. Deel je vreugde en blijdschap waar je Gods goedheid mocht ervaren.

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE (naar 2 Korintiërs 8:9)**

Here Jezus, we willen U danken dat U, die rijk was, omwille van ons arm bent geworden, opdat wij door Uw armoede rijk zouden worden. Maak ons door Uw Geest rijk aan barmhartigheid. Dat bidden we U uit genade in Uw naam, Amen.

\*\*\*\*\*

