

PREEK DOOR DE WEEK

Het stralende licht...

Lukas 1:67-79 (NBV21)

Jeremia 29:7

*Geraakt &
Geroepen*

Het stralende licht...

Terugkijken en vooruitzien

“Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord.” ([Lukas 1:13](#))

Wat kun je soms uitzien naar bevrijding en verlossing uit een benarde situatie. Je geduld raakt op, de moed zinkt in je schoenen, het duurt allemaal te lang.

Vierhonderd jaar lang had er geen profeet meer gesproken in Israël, en de onderdrukking van de Romeinen drukte zwaar op hen. Waar bleef de verlossing van het volk? Velen hadden de hoop verloren, slechts een rest bleef uitzien naar bevrijding door God. Elisabeth en Zacharias hoorden onder hen, ze waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. Ze zagen uit naar de verlossing van het volk, door Gods tussenkomst. Is dat ook niet wat advent betekent? Advent, afgeleid van het Latijnse woord adventus, betekent: komst, eraan komen. God komt naar ons toe.

Zacharias was een priester en Elisabeth stamde uit een priesterlijk geslacht van Aäron. Hun grootste verdriet was dat ze kinderloos waren en al op hoge leeftijd. Ze zullen heel wat gebeden hebben, maar nu na zoveel jaren er zich bij neergelegd hebben dat het niet meer zou gebeuren. Ken je die worsteling in je gebeden, misschien voor je kinderen, een ziekte, je toekomst? Hou vol, God hoort je gebed, daar mag je zeker van zijn. Geloof is vertrouwen. Durf het aan Hem te vertrouwen, ook al zie je geen verhooring.

Als Zacharias in de tempel is om zijn dienst te doen in het Heilige verschijnt hem een engel. Zacharias schrikt, uiteraard, maar de engel stelt hem gerust. *“Uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren”*. Toch een verhooring van hun gebed na al die jaren, maar tegelijk is die verhooring veel breder dan alleen de geboorte van een zoon. Zoals we in de [verzen 13-17](#) kunnen lezen luidt zijn komst herstel en bekering van Israël in. Met de vervulling van de profetie van [Maleachi 3:24/4:6](#) staat er in vers 17: *‘Hij zal voor Hem uit gaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken, en zo zal hij voor de Heer een volk gereedmaken.’* (NBV21)

De geboorte van Johannes is een teken van de komst van de Verlosser. Het gebed voor de verlossing van het volk wordt op Gods wijze verhoord, door dit onvruchtbare echtpaar heen. Volledig Gods werk dus. Johannes is de wegbereider voor de komst van de Messias. Zijn naam betekent: God is genadig...

Wij leven al 2000 jaar na die eerste komst van de Messias. Met Kerst mogen we terugkijken op dit grote geschenk voor de wereld. In [Titus 2:11](#) staat: *“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen”*. De redding, onze persoonlijke verlossing, is nog steeds alleen door Hem. Maar we mogen ook uitzien naar zijn tweede komst, de wederkomst; dan zal alles weer hersteld worden en bevrijd van de macht van de Boze. Het wachten duurt misschien lang, vooral nu overal de druk op de wereld toeneemt door ziekte, oorlogen, onrust. Laten we de moed niet verliezen, maar beseffen en vertrouwen dat God zijn plannen uitwerkt.

Gebed

Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus.

Het stralende licht...

Hoop

In deze Coronatijd ben ik steeds op zoek naar verbinding en naar een positieve boodschap. We worden overspoeld door berichten over besmettingen, zieken en sterfgevallen, maar horen weinig bemoedigende berichten.

Afgelopen zondag hebben we eerste Advent gevierd en we leven toe naar Kerst. Naar het feest van hoop en verwachting. Hoopvol zijn geeft zoveel perspectief en vreugde. In [Romeinen 15:13](#) staat een boodschap van hoop die ik graag met jullie wil delen. *Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest.*

Ook in [Jeremia 29:11](#) staat een prachtige tekst.

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

In deze tijd waarin het soms lastig kan zijn om hoopvol te blijven, mogen we ons vasthouden aan de belofte van God. God heeft een plan met ons en wil ons een hoopvolle toekomst geven. Het is geen belofte dat je niets zal overkomen of dat er geen moeilijke dingen zullen gebeuren. Het is ook geen tekst die iets zegt over jouw toekomst die door God is uitgestippeld. Toch is het een tekst waar je je door kan laten bemoedigen. Het is een belofte dat God een plan heeft met deze wereld. Dat Hij niet zomaar loslaat wat Zijn hand is begonnen.

We horen daar iets van in een [Lied van Sela](#): een toekomst vol van hoop. Als het kan, zoek het vandaag eens op en probeer de woorden heel bewust mee te zingen.

In de nacht van strijd en zorgen

Kijken wij naar U omhoog

Biddend om een nieuwe morgen,

Om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,

Al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;

Dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

Leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

In de allerzwartste nacht.

U bent God de Allerhoogste,

God van onbegrensde macht,

Wij geloven en wij hopen

Op het einde van de nacht.

woensdag 1 december 2021

Het stralende licht...

Donker wordt licht

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. ([Jesaja 9:1](#))

Het is behoorlijk donker buiten; de donkere dagen voor Kerst, noemen we ze. Je gaat in het donker naar je werk en komt in het donker weer thuis. Heel normaal voor deze tijd van het jaar. In het straatbeeld zie je steeds meer kerstverlichting verschijnen. Hoewel ik er niet veel om geef, vind ik het eerlijk gezegd ook wel weer gezellig.

Het wereldnieuws mag je ook gerust donker noemen. Het lijkt wel of er steeds meer onderlinge agressie ontstaat. Daarnaast doemen problemen op die ervoor kunnen zorgen dat ons leven er over een aantal jaar heel anders uitziet. Ik kan me voorstellen dat je daar ongerust of zelfs somber van wordt.

De lofzang van Zacharias in [Lukas 1](#) is een enorme uitbarsting van vreugde. Afgelopen zondag werd erover gesproken in de dienst. Zacharias is erg blij met zijn vaderschap op hogere leeftijd. De Heilige Geest laat Zacharias echter vooral zien dat zijn zoon de wegvoorbereider is van de langverwachte Messias. Hij realiseert zich dat het Advent is; God komt naar ons toe. De toekomst ziet er ineens veel lichter uit. De woorden uit Jesaja waar deze Preek door de Week mee begon, komen uit.

Advent is het ook voor ons. De periode waarin we toeleven naar het kerstfeest. We horen overdenkingen over de aanstaande geboorte van Jezus Christus, onze Verlosser. We nodigen misschien wel mensen uit om samen de Kerstnachtdienst mee te beleven. En we versieren onze huizen.

Advent betekent echter veel meer dan je alleen voorbereiden op Kerst. De aankondiging in Jesaja 9 vertelt dat er een helder licht zal schijnen daar waar het nu nog donker is. Door de komst van Jezus gaat deze tekst ook over jouw en mijn leven.

In je leven kan het soms somber zijn, maar de toekomst is stralend. Je kunt je grote zorgen maken over de duisternis die deze wereld bedekt, maar het Licht, Jezus Christus, heeft de duisternis overwonnen. Laat het Kerst worden, niet alleen straks op 25 december, maar op elke dag van je leven.

(uit het lied: Licht van de wereld, Opwekking 595:)

Licht van de wereld, U scheen in mijn duisternis. Nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer. Bij U wil zijn elk moment.

Voor U wil ik mij buigen, U wil ik aanbidden, U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig, heilig en rechtvaardig. U bent zo geweldig goed voor mij.

donderdag 2 december 2021

Het stralende licht...

God vergeet zijn beloften niet

Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang.
(Uit 'de lofzang van Zacharias' in [Lukas 1:72-75](#) NBV21)

Zou God ooit een van zijn beloften vergeten? Dat houd ik niet voor mogelijk. Ooit beloofde Hij aan Abraham dat zijn nageslacht talrijk zou zijn als sterren aan de hemel. Kun je je iets voorstellen bij zo'n duizelingwekkende belofte?

Niet alleen zou het nageslacht van Abraham talrijk zijn, een van zijn vele nakomelingen zou de Messias zelf zijn – onze Heer Jezus Christus. Dat is af te lezen aan de stamboom van Jezus in het Evangelie van [Matteüs \(1:1\)](#) waar David 'de zoon van Abraham' wordt genoemd. Bovendien wordt het bevestigd door de woorden die Paulus schreef aan de gemeente te Galatië: "Net zo gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet 'nakomelingen', alsof het velen betreft, maar het gaat er om één: 'je nakomeling' – en dat is Christus." ([Galaten 3:16](#) NBV21)

Feitelijk kreeg Abraham van God al het Evangelie te horen: een boodschap van verlossing, van bevrijding van angst en onderdrukking. Voor Abraham was dit aanleiding genoeg om gelovig op weg te gaan – naar dat land dat God hem zou wijzen.

Voor Zacharias, man van Elisabeth, vader van Johannes de dooper en priester in de tempel van Jeruzalem, waren dit woorden die houvast en hoop boden, betrouwbare beloften om in herinnering te houden.

Het is bijzonder om daarbij te bedenken dan de naam van Zacharias vol betekenis is. De naam is samengesteld uit het Hebreeuwse woorden זכר (zakar), 'zich herinneren', en יה (yah) – verwijzend naar Gods heilige naam. Het is een naam die ook de betekenis 'omzien' in zich draagt. Bijzonder om een moment stil te staan bij de naam van tollenaar Zacheüs, verkorte Griekse versie van Zacharias, maar dan met betekenis זכר (zakak) hetgeen 'puur' betekent (God is heilig, puur, rein). Als Jezus bij Zacheüs stilstaat, kijkt Hij ook naar deze man om. Dit zal geen toeval zijn...

"God toont zich barmhartig", jubelt Zacharias vol blijdschap. De Heer ziet naar ons om, Hij vergeet ons niet!

Gebed

Dank Vader, voor de komst van de Messias: uw Zoon, onze Heer. U heeft ook naar ons omgezien!

vrijdag 3 december 2021

Het stralende licht...

Johannes zal hij heten... !

En jij, mijn kind (we hebben het over Johannes de Doper), jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor Hem gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.

[\(Lukas 1:76-77\)](#)

Woorden van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Zacharias is uitermate blij met de komst van een niet meer verwachte zoon, maar in zijn bekende lofzang uit hij vooral zijn vreugde uit over het waarom: de komst van de langverwachte Zoon van God, de Messias, Verlosser voor eenieder, is nu aanstaande! Zacharias was vervuld van de Heilige Geest toen hij deze woorden sprak. Het verbaast me niet.

Waar zijn mijn gedachten op gericht? Meng ik mijn aardse, natuurlijke leven maar een beetje hoe het uitkomt met het geestelijke, mijn relatie met God? Of betrek ik God bewust overal in? Ik had een collega uit Brazilië die zich erover verbaasde dat we in Nederland onze gesprekken niet steeds met God en kerk beginnen... Daar werd ik wel stil van.

Waarom hebben wij dat niet, of minder? En hoe lossen we dat op? Dat we thuis en in onze kringen en ontmoetingen veel meer God betrekken en met elkaar over Hem spreken?

In een blad van Stichting De Ondergrondse Kerk las ik: 'In de krant, het onderwijs tot gesprekjes in de supermarkt, alles wat ik in mijn land inadem is - zacht gezegd - niet christelijk. Dat maakt voor mij de kerk zo belangrijk. Zonder mijn familie in Christus zou ik echt niet kunnen volhouden, echt niet. Ik geloof dat het de basis is om stand te kunnen houden.'

Nederland is een ander land, maar toch herken ik er wel iets in, het zet me ook aan het denken. Wat hebben we elkaar nodig om stand te kunnen houden en om God te eren en Hem de eerste plaats te geven in ons leven.

Zacharias en Elisabeth maakten in [Lukas 1:57-66](#) een statement om niet met mensenwensen en tradities mee te gaan als God in het gedrang komt: "Johannes zal hij heten!" Ofwel: God is genadig, een genadige gever! Wat het belangrijkste is moet niet naar achteren worden geduwd of worden weggewerkt.

Waar dan ook we in de wereld leven, is ook de tweede tekst van zondag, [Jeremia 29:7](#), zeer van belang. Jeremia geeft aan het volk in ballingschap Gods woord door: "Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn."

Bidden om, en werken aan vrede in de plaats waar je bent. In andere vertalingen is het Hebreeuwse woord Shalom vertaald met bloei en voorspoed. Het is alomvattend, in harmonie met God en vandaaruit in ons leven met anderen.

Heer, help me in de plaatsen en omstandigheden waarin ik leef mee te helpen aan uw vrede, die zo groots, goed en alomvattend is. En die zo recht doet aan wie U bent voor eenieder.

zaterdag 4 december 2021

Afgelopen zondag sprak Peter Kos over 'Het stralende licht...'

Bijbellezingen: [Lukas 1:67-79](#) en [Jeremia 29:7](#).

In Lukas lezen we de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Die natuurlijk verguld is met de geboorte van hun niet meer verwachte kind. Maar in zijn dank en lofzang ligt de nadruk toch vooral op de komst van Jezus, de Messias, de Verlosser. Hij eindigt met: *"Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede."*

Jeremia geeft Gods woord door aan het volk dat in Babel in ballingschap is. Daarin horen we de roep van God om zich ook in die vreemde samenleving in te zetten voor vrede, bloei en voorspoed. *'Want de vrede, bloei en voorspoed van die stad is ook jullie vrede, bloei en voorspoed'*. (verschillende vertalingen)

De ballingschap duurde 70 jaar. De beloofde hoopvolle toekomst sloeg hun eigen generatie over. Wij weten niet wanneer het einde is, wel dat we ons leven lang, op deze aarde, uitgedaagd worden de weg van de vrede te bewandelen. En wat hebben elkaar daarbij nodig!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In Zacharia's lofzang lezen we o.a.: *'dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang'* en dat we *'dankzij de liefdevolle barmhartigheid van God en het stralende licht uit de hemel dat zich over ons ontfermt'* (...) *'we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.'* Wat zeggen jou de woorden *'bevrijd van angst'*, *'oprecht en toegewijd'* en *'onze voeten zetten op de weg van de vrede'*?

We zijn de Adventsweken ingegaan. We zijn op weg naar Kerst. Waaraan denk je bij de link tussen Advent, hoop en enthousiasme? Welke rol spelen die begrippen en *'bevrijd van angst'* in de huidige, zo vreemde tijden?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 28 november 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 5 december, begint om **10:00 uur**. Bijbeltekst: [Matteüs 5:10](#) (NBV21)

Titel: Wordt vervolgd...

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook voor de jongeren van **X-pact** en alle groepen van **Meerkids** geldt dat **aanmelden via de website** nodig is.

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De **programma's** van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 3 december

X-pact: Gebed; Verwelkomd in Gods familie, [Romeinen](#)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.