

# PREEK DOOR DE WEEK

## Gelukkig de vreedstichters

[Matteüs 5:9](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Gelukkig de vreedstichters

### Leven in vrede

*Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.*  
([Romeinen 12:18](#); NBV)

Hoeveel televisieprogramma's kennen we wel niet waarin het gaat over familieruzies waardoor families uit elkaar vallen, burens die elkaar het leven zuur maken en beste vrienden die opeens niet met elkaar door één deur kunnen. Daarnaast worden we dagelijks geconfronteerd met nieuwsberichten over conflicten, oorlogen, opstanden, onrecht, demonstraties, pijn en verdriet in deze wereld. Je kunt je afvragen waar de vrede is gebleven in deze wereld, de media en in ons eigen leven.

Tijdens de kerstperiode zingen we allemaal: 'Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen'. Ik denk dat ik niet de enige ben die regelmatig verlangt naar vrede op deze wereld. We zingen er wel over, maar hoe kunnen wij er, vooral als gelovigen, aan bijdragen om vrede te brengen in deze wereld?

De tekst bovenaan deze bijdrage geeft ons daar inzicht in en zet ons aan tot actie. We moeten er alles aan doen om met alle mensen in vrede te leven. Als je daarover nadenkt, kun je in je houding en in je omgang met anderen al een verschil maken. Als je in vrede wil leven met anderen begint het klein, namelijk bij jezelf.

Maar het begint ook bij Jezus, de Vredevorst (Jesaja 9:5). Jezus zelf is ons ultieme voorbeeld om vreedstichter te zijn. Hij zegt zelf dat Hij ons Zijn vrede nalaat, zoals de wereld die vrede niet geven kan ([Johannes 14:27](#)).

Lezend in de verzen van de Bergrede komen we ook weer terecht bij ons eigen hart en onze persoonlijke relatie met God. Leven wij in vrede met God? Is Jezus onze Vredevorst? Alleen dan kunnen we met recht ons best doen om in vrede te leven met alle mensen. Het begint bij Jezus en bij ons eigen hart. Als we in vrede leven met Jezus en ons hart is gevuld met Zijn vrede kunnen we ook vreedstichters zijn.

Het hoofdstuk [Romeinen 12](#) staat vol specifieke tips om samen met God te leven, om met onze medemens en broeders en zusters liefdevol om te gaan en om in deze wereld van betekenis te zijn als volgeling van Jezus. Met als missie: vrede stichten. Laten we actief aan de slag gaan met de vrede van God en met een open hart. En laat ons een verschil maken!

Dank U Heer, dat U onze Vredevorst bent. Wilt U ons vrede geven in ons hart, opdat we vreedstichters zullen zijn in deze wereld.

## Olie op het vuur gooien of op de golven gieten

*Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren, krenkende woorden wakkeren woede aan.*  
([Spreuken 15:1](#) NBV21)

In de auto luisterde ik naar het radioprogramma de Taalstaat van Frits Spits. Iemand meldde een taalkwestie waar hij een oordeel over wilde hebben. Naast 'olie op de golven' hoorde hij mensen de uitdrukking 'olie op het vuur' gebruiken. Volgens de vragensteller moest het 'benzine op het vuur' zijn (in de betekenis van het vuur aanwakkeren - ook in overdrachtelijke zin) en 'olie op de golven' (de golven tot bedaren brengen, de gemoederen kalmeren).

Het is fijn wanneer je met een bepaalde kwestie naar een autoriteit kunt gaan om een deskundig oordeel te krijgen. Programma's als 'De Rijdende rechter' en 'Mr. Frank Visser doet uitspraak' hebben het daar maar druk mee!

De taalkwestie was niet ingewikkeld. Een deskundige vertelde dat 'benzine op het vuur' geen staande uitdrukking is en dat 'olie op het vuur' als gezegd al heel oude papieren heeft. De betekenis van deze uitdrukking is tegenovergesteld aan 'olie op de golven'. In de ene situatie wil je een vuurtje of brandende kwestie opstoken, in het andere geval ben je er juist op uit de golven of de gemoederen tot bedaren te brengen.

Ik heb het nog even opgezocht op de website van het Genootschap Onze Taal. Daar staat dit:  
*Olie op de golven gieten is een uitdrukking uit de scheepvaart. Vroeger gooide men weleens olie op het water, bijvoorbeeld als er een sloep van een groot schip moest worden neergelaten in een woelige zee. Die olie was speciaal daarvoor aan boord. Het was vaak walvistraan of anders vette plantaardige olie. (Bron: Genootschap Onze Taal)*

Het lijkt me helemaal in lijn met de woorden en het werk van onze Meester om geen olie op het vuur te gooien, maar over het water uit te gieten. En dat kan op de manier die al in Spreuken 15:1 staat beschreven: met vriendelijke woorden en antwoorden.

Jezus wist met zijn machtswoord zelfs een storm tot bedaren te brengen. In overdrachtelijke zin kun je als navolger van Hem ook degene zijn die orde schept in de chaos, oproept tot bedachtzaamheid, aandringt op herstel van vrede en rust.

Goed om bij brandende kwesties onszelf deze vragen te stellen: Gooi ik met mijn reactie olie op het vuur of giet ik olie op de golven?

### Gebed

Heer, laat ons vrede-stichters zijn!

## Gelukkig de vrede-stichters

### Eenheid en diversiteit

*Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.*

[\(Efeziërs 4:2-6\)](#)

In deze tijd verlang ik meer en meer naar eenheid. Om me heen zie ik steeds meer verdeeldheid over allerlei onderwerpen. In praatprogramma's zie ik mensen hun standpunt verdedigen zonder echt te luisteren naar de ander. Natuurlijk hoeven we niet allemaal dezelfde mening te hebben. Ook in onze gemeente en op onze huiskring hoeven we niet over alles hetzelfde te denken. Gelukkig maar. Er is wel iets dat ons samenbindt. We lazen het net: *'Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.'*

Over die vrede ging het afgelopen zondag. Het Griekse woord voor vrede betekent ook 'samenbinden tot één geheel'. Zo zou je een vrede-stichter kunnen zien als iemand die zich inspant om de eenheid te bewaren. Niet een eenheid waar geen ruimte is voor eigen meningen. Maar de eenheid die God ons gegeven heeft. Paulus legt uit waaruit die eenheid bestaat:

*'één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.'*

Hoe anders we over verschillende zaken ook mogen denken, deze dingen maken dat we een eenheid zijn. We maken deel uit van hetzelfde lichaam. Dezelfde Geest woont in ons. In de NBV-vertaling staat boven dit gedeelte 'Christus als fundament'. Dat is precies wat ons samenbindt.

Dat betekent niet dat je het altijd eens moet zijn met de mening van een ander gemeentelid. Paulus geeft je deze woorden nog mee:

*'Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.'*

Denk nog eens aan deze woorden wanneer je moeite hebt met de mening van een ander. En wees dankbaar voor de eenheid van Christus, die jou en de ander samenbindt.

### Gebed

Heer, in de gemeente en in onze huiskring zijn we allemaal deel van hetzelfde lichaam. Dank U dat we niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn. En dank U dat we door de Heilige Geest één met elkaar zijn.

donderdag 25 november 2021

Gelukkig de vredestiters

## Hoe word je een vredestitier?

*Gelukkig de vredestiters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. ([Matteüs 5:9](#))*

Vrede op aarde. Dat zouden we allemaal zo graag willen. In het Nieuwe Testament lezen we in het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Lukas dat de herders in het veld een groot hemels leger van engelen zagen. De engelen prezen God met de woorden:

“Eer aan God in de hoogste hemel  
En vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.”

In de aanloop naar Kerst is de roep om vrede altijd het grootst. Zelfs in oorlogssituaties wordt dan geprobeerd een staakt-het-vuren af te spreken. Op kerstavond in 1914 werden de wapens tijdelijk neergelegd en zongen de Engelse en Duitse soldaten kerstliederen in de loopgraven en wensten ze elkaar zelfs een prettig Kerstfeest. Zoals we weten, duurde deze wapenstilstand niet lang.

Ik geloof niet in een wereldwijde vrede op aarde voordat ook die eerste zin van de engelen wereldwijd wordt beleden: ‘Eer zij God in de hoogste hemel’. In die kerstnacht in Bethlehem werd een heel belangrijke stap gezet naar die vrede. De grootste vredestitier ooit werd toen geboren. Jezus kwam om de vrede tussen God en mensen te herstellen. Hij was zelfs bereid hiervoor te sterven aan het kruis.

In [Efeziërs 2:14 en 15](#) staat: *‘Want Hij is onze vrede, Hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede.’*

Gods Geest woont in ons als we geloven in het verlossende werk van Jezus. En een onderdeel van de vrucht van de geest is vrede. De uitwerking van die vrede stelt jou en mij in staat om ook vredestiters te zijn. Daarom zegt Jezus in de Bergrede dat de vredestiters kinderen van God genoemd worden; omdat die vrede, die alle verstand te boven gaat, alleen te vinden is in de harten van Zijn volgelingen, de kinderen van God.

In elke brief van Paulus staat in de eerste verzen: ‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer.’ Wat een mooie manier om ons eraan te herinneren dat wij vrede hebben met God!

Wie zou er nu niet als vredestitier bekend willen staan? Ik wel in ieder geval!

Ik wens je Gods zegen toe met woorden uit [Numeri 6](#):

‘Moge de HEER je zegenen en je beschermen,  
moge de HEER het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn,  
moge de HEER je zijn gelaat toewenden en je vrede geven.’

## Gelukkig de vrede-stichters

### Gaan voor de vrede, als kinderen van God

*Wat u niet wilt wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet...*

Een oud gezegde en een mooie tekst die goed te gebruiken is om de vrede te bewaren. Het zou zomaar een bijbeltekst kunnen zijn. Of niet?

Jezus gaf ons in de Bergrede een tekst mee die er wel aan verwant is, maar toch méér is, Hij zei: *“Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen”*. En Hij voegde eraan toe: *“Dat is het hart van de Wet en de Profeten.”* ([Matteüs 7:12](#) NBV21)

Het oude gezegde raadt ons aan iets wat je zelf niet wil meemaken, ook een ander niet aan te doen. Even kort door de bocht: blijf zitten en niet eropaf, passief.

Jezus heeft het in de Bergrede echter over meer dan de vrede *bewaren*, Hij heeft het over vrede *stichten*! Dat is actief, daar moet je wat voor doen. Je kunt geen vrede stichten door niets te doen. Overigens goed om te weten: bidden is niet niks!

Heb je weleens vrede gesticht? Eerlijk gezegd heb ik meer lieve vredes bewaart door niets te doen dan vrede gesticht door wel iets te doen. Beide is goed, maar dat laatste geeft wel meer voldoening. Ten eerste door de belofte van Jezus in [Matteüs 5:9](#): *“Gelukkig de vrede-stichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”* Misschien zul je door andere mensen wel ‘een kind van God’ genoemd worden, maar zeker door God! Laten we dat alsjeblieft niet vergeten! Het kan ons zelfs het zetje geven om de stap naar de ander te wagen.

God gaat mee als je Hem meevraagt. Gemakkelijk? Ik vind van niet, het kan héél moeilijk zijn stappen naar de ander te maken, zelfs een strijd. Maar wel een die gewonnen moet worden en niet op z’n beloop kan worden gelaten. Ik kan me wel iets voorstellen bij de knikkende knieën van [Hebreeën 12:12](#), maar Jezus’ woorden over vrede stichten brengen me eerder bij [Matteüs 5:23-24](#), waar Jezus zegt: *“Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.”*

Ik heb op mijn werk op een bijzondere manier ervaring mogen opdoen met vrede stichten. Ik werkte bij een overheidsinstelling waar we zo nu en dan te maken kregen met heel verontwaardigde, boze mensen en fysieke bedreigingen. Aan mij was meermalen de schone taak daar vrede binnen te brengen. Náást de mensen gaan staan, hun verhaal aanhoren, je proberen in te leven in hun situatie en gedachtegang, zien waar en hoe - ondanks alles - recht kan worden gedaan ... wat een wonderlijke verandering van houding heb in die gesprekken meegemaakt. Zelfs als er geen echte oplossing was, maar wel begrip, erkenning, uitleg. Hoe goed was dat! Nu was dit voor mijn burgerlijke baas, ik moest wel, maar hoeveel te meer zou ik mij niet gedrongen voelen zoiets te doen vanwege de liefde en vrede van mijn hemelse Vader! Die er zijn naam als Vader aan verbindt...

Here God, vrede stichten is moeilijk maar zó goed en zó mooi dat U het graag wil zien bij uw kinderen. Help ons, Heer, daarnaar te handelen. Tot uw eer, met uw hulp, tot ons doel.

zaterdag 27 november 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan over de 7<sup>de</sup> zaligspreking: Gelukkig de vredestichters. ([Matteüs 5:9](#))

Vredestichters... in eerste instantie gaat dat niet over wat je doet. Wat je doet komt voort uit het besef wie je bent, vanuit genade en geloof in Jezus... namelijk: een kind van God... ([Johannes 1:12](#)) Als kind van God is het gevolg dat je vrede sticht, niet andersom.

Tijdens het lezen van de Bergrede gingen Patricks gedachten uit naar een demonstratie waarbij de zaligsprekingen op de borden en spandoeken zouden staan. Wat als we net zo gedreven de straat op zouden gaan voor het Evangelie (vanuit relatie!), wat als we net zo vaak als onze maatschappelijke frustraties dingen zouden posten over Jezus? Wat als we ons, als kinderen van God, zouden focussen op het stichten van vrede?

Als we iets in de wereld willen zien veranderen, dan is dat door het voorbeeld dat we (voor)leven en niet door onze meningen te geven. Als Meerkerk prediken we slechts één standpunt, misschien wel het radicaalste standpunt, namelijk dat:

*'we geloven dat God mens werd in Jezus Christus, onze Vredevorst, Hij die de weg ging tot verzoening. Die weg bracht Hem naar het kruis, maar de dood kon Hem niet vasthouden, Hij stond op uit de dood en leeft. En er is geen andere weg tot de Vader dan door geloof in Hem.'* Of, zoals Paulus zegt in [1 Korintiërs 2:1-5](#): *'Wij hebben besloten om geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus.'*

Een boodschap die overtuigt door de kracht van Gods Geest.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Volgens de jaarlijks uitgebrachte Global Peace Index leeft de wereld weer een stukje minder in vrede, het is een trend die al enkele jaren speelt. Merk je dat ook in je eigen omgeving? Heb of zie je een rol in het beter willen maken van die situatie, in vrede stichten?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 november 2021 op de website.

\*\*\*

De **dienst van morgen**, 28 november, begint om **10:00 uur**. Spreker: Peter Kos.

Titel: Het stralende licht... Bijbel: [Lukas 1:67-79](#) (NBV21)

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur.

## GELOVEN BEGINT THUIS

Ook voor de jongeren van **X-pact** en alle groepen van **Meerkids** geldt dat **aanmelden via de website** nodig is.

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl)

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 26 november

**X-pact:** Woord. Vergeven van je zonden, [Romeinen 5-6](#)

*Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp  
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.