

# PREEK DOOR DE WEEK

## Gelukkig wie zuiver van hart zijn

[Matteüs 5:8](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

## God Zien?

*'Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.'*  
([Hebreeën 10:22](#) NBG51)

In heel de Bijbel worden we geconfronteerd met het feit dat we niet zomaar tot een heilig God kunnen naderen. Door de zonde kwam er scheiding tussen God en de mens. Om toch tot Hem te naderen moest er reiniging plaatsvinden. In de tijd van het Oude Testament gaf God daarom de reinigingswetten, als teken dat we met een heilig God te maken hebben. Zo moest de hogepriester als hij eenmaal per jaar het heilige der Heilige binnen ging, zich vooraf reinigen; zowel zijn kleding als zijn lichaam werden aan strenge reinigingswetten onderworpen. Toch beseftte men ook toen dat het niet alleen om de buitenkant ging maar met name ook om de binnenkant. Toen God in een visioen aan Jesaja verscheen, riep die verschrikt: *"Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen"*. Hij beseftte dat hij vanwege zijn onreinheid niet God kon zien en blijven leven. Ook van David lezen we zoiets in [Psalm 51:12](#): *"Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest."*

In de Zaligsprekingen benadrukt Jezus ook dat de reiniging van het hart nodig is om God te zien. De oorzaak van onreinheid ligt in het hart, in onze gedachten en overleggingen. Die vormen de bron van onze daden, de goede dingen maar ook van haat, jaloezie, begeerte, boosheid. Met het hart wordt in de Bijbel de kern van onze persoonlijkheid bedoeld, niet slechts ons gevoel, onze wil of onze geest, maar heel ons wezen.

Wat is rein van hart? Ik noem twee betekenissen:

1. In de zin van 'zonder huichelarij', eenvoudig. Je hebt niets te verbergen voor God en mensen. Je bent oprecht, je doet je niet anders voor dan je bent.
2. Gereinigd of onbevlekt. In [Openbaring 21:27](#) staat dat niemand het nieuwe Jeruzalem zal binnenkomen die onrein is. Alleen van Jezus wordt gezegd dan Hij een smetteloos en onbevlekt offer voor God is. ([Hebreeën 9:14](#)) Alleen door zijn offer te aanvaarden worden we gereinigd.

Er is een belofte aan de zaligspreking verbonden: *"Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien."* Mozes vroeg om God te zien en hij kreeg, beschermd in een spelonk, slechts God van achteren te zien. We lezen het in [Exodus 33:18-23](#). Het is onmogelijk om God nu te zien. Jezus zei: *"Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem doen kennen."* We mogen God zien en kennen door Jezus. Eens zullen we Hem van aangezicht tot aangezicht aanschouwen, als we verheerlijkt worden en bij Hem wonen.

We bidden vandaag de woorden van [Psalm 139:23-24](#):

Heer, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten, zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.

dinsdag 16 november 2021

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

## Jezus is de weg

*Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit Uw nabijheid, neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Dan wil ik verdwaalden Uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot U. U bent de God die mij redt, bevrijd mij, God, van de dreigende dood, en ik zal juichen om Uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal Uw lof verkondigen. ([Psalm 51:12-17](#))*

Als het over hartszaken gaat in de Bijbel moet ik vaak meteen aan David denken. 'Een man naar Mijn hart', zo noemt God hem. Omdat God naar Davids hart kijkt en niet naar zijn buitenkant werd hij gekozen als de nieuwe koning van Israël. De hartsgesteldheid van David kon eigenlijk niet beter. Het raakte aan het hart van God.

Toch is de smeekbede om een zuiver hart uit Psalm 51 van dezelfde David. Hij schreeuwt het uit naar God. David had namelijk overspel gepleegd met Bathseba en ervoor gezorgd dat haar man sneuvelde in een veldslag. David wordt overmand door berouw en beseft hoe diep hij gevallen is. Vroeger raakte zijn hart aan dat van God, nu heeft de zonde gezorgd voor een enorme afstand.

Als je een christen bent, ken je vast de periodes in je leven wel waarin Gods hart en de jouwe verbonden zijn. Het kan je vervullen met vreugde en warmte waar niets tegenop kan. 'Een vrede die alle verstand te boven gaat.' ([Filippenzen 4:7](#))

Grote kans dat je ook bekend bent met valpartijen van je hart. Dat je je realiseert dat zonde een flinke wig heeft gedreven tussen jou en God, net als bij David. Jouw zonde is waarschijnlijk een hele andere dan die van David. De uitwerking ervan is echter precies hetzelfde. De vrede die alle verstand te boven gaat ben je kwijt. God lijkt verder weg dan ooit.

God zij dank is er een weg terug en die weg is Jezus. Aan het kruis droeg Hij jouw zonde, met Zijn opstanding overbrugde Hij de afstand tussen jou en God.

Roep het uit naar Hem, elke dag opnieuw. Ontvang vergeving van zonden en reiniging van je hart. Dankzij Jezus kun je met een zuiver hart in verbondenheid leven met God.

Vader, vergeef mijn zonden. Schep, o God, een zuiver hart in mij. Ik kan U niet genoeg danken dat ik mag leven in Uw nabijheid, Uw Heilige Geest woont in mij. Dank U, Vader, dat U zo goed voor mij zorgt. Amen.

## Gelukkig wie zuiver van hart zijn

### God zien

*Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.*  
([Jakobus 4:8](#) NBV21)

Wat staat een ontmoeting met God in de weg? Onze beperktheid, om te beginnen.

Ik zag een animatie waarin de omvang van het universum geïllustreerd werd. Het eerste beeld toont een man en vrouw, picknickend op een strand. Vanuit een vierkante meter zoomt het beeld verder uit, steeds met factor 10. Al snel ben je buiten de dampkring en kijk je naar ons zonnestelsel en de Melkweg, het sterrenstelsel waarbinnen de zon slechts één onbeduidend lichtpuntje is. Het begint je te duizelen wanneer je uiteindelijk de grens van het zichtbare universum bereikt.

Hoe zouden wij, beperkte bewoners van planeet aarde, in staat zijn de Eeuwige, Oneindige God te zien? Hij, Schepper van dat indrukwekkende, adembenemende heelal, Begin en Einde, Oorsprong en Doel...

Onze mensenogen zouden Gods heldere licht niet kunnen verdragen. Ons aardse lichaam zou de overweldigende ervaring niet doorstaan. Bij een verschijning van een engel uit de hemel komt er al standaard een boodschap 'wees niet bang' tot de mens... hoe zouden wij dan de Allerhoogste kunnen zien en in leven blijven?

Maar er is nog iets dat ons belet God te zien. Elk mens heeft onzuiverheden in zich. Ieder van ons heeft vuile handen gemaakt, maar ook ons hart en hoofd zijn niet rein genoeg voor een ontmoeting met de heilige God.

Toch is het Jezus zelf die ons hoop geeft op zo'n ontmoeting: "*Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.*" ([Matteüs 5:8](#) NBV21)

Wie kan zeggen dat hij of zij een zuiver hart heeft? Wanneer we naar onszelf kijken, weten we eerlijk gezegd wel dat we onrein zijn. Maar wanneer we onze zonden belijden, oprecht spijt betuigen en Jezus als Zoon van God en Verlosser aannemen, dan kan Gods genadige goedheid ons hart zuiveren van alle ongerechtigheid.

Jakobus roept ons in de hiervoor geciteerde tekst op onze handen te wassen, ons hart te zuiveren, te treuren over onze misstappen, onszelf te vernederen voor de Heer zodat Hij ons kan verheffen. Zo kunnen we God naderen en komt Hij ons tegemoet.

### Gebed

Zuiver ons hart, God, zodat we U in eeuwigheid mogen zien.

donderdag 18 november 2021

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

## Dat is niet aan mij

*‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.’ ([Matteüs 5:8](#))*

Zuiver van hart zijn heeft een grote betekenis. Het betekent niet alleen dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt, maar er is nog een diepere betekenis.

Ik denk daarbij aan de diepere motivatie waarom je iets doet. In de Bijbel staan er zoveel voorbeelden van geloofshelden. Eén van die voorbeelden staat in [Genesis 41:14-21](#) Het verhaal waarbij Jozef bij de farao moet komen om zijn droom uit te leggen.

*Toen hij (Jozef) voor de farao verscheen, zei deze tegen hem: ‘Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. En nu heb ik over u horen zeggen dat u een droom maar hoeft te horen of u kunt hem verklaren. Jozef antwoordde: ‘Dat is niet aan mij, maar misschien geeft God een uitleg die gunstig is voor de farao.’ Toen deed de farao hem zijn verhaal: ‘In mijn droom stond ik aan de Nijl. Opeens kwamen daar zeven koeien uit, mooie koeien die goed in hun vlees zaten. Ze gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen er zeven andere koeien uit het water; die waren afschuwelijk mager, vel over been. Ik heb in heel Egypte nog nooit zulke lelijke koeien gezien. En die magere, lelijke koeien aten de zeven eerste, vette koeien op. Maar toen ze die naar binnen hadden gewerkt, was daar niets meer van te merken: ze zagen er nog even lelijk uit als eerst. Toen werd ik wakker.*

Waar het om gaat in dit verhaal is dat Jozef alle eer aan God geeft. Jozef zegt niet: ‘ja hoor, tuurlijk kan ik die droom uitleggen’. Nee, Jozef geeft als eerste alle eer aan God. Hij zegt: ‘Dat is niet aan mij’. Ik vind dit een prachtige getuigenis van een ‘zuiver hart’. Zodra we denken dat we het zelf wel weten, staat God niet op de eerste plaats, maar plaatsen we onszelf boven Hem.

Het vers ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn’, kan niet los gezien worden van de eerdere verzen van de Bergrede. Zuiver van hart zijn, staat in verbinding met nederig van hart, zachtmoedig, rechtvaardig en barmhartig zijn.

[1 Petrus 3:15-16](#) zegt: *Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver.*

Trouwe vader in de hemel, dank U voor uw Woord waarin we steeds opnieuw mogen ontdekken dat U het beste met ons voor heeft. We bidden dat we U steeds op de eerste plaats zetten.

vrijdag 19 november 2021

Gelukkig wie zuiver van hart zijn

## Mooie witte kleren, onbezoedeld

*“Maar je hebt in Sardes enkele namen die hun gewaden niet bezoedeld hebben; en zij zullen met Mij in witte gewaden wandelen, omdat zij het waardig zijn; wie overwint, zal zó met witte gewaden worden bekleed, en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en zijn engelen.” (woorden van Jezus in [Openbaring 3:4-5 NV](#))*

Zondag lazen we eerdere woorden van Jezus uit [Matteüs 5:8](#): ‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien’. Andere vertalingen spreken over ‘Zalig de reinen van hart’. Wie is zuiver, rein van hart? Kunnen we zeggen dat het zonder Gods hulp nooit 100% is?

Jesaja kreeg een visioen. Na een grote opsomming van zonden van het volk, opstand, ontrouw, etc., staat in Jesaja 1 dat God hun feesten niet langer meer kon verdrágen en er zelfs een áfkeer van had, waarna we in de verzen 16-19 lezen: *Was je, reinig je, maak een eind aan je misdaden, Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. (...) Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.”*

Het is altijd weer Gods liefde en genade die ons terug wil brengen. Gelukkig de reinen van hart die door Gods liefde en genade wit gewassen worden. Volkomen rein, volkomen wit, als wol, als sneeuw. *Die* reinheid is nodig om voor God te kunnen staan. God kan en wil ervoor zorgen als onze wil op Hem gericht is.

David verwoordt het mooi in [Psalm 51:9](#): ‘*Neem met majoraan (hysop) mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw.*’ En wij, 3000 jaar later zingen het: ‘Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan’.

Het is een gebed, met berouw over fouten en miskleunen, maar ook vol vertrouwen in Gods vergevende karakter. Daar moeten we het toch van hebben.

En natuurlijk willen we dat smetteloze wit dat God ons geeft, niet bezoedelen als we naar Hem toe willen. We moeten er niet aan denken een koffievlek op onze witte jurk te zien of een soepvlek op de zondagse broek van pa als er visite komt, hoeveel te meer is dan onze geestelijk reine kleding van belang die we aan onze Schepper zelf te danken hebben!

Rein van hart zijn, begint - na Gods inbreng - met onze wil, het verlangen van ons hart om met en voor God te leven. Onze vrije (!) wil is voor God heel belangrijk. In [Exodus 25](#) lezen we dat voor God een heiligdom gebouwd zal worden. Door het volk. Maar God zegt tegen Mozes: *“Neem van ieder **die daartoe bereid is, wiens hart hem dringt**, een bijdrage in ontvangst.”*

Wat leeft er in ons hart, wat willen wij werkelijk? En hoe gaan we daarmee om?

En kijkend naar Jezus: willen we ons altijd door de Goede Herder laten leiden, of denken we ook wel eens met andere herders mee te kunnen gaan? De goede Herder heeft alles voor zijn schapen over, maar – enorm spannend! – hoe reageert het schaap?

Heer, was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan. Help me uw gift niet te bezoedelen maar met ere te dragen.

zaterdag 20 november 2021

Afgelopen zondag stonden we met Remy Splinter als spreker stil bij de 6e zaligspreking: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. ([Matteüs 5:8](#) NBV21)

Net zoals de eerste zaligspreking, waar het begrip armoede werd toegepast op de staat van onze ziel, zo wordt hier het begrip zuiverheid toegepast op ons hart. Dat zuiverheid in je gedrag iets is om na te streven, is wel duidelijk, maar welke motivatie zit er achter je goede daden?

Het komen in de aanwezigheid van God en het hebben van een zuiver hart zijn twee zaken die bij elkaar horen. In [psalm 51](#) lezen we in Davids gebed (en we zingen het ook regelmatig) *'Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan'*. Bidden om reinheid, witter dan sneeuw, geeft aan dat je ook schoon en zuiver voor God *wil* staan.

Schoon en zuiver, welk mens kan dan ooit God zien? Maar de vraag die daaraan vooraf gaat is uitermate belangrijk: heb je - boven alles - het verlangen om 'rein van hart' God onder ogen te komen en met Hem te leven?

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Hebben wij - net als Mozes - het verlangen om God van aangezicht tot aangezicht te zien? Waaruit blijkt jouw verlangen? Kun je dat met anderen delen?

David bidt in Psalm 51: *'Neem met majoraan (hysop) mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. Laat mij rein voor U staan'*. Is dat ook jouw gebed? En hoe ga je daarna om met je witte 'kleding' (daden)? Onder Gods aangezicht?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 november 2021 op de website.

\*\*\*

De **dienst van morgen**, 21 november, begint om **10:00 uur**. Spreker: Patrick van der Laan. Titel: Gelukkig de vredestichters. Bijbel: [Matteüs 5:9](#) (NBV21).

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur.

## GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** zijn, net als de **Meerkids**, **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig. NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl).

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 19 november

**X-pact:** Zegen: hoe werkt de Heilige Geest door mensen? (Boek Handelingen)

*Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.