

# PREEK DOOR DE WEEK

## Gelukkig de barmhartigen

[Matteüs 5:7](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

maandag 8 november 2021

Gelukkig de barmhartigen

## Ben ik barmhartig?

*“Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: ‘Barmhartigheid wil ik, geen offers.’ Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” ([Matteüs 9:13](#), NBV)*

Als je in het woordenboek of in een encyclopedie gaat zoeken naar de betekenis van het woord ‘barmhartig’ kun je deze betekenissen tegenkomen:

- 1) met medelijden en liefde
- 2) vol medelijden
- 3) op vergevende wijze begrip tonend voor iemands moeilijkheden
- 4) mededogen hebbend.

Wat zou ik het handig vinden om een checklist te hebben die meet of je barmhartig bent of niet. Zo’n test zou dan synoniemen als ‘liefdadig’, ‘medelijdend’, ‘menslievend’ of ‘vergevend’ beschrijven, waarbij je op een schaal van 1-10 kunt aangeven in hoeverre die eigenschap op jou van toepassing is. Aan de hand van het totaal aantal punten score je onvoldoende, voldoende of goed op de test. Maar helaas: zo werkt het niet.

De Zaligspreking over ‘barmhartigheid’ ([Matteüs 5:7](#)) komt voort uit alle andere Zaligsprekingen. Dit vers is onlosmakelijk verbonden aan de voorgaande verzen in de Bergrede, maar is ook verbonden met de verzen die volgen. De eerste verzen van de Bergrede omschrijven een instelling, een hartgesteldheid, een innerlijke houding in zowel hart en geest. Dat is het pure Evangelie: we zijn opnieuw geboren, omdat we geloven dat Jezus onze Redder en Verlosser is. De uitwerking van deze innerlijke houding is het werk van de Heilige Geest in ons. Eerst werkt het Evangelie in ons hart en onze geest, waarna het doorwerkt in ons handelen. De barmhartigheid van Christus komt door de Heilige Geest tot uitwerking in ons spreken en handelen.

De Bijbeltekst waar we deze bijdrage mee begonnen, is een uitspraak van Jezus zelf. Jezus had kort daarvoor de tollenaar Matteüs ontmoet en had hem opgeroepen om Hem te volgen. Jezus werd uitgenodigd om bij Matteüs thuis te eten en een groot aantal tollenaars en zondaars sloten bij de maaltijd aan. De farizeeën verbaasden zich hierover: waarom zou Jezus met tollenaars en zondaars eten? Jezus gaf als antwoord dat Hij niet gekomen was om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Jezus zoekt de mensen op die het pure Evangelie nog niet kennen. Mensen die opnieuw geboren willen worden, waardoor hun innerlijke houding verandert in hart en geest.

Hoe is onze innerlijke houding? Geloven wij het pure Evangelie in ons eigen hart? En als wij dan op ons persoonlijke handelen reflecteren, zien we dan vleugjes barmhartigheid terug? Zijn wij barmhartig? Ben ik barmhartig?

Heer, dank dat Uw Heilige Geest in ons spreken en handelen Uw barmhartigheid uitwerkt.

dinsdag 9 november 2021

Gelukkig de barmhartigen

## Barmhartigheid

*“Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.” ([Lukas 6:36](#))*

Barmhartig. Zo'n mooi bijbels woord waar ik een bepaald gevoel bij heb zonder direct te kunnen uitleggen wat het precies betekent of wat het inhoudt. Ik moet natuurlijk denken aan de barmhartige Samaritaan, die zich ontfermde over de beroofde man. Of aan Jezus als Hij met ontferming bewogen is als Hij de mensen ziet die voortgejaagd en afgemat waren, als schapen zonder herder ([Matteüs 9:36](#)).

Maar barmhartigheid is niet alleen een gevoel van medelijden, het zet ons ook in beweging zodat we omzien naar de mensen om ons heen. Jezus zegt “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.”

Hoe worden wij barmhartig? Ik denk niet dat we zo geboren worden. Het is een gevolg van de eerste zaligsprekingen uit de Bergrede. We hebben onszelf leren kennen en we zijn tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat God zo barmhartig en genadig voor ons is, dat we niet anders kunnen dan Hem daarin na te volgen. Dat we naar onze naasten gaan kijken met de ogen van God. Dat we hen gaan liefhebben. En God helpt ons daarbij doordat Hij zijn liefde in onze harten heeft uitgegoten door de Heilige Geest ([Romeinen 5:5](#)).

De ultieme barmhartigheid liet de Here Jezus aan het kruis zien. Hij nam onze plek in en droeg onze zonden, zodat wij vrijuit konden gaan. Jezus die zo dicht bij de Vader leefde en die elk gebed begon met ‘Vader’. Maar die aan het kruis uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?” Hij werd aan zijn lot overgelaten zodat wij voor eeuwig bij de Vader mogen horen. Wij mogen elke dag leven met Hem en daarom kunnen en mogen wij ook barmhartig zijn voor de mensen om ons heen. Omdat Hij eerst barmhartig was voor ons!

Hoe mooi was het om afgelopen zondag met elkaar weer avondmaal te mogen vieren en herinnerd te worden aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat we telkens weer mogen beseffen dat God barmhartig is en vergeving schenkt als we berouw hebben en dat we dan zonder schroom de troon van Gods genade mogen naderen, waar we, telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade zullen vinden ([Hebreeën 4:16](#)).

## Gebed

Vader, dank U wel voor uw barmhartigheid en genade. U bent zo ontzettend goed voor mij!

## Gelukkig de barmhartigen

### Gemaakt om gelukkig te zijn

Afgelopen zondag ging het over de vijfde Zaligspreking:

*Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. ([Matteüs 5:7](#))*

De vijfde eigenschap en ook de vijfde belofte. Dat geluk en die beloften spreken me aan. Die eigenschappen ook, maar daarin schiet ik zo vaak tekort. Wie ben ik om barmhartig te worden genoemd? Wie ben ik? Daarover schrijft Paulus in zijn brief aan de Efeziërs:

*Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. ([Efeze 2:10](#))*

Wie ben ik? Wie ben jij? In Jezus ben je gemaakt tot een nieuw mens. In Jezus kun je de goede dingen doen, die Hij voor jou bedacht heeft. In Jezus heb je alle goede eigenschappen die daarvoor nodig zijn. In Jezus ben je gemaakt om gelukkig te zijn. Gelukkig, ook omdat je barmhartig bent. Je ziet de zorg en moeite van anderen en wil ze graag helpen. En wanneer jij zorg nodig hebt, word jij geholpen. Jezus is ook in barmhartigheid ons voorbeeld. Zieke mensen maakte Hij beter. De hongerigen gaf Hij te eten. Voor jou en mij en alle mensen gaf Hij zelfs zijn leven. Daarover schrijft Paulus in de twee voorafgaande verzen:

*Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. ([Efeze 2:8-9](#))*

Wie ben ik of wie ben jij om barmhartig te zijn? We kunnen alleen barmhartig zijn door het geschenk van onze redding met beide armen aan te pakken. We kunnen niet besluiten om op een dag barmhartig te worden. We kunnen wel geloven dat we in Jezus al barmhartig zijn. We kunnen er vandaag en elke dag aan denken dat zijn genade het ultieme voorbeeld van barmhartigheid is. We kunnen beseffen dat we in Jezus zijn gemaakt om gelukkig te zijn.

*Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

### Gebed

Heer Jezus, dank U voor alle Zaligsprekingen. Ik wil geloven dat ik in U al die eigenschappen al mag hebben. Wanneer ik de nood van anderen zie, wil ik denken aan U, die Uw leven voor mij hebt gegeven. Voor anderen wil ik graag barmhartig zijn.

donderdag 11 november 2021

Gelukkig de barmhartigen

## Gevuld met milde goedheid

*Ik, Paulus, die me volgens zeggen zo bedeesd gedraag wanneer ik bij u ben en alleen uit de verte flink doe tegen u, ik doe een beroep op u in naam van de zachtmoedigheid en mildheid van Christus. ([2 Korintiërs 10:1](#) NBV21)*

Wat denken mensen van Paulus?

Hij is wel stellig hè... En hij schrijft dingen die niet altijd lekker in het gehoor liggen. Soms heb je het gevoel dat je onbarmhartig de les wordt gelezen!

Maar je doet Paulus tekort wanneer je denkt dat hij een scherpstlijper was. Bedenk dat hij van afkomst een farizeeër was, lid van een fundamentalistische groep gelovigen die radicaal met de oudtestamentische geboden omgingen. Ze waren zo strikt dat ze het leven voor gewone gelovigen ondragelijk maakten. En, afgaand op wat Jezus over hen zei, hielden ze zich lang niet altijd zélf aan al die geboden. Sla [Matteüs 23](#) er maar eens op na!

Zeker, Paulus was een man van woorden. Maar de Heer had zijn harde hart opengebrouwen en met milde goedheid gevuld. Hoe kan iemand anders woorden schrijven zoals in [1 Korintiërs 13](#), dat overrompelend mooie hoofdstuk dat de liefde bezingt?

Paulus weet waar hij vandaan komt en is allesbehalve trots op z'n verleden. Maar hij verzwijgt dat verleden niet! Met terugwerkende kracht zet hij zichzelf zelfs op de eerste plaats van 'de grootste zondaren' (lees maar in [1 Timoteüs 1:15](#)).

In [1 Korintiërs 15](#) vertelt Paulus dat hij de laatste was die Jezus gezien heeft en daar voegt hij aan toe: *"Ik was toen trouwens een waardeloos mens, want ik vervolgde de christenen. Daarom ben ik ook de onbelangrijkste van alle apostelen. Ik ben het niet waard om een apostel te zijn!"*

Vervolgens getuigt hij over de barmhartigheid van God en over al het werk dat hij in dienst van zijn Heer mag doen: *"En mijn werk is niet voor niets geweest, want veel mensen zijn gaan geloven. Dat was natuurlijk niet mijn werk, maar Gods werk. Want al mijn werk is te danken aan Gods goedheid."*

Afgaand op wat Paulus in 2 Korintiërs 10 over zichzelf vertelt, was hij helemaal niet zo'n imponerende verschijning – hij kwam zelfs wat bedeesd over op zijn gehoor. Is dat nou de strenge Paulus die ons van die moeilijke brieven schrijft?

## Gebed

Heer, uw genadige goedheid heeft het hart van Paulus veranderd. Verander ons hart ook – vul het met uw liefde.

## God vergeet zijn barmhartige belofte echt niet

*“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.” ([Lukas 1:78-79](#) NBV21)*

Barmhartigheid... Wat is barmhartigheid? En wie is Barmhartig? In elk geval God, we lezen het op verschillende plekken in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament horen we het o.a. terug in de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. De naam Zacharias staat voor 'God onthoudt' of 'de Heer herinnert'. En dat is niet voor niets...

Zacharias en zijn vrouw waren al op gevorderde leeftijd toen God hen onverwacht een zoon aankondigde. Johannes moest hij heten, ofwel: 'God is genadig'. Ook niet zomaar dat zij van God hun zoon zo moesten noemen.

Zacharias was niet alleen verguld met zijn zoon Johannes, maar daar nog bovendien zingt Hij God de lof toe over het nakomen van Zijn belofte over de Messias (Jezus) die voor de beloofde redding zou zorgen. Lees zijn lofzang in [Lukas 1:67-75](#). Hier een paar verzen eruit: *“Geprezen zij de Heer, de God van Israël, Hij heeft zich over zijn volk ontfermd (...) zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten. Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, dat wij, bevrijd van onze vijanden en vrij van angst, Hem dienen zouden, oprecht en toegewijd, ons leven lang.”*

Zacharias laat hier zien dat wat hem betreft Gods barmhartigheid nog uittorent boven alle andere belangrijke dingen in ons leven, namelijk redding uit een verloren situatie en een verloren wereld. Dat zijn grote, dramatische woorden, maar feitelijk is het niet anders. Want zonder Gods liefde, vergeving, barmhartigheid, redding is niemand, echt niemand in staat tot het doel te komen waarvoor God alles en iedereen schiep.

Barmhartigheid is een goddelijke eigenschap. God was en is barmhartig ondanks alle afwijzing die mensen, zelfs van zijn eigen volk, Hem aandeden. En wij? Paulus, Petrus en Judas (niet Iskariot) roepen in hun brieven op tot barmhartigheid. En Jezus roept zelfs op barmhartig te zijn 'zoals jullie (hemelse) Vader barmhartig is'. ([Lukas 6:36](#))

Dát is moeilijk. Zelfs als je iemand bent met een warm hart en opgegroeid bent in een warmhartig gezin. Het fundament onder werkelijke barmhartigheid is een diep besef van hoe God barmhartig is voor jou en mij en anderen. En zou het niet zo zijn dat hoe groter dat besef is, hoe meer wij God daarvoor zullen danken en hoe meer wij bewogen kunnen zijn met mensen die, net als wij, niet zonder God kunnen, of ze dat nu beseffen of niet?

Wanneer heb jij barmhartigheid ervaren, wanneer was jij barmhartig voor een ander? Hoe ging dat en wat maakte het bij je los, als ontvanger en geveer van barmhartigheid? Hoe diep is jouw besef van Gods barmhartigheid? Hoe werkt dat uit in jouw leven en hoe hou je dat vast?

Here God, dank voor uw grenzeloze barmhartigheid, help ons vanuit die gezindheid en uit dankbaarheid ook de ander barmhartig te bezien en nabij te zijn.

zaterdag 13 november 2021

Afgelopen zondag gingen we na een klein uitstapje weer verder met de Bergrede. Wigle Tamboer sprak over [Matteüs 5:7](#) (NBV21): Gelukkig de barmhartigen.

Het volmaakte voorbeeld van barmhartigheid en een barmhartige natuur is God die zijn eniggeboren Zoon in de wereld zond en de komst van de Zoon in de wereld. Hij zag onze 'erbarmelijke' staat, Hij zag het lijden, en ondanks al onze overtredingen was dit hetgene wat Hem deed handelen. God heeft mededogen met de mens in zijn ellende.

Van nature heeft niemand de Barmhartigheid van God/Christus; was dat niet de erkende realiteit van ons 'arm van geest' zijn, wat ons treuren deed en dreef in de uitgestrekte armen van Jezus aan het kruis om ons te redden en te verlossen?!

We zijn door de wedergeboorte een nieuwe schepping (in Wigle's woorden: Christus op de troon van je hart) en daarom werkt de Heilige Geest de Barmhartigheid van Christus uit in ons spreken en handelen. Eerst de innerlijke houding (in het hart en in de geest), dan de uitwendige handeling als uitwerking daarvan. Ofwel: we moeten christen *zijn* voordat we als christen *handelen*.

Als we de genade en barmhartigheid van God/Jezus gezien en ervaren hebben, houdt dat dan niet onvermijdelijk in dat onze houding tegenover ieder ander volkomen zal veranderen?

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als we het geheel van de zaligsprekingen zien als een soort algemene test waaraan de christen onderworpen wordt, wat zie je dan in je spiegelbeeld van wie je bent in het licht van Gods model van de christen? Hoe zou je meer op Christus kunnen gaan lijken?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 7 november 2021 op de website.

\*\*\*

De **dienst van morgen**, 14 november, begint om **10:00 uur**. Spreker: Remy Splinter  
Titel: Gelukkig wie zuiver van hart zijn. Bijbel: [Matteüs 5:8](#) (NBV21)

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur.

## GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** zijn, net als de **Meerkids**, **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.  
NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl).

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

**Meerkids:** zie de Weekinfo van 12 november

**X-pact:** Zorg: hoe ziet een 'Jezus-familie' eruit? (Handelingen)

*Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.