

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 31 oktober 2021

Prediker: Jurjen ten Brinke

Titel: Gods woorden zijn betrouwbaar

Bijbel: Johannes 5:31-47 NBV21

³¹ Als Ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, ³² maar iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet dat zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. ³³ U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. ³⁴ Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. ³⁵ Johannes was een lamp die helder brandde, en een tijdlang hebt u zich over zijn licht verheugd. ³⁶ Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. ³⁷ De Vader, die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, ³⁸ en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof. ³⁹ U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, ⁴⁰ maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. ⁴¹ Niet dat Ik de eer van mensen nodig heb, ⁴² maar Ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. ⁴³ Ik ben gekomen in naam van mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. ⁴⁴ Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. ⁴⁵ U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. ⁴⁶ Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven. ⁴⁷ Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat Ik zeg?'

Bijzonderheden

Deze zondag was het Hervormingsdag en Bijbelzondag

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Hopelijk hebben jullie allen de najaarsbrief ontvangen. Zo niet en je wilt hem wel graag ontvangen, laat dan even van je horen. Daarin stond het getuigenis van Wies de Lange die sprak over een lied dat haar aansprak: 'Al de weg leidt mij mijn Heiland'. Een lied dat ze voorheen met haar moeder zong toen ze nog niet begreep wat dit betekende, maar inmiddels snapt ze waar deze woorden over gaan.

Als we op deze Bijbelzondag nadenken over het levende Woord van God, dan hebben wij allemaal zo'n openbaringsmoment nodig. Dat we gaan inzien wat die heilige woorden van de Bijbel ons te zeggen hebben. Met de hulp van Zijn Geest kunnen wij allemaal hopelijk zeggen, samen met Wies: "toen snapte ik de tekst helemaal niet, maar nu wel".

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen. Matteüs 4:1-11, Matteüs 5:18, Johannes 1:29, Johannes 6:60-69, Johannes 17:3, Jesaja 46:10, 11 en 48:5, Hebreëën 13:8, Psalm 119:105

ENKELE OPMERKINGEN

Is er een leemte, een verschil in het leven van de gelovige als het gaat om Jezus' gezag enerzijds en Schriftgezag anderzijds? Het zeggen dat je Jezus volgt en het gehoorzamen van Gods (hele) Woord zoals Jezus dat deed, blijkt niet logischerwijs hetzelfde.

Denk aan het vervolg van Johannes 5 waar, in Johannes 6, aan de orde komt 'deze rede is hard'... Het maakte dat volgelingen afhaakten, maar Petrus zegt: "Waarheen zouden we gaan, Heer, U hebt woorden van eeuwig leven." Dat we Jezus en de Schrift toch als één mogen omarmen als Gods Woord!

De woorden van God zijn eeuwig! Tot in elke jota (de kleinste letter) en elke tittel (een deel van een letter), zei Jezus. Hij gaat er dus zelf van uit dat de woorden die opgeschreven zijn in de geschriften, geen woorden van een mens zijn, maar van God.

Er zijn mensen die zeggen dat je de Bijbel als geheel niet meer als waarheid kunt zien, bijvoorbeeld omdat we sommige dingen niet kunnen begrijpen of die botsen met de cultuur waarin wij leven. Wat kun je daarop antwoorden?

Laat je inspireren door het Bijbelgedeelte van Johannes 5:31-47. Hier spreekt Jezus over de betrouwbaarheid van het Woord van God. Jezus zegt dat zijn betrouwbaarheid blijkt uit:

- de getuigenissen van Johannes de Doper,
- de werken die Jezus doet en
- wat te lezen is in de Schriften (dat was toen nog alleen het Oude Testament).

Jezus kende de Schriften, Hij verwees ernaar en leefde ernaar. Mogen ook wij hierin volgers van Jezus zijn. Want Gods Woord is eeuwig en eeuwig betrouwbaar, net zoals God dat Zelf is.

De geschriften van het Nieuwe Testament gaan over Jezus, die van het Oude Testament verwijzen naar Hem. De Bijbel is een eenheid. Het gaat allemaal om Jezus.

Als je gelooft dat de Bijbel draait om Gods genade voor ons, dan is de Bijbel een boek dat je leven kan geven, eeuwig leven (wat in Johannes 17:3 het kennen van de Vader wordt genoemd).

Vind het Woord van de HEER; vind de HEER van het Woord!

En als je dat moeilijk vindt, zeg dat dan eerlijk tegen Hem. Vraag Hem je Zijn Geest te sturen om je te openbaren waar het om gaat. Zodat heel duidelijk voor je wordt hoe je leeft.

LIEDEREN

320 – Ere zij aan God de Vader

811 – Witter dan sneeuw

697 – Al wat ik ben

595 – Licht van de wereld

630 – Vader, U bent goed

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. De titel van de preek is: Gods woorden zijn betrouwbaar. Wat betekent dat voor jouw persoonlijk? En hoe verhouden het volgen van Jezus en het gezag van Gods zich tegenover elkaar?
4. Op welke manier neem jij tijd om de Bijbel te lezen? Welke uitdagingen kom je tegen in het lezen van de Bijbel?
5. Als iemand tegen jou zegt dat je de Bijbel als geheel niet meer als waarheid kunt zien, bijvoorbeeld omdat we sommige dingen niet kunnen begrijpen of die botsen met de cultuur waarin wij leven, hoe reageer je daar op? Denk hier in stilte voor jezelf even over na en wissel dan de verschillende mogelijke reacties aan elkaar uit en bespreek ze met elkaar.
6. Hoe zorg je ervoor dat de Bijbel niet alleen een interessant studieobject is dat buiten jezelf blijft, maar dat het ook persoonlijk tot jouw hart blijft spreken (en soms zelfs een spiegel voor kan houden)? Kun je vertellen over een ervaring wanneer de Bijbel direct tot je hart heeft gesproken?
7. Psalm 119 is een prachtig getuigenis van de psalmschrijver over Gods Woord. Een psalm om na de kring nog een rustig door te lezen en bijvoorbeeld op te schrijven wat daarin allemaal over Gods Woord en onze houding daartegenover staat. Lees nu met elkaar vers 11, in een aantal vertalingen. Hoe zou je je hart kunnen vullen met Gods woorden of Zijn woorden in je hart bergen? Vind je dat je dat genoeg doet?
8. De discipelen reageren met de woorden "deze rede is hard". Welke woorden van Jezus ervaar jij als hard of moeilijk? Waarom? En hoe ga je daarmee om?
9. Neem de tijd om samen te bidden (wellicht in tweetallen) om God te danken voor de Bijbel en te vragen of Hij door Zijn Geest ons een (vernieuwde) liefde wil geven voor Zijn Woord.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we danken U dat U het Woord bent dat leven geeft. Uw Woord schijnt als een licht in de duisternis, opdat onze ogen geopend mogen worden voor wie U bent. Wilt U ons helpen om te midden van alle geluiden die op ons afkomen in het dagelijks leven, het geluid van Uw woorden centraal te stellen in ons leven. En help ons door Uw Heilige Geest te verstaan wat U ons te zeggen heeft, zodat we U steeds beter mogen leren kennen. Dat bidden we in Jezus' naam, amen.

