

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 3 oktober 2021

Prediker: Henk Binnendijk

Titel: Waarom laat God het lijden toe?

Bijbel: Job:38-42

Bijzonderheden:

Slot van de 2-delige preekserie over Job, n.a.v. Henks nieuwe boek met de titel: *Niemand is als hij*.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

we zijn dankbaar met Henk in ons midden.

Bijzonder hoe zijn komst geen onderbreking blijkt van de preekserie over de Bergrede, maar er juist een verdieping aan geeft. Denk alleen maar aan de tranen van Job en de tweede Zaligspreking: zalig zij die treuren.

Henk heeft een moeilijke vraag is ons midden gelegd: 'Waarom laat God het lijden toe'? Op die vraag zijn door de eeuwen heen vele antwoorden gezocht. In feite is het het boek Job zelf dat deze vraag op een indringende wijze aan de orde stelt.

Henk neemt ons mee naar het einde van het boek Job, waar God zelf de vragen stelt. Jobs antwoord op al die vragen is verrassend:

42: 1 Nu antwoordde Job de HEER: 2 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. 3 Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. 4 "Luister," zei ik, "dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet." 5 Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. 6 Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.'

Vers 3: 'door mijn onverstand'. Dat getuigt van het kennen van je eigen onvermogen. Het doet ons direct denken aan wat Jezus zegt in de eerste Zaligspreking: zalig de armen van geest, zalig zij die hun eigen onverstand en onvermogen kennen. Job leerde zijn plaats kennen en ontdekte wie hij was voor Gods aangezicht.

Vers 5: 'Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd.' Wij mogen Jezus kennen; Hij zegt: wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Kennen wij het geheim van Hem zien en aanschouwen met eigen ogen?

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen*

Jesaja 25:1, Openbaring 1:8, Matteüs 6:25-27, Matteüs 22:11-12, Romeinen 11:33, Romeinen 11:36, Job 19:25-26,

Voor wie het boek van Henk heeft... daarin vind je nog veel meer tekst verwijzingen. Maar bovenstaande teksten zijn een goed begin.

ENKELE OPMERKINGEN

Als God gaat spreken tegen Job begint Hij met een vraag: *“Waar was jij, toen Ik de aarde grondvestte?”* Daarna volgen er nog zo’n zestig. Job ziet zichzelf steeds kleiner worden en God steeds groter. Uiteindelijk kon Job slechts zeggen: *“Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U antwoord geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort.”* (39:37-38).

De voor Job waarschijnlijk pijnlijkste vraag lezen we in Job 40:3: *“Wil jij zelfs mijn recht teniet doen, Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben?”* God laat Job ook zien hoe wonderbaarlijk bijzonder de schepping door God gemaakt is, waarna Job in 42:3-6 zegt: *“Ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep.”* En *“Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as”*.

Job zag wat God door deze lijdensweg in hem heeft bewerkt. God wil de mens, Job, in alle eeuwigheden zo dicht mogelijk bij zich hebben. Dat is Gods onstuitbare verlangen. Daarom stond Hij toe dat dit vreselijke lijden in zijn leven kwam. De Here zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere, maar boven alles is Gods raadsbesluit in hem werkelijkheid geworden. Wat een enorme vreugde heeft God beleefd aan Job. Een man zó vroom en oprecht, godvrezend en goed, wijkende van het kwaad. Die ondanks dat enorme lijden zijn God trouw bleef en niet van Hem week. God wist dat en durfde het daarom aan om hem door een diep dal te leiden.

Henk eindigt zijn boek met de woorden:

Als je in de eeuwigheid met Job kunt praten over zijn lijden, zal hij zeker zeggen: Dat had ik voor geen goud willen missen.

Met die woorden weten we dat we spreken over een mysterie dat ons verstand verre te boven gaat. Je kunt het verstandelijk niet begrijpen, niet beredeneren. Hier gaat het om geloofsvertrouwen.

Paulus spreekt over dit geloofsvertrouwen in Romeinen 8:31 *Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?*

LIEDEREN

236 – Heilig, heilig, heilig

832 – Jezus overwinnaar

God en God alleen

520 – Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,

leer mij U kennen in vreugde en smart

Laat mijn gedachten op U zijn gericht

wakend of slapend, vervuld van uw licht

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als uw kind

dat in uw armen geborgenheid vindt

*Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht*

*Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk*

*Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit
Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit*

Smaak van redding – Mozaiek0318
124 – Ik bouw op U

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Henk stelde dat veel van onze geestelijke problemen voortkomen uit het feit dat we te klein over God en Zijn plan denken. Wat kun je daaraan doen? Hoe helpen de volgende bijbelgedeelten bij een antwoord op deze vraag: Jes. 40:12, 31; Ps. 8; Job 38-41? Wellicht denk je bij deze vraag zelf ook nog aan andere bijbelgedeelten. Deel die dan ook met de kring en geef aan waarom je hier aan moet denken.
4. Job zegt: *Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd* (Job 42:5). Wat is het verschil en hoe is dat bij jou? Hoe helpen de volgende Bijbelverzen bij een antwoord op deze vraag: 1 Tim. 6:16; Ex. 33:20; Heb. 11:27; Gen. 32:30?

Wellicht denk je bij deze vraag zelf ook nog aan andere bijbelgedeelten. Deel die dan ook met de kring en geef aan waarom je hier aan moet denken.

5. God aanschouwen. David zegt in Psalm 17:15: *Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.* Is de preek voor jou aanleiding om God meer te zoeken om Hem te aanschouwen en je te verzadigen met Zijn beeld. Welke concrete stappen kun je daartoe zetten, zowel persoonlijk en als huiskring?

6. Midden in het boek roept Job het uit: *Want ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ja, ik zal Hem zelf zien, niet iemand anders, met mijn eigen ogen. O, wat verlangt mijn hart daarnaar!* (Job 19:25-27 HTB, Het Boek). Wat doet deze geloofsuitspraak met je? Kun en wil je iets delen in de kring over jouw 'weten' en 'verlangen' (zie ook het lied dat we zongen: Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart)?

7. N.a.v. van de Bergrede citeerden we onlangs een student van de Evangelische Hogeschool. Dit citaat heeft ook betrekking op het al dan niet verstandelijk kunnen beredeneren van moeilijke geloofsvragen zoals bij Job. Lees onderstaand citaat en deel wat het je doet om te leven met het geloofsmysterie en de paradoxen van ons bestaan.

*"Het christelijk geloof en waarheid lijken zo vaak een paradox te bevatten.
Het is geloven in een grootse God die overwon door de grootste vernedering.
Het is niet weten waar je naartoe gaat, maar toch zeker zijn dat je er komt.
Het is volkomen vrij zijn in volledige afhankelijkheid.
Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt.
Het is streven naar datgene wat we in Christus al ontvangen hebben.
En verwachten wat we nooit hebben gezien of ondervonden.
Het is verlangen en verdragen. Schoonheid en gebrokenheid Loslaten en vasthouden.
Volkomen zijn in onvolkomenheid.
Krachtig zijn in kwetsbaarheid.
En pas als ik beseft dat ik het echt niet weet, kom ik tot echte antwoorden.
Pas als ik weet dat ik het niet kan, ontvang ik bovennatuurlijke kracht.
Pas als we zoeken wie God is, kunnen we vinden wie wij zelf werkelijk zijn"*

GEBEDSSUGGESTIE

Wees ons verlangen, o Heer van ons hart,
leer ons U kennen in vreugde en smart
Laat onze gedachten op U zijn gericht
wakend of slapend, vervuld van Uw licht

