

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 17 oktober 2021**

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Bijbel: Mattheüs 5:6 (NBV)

### **Bijzonderheden:**

Deel 5 van de preken serie over de Bergrede, de vierde zaligspreking.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zet hem op!

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen. Jeremia 23:6, Psalm 97:1-7, Openbaring 3:15,17,20, Mattheüs 5:6, 5:20, 6:1, 6:33, Psalm 107:9, Leviticus 19:9-10, Jeremia 22:16, Johannes 16:8-11, Romeinen 3:23-24, Johannes 4, Johannes 6:35, Psalm 34:9.

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

De zaligsprekingen die we tot nu toe bekeken, spreken over de leegte van de mens. Wat hem nederig maakt, treurend, zachtmoedig en hongerig en dorstig. Maar te starten met deze vormen van leegte maakt hen ook gelukkig. Deze zondag dus de hongerigen en dorstigen.

Voordat Jezus Zijn Bergrede doet lezen we in Mattheüs 4 dat Jezus op de proef wordt gesteld door de duivel, nadat Hij 40 dagen niet heeft gegeten. Als Jezus "grote honger" heeft, dan kan ik niet anders dan bedenken dat dit ook voor ons geldt, in geestelijke zin. Als wij ons niet voeden met Jezus en daardoor geestelijk hongerlijden, dan is de kans groot (of is het misschien wel zeker) dat je door de duivel beproeft zal worden. Zij die zich laten voeden door Christus zullen ook beproevingen kennen, maar we zullen niet vallen. Kennis van Gods woord is daarbij dus een belangrijk ingrediënt om de duivel het zwijgen op te leggen.

Het doet denken aan onze geestelijke Schijf van vijf, zoals we die in De Meerkerk kennen: woord, gebed, zending, zorg en zegen voor ons geestelijke welzijn.

De honger en dorst waar Jezus over spreekt is een andere honger en dorst dan wij kennen. Het gaat hier over een honger en dorst, waardoor we, als deze niet gestild gaat worden, we sterven. Deze honger en dorst geven aan dat iets binnen moet komen waar ze/we te weinig van hebben: te weinig van gerechtigheid. Dus als we geen gerechtigheid (rechtvaardigheid, allebei hetzelfde Griekse woord: Dikaio), dan is dat niet goed voor ons.

Net als de vorige zaligsprekingen, gaat het ook bij deze niet alleen om het onrecht in deze wereld waar we ons voor kunnen inzetten, maar in eerste instantie om de rechtvaardigheid/gerechtigheid van onszelf. Kan ik recht voor God staan? Honger ik en dorst ik naar het recht staan voor God van mijn eigen leven? Honger ik en dorst ik naar Jezus? Daar waar Jeremia 23:6 spreekt

over de Heer die onze gerechtigheid is. Honger en dorst ik naar persoonlijk herstel van het onrecht ten opzichte van God?

Jezus is het Brood des levens (Johannes 6:35). Jezus is de Bron van waaruit water opwelt dat de dorst stilt (Johannes 4). De gehele brief aan de Romeinen staat in teken van rechtvaardig zijn en rechtvaardig wandelen (Romeinen 3:23-24).

Als wij onze honger en dorst naar Jezus stillen met Jezus Zelf, pas dan zullen we verzadigd worden. Verzadiging betekent dat je niet meer naar iets verlangt. Als wij ons 'Brood' en ons 'Drinken' bij Jezus halen, wat hebben we dan nog nodig? De Heer is immers onze Herder, het ontbreekt ons daarom aan niets. Of zoals Psalm 34:9 zegt: 'Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.'

Als aanvulling: In de Bergrede spreekt Jezus op andere plekken ook over gerechtigheid, namelijk: Mattheüs 5:6, 5:20, 6:1 en 6:33.

Mijn conclusie na het lezen van deze teksten over gerechtigheid in de Bergrede: Jezus navolgen is vanuit eigen kracht een gegarandeerde mislukking, daarom zijn mensen gelukkig als zij hongeren en dorsten naar Jezus (Gerechtigheid), want zij zullen naar niets anders verlangen (verzadigd worden).

\*\*\*\*\*

#### **LIEDEREN**

607 – Machtige Redder

Johan de Heer 5 - Al de weg leidt mij mijn Heiland

372 – U verzadigt mij met Uw liefde, Heer

How great is our God

407 - O, Heer mijn God

\*\*\*\*\*

#### **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Het woord 'gerechtigheid' is een moeilijk begrip. Lees daarom met elkaar Mattheüs 5:6 in diverse vertalingen. Neem dan allemaal los van elkaar een paar minuten om dit begrip in eigen woorden te zeggen. Deel alle definities met elkaar.

4. Het Griekse woord voor gerechtigheid komt in de Bijbel maar 1 x in de andere evangeliën voor. In het evangelie naar Mattheüs komt het 7x voor, waarvan naast Mattheüs 5:6, nog 4 x in de Bergrede: Mattheüs 5:10, 5:20, 6:1 en 6:33. Lees ook deze overige 4 gedeelten met elkaar. Hoe helpen ze je een beter beeld te krijgen van wat het begrip gerechtigheid betekent?

5. De gerechtigheid waar Jezus over spreekt gaat ook over aalmoezen geven, bidden, vergeven, vasten, schatten in de hemel verzamelen en je geen zorgen maken. Ga langs elk onderdeel en vertel hoe je hier persoonlijk mee bezig bent en/of wilt groeien.

6. Probeer je eens in te leven in een situatie waarin je echte honger (dus gebrek aan voedsel) en dorst (dus gebrek aan vloeistoffen) hebt. Kun je je voorstellen dat jij net zo naar gerechtigheid hunkert als naar eten en drinken wanneer je honger en dorst lijdt? Wat doe je dan?

7. Voedingsdeskundigen zeggen vaak: 'Je bent wat je eet'. Hoe ziet dat er uit als je dit geestelijk vertaalt?

8. Heb jij wel eens ervaren dat je dingen vanuit je eigen kracht hebt proberen te doen (of gedaan hebt)? Wat is jouw ervaring daarmee?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, we willen alles van U verwachten. Meer van U, minder van mijzelf. Amen

\*\*\*\*\*

