

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 24 oktober 2021

Deze zondag hadden we een bijzonder feestelijke dienst, waarin we kinderen aan God mochten opdragen, mensen werden gedoopt en anderen als lid van onze gemeente werden bevestigd. Ook de Meerkids en de jongeren van X-pact vierden dit alles in de grote zaal mee. De gemeente van jong tot oud samen met de gasten die voor deze speciale dienst waren gekomen.

We konden hierin zien en meemaken hoe God doorgaat met het bouwen van zijn kerk.

Er was deze zondag geen preek.

Lezingen die met opdragen, dopen en lidmaatschap van de gemeente te maken hebben:

Markus 10:13-16

13 De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14 Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: "Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan." 16 Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Lukas 3:21-22:

21 Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22 en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde."

Handelingen 2:41-47, NBV21:

⁴¹ Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. ⁴² Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. ⁴³ De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. ⁴⁴ Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. ⁴⁵ Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. ⁴⁶ Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. ⁴⁷ Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Je zal toch afgelopen zondag voor het eerst sinds tijden in de kerk geweest zijn en ervaren hebben hoe God doorgaat met het bouwen van zijn kerk. Door het **opdragen** van kinderen, de **doop** en **ledenbevestiging** van mensen die daarmee aangaven hun leven te willen leiden als deel van de wereldwijde en plaatselijke gemeente van Jezus Christus.

Wat een voorrecht om deze drie belangrijke pijlers van de gemeente in één dienst mee te maken. Met jong en oud, vier generaties groot. Wat een bemoediging ook en een stimulans om in vertrouwen en liefde de weg van het leven met Christus samen te leven.

Mooi ook om in de kring over door te praten.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen.

Matteüs 3:13-17, Filippenzen 2:3-4, Romeinen 14:19, Romeinen 15:2, Romeinen 15:7, Psalm 84:11-13, Matteüs 16:18

ENKELE OPMERKINGEN

In de zondagsdienst vierden we voor het eerst opdragen, dopen en ledenbevestiging in één dienst. Er was geen preek, maar in zekere zin hebben we aanschouwelijk onderwijs gehad in deze drie soorten geloofsstappen die in deze dienst gezet werden. Onze kinderen toewijden aan God, je leven overgeven aan Christus in de doop en je verbinden aan Zijn gemeente, dit alles doen we omdat we een gemeente zijn die in navolging van Hem wil leven.

We zien in de beschrijvingen van de eerste kerk in Handelingen 2 hoe vele toehoorders geraakt waren door de prediking van Petrus (Handelingen 2:37). Toen ze vroegen wat zij nu moesten doen, kregen zij het antwoord van Petrus dat ze zich moesten laten dopen om vergeving te krijgen voor hun zonden. Aan hen werd beloofd dat de Heilige Geest aan hen en hun kinderen geschonken zou worden. Zo vormden zij vanaf die dag met jong en oud een gemeente die in het teken stond van het onderricht van de apostelen, hun onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed (denk aan de preken-serie 'Feest van navolging' voor de zomer waarin we deze aspecten behandeld hebben).

Hierin zien we alle aspecten terugkomen: de nadruk op kinderen, de doop en de gemeenschap met elkaar. En dit alles bepaalt ons bij wat ons ten diepste samenbindt met elkaar als gemeenschap. Hoe verschillend we ook zijn, jong en oud, pas tot geloof gekomen of al jaren gelovig, we zijn het over één ding eens: dat we in Jezus Christus vergeving kunnen vinden voor onze zonden en we Hem willen belijden als onze persoonlijke Verlosser en Heer. En wanneer wij hier in onze samenkomsten en onze persoonlijke levens uiting aan geven, dan is dat zo bemoedigend om van elkaar te zien en te horen. In zo'n dienst als deze zondag zien we dat we echt samen met elkaar Jezus mogen navolgen en maakt het gemeente-zijn waarlijk een feest waar Hij centraal staat.

LIEDEREN

820 – Feest van genade, 733 – Loof de Heer, o mijn ziel

668 – Heer, U bent goed.

Van top tot teen - Opwekking Kids 136

Doop – Sela,

In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland

194 – U maakt ons één, 127 – Wij eren en aanbidden U

845 – De zegen

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Gebedssuggestie: Neem tijd om God te danken en te prijzen voor alle geloofsstappen die gemaakt zijn deze zondag en dat Hij Zijn kerk blijft bouwen.
4. Lees met elkaar Handelingen 2:37-47. Hier lezen we over het leven van de eerste christenen. Welke elementen zie je terugkomen in ons samen kerk-zijn? En welke elementen ontbreken en wat zegt dat over ons?
5. Neem tijd om met elkaar vanuit je eigen leven te praten over opdragen van kinderen, de doop en lid zijn of worden van de gemeente. Heb je daarin belemmeringen ervaren of juist niet? Wat heeft voor jou de doorslag gegeven om tot die keuze te komen?
6. Wat betekent het voor jou om deel te zijn van de wereldwijde èn plaatselijke gemeente? Waarom is ook de plaatselijke gemeente zo belangrijk voor je?
7. In de afgelopen weken spraken we over de eerste vier 'zaligsprekingen' die we vinden in het begin van de Bergrede (Matteüs 5:3-6) Daarin spreekt Jezus over de nederigen van hart, de treurende (die getroost worden), de zachtmoedigen en zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Neem tijd om na te denken wat dat voor jou betekent en in hoeverre dat van invloed is op jouw leven binnen de gemeente.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, we danken dat U Degene bent die Uw gemeente bouwt. U bent de Hoeksteen waarop het hele gebouw is gefundeerd en wat een voorrecht dat ook wij als levende stenen gebruikt mogen worden voor de bouw van een geestelijke tempel, Uw gemeente hier op aarde.

Dank U wel voor alle geloofsstappen die gezet zijn, omdat U mensen blijft raken met Uw liefde en roept om U samen met elkaar te volgen. Wij prijzen de machtige naam van Jezus en in die naam bidden wij. Amen.

