

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 10 oktober 2021

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

Bijbel: Matteüs 5:5 (NBV)

Bijzonderheden:

Deel 4 van de preken serie over de Bergrede, de derde zaligspreking.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Zachtmoedigheid, waaraan denk je bij dat woord? Wat komt er zoal naar boven?

Jezus benoemt zachtmoedigen in de Bergrede en koppelt er een bijzondere belofte aan.

Hij leefde het Zelf ook voor. En roept in Matteüs 11:28-29 mensen op bij Hem te komen en van Hem te leren 'want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.'

Wie zal zachtmoedigheid geen goede eigenschap vinden? Maar is het een vanzelfsprekendheid om het je eigen te maken en toe te passen in het leven van alledag? Hoe doe je dat? Wat voor ervaringen kun je delen?

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen Romeinen 6:4, Romeinen 7:24-25, Romeinen 8:1-5,15-16, Psalm 37, Matteüs 11:28, Matteüs 18:21-35, Kolossenzen 3:12-14, 2 Korintiërs 10:1, 1 Petrus 2:23, Jesaja 65:17, Jesaja 66:22, 2 Petrus 3:13, Openbaring 21:1

ENKELE OPMERKINGEN

De eerste drie zaligsprekingen laten de volgende opbouw zien:

De armen van geest zijn diep overtuigd van hun eigen onmacht en zonde voor God.

Daarover treuren zij diep.

Te weten dat ondanks deze onmacht en de tranen die deze voortbrengt, God toch barmhartig en vergevend is maakt iemand zachtmoedig.

God maakt. Henk Binnendijk neemt in zijn boekje over de Bergrede dit *maken* als het fundament en de sleutel tot het verstaan van de Bergrede in het algemeen en de Zaligsprekingen in het bijzonder.

Toegepast in bovenstaande gedachtegang: Waar we onze onmacht kennen en daarover treuren, zijn we pas klaar om gevormd te worden door Jezus die van ons wil *maken*...

Jezus treedt de mensen tegemoet in zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Hij is vol ontferming bewogen om hen die weten dat ze 'arm van geest' zijn en daarover wenen...

De eerste twee zaligsprekingen gaan over een innerlijke staat, het betreft vooral hoe je jezelf ziet in relatie tot God. Maar bij de derde zaligspreking gaat het over hoe je reageert op de ander. Ziet die ander in mij Christus in Zijn zachtmoedigheid?

LIEDEREN

733 – Loof de Heer, o mijn ziel

845 – De zegen

561 – Nederig van hart

Abba Vader, U alleen

Loof de Here, mijn ziel

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Wat komt bij jou zoal naar boven bij het woord 'zachtmoedigheid'? En waaraan denk je als je dat toepast op je eigen leven? Wanneer was jij zachtmoedig en wanneer niet? Kun je aangeven waarin het verschil lag en wat de uitwerking daarvan was?
4. Wigle vertelde over een ervaring op 17-jarige leeftijd, net nadat hij christen was geworden en een discipelschapsconferentie bezocht. De grootste les in discipelschap kwam die week echter niet in de studiebanken met grote sprekers en bijbelleraren. De les kwam in de omgang met een mede-gelovige die hem aansprak op zijn gedrag. Wat deed dit voorbeeld met je?
5. Wigle vertelde over de Benedictijnen en hoe hun zachtmoedigheid 24/7 in hun kloostergemeenschap beproefd wordt. Wat deed dit voorbeeld met je? Zie jij je huiskring ook als een gemeenschap waar je zachtmoedigheid beproefd wordt? Licht je antwoord toe.
6. Wat neem je mee uit de preek, persoonlijk, voor je huiskring en voor ons als gemeente?
7. Zachtmoedigheid is geen karaktertrek die je meekrijgt door geboorte en opvoeding. Dat is mooi meegenomen uiteraard, maar in de Bergrede is zachtmoedigheid de aanwezigheid van Christus in hen die zich arm van geest weten en daarover treuren. Je zou ook kunnen spreken over

zachtmoedigheid als vrucht van de Geest in ons. Die vrucht was onderwerp van een eerdere preekserie. Neem tijd in de kring om de geleerde lessen uit die serie te combineren met wat je tot nu toe leerde uit de Bergrede. Wat valt je op?

GEBEDSSUGGESTIE uit het lied dat we zongen:

Hier aan uw voeten Heer,
kwetsbaar en klein, leert U ons nederig als U te zijn

Heer van gerechtigheid, U was bereid
eerst Zelf die weg te gaan van nederigheid

U bent een vriend van de zwakken, de armen geeft U brood
U wast de voeten van zondaars, omarmt hen in hun nood

Ik wil als U zijn, Heer Jezus, bewogen Man van smart
maak ons zachtmoedig als U Heer en nederig van hart

