

PREEK DOOR DE WEEK

Gods woorden zijn betrouwbaar

[Johannes 5:31-47](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 1 november 2021

Gods woorden zijn betrouwbaar

Liefdeshexamen

Jezus vroeg nu aan de twaalf: “Willen jullie soms ook weggaan?” Simon Petrus gaf antwoord: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.” ([Johannes 6:67-69](#) NBV21)

Afhakers. Die zijn er meer dan je zou wensen. Er is altijd wel een reden te vinden om niet langer mee te doen, weg te gaan, op te geven.

Teleurstelling. Dat kan een reden zijn om af te haken. Misschien had je andere verwachtingen en blijkt Jezus in praktijk moeilijker na te volgen dan je vooraf had gedacht. Mogelijk heeft de twijfel toegeslagen of is de druk van buitenaf te zwaar voor je geworden en ga je gebukt onder afwijzing, veroordeling of gepest. Angst – dat kan ook een eerlijke reden zijn om weg te kruipen. Angst dat je onderweg met Jezus te veel van jezelf gaat verliezen, dat je zaken en gewoontes moet opgeven waar je aan gehecht bent. Jezus volgen kost je alles, zo eerlijk moeten we zijn.

Maar waarom ben je Jezus gaan volgen? Uit berekening? Omdat je een vrijkaartje voor de hemel zoekt? Omdat je verder bent gegaan in de lijn van je opvoeding en liever kiest voor wat vertrouwd is dan voor de onbekende weg?

Ik kan deze vragen niet voor jou beantwoorden. Wel weet ik dat de vraag van Jezus ook hard bij mij binnenkomt: *“Wil jij soms ook weggaan?”*

Wil je wel geloven dat de reactie van Petrus mij ontroert? Ik hoor de wanhoop in zijn stem: *“Naar wie zouden we moeten gaan, Heer?”* Als je Jezus écht hebt leren kennen, dan word je huiverig voor het alternatief: *een leven zonder onze Meester*. Ik moet er eerlijk gezegd geen seconde aan denken.

Waarom blijft Petrus uiteindelijk bij Jezus? Omdat hij van Jezus houdt!

Aan het eind van het Evangelie wordt die liefde zwaar op de proef gesteld, maar Petrus slaagt driemaal voor het ‘liefdeshexamen’ – *“Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.”* ([Johannes 21:15-17](#))

Opnieuw vind ik deze woorden ontroerend mooi. Drie keer was Petrus afgehaakt. Uit angst. En zeg niet dat jij of ik dat nooit zouden doen, misschien is ons geloof nog nooit zo heftig op de proef gesteld. Maar liefde overwint onze angst.

Gebed

Dit is de waarheid: we zijn reddeloos verloren zonder U, Heer. Wij houden ook zielsveel van U.

dinsdag 2 november 2021

Gods woorden zijn betrouwbaar

Geen tegeltjeswijsheid

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht. Ja, zegt de Here, Ik zal Mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij.

([Jeremia 29:11-14](#), Het Boek)

Ken je ze nog, die ouderwetse wc-tegeltjeswijsheden? 'Oost West Thuis Best.' Of 'van het concert des levens krijgt niemand een program.' Vermakelijk zijn ze en stuk voor stuk zijn ze waar.

Een tegeltje met de Bijbeltekst waar deze overdenking mee begon, hebben wij in huis hangen. Het is onze trouwtekst. Een op zichzelf staande losse tegeltjeswijsheid is het bepaald niet. Alsof het God louter te doen is om jouw huwelijk of jouw leven te laten slagen. Je zou al snel teleurgesteld zijn en hopeloos vastlopen.

Bijbelteksten moet je altijd zien in een groter verband. Dan tonen ze de betrouwbaarheid van God en Zijn woord aan. Zo is het ook met de Bijbeltekst bij deze overdenking. God liet deze belofte vergezellen van een onheilstijding. Zeventig jaar lang zou het volk worden verbannen door de Babyloniërs. En in de tijd moest het volk alles doen om in die vijandige stad anderen tot zegen te zijn en mee te werken aan de bloei van hun overheersers. En daarna, na die zeventig jaar, als het volk haar gezicht weer naar God had gekeerd, loste God Zijn belofte in. Ze werden bevrijd uit de slavernij.

Het tegeltje met de Bijbeltekst uit Jeremia is onderdeel van een enorme tegelwand. Duizenden tegeltjes met Bijbelteksten vormen als het ware samen Gods Woord, de Bijbel. Al die teksten en verhalen samen laten ons de betrouwbaarheid van God zien.

Door de hele Bijbel heen proef je de kern ervan, de komst van Gods Zoon, Jezus Christus. En ineens zie je dan ook in die oude tekst uit Jeremia de heenwijzing naar Zijn komst. De belofte van God aan jou en mij voor een toekomst en nieuwe hoop.

Een Bijbeltekst als een soort tegeltjeswijsheid zegt vaak niet zoveel. Pas in zijn verband met het grote geheel ontdek je de betrouwbaarheid ervan. Want God heeft het goede voor jou op het oog en Hij doet wat Hij belooft.

Here God, dank U voor uw woord. Wat een onnoemelijk kostbaar geschenk waarin we mogen ontdekken wie U bent en hoe betrouwbaar uw woorden zijn.

Gods woorden zijn betrouwbaar

Hoe begin jij je dag?

Hoe begin jij je dag? Ik las laatst in de krant een stuk over een bekende schrijver die vertelde hoe hij iedere dag de dag begint. Hij vertelde hoe hij ooit had gehoord dat iemand zei: 'Start de dag met wat jij het allerbelangrijkste vindt'. Dat zette hem aan het denken. Hij is een druk bezet persoon met 2 assistenten en een volle agenda. Hij las wel in de Bijbel, maar een beetje tussen zijn dingen door, net zoals het die dag uitkwam. Maar hij koos er toen voor om iedere dag te beginnen met de Bijbel.

Door te beginnen met de Bijbel laat je Gods Woord je dag kleuren.

Door wie of wat laat jij je dag kleuren?

In de Bergrede legt Jezus uit dat we ons geen zorgen hoeven te maken over onszelf en Hij legt uit wat Hij het belangrijkste vindt. In [Matteüs 6:33-34](#) staat *"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last."*

In deze tekst valt mij het woordje 'eerst' heel erg op. Er staat heel duidelijk dat je EERST het koninkrijk van God zoekt en niets anders. Best lastig in de praktijk, want hoe doe je dat als je druk bent en je kinderen vragen meteen je volle aandacht in de vroege ochtend? Een antwoord op deze vraag staat in Spreuken. [Spreuken 16:2](#) zegt: *Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de Heer toetst wat hem innerlijk beweegt.*

God heeft ons een eigen vrije wil gegeven, we kunnen altijd kiezen. We proberen het juiste te doen en het goede te kiezen. God kijkt vooral naar ons hart. Wat is onze motivatie voor onze keuze?

Alles wat je aandacht geeft groeit. Dus geef liever eerst aandacht aan het Koninkrijk van God. En je zal zien dat het verlangen om de dag met God te beginnen steeds groter zal worden.

Gebed

Heer, dank U voor uw woord, dat iedere dag tot ons spreken mag. Geef ons een groeiend verlangen om iedere dag hieruit te leven.

donderdag 4 november 2021

Gods woorden zijn betrouwbaar

Gods Woord voor alle mensen van alle tijden

'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' ([Psalm 119:105](#) NBV)

Onder andere in het boek 'Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn' kun je lezen dat Jezus de enige persoon uit de geschiedenis is die al de profetieën over de Messias vervult. Hij leidde een leven zonder zonde, verrichtte wonderen, gaf lessen als niemand anders en voorzegde zijn eigen opstanding uit de dood en verwezenlijkte die ook!

Ja, werkelijk niemand is als Hij!

Het laat niet alleen zien dat Jezus de Messias moet zijn en is, maar óók dat God en zijn Woord volkomen betrouwbaar zijn! Hoe vreemd het ook mag lijken, hoe lang het ook mag duren, God doet zijn Woord gestand. Gods Woord is betrouwbaar als God zelf.

In [Jesaja 46:10,11](#) en [48:5](#) (NBG51) lezen we wat God zegt over het waarom: *"Ik ben het die in het begin al het einde aankondigde, en lang tevoren wat nog gebeuren moest. Die zegt: 'Wat Ik besluit, wordt van kracht, en alles wat Ik wil, breng Ik ten uitvoer.' (...) Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals Ik het bepaald heb, zo zal het gaan." "Daarom heb Ik het u vanouds verkondigd; voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt.*

Zondag lazen we uit [Johannes 5:31-47](#). Daarin zegt Jezus dat zijn betrouwbaarheid blijkt uit de getuigenissen van Johannes de Doper, de werken die Hij, Jezus, doet en wat te lezen is in de Schriften (toen nog alleen het Oude Testament).

Is zo de cirkel niet rond: God zegt in Zijn Woord wat er gebeuren gaat, mensen lezen het, het gebeurt omdat Gods Woord waar is, mensen zien dat, vertrouwen God en zijn Woord en bouwen erop. Aan God ligt het niet als we Hem niet willen aannemen als de Waarheid.

En wij, hoe zit het met ons? Zien wij de hele Bijbel als het onfeilbare woord van God? Of vertalen en beperken wij het veel te snel naar onze tijd, onze cultuur, ons eigen inzicht, onze wensen wellicht? Ons inzicht is echter beperkt. Inzichten veranderen in de loop van de jaren en eeuwen. Maar het is geweldig goed nieuws dat God zijn woorden waarmaakt en eeuwig onveranderlijk is. Mooi om ook over Jezus te lezen dat Hij *'gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is'*. ([Hebreeën 13:8](#))

Jezus kende de Schriften, Hij verwees ernaar en lééfde ernaar. Zouden wij niet het gezag van Jezus en de Schrift als één geheel zien en omarmen als zijnde het Woord van God?

[Psalm 119:105](#) spreekt over *'een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.'* Dat duidt op een levenspad dat je wilt laten beschijnen door het Woord van God dat licht en inzicht brengt. Om niet van de Weg, de Waarheid en het Leven af te raken.

Mag ik vandaag die tekst aan je meegeven om te overdenken en mee te nemen in je doen en laten en je te nemen beslissingen?:

'Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.'

Dank, Heer, dat U door uw Woord ook ons pad wilt verlichten en zelfs met ons meegaat.

Gods woorden zijn betrouwbaar

Het woord dat waar blijft

“Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is... maar Ik zeg u...” ([Matteüs 5:21,22](#))

Afgelopen zondag spraken we over de betrouwbaarheid van Gods woord. Jezus zelf onderstreepte de betrouwbaarheid van zijn woord door drie getuigenverklaringen, namelijk die van Johannes de Doper, de werken die Hij (Jezus) deed en de Schriften, het woord van God zelf.

We zien in Jezus' prediking hoe Hij omging met de Schriften, woorden aanhaalden die op Hem betrekking hadden, woorden die vervuld werden in zijn leven.

Als Hij in het begin van zijn bediening de mensen onderwijst in de synagoge staat er in [Markus 1:22](#) *‘Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de Schriftgeleerden.’* Dezelfde woorden staan ook aan het eind van de Bergrede in [Matteüs 7:28](#).

Niet zoals de Schriftgeleerden... Wat deden de Schriftgeleerden dan met de Schriften? Was het niet de letterlijke tekst belangrijker te vinden dan de onderliggende bedoeling? Of het maken van interpretaties die geen recht deden aan Gods bedoeling van zijn geboden, te weten: regels of aanwijzingen om te kunnen leven in Zijn kracht en nabijheid?

De interpretaties en de eigen regelgeving daarop van de Schriftgeleerden hadden het gevaar in zich de wet te beperken, de geboden te verzachten of toestemmingen van de wet uit te breiden. In [Matteüs 5: 21-48](#) geeft Jezus daar een paar voorbeelden van. De Farizeeërs beperkten het gebod op moord en overspel alleen tot de daad. Jezus scherpte die aan door te stellen dat kwade gedachten of een lustvolle blik ook niet in ons leven thuis horen. Zo probeerden ze ook de toestemming tot echtscheiding uit te breiden tot meer dan enkel op grond van overspel. Het kon bij hun ook op basis van een gril van de echtgenoot. Zo maakten ze ook de toestemming tot vergelding breder dan de wet, zodat persoonlijke wraak er ook bij hoorde. Jezus verwierp echter elke vorm van wraak. In [Leviticus 19:17-18](#) staat niet voor niets dat je niet haatdragend moet zijn, maar *‘heb de naast lief als jezelf. Ik ben de Heer’*.

Jezus sprak de wet van Mozes niet tegen, Hij legde vooral de werkelijke betekenis van de wet uit. Voor Hem is de wet van Mozes Gods wet, die een blijvende geldigheid heeft.

En wij, hoe gaan wij met de Bijbel om? Graag lezen we die gedeeltes die ons aanstaan om ons en anderen te bemoedigen of te ondersteunen. Dat mag natuurlijk, maar hoe gaan we om met de opdrachten? Zegt Jezus ook niet in [Matteüs 28:20](#) *“en leert hen onderhouden aan alles wat Ik jullie heb opgedragen“?*

Jezus vat de wet in twee geboden samen: *God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf*. Onze liefde tot God mag onze leidraad zijn in al ons handelen en denken. En als we afdwalen, mogen we steeds weer bij Hem terugkomen en de geleerde les verder in praktijk brengen. Om Hem te volgen, elke dag.

Gebed

Leer ons U te volgen, ook als het niet gemakkelijk is.

zaterdag 6 november 2021

Afgelopen zondag sprak Jurjen ten Brinke over: Gods woorden zijn betrouwbaar. Bijbellezing: [Johannes 5:31-47](#) (NBV21)

De woorden van God zijn eeuwig! Tot in elke jota (de kleinste letter) en elke tittel (een deel van een letter), zei Jezus in [Matteüs 5:18](#). Hij gaat er dus zelf van uit dat de woorden die opgeschreven zijn in de Geschriften, geen woorden van een mens zijn, maar van God.

In Johannes 5:31-47 spreekt Jezus over de betrouwbaarheid van het Woord van God. En Jezus' betrouwbaarheid blijkt uit de getuigenissen van Johannes de Doper, de werken die Hij (Jezus) deed en wat te lezen is in de Schriften.

Jezus kende de Schriften, Hij verwees  n leefde ernaar. Mogen ook wij hierin volgers van Jezus zijn. Want Gods Woord is eeuwig en eeuwig betrouwbaar, net zoals God dat Zelf is.

Als je gelooft dat de Bijbel draait om Gods genade voor ons, dan is de Bijbel een boek dat je eeuwig leven kan geven (wat in [Johannes 17:3](#) het kennen van de Vader wordt genoemd).

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Hoe belangrijk is het Woord van God voor jouw geloof? Hoe vaak pak jij de Bijbel?

Wat herken je in de slogan 'Vind het Woord van de HEER; vind de HEER van het Woord!' ?

Kun je zeggen dat het gezag van Jezus en het gezag van de Schrift voor jouw leven gelijkwaardig zijn? Zo ja, hoe werkt dat uit in jouw leven?

Zo nee, waarin is het  n meer dan het ander? Kun je uitleggen waarom?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 31 oktober 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 7 november, begint om **10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamber. Bijbel: [Matteüs 5:7](#) (NBV21) Titel: Gelukkig de barmhartigen.

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** zijn, net als de **Meerkids**, **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig. NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl.

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Meerkids: zie de Weekinfo van 5 november

X-pact: Zending: waarom getuigen van je geloof? Boek Handelingen

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp
IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.