

# PREEK DOOR DE WEEK

## Feest van gemeente, feest van genade

*Geraakt &  
Geroepen*

## Opdragen, doop en lidmaatschap: drie in éénheid; wat hou ik van Uw huis...

*De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen:*

*“Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” ([Markus 10:13-14](#))*

*Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.” ([Lukas 3:21-22](#))*

*Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; (...) Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de **onderlinge gemeenschap**, het breken van het brood en het gebed. ([Handelingen 2:41-42](#) NBV21)*

Zondag vierden we het leven binnen de geloofsgemeenschap met opdragen van kinderen, doop en ledenbevestiging. Die drie staan niet los staan van elkaar. Het zijn belangrijke pijlers van de kerk van Jezus Christus; mijlpalen voor mensen heel persoonlijk, maar ook voor een dóórgaande kerk. Een kerk die al 20 eeuwen het Evangelie ontvangt èn doorgeeft. Het bij Jezus brengen van de kinderen, je laten dopen en lid worden van een plaatselijke gemeente om samen op te trekken, elkaar te bemoedigen, van elkaar te leren, elkaars lasten te dragen, troost te ontvangen en te geven, te bidden, te vieren, samen God te eren en te danken..., het gaat maar door en door en door. Ondanks alles!

Een welvaartssprookje? Zeker niet. Nog voordat er christelijke kerken waren had Jezus al tegen zijn leerlingen gezegd dat ze te maken zouden krijgen met moeilijke tijden, vervolging, lijden. Maar het was natuurlijk ook niet voor niets dat Jezus tegen Petrus zei: “En Ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” ([Matteüs 16:18](#))

Hoe bemoedigend is dat! Ook in tijden dat het moeilijk is mogen we weten dat de oude woorden al 2000 jaar worden waargemaakt. In tegenstelling tot hedendaagse waarschuwingen in diverse branches mogen we dit wel zien als ‘n garantie voor de toekomst. Onze toekomst. In Hem! Door Hem en tot Hem! Het is zo goed om met elkaar kerk te zijn.

Ik wil graag besluiten met een aantal woorden uit het lied ‘[Doop](#)’ dat we zondag in de dienst zongen. Laat de woorden tot je doordringen en denk na over wat ze voor jou betekenen of kunnen gaan betekenen:

*In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Eén met Christus staan wij op, van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is. Om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is. In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd is geroepen om een beeld van Hem te zijn. Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan, om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.*

Dank, Heer, dat U de waarheid bent achter deze woorden. Moge ze ons leven èn ons gemeentelven blijvend beïnvloeden en versterken.

dinsdag 26 oktober 2021

Feest van gemeente, feest van genade

## Toch moet je het doen

*Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde Hem tegen te houden met de woorden: "Ik zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?" Maar Jezus antwoordde: "Toch moet je het doen, want zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen." Toen deed Johannes het. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor Hem en zag Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: "Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde." ([Matteüs 3:13-17](#) NBV21)*

Probeer Jezus maar eens tegen te houden...

Weet je het nog? De Heer liet ooit – onder protest van zijn leerlingen – de kleine kinderen bij zich komen. Ze waren zeker niet te onbelangrijk voor Hem, Hij plaatste hen juist centraal. ([Markus 10:13-16](#))

Een vrouw die neerknielde en uit liefde en dankbaarheid de voeten van Jezus zalfde met kostbare nardusolie, werd niet door Hem weggestuurd. Haar eerbiedige daad was van grote betekenis. De Heer zag haar hart en liet haar begaan. ([Johannes 12:7](#))

Petrus, die stoere vriend van Jezus, dacht soms dat hij de Heer tot de orde moest roepen. Hij sprak Jezus vermanend toe, toen de Meester aankondigde dat Hij een pijnlijke weg moest gaan en zijn leven prijs moest geven. Direct werd de leerling streng op z'n plaats gezet, want Jezus is Heer. ([Matteüs 16:23](#))

En denk aan het moment van de voetwassing. De Meester knielde neer als een dienstknecht, deed een schoonmaakkusje waar anderen Hem te waardig voor vonden. Petrus kwam razendsnel op zijn oordeel terug zodra tot hem doordrong wat de voetwassing inhield: "O nee", zei Petrus, 'mijn voeten zult U niet wassen, nooit!' Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen." "Dan niet alleen mijn voeten, Heer", antwoordde Simon Petrus, "maar ook mijn handen en mijn hoofd!" ([Johannes 13:8-9](#))

Zo lazen wij net dat Johannes de Doper kort tegenspartelt wanneer Jezus zich meldt om door hem gedoopt te worden. "Toch moet je het doen", maakt Jezus direct duidelijk.

## Gebed

U bent Heer. Wij willen U gehoorzaam zijn. Behoed ons ervoor dat we eigenwijs zijn, niet goed luisteren naar uw Woord en geheel op eigen inzicht afgaan. Alleen U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.

woensdag 27 oktober 2021

Feest van gemeente, feest van genade

## Mijlpalen

*Beter één dag in uw voorhoven, dan duizend dagen daarbuiten. ([Psalm 84:11](#))*

Wat een feest was het afgelopen zondag! Kinderen opdragen, mensen onderdompelen in het doopbad en nieuwe leden bevestigen! Feest in de kerk en feest in de hemel! Bijzonder om zoveel mijlpalen in mensenlevens in één dienst te vieren.

Wat is het bijzonder als je als klein baby'tje al opgedragen mag worden in de gemeente. Als je ouders beloven je op te voeden in afhankelijkheid van de hemelse Vader en Zijn hulp daarbij vragen. En dat de gemeente dan om jou en je ouders heen staat en jullie zegent. Om zo de woorden van Jezus zichtbaar en tastbaar te maken: *"Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij."* ([Markus 10:14-15](#)).

Wat is het bijzonder als mensen de stap nemen om zich te laten dopen. In de kerk waar ik ben gedoopt, werd aan iedere dopeling, en dus ook aan mij, gevraagd: "Wat is erop tegen dat u gedoopt wordt?" Wat was het ontzettend mooi dat ik toen kon en mocht zeggen: "Helemaal niets". Niet omdat ik zo'n voorbeeldige christen was, maar puur en alleen vanwege het verlossingswerk van Jezus. Wat een onvoorstelbare genade! Daarom is de doop ook zo'n mooie mijlpaal. Telkens als de gedachte in me opkomt dat ik iets moet aanvullen om het eeuwige leven te verdienen, kan ik terugkijken op dit moment. Jezus en Jezus alleen!

Wat is het bijzonder als mensen na hun doop ook lid willen worden van de gemeente. Om samen op te trekken en deel uit te mogen maken van Gods gezin. Samen God zoeken en elkaar bemoedigen en aansporen om dicht bij Hem te blijven. Ik denk dat het niet Gods bedoeling is om in je eentje te geloven. God heeft ons aan elkaar gegeven. Ieder met zijn gaven en talenten om samen een huis te vormen waar we God mogen aanbidden en steeds meer op Hem mogen gaan lijken.

Eén van mijn favoriete teksten is [Efeze 3:18 en 19](#) waar Paulus aan de gemeente schrijft: *'Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.'*

Met alle heiligen! Samen zien we veel meer van Gods goedheid en genade dan in ons eentje. Wat ben ik blij dat ik deel mag uitmaken van dit gezin.

## Gebed

Dank U wel, Heer, voor de gemeente, dank U wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven.

donderdag 28 oktober 2021

Feest van gemeente, feest van genade

## Feest!

*Maar Jezus hield hun deze gelijkenis voor: "Iemand van u heeft honderd schapen en één ervan is hij kwijtgeraakt. Zal hij dan niet die negenennegentig andere in de woestijn alleen laten en naar dat ene schaap op zoek gaan, net zolang tot hij het vindt? En als hij het vindt, neemt hij het blij op zijn schouders. En wanneer hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en burenen om zijn blijdschap te delen. Want, zegt hij, het schaap dat ik kwijt was, heb ik teruggevonden."*

[\(Lukas 15:3-6, GNB\)](#)

Toen ik dit verhaal las, moest ik denken aan een voorval van jaren geleden. Met ons gezin hadden we een boswandeling in de sneeuw gemaakt. We waren druk bezig om onze zoon van 9 maanden uit zijn skipak te helpen. Even later mistten we een van onze andere kinderen, een peuter van 3. We konden hem nergens meer vinden, waar we ook keken. Na lang zoeken zagen we hem in de verte lopen. Hij was ons ook kwijt. Wat waren we blij dat we hem weer gevonden hadden!

In de gelijkenis die Jezus vertelt vallen me twee dingen op. Er is blijdschap om de *enkeling*. En die blijdschap deel je met *elkaar*. Is dat niet precies waar het afgelopen zondag om ging? De doop van ieder uniek persoon met elkaar vieren door een daverend applaus. Samen blij zijn dat deze dopeling zich heeft laten vinden door God. Blijdschap ook bij het opdragen van kinderen. Zoals een schaap zich thuis voelt in de kudde, zo mag de gemeente een thuis zijn voor dit kind. Een thuis dat onze nieuwe leden ook gevonden hebben. Een feestelijke zondag.

Feest! Het klinkt mooi en blij, maar ik moet bekennen dat ik er niet altijd voor in de stemming ben. Dan voel ik me als één van die 99 schapen en vind ik de aandacht voor dat ene schaap wat overdreven. De gelijkenis van Jezus leert me om te luisteren naar het verhaal van dat ene schaap. Geraakt te worden door het getuigenis van een dopeling. Te bidden voor dat kind dat is opgedragen. Benieuwd te zijn naar het verhaal van dat nieuwe gemeentelid.

Oog hebben voor de enkeling maakt je blij. Dat kunnen we samen vieren.

## Gebed

Heer, voor ieder schaap dat zich heeft laten vinden is er blijdschap in de hemel. Die blijdschap wil ik ook graag beleven. Mag ik me openstellen voor het verhaal van de enkeling. En mag ik die blijdschap delen met de anderen.

## Gemeente zijn als groeiend onderdeel van je geloofsleven

In voorbereiding op deze bijdrage moest ik denken aan een tekst in de Romeinenbrief, namelijk [Romeinen 15:7](#). Daar staat: *'Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.'* Deze tekst roept bij mij verschillende gedachten op:

- Wat een prachtige oproep om elkaar te accepteren zoals we zijn.
- Wie zijn wij dat we iemand niet accepteren zoals hij/zij is?
- Is het niet de basis van ons geloof dat Jezus van ons houdt, ondanks dat Hij weet wie we echt zijn en hoe ons leven eruitziet?
- We geven God de eer als we elkaar zien staan.
- We mogen in Jezus' voetsporen treden als we elkaar aanvaardden, omdat Jezus ons heeft aanvaard.

Deze gedachten zijn bewust in de wij-vorm opgeschreven. Het gaat immers om gemeente zijn. Herken je jezelf in een van deze gedachten? En wat doet dat met jou als persoon, gelovige en broeder/zuster?

Persoonlijk maakt het mij nederig, omdat ik daardoor weet dat God zo groot, machtig en liefdevol is, en mij alsnog ziet staan. Het maakt mij ook voorzichtig, waardoor ik bewuster omga met mijn medemens en probeer de ander niet te kwetsen, maar juist te bemoedigen, op te bouwen en lief te hebben. Daarnaast vind ik het ook confronterend, omdat ik mijzelf regelmatig betrap op vervelende gedachten over andere mensen, terwijl ik weet hoe waardevol zij zijn. En vooral hoe waardevol zij zijn als ik door Gods ogen naar ze kijk.

In de Romeinenbrief lezen we prachtige teksten die betrekking hebben op gemeente zijn, omzien naar elkaar en je medemens als waardevolle broeder en zuster zien. Deze teksten die ons aansporen om in actie te komen, staan vaak in de gebiedende wijs. Je zou het kunnen lezen als een persoonlijke opdracht voor jou, maar ook als gezamenlijke opdracht voor de gemeente.

Twee voorbeelden van zulke teksten zijn:

*"Laten we daarom streven naar wat de vrede bevordert en naar wat opbouwend is voor elkaar."* ([Romeinen 14:19](#))

*"Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is."* ([Romeinen 15:2](#))

Deze teksten geven ons advies over hoe wij naar elkaar mogen omzien en gemeente mogen zijn. De teksten sporen ons aan om de ander als waardevol te zien, zoals Christus ook naar ons kijkt.

Mijns inziens is het de moeite waard om de komende week de brief aan de Romeinen eens helemaal door te lezen en te onderstrepen welke teksten betrekking hebben op het gemeente zijn. Houd dan de feestelijke dienst van afgelopen zondag in je achterhoofd en bid dat het gemeente zijn een groeiend onderdeel zal zijn van jouw geloofsleven.

zaterdag 30 oktober 2021

Afgelopen zondag was er in De Meerkerk een extra feestelijke dienst met opdragen, dopen en ledenbevestiging. Daarin konden we zien en meemaken hoe God doorgaat met het bouwen van zijn kerk. Door het **opdragen** van kinderen ("Verhindert ze niet tot Mij te komen", had Jezus ooit gezegd), **de doop** (tot reiniging en vergeving van zonden en het opstaan in het nieuwe leven met Jezus) en **ledenbevestiging** van mensen die daarmee aangeven hun leven te willen leiden als deel van de wereldwijde en plaatselijke gemeente van Jezus Christus. Wat een voorrecht om deze drie belangrijke pijlers van de gemeente in één dienst mee te maken. Met jong en oud, vier generaties groot. Wat een bemoediging ook en een stimulans om in vertrouwen en liefde de weg van het leven met Christus samen te leven.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 24 oktober 2021 op de website.

\*\*\*

Na zondag gaan we weer verder met de prekenreeks over de Bergrede. Over de zaligsprekingen die we al overdachten en die nog gaan komen, schreef Jan van Klaveren het volgende gedicht:

### Zalig!

Jezus gezeten in het zachte gras  
Omzoomd door discipelen van zijn klas  
Wondere woorden golven rond  
Over een wereld die niet bestond

Beloften liggen voor menigeen klaar  
Het Koninkrijk van armen is daar  
Ook nu nog wordt er diep getreurd  
De mens zal worden opgebeurd

Zachtheid en moed smelten ineen  
De aarde is ooit voor hen alleen  
Een honger naar recht brengt hemels geluk  
Beloofde verzadiging kan niet stuk

Mensen met medelijden krijgen het goed  
In Gods rijk ligt geen karig loon voor moed  
Rein van hart zijn, lijkt hoog gegrepen  
Een blik op de Vader is niet benepen

Volgers van Jezus die vrede stichten  
Als kinderen Gods zullen zij niet zwichten  
Geluk voor vervolgd om gerechtigheid  
Zij beërven het hemelrijk van volheid

Leugenaars delven hier het onderspit  
Kwaadsprekers stoppen hun kwalijke rit  
Oneindig hoog is ons eeuwig loon  
Zalig te zijn ..... is buitengewoon!

\*\*\*

De **dienst van morgen**, 31 oktober, begint om **10:00 uur**. Spreker: Jurjen ten Brinke  
Titel: Gods woorden zijn betrouwbaar. Bijbel: [Johannes 5:31-47](#) (NBV21)

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

Ook voor de jongeren van **X-pact** en de **Meerkids** geldt dat **aanmelden via de website** nodig is. NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl).

De programma's van de kinderen en jongeren van deze morgen:

**Onder, midden- en bovenbouw:** De man die niet kan lopen, [Markus 2:1-12](#)

**X-pact:** Gebed: waarom bidden? Handelingen.

\*\*\*\*\*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.