

PREEK DOOR DE WEEK

**Gelukkig wie hongeren en
dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen
verzadigd worden**

[Matteüs 5:6](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

In wolk en duisternis

De HEER is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
In wolk en duisternis is Hij gehuld,
zijn troon rust op recht en gerechtigheid.
Vuur gaat voor Hem uit,
rondom verterend wie tegen Hem opstaan.
Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.
De bergen smelten als was voor de HEER,
voor de Heer van heel de aarde.
De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.
Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor Hem moeten alle goden zich buigen.
([Psalm 97:1-7](#) NBV21)

Ooit hoorde ik over een jongeman die van zwart hield. Hij kwam uit de punkscene en kleedde zich heel donker. Zijn vriend probeerde hem iets te vertellen over God die Licht is, maar die boodschap klonk niet erg aantrekkelijk. “Daarom ben ik met hem meegegaan in zijn denkwereld, om te zien of ik kon aansluiten bij zijn beleving...”, vertelde de vriend me.

Bij het horen van dit verhaal dacht ik aan Psalm 97:2 en ik gaf de woorden uit vers 2 door: “In wolk en duisternis is Hij gehuld, zijn troon rust op recht en gerechtigheid.”
Wat zien wij vandaag direct van God Zelf? En: als Hij zich aan ons zou tonen, zouden onze ogen daar dan tegen bestand zijn? Als we Hem in ons voorstellingsvermogen zouden willen vangen, zouden onze gedachten dan niet oneindig tekortschieten?
God heeft zich in zijn Zoon, in zijn Woord en door zijn Geest aan ons geopenbaard en we zien veel van Hem in de natuur. Maar we hebben het ook over het grootste, goddelijke Mysterie: gehuld in wolk en duisternis. Hoor die poëtische woorden van deze Psalm!
Dit lied gaat over natuurgeweld – over vuur dat voor God uitgaat, bliksems die de wereld verlichten, bergen die smelten als was. Een hemel die overweldigend indrukwekkend is, mensen die beschaamd tot inkeer en besef van Gods grootheid komen.

Met God valt niet te spotten. Ik denk dat we Hem te veel in menselijke proporties presenteren en daarbij vergeten dat Hij de heilige Heer en eeuwige koning is. Laat de aarde juichen!
Welke idolen jij ook hebt, het zijn goden van niets in Aanwezigheid van God. En in zijn Licht – dat óók – al zien we dat nu niet met onze ogen.

Gebed

God, uw troon rust op recht en gerechtigheid. Niemand is als U.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

Verzadigd worden

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
([Matteüs 5:6](#))

Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Een verlangen zo groot, dat het te vergelijken is met hongeren en dorsten. De meesten van ons weten helemaal niet wat hongeren en dorsten écht betekent en hoe dat voelt. Als je écht honger en dorst heb, ga je smachten naar eten en water.

De boodschap die uitgaat van de woorden 'hongeren' en 'dorsten' gaan over een extreme toestand. Er staat niet 'een beetje dorst' en 'eigenlijk wel zin in iets lekkers', maar het staat in Matteüs 5:6 zo geformuleerd dat het extreme benadrukt wordt. Ik moest daarbij denken aan de bijbeltekst over 'lauw' zijn. Deze tekst staat in [Openbaring 3:15](#) en is als volgt: *"Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen."* 'Koud' en 'warm' zijn te vergelijken met de woorden 'hongeren' en 'dorsten'. Het zijn extremen en Jezus wil precies van ons dat we deze extremen voelen en ons daaraan overgeven. We geven ons hele leven aan Hem, niet een beetje, maar helemaal.

In Openbaring gaat de tekst nog verder in vers 17 van hetzelfde hoofdstuk: *'U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt'.*

Als je denkt dat je alles hebt wat je wilt, is het moeilijk om te zien dat het belangrijkste ontbreekt, namelijk een leven met God. Dat is precies waarom de verzen in de Bergrede steeds beginnen met 'gelukkig wie'. Deze week mogen we nadenken over het zesde vers van Matteüs 5 *"Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden."* 'Verzadigd worden' is ook een woord dat het extreme benadrukt. De tekst uit [Openbaring 3:20](#) geeft prachtig antwoord op hoe we verzadigd zullen worden als we hongeren en dorsten naar gerechtigheid:

"Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij."

Gebed

Trouwe Vader, dank U dat U bij ons wilt zijn. We bidden dat we Uw stem mogen verstaan en we de deur van ons hart openen voor U.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen jullie al die andere dingen erbij gegeven worden.” ([Matteüs 6:33](#))

De volgorde van de zaligsprekingen is niet willekeurig gekozen, elke stap leidt tot een volgende en veronderstelt een voorafgaande.

We zijn begonnen met ‘de armen van geest’, zij die erkennen dat ze geestelijk bankroet zijn tegenover God. Daarna ‘zalig die treuren’ over de oorzaak van hun bankroet, namelijk hun zonden. Daarop volgt ‘zalig de zachtmoedigen’, de nederigen van hart. Onze geestelijke armoede en onze droefheid daarover maken ons tot nederige en zachtmoedige mensen tegenover onze medemens. Struikelen zij? Ook wij doen dat en ons oordeel zal mild zijn. We zijn nu aangekomen bij ‘zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid’. We kunnen het niet alleen laten bij het belijden van onze zonden en daarover treuren, nee, er hoort ook een honger naar gerechtigheid bij, in een rechte verhouding leven met God en de naaste.

Gerechtigheid is een juridisch woord. Jezus stelt het zoeken naar gerechtigheid boven het zoeken naar allerlei aards comfort. *“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.”* Het leven van een christen moet niet draaien om zorgen voor voedsel, kleding. Jullie Vader weet wel dat jullie dit alles nodig hebben, maar zoek eerst naar zijn Koninkrijk. God rijkt ons iets aan wat belangrijker is in het leven; zoek, heb honger en dorst daarnaar!

Hoe doen we dat? Zoeken naar gerechtigheid heeft drie aspecten.

Het eerste aspect gaat over onze rechtvaardiging, de juiste verhouding tegenover God. Het tweede aspect is ons gedrag en houding naar God. De gerechtigheid is alleen door geloof en niet door goede daden. Later in de Bergrede zegt Jezus dat onze gerechtigheid groter zal moeten zijn dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeërs ([Matteüs 5:20](#)). Zij trachten gerechtigheid te verkrijgen door zich nauwgezet aan de wet te houden. De gerechtigheid die God geeft gaat van binnenuit, komt uit het hart.

Het derde aspect van gerechtigheid is de sociale gerechtigheid. Een gerechtigheid die zich uitstrekt naar onze wereld; opkomen voor verdrukten, bevorderen van burgerrechten. Hoeveel christenen hebben niet daarvoor gestreden? Soms zelfs hun leven gegeven.

De zaligsprekingen hebben ook allemaal een belofte; *zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden.* Of zoals [Psalm 107:9](#) zegt: *‘God heeft de dorstende ziel gelaafd en de hongerige ziel met het goede vervuld.’* Ds. Tim Vreugdenhil sprak laatst in Zwolle over zijn nieuwe boek: ‘Opener dan ooit, nieuwe kansen voor de kerk’. Hij noemde de status van onze maatschappij en ook van de kerk die van ‘zielsarmoede, en van innerlijke onrust’. We hebben van alles maar lijden aan een gebrek aan invulling voor onze ziel. Dat leidt tot leegte, onrust, overspannenheid. Als we Gods aanwijzingen in de Bergrede volgen vinden we rust voor onze ziel en zullen we echt verzadigd worden.

Gebed Heer, leer ons allereerst te zoeken naar uw Koninkrijk, naar Uzelf.

donderdag 21 oktober 2021

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

Prioriteit

Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijft liggen, mogen jullie dat niet oprapen. Bij de druivenoogst mogen jullie maar één keer druiven plukken. De druiven die na het plukken op de grond gevallen zijn, moeten jullie laten liggen. Want alles wat blijft liggen, is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. ([Leviticus 19:9-10](#))

Heb je weleens gehoord van Micha-zondag? Dat is een thema-zondag die onrecht op de kerkelijke agenda zet. Dat is terecht want er is enorm veel onrecht in de wereld en de Bijbel kent talloze passages die ons aansporen hier iets aan te doen. De Bijbeltekst boven deze overdenking is er een voorbeeld van.

Afgelopen zondag was het Micha-zondag. In verschillende kerken in Nederland is gesproken over onrecht en zijn initiatieven genomen om in deze kromme wereld zaken recht te zetten. Het is belangrijk dat juist christenen zich hiermee bezig houden. Behalve dat de Bijbel ons ertoe oproept, laat het vaak een krachtig getuigenis achter van Gods bedoeling met deze wereld.

In De Meerkerk werd afgelopen zondag ook gesproken over gerechtigheid. In de Bergrede zegt Jezus er dit over: *“Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.”* Toch heette het geen Micha-zondag. Dat zit zo.

De term ‘gerechtigheid’ kent in de Bijbel twee betekenissen. De maatschappelijke betekenis spreekt velen van ons enorm aan. Die gaat over slavernij, honger, uitbuiting, mensenhandel, armoede.

De tweede is een soort geloofsterm die gaat over de verhouding tussen God en mensen. Die is recht geworden dankzij Jezus Christus. Ook wijst deze geloofsterm op wat we doen door de Heilige Geest om in die rechte verhouding te blijven leven door te geloven, te bidden en God te gehoorzamen.

De gerechtigheid die Jezus noemt in de Bergrede laat je in de spiegel kijken. Hij dringt er bij je op aan om eerst met je eigen hart aan de slag te gaan. Met deze gerechtigheid predikt Jezus zichzelf want alleen door Hem kunnen we rechtvaardig tegenover God komen te staan.

Het onrecht van de wereld aanpakken is belangrijk. Daar ligt voor iedere christen een belangrijke taak. Maar de rechtvaardiging door Jezus Christus en die voor ogen houden, komt altijd eerst.

Gebed

Here Jezus, dank U dat we door U rechtvaardig tegenover Uw Vader kunnen staan. Help ons om de verhouding met U en Uw Vader altijd de eerste prioriteit te geven.

vrijdag 22 oktober 2021

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden

Naar de Vader

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. ([Filippenzen 4:6](#) NBG51)

(...) want de ogen van de Heer zijn over rechtvaardigen, en zijn oren bij hun smeking. ([1 Petrus 3:12](#) Naardense vertaling)

Ik was lekker aan het schilderen. Hoog op de steiger hoorde ik beneden een aantal kinderen. Ze speelden en hadden zo te horen samen enorm veel plezier, tot langdurig schaterlachen aan toe. Wát een geluk, dacht ik, wát een rijkdom en wát een voorrecht om zo te kunnen leven. Zou God dit niet op het oog hebben gehad toen Hij de mens schiep?

Zondag spraken we over hongeren en dorsten naar gerechtigheid ([Mattheüs 5:6](#)).

Gerechtigheid houdt in dat recht wordt gedaan. Dat ieder krijgt waar hij of zij - volgens de volmaakt rechtvaardige God - recht op heeft, wat hem of haar toekomt. Goed of kwaad.

Bij hongeren en dorsten naar gerechtigheid denk ik al gauw aan groot onrecht dat anderen wordt aangedaan en waar mensen zich inzetten om daar verandering in te brengen of met bewogenheid naast de slachtoffers gaan staan. Jezus zegt dat je dat niet voor niets doet. Gelukkig ben je omdat je het met een groot verlangen doet (hongeren en dorsten) en God er uiteindelijk voor zal zorgen dat recht wordt gedaan. Dat je volledig verzadigd wordt door het goede van de grote ommekeer. Wat een vreugde zal zo'n gebedsverhoring geven!

Vorige week was ik op een gebedsbijeenkomst. We kregen het over smeken. Vragen aan God, ja, maar sméken? Het mag duidelijk zijn dat het niet de woorden zijn die bepalen of iets smeken is, maar het is de diepte van onze bewogenheid die tot smeken leidt.

Hoe diep ben ik bewogen om God te kunnen sméken om iets recht te zetten? En kan ik die bewogenheid niet alleen voor mijn naasten hebben, maar ook voor verder weg?

God Zelf zegt iets bijzonders over recht en gerechtigheid in [Jeremia 22:16](#). Over koning Josia: *"Hij (Josia) beschermde het recht van armen en behoeftigen - en hij leefde in voorspoed. Is dat niet: Mij kennen? - spreekt de HEER."* Dit geeft zo mooi aan wat God wil en wil geven.

Ook van Jezus lezen we iets bijzonders over gerechtigheid. In [Johannes 16:8-11](#) zegt Hij: *"Wanneer de Heilige Geest komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde - dat ze niet in Mij geloven, **gerechtigheid - dat Ik naar de Vader ga en jullie Me niet meer zien, oordeel - dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.**"*

Het was gerechtigheid dat Jezus terugging naar de Vader. Schuldloos. Door onze zonden te dragen èn de straf die daarbij hoort, maakte Jezus dat ook wij gerechtvaardigd naar de Vader mogen gaan. Straks, maar ook nu al in onze gebeden en in onze wandel met Hem.

Gebod Here God, als we praten over gerechtigheid en denken aan wat ons toekomt, kunnen we slechts belijden wat we deden, zeiden, dachten en U danken voor uw genade om ons door het offer van Jezus als gerechtvaardigd te mogen zien. We willen bidden en smeken om die genade ook te geven aan wie U en uw gerechtigheid nog niet kennen. Opdat eenieder door U verzadigd zal worden.

zaterdag 23 oktober 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 5 van de prekenreeks over de Bergrede. Het ging over [Matteüs 5:6](#) (NBV), de vierde zaligspreking: Gelukkig wie honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Deze vierde zaligspreking gaat niet alleen om het onrecht in deze wereld waar we de helpende hand kunnen bieden, maar in eerste instantie om de rechtvaardigheid/gerechtigheid van onszelf. Kan ik recht voor God staan? Honger ik en dorst ik naar het recht staan voor God van mijn eigen leven?

Jeremia 23:6 spreekt over de Heer die onze gerechtigheid is; honger ik en dorst ik naar Jezus? Honger en dorst ik naar persoonlijk herstel van het onrecht ten opzichte van God?

De honger en dorst waar Jezus over spreekt is een andere honger en dorst dan wij kennen. Als deze honger en dorst niet gestild worden, sterven we.

Jezus is het Brood des levens ([Johannes 6:35](#)) en de Bron van waaruit het levende water opwelt dat de dorst voor eeuwig stilt. ([Johannes 4](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Waarom denk jij bij rechtvaardig zijn en rechtvaardig wandelen, zoals we dat o.a. lezen in de Romeinenbrief? (Lees met name [Romeinen 3:23-24](#) en neem de vragen hierboven mee in je overdenking)

Jezus wil als Bron ons verzadigen, er is geen andere bron die ons verlangen naar recht en gerechtigheid ten volle en voor altijd kan vervullen. Heb je dat ervaren? Wanneer en in welke omstandigheden? Hoe neem je dat mee in je wandel met God en mensen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 17 oktober 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 24 oktober, begint om **10:00 uur**. Een dienst met opdragen, dopen, en ledenbevestiging. Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

NB. Deze zondag géén aparte programma's voor Meerkids en X-pact!

In verband met opdragen, dopen en ledenbevestiging zijn de kinderen en jongeren met de volwassenen van harte welkom in de grote zaal !

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.