

PREEK DOOR DE WEEK

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

[Matteüs 5:5](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Kracht onder controle

Wie nederig zijn, zullen het land bezitten en gelukkig leven in overvloed en vrede.

[\(Psalm 37:11\)](#)

Laten we het maar eerlijk vaststellen. Veel van wat Jezus ons in de Zaligsprekingen leert gaat tegen onze intuïtie én tegen ons natuurlijke gedrag in.

Het klinkt mooi: ‘zalig de zachtmoedigen’, maar wie streeft er werkelijk naar deze karaktereigenschap? Je kunt boeken kopen en cursussen volgen die je helpen assertief te zijn, voor jezelf op te komen, je plaats op te eisen. En ja, er zijn ook boeken over de kracht van kwetsbaarheid, maar het gaat vandaag de dag toch vooral over ons ‘zelf’. Je maakt foto’s van jezelf, plaatst jezelf centraal in het online verslag dat je met de buitenwereld deelt via sociale media – en daarbij zorg je er natuurlijk wel voor dat je mooi, sterk, gelukkig en onafhankelijk op anderen overkomt. Opnieuw, er zijn uitzonderingen – maar die bevestigen de regel.

Je kunt alle eigenschappen en omstandigheden die Jezus aan het woord ‘zalig’ verbindt natuurlijk los van elkaar bestuderen. Maar het is ook mogelijk om ze te beschouwen als een soort ketting waarbij het een het ander oproept. In dat perspectief heeft zachtmoedigheid te maken met een houding van geestelijke eenvoud en een verbroken geest. Zo bezien kun je mildheid – als vorm van zachtmoedigheid – verkrijgen als resultaat van een nederige houding en een overgeleverde wil.

Is dit een oproep om over je te laten lopen, om ieders deurmat te worden? Dat geloof ik niet. Er zit juist iets heel sterks in dit zachtaardige, vriendelijke en milde karakter dat Jezus ons allen gunt. En vergeet niet dat Hij deze nederige eigenschap verbindt aan het beërven van het land – precies zoals dat ook beloofd wordt in Psalm 37:11, de tekst waar deze overdenking mee begon.

Ik las dat ‘zachtmoedigheid’ in de Bijbel kan verwijzen naar het karakter dat men graag zag bij Griekse strijdparden en wel in deze zin: kracht onder controle.

Onlangs maakte ik foto’s van een frêle vrouw met haar oersterke paard. De staldeur ging even open omdat we op een regenachtige dag toch wat daglicht wilden meepakken, en voor de krachtige hengst was dat het teken om naar buiten te willen. Maar de vrouw was zijn baas en hield hem letterlijk in de teugels. Het paard was veel sterker, maar onderwierp zijn wil gehoorzaam aan haar.

Gebed

Heer, onze eigen wil is sterk. Maar U bepaalt ons leven. Dank U wel.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Wat aarzel je dan nog?

“Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.” ([Handelingen 22:16](#), NBV)

Op zondag 24 oktober is er de gelegenheid om je in De Meerkerk te laten dopen. Nu zijn we ons als gemeente al een aantal zondagen aan het verdiepen in de Bergrede, vers voor vers. Er is een duidelijke opbouw te zien, die onder andere leidt tot de mogelijkheid om te dopen, wat een logische stap kan worden naar aanleiding van wat God ons in dit proces van overdenken heeft gegeven. Verlangen, gehoorzaamheid, een lang uitgestelde stap, zoveel mensen, zoveel redenen. God de Vader kent ze allemaal al.

Je bent overtuigd van je eigen onmacht en zonden, zoals in het vers ‘gelukkig de treurenden’. Maar je weet dat God barmhartig is en jou vergeeft, ondanks de onmacht en tranen. Dat maakt je zachtmoedig, zoals terugkomt in het vers ‘gelukkig de zachtmoedigen’. We zijn pas klaar om gevormd te worden door Jezus als wij dit beseffen en belijden.

Als je gedoopt wordt, staat de tekst uit [Romeinen 6:4](#) centraal. Hier staat: *‘We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’* Als de Bergrede en de doop samengebracht worden, komen we op de volgende gedachtegang uit:

Je ziet jezelf als dood, door je onmacht en zonden onder ogen te zien. In de doop belijd je dit door te sterven aan je oude ik en die in de doop te begraven. Je mag dan opstaan om te wandelen in een nieuw leven, waar je door Jezus verder gevormd zal worden.

We begonnen deze Preek door de Week met de tekst uit Handelingen 22. Hier vertelt Paulus aan een menigte mensen en de Joodse Raad hoe hij door Jezus geroepen werd. Paulus was blind geworden door het felle licht uit de hemel tijdens die roeping en was vervolgens in Damascus bij Ananias terecht gekomen. Ananias kon Paulus uitleggen dat God hem had geroepen om Hem bekend te maken door zijn persoonlijke getuigenis te vertellen. Ananias legde Paulus de handen op, Paulus kon weer zien en liet zich dopen. In [Handelingen 9](#) kun je de hele roeping van Paulus, die toen nog Saulus heette, teruglezen.

In Handelingen 22:16 staat het stukje tekst *“Wat aarzel je dan nog? Sta op en laat je dopen...”* Ananias vroeg dit aan Paulus en Paulus liet zich dopen.

Wij kijken uit naar een feestelijke doopdienst, met Jezus’ woorden uit de Bergrede en Paulus’ getuigenis uit Handelingen in onze gedachten. Mocht je nog niet gedoopt zijn, mag ik dan aan jou dezelfde vraag stellen die Ananias aan Paulus stelde?

Wat aarzel je dan nog? Sta op en laat je dopen!

Gebed

God, U kent mijn hart, geef mij wat ik nodig heb om U te volgen. Ik dank U dat U mij zo goed kent.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Welke kleren trek jij vandaag aan?

U bent door God uitgekozen, Hem behoort u toe en Hij heeft u lief. Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft. Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt. ([Kolossenzen 3:12-14](#), Groot Nieuws Bijbel)

Hoeveel kledingstukken zou jij in je kast hebben? En hoeveel daarvan draag je regelmatig? Ik denk dat veel mensen maar een klein gedeelte van hun kleren regelmatig aan hebben. Sommige kledingstukken dragen we zo weinig, dat we zijn vergeten dat we ze nog hebben.

Paulus heeft het in zijn brief aan de Kolossenzen ook over kledingstukken. Geen gewone kleren, maar goede eigenschappen die we hebben gekregen omdat we God mogen toebehoren. Eigenschappen die bij God horen, die Jezus ons heeft laten zien en die de Heilige Geest ons heeft gegeven. Soms vergeten we wel eens dat we deze eigenschappen ontvangen hebben. Net zoals we soms niet meer weten dat we een bepaald kledingstuk nog hebben. Paulus roept ons op om er bewust voor te kiezen ons te kleden met die ontvangen eigenschappen.

Met *medeleven* heb je oog voor de ander. Je bent oprecht begaan met wat een ander overkomen is. Je bidt. Je toont je medeleven door een kaartje of op een andere manier. Door *goedheid* zie je wat een ander nodig heeft. Je kijkt hoe je kunt helpen. God is goed voor jou en jij wil iets van die goedheid laten zien.

De oneindige goedheid van God maakt je *bescheiden*. Wie ben jij dat je iets van die goedheid mag doorgeven?

Die bescheidenheid maakt je *zachtmoedig*. In een conflict heb je de moed om zacht te zijn. Je verdraagt onrecht, net als Jezus.

Je bent ook *geduldig*. Je wordt niet snel boos. Op die momenten helpt het je om te denken aan de liefde van God voor jou.

In het laatste vers lezen we: *'Kleed u bij dit alles vooral met liefde, die de volmaakte band vormt'*. Liefde is het kledingstuk dat alle andere kleren bij elkaar houdt.

Hoe doe je dat nou? Hoe kleed je je met die goede eigenschappen? Het helpt om er gewoon aan te denken dat je die eigenschappen ontvangen hebt. Een paar verzen eerder, in [Kolossenzen 3:2](#) schreef Paulus dit:

Houd voor ogen wat boven is en niet wat op aarde is.

Gebed

Heer, we staan er niet altijd bij stil welke eigenschappen U ons al gegeven heeft. Mag ik me vandaag kleden met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. En mag ik boven alles Uw liefde aandoen.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Zachtmoedig

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. ([Matteüs 5:5](#))

Wat een mooi woord is dat toch, zachtmoedig. Voor mij hoort het in het prachtige rijtje thuis van andere Bijbelse woorden als barmhartig, goedertieren en zalig. Woorden die in het dagelijks taalgebruik bijna niet meer voorkomen. Woorden van wie bijna niemand de diepere betekenis nog kent.

Hier komen we het woord zachtmoedig tegen in de derde zaligspreking in de Bergrede. Zachtmoedigheid is een gevolg van de eerste twee zaligsprekingen. Als je nederig van hart bent en als je hebt getreurd om al de keren dat je God niet de eerste plaats gaf, heb je Gods genade leren kennen. En die mist zijn uitwerking niet. Dan word je steeds zachtmoediger, of zoals we nu zouden zeggen: vriendelijker, milder, aangener, zachter van aard.

Als ik het woord zachtmoedig hoor moet ik altijd aan twee heel belangrijke personen in de Bijbel denken. In het boek Numeri staat dat 'Mozes een zeer zachtmoedig man was, meer dan enig mens op de aardbodem' ([Numeri 12:3](#), NBG51). Het zal maar van je gezegd worden!

Mozes wordt ook wel de middelaar van het oude verbond genoemd, de man die als geen ander bemiddelde tussen God en de mensen. Hij sprong meermalen in de bres voor het volk als het gezondigd had en zei op een keer zelfs tegen God: "Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt U dat niet, schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt" ([Exodus 32:32](#)). Hij wilde de plaats innemen van het volk en zo hun straf dragen!

De tweede persoon laat zich makkelijk raden; dat is Jezus. Hij zegt: "Neem mijn juk op je en leer van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart." ([Matteüs 11:29](#)) Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Ook Hij bemiddelde tussen God en ons. Maar Hij nam daadwerkelijk onze plaats in om te sterven aan het kruis voor onze zonden. Om het zo weer helemaal goed te maken tussen God en ons! Voor eeuwig en altijd! Alleen Hij kon dat doen, omdat Hij het volmaakte offer was, het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper zei ([Johannes 1:29](#)).

Zachtmoedige mensen zijn mooie mensen, want zij lijken op Jezus. Mensen die het licht van het Koninkrijk verspreiden. Een onderdeel van de vrucht van de Geest is zachtmoedigheid. Die vrucht is in ons. En hoe meer we met Jezus leven, hoe meer ook de vrucht van zachtmoedigheid in ons leven zal toenemen. Wat een wonder! Wat een genade!

Gebed

Heer, ik wil van U leren want U bent zachtmoedig en nederig van hart.

Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten

Zachtmoedigheid kun je krijgen en leren. Van Jezus.

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.” ([Matteüs 5:3-5](#) NBV)

Zachtmoedigen zullen het land bezitten, ‘de aarde beërven’ zeggen andere vertalingen. Ze zullen het dus *krijgen*; het is niet de bedoeling het te bevechten, er anderen voor opzij te drukken. Zachtmoedig dus. De woorden van Jezus duiden op een levensstijl van Hem navolgen en als gevolg daarvan een belofte voor de toekomst.

Wordt met het land de joodse streek bedoeld waar Jezus sprak, dus snel boter bij de vis, of land nu in de huidige tijd of is het ‘de nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ van [Openbaring 21:1](#)? Dat is het Godsrijk in volkomenheid.

Als ik m’n ogen dichtdoe, zie ik allemaal mensen die met elkaar omgaan met de eigenschappen die in de Bergrede worden genoemd: nederig, zachtmoedig, barmhartig, etc. Daar zijn we naar op weg. Door God, met God, tot God, naar wiens beeld en gelijkenis we als mens geschapen zijn. Zó wil God ons hebben. Jezus zal verderop in de Bergrede zeggen: *“Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.”* Onmogelijk, zeggen we natuurlijk. Maar het is God die het onmogelijke mogelijk maakt. *Hij* maakt het.

Jezus is onze Redder maar ook ons allerbeste voorbeeld. Ook in nederigheid en zachtmoedigheid. Zachtmoedig zijn is niet soft! Het is zacht èn moedig! Zacht genoeg om bijvoorbeeld niet het hoogste woord te hebben om jezelf naar boven te dringen en niks van anderen te pikken, maar ook moedig genoeg om te strijden tegen onrecht en daarin niet stil te vallen.

Zacht èn moedig... David was moedig, hij vocht met leeuwen, beren en de reus Goliath, maar in [Psalm 37:1-11](#) zien we ook de andere kant. Lees het maar eens in je Bijbel, ik pik er een paar regels uit: *Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht doen. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Hij zal het doen. Ontsteek niet in woede – het brengt slechts kwaad. Wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.*

Jezus zelf was bovenmate zachtmoedig. Zacht en moedig. Voorbeelden volop. Ik noem er twee. Jezus was bovenmenselijk moedig toen Hij naar Jeruzalem ging, terwijl Hij wist dat Hij daar gedood zou worden, Hij was zacht en vergevend voor wie Hij daar zijn leven zou geven. Hij was moedig en zacht toen Hem gevraagd werd een oordeel uit te spreken over een overspelige vrouw: moedig om zonder grootspraak en verwijt de verzamelde mensen aan te spreken met woorden in het zand, maar in dat gezelschap ook ongekend zacht tegen de vrouw: *“Ik veroordeel je niet, ga naar huis en zondig niet meer.”* ([Johannes 8:1-11](#))

Zachtmoedigheid, ik ga letten op de kansen die op mijn pad komen. Doe jij dat ook? Als we het samen doen, samen de Bergrede ‘waarmaken’, wat zal de wereld er op vooruitgaan! Daar heb ik zin in!

Gebed

Here God, al zal het gaan met vallen en opstaan, ik wil me graag oefenen in uw karaktereigenschappen, wilt U het ook mij geven. Opdat ik U kan eren en weerspiegelen.

zaterdag 16 oktober 2021

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 4 van de preken-serie over de Bergrede over [Matteüs 5:5](#) (NBV), de derde zaligspreking: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

De eerste drie zaligsprekingen laten de volgende opbouw zien:

De armen van geest zijn diep overtuigd van hun eigen onmacht en zonde voor God.

Daarover treuren zij diep.

Te weten dat ondanks deze onmacht en de tranen die deze voortbrengt, God toch barmhartig en vergevend is maakt iemand zachtmoedig.

God maakt. Henk Binnendijk neemt in zijn boekje over de Bergrede dit *maken* als het fundament en de sleutel tot het verstaan van de Bergrede in het algemeen en de Zaligsprekingen in het bijzonder.

Toegepast in bovenstaande gedachtegang: Waar we onze onmacht kennen en daarover treuren, zijn we pas klaar om gevormd te worden door Jezus die van ons wil *maken*...

Jezus treedt de mensen tegemoet in zijn zachtmoedigheid en nederigheid. Hij is vol ontferming bewogen om hen die weten dat ze 'arm van geest' zijn en daarover wenen...

De eerste twee zaligsprekingen gaan over een innerlijke staat, het betreft vooral hoe je jezelf ziet in relatie tot God. Maar bij de derde Zaligspreking gaat het over hoe je reageert op de ander. Ziet die ander in mij Christus in Zijn zachtmoedigheid?

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat komt bij jou als eerste en tweede naar boven bij het woord 'zachtmoedigheid'?

En waaraan denk je als je dat toepast op je eigen leven? Wanneer was jij zachtmoedig en wanneer niet? Kun je aangeven waarin het verschil lag en wat de uitwerking daarvan was?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 10 oktober 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 17 oktober, begint om **10:00 uur**. Spreker: Patrick van der Laan.

Titel: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden, [Matteüs 5:6](#) (NBV)

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** en de **Meerkids** zijn **van harte welkom op de**

Bennebroekerweg! Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl.

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder, midden- en bovenbouw: Jezus leert ons bidden, [Matteüs 6:9-13](#)

X-pact: Woord: waarom de Bijbel? [Handelingen](#)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.