

PREEK DOOR DE WEEK

Waarom laat God het lijden toe?

[Job 38-42](#) (NBG51)

*Geraakt &
Geroepen*

16de jaargang, nr. 30 week 39
4 oktober – 9 oktober 2021

Waarom laat God het lijden toe?

Alfa en Omega

[Openbaring 1:8](#): *“Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt God de Heer, “Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.”*

Mijn dochter vroeg me laatst wanneer God is geboren en wat er was voordat God er was. En of er op andere planeten ook mensen wonen? Als je daarover nadenkt, begint het je al snel te duizelen. Het gaat ons verstand te boven, we kunnen er niet bij. De tekst uit Openbaring kan ons een klein beetje helpen bij het begrijpen van de oneindigheid van God. God is de Alfa en de Omega van ons leven. Hij is het begin en het einde. En hoewel we niet weten wat het precies inhoudt en we de omvang niet kunnen bevatten, weten we dat God er altijd is.

De tekst in Openbaring geeft ons een kijkje in de wereld van God. Zoals God de wereld ziet en zoals God ons leven ziet. Als wij ons druk maken om onze dagelijkse bezigheden, mogen we tegelijkertijd beseffen dat onze tijd op aarde maar een heel klein stukje is van een veel groter geheel. Niet dat ons leven er niet toe doet, maar God zet ons leven in groter perspectief. Wij zijn onderdeel van Zijn plan voor Zijn koninkrijk. Jezus spreekt hierover in de Bergrede: *“Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?”* ([Matteüs 6:25-27](#)).

Jezus wijst ons keer op keer op het leven met God, dat zoveel meer is, zoveel meer omvat dan onze jaren op aarde. Het leven gaat na dit aardse leven verder en dat is een enorme troost. Tot die tijd mogen we uitzien naar Hem.

Gebed

Dank U, God, dat U er altijd bent en er altijd zal zijn, U bent de Alfa en de Omega.

*De Alfa en Omega zijn de eerste en de laatste letter van het klassieke Griekse alfabet en symboliseren het begin en het einde.

dinsdag 5 oktober 2021

Waarom laat God het lijden toe?

Spijbalargumenten

Toen antwoordde de HEER Job vanuit een storm:

'Sta op, Job, wapen je;

Ik zal je ondervragen, zeg mij wat je weet.

Wil je mijn recht loochenen,

wil je mij schuldig verklaren en zelf vrijuit gaan?

Is jouw arm zo sterk als die van God,

heb jij zo'n donderstem als Hij?

([Job 40:6-9](#) NBV)

Als kind keek ik graag naar tekenfilmpjes over Calimero, een piepklein kuikentje. Hij droeg op zijn kopje nog een halve eierdopschaal en vertederde iedereen met zijn uitspraak:

"Want zij zijn groot en ik is klein. En da's niet eerlijk. Oh nee!"

Misschien is het wat oneerbiedig, maar ik moet aan Calimero denken bij het lezen van de woorden uit de laatste hoofdstukken van Job. Ik zal het uitleggen.

Job is het slachtoffer van een merkwaardige weddenschap tussen God en zijn tegenspeler. Zonder dat Job dit weet, speelt hij de hoofdrol in een ellendig verhaal waarin zijn vertrouwen op God getest wordt. Iedereen mag daar iets van vinden, maar als bijbellezer heb ik veel moeite met dit verhaal. En als je het mij vraagt is dat ook precies de bedoeling!

We maken ook in ons leven dingen mee die nauwelijks te verteren zijn. Sommige mensen lijken al het geluk van de wereld te hebben, terwijl anderen worden bedolven onder leed en narigheid. Hoe rechtvaardig is dat? Dat is de vraag die in het boek Job van alle kanten wordt belicht. En ook na het lezen van het verhaal blijf je met tal van vragen zitten.

Jobs vrienden zijn zo wijs om zeven dagen en zeven nachten lang te zwijgen. Ze zijn bij hun vriend en delen in zijn pijn. Dat is voorbeeldig. Zodra zij gaan filosoferen over oorzaken en gevolgen gaat het mis...

Job leert ons zoveel lessen! Ken je plaats – je hebt geen weet van het totaalplaatje. Twijfel niet aan Gods hart wanneer je zijn hand niet begrijpt. Misschien voel je je klein als Calimero, bedenk dan dat God sterk en machtig is en je klagen hoort! Spreek je woede en twijfel uit, stel eerlijke vragen.

De Heer zegt tegen Job: "Wanneer je op eigen kracht zult winnen, dan zal ook Ik je prijzen." ([Job 40:14](#)) Daarvoor heeft Hij Job overladen met 'spijbal-argumenten' en hem de vraag gesteld: "Is jouw arm zo sterk als die van God?"

Tja. Wat is jouw antwoord op die vraag?

Gebed

God, U bent zoveel sterker. Grijp in, doe recht!

Waarom laat God het lijden toe?

Geloof en vertrouwen

Heb jij gezien hoe een hertje geboren wordt? Weet jij hoe lang het dier in de buik van zijn moeder zit, weet jij het uur waarop het geboren wordt? Op een dag gaat de moeder liggen, en zonder hulp brengt ze haar jong ter wereld. Het dier groeit buiten op, en het wordt sterk. Dan gaat het zijn eigen weg, het komt niet meer terug. ([Job 39:1-4](#))

Een goede vriend was jaren geleden betrokken bij de ontwikkeling van de melkrobot. Dat is een machine die koeien automatisch melkt zonder tussenkomst van de boer. In de stal waar het prototype stond ontving hij delegaties van over de hele wereld die na een demonstratie verwonderd stonden te applaudisseren. Dan vroeg mijn vriend nog even de aandacht, liep naar buiten en kwam terug met een grassprietje en zei: "Wij kunnen ingenieuze machines bouwen, maar dit simpele grassprietje namaken? We komen nog niet eens in de buurt..."

'Waarom laat God het lijden toe?' Ik denk dat deze vraag nauwelijks te beantwoorden is. Daarvoor is het verschil tussen God en ons te groot. Verklaren waarom God iets doet of niet doet, gaat volledig boven onze pet. God is almachtig, wij zijn beperkt. De laatste hoofdstukken van Job maken dat meer dan duidelijk.

In de Bijbel staan talloze gebeurtenissen over lijden, over pijn en verdriet beschreven. De meeste volgen een patroon. Het is het patroon van verlossing en bevrijding die volgt op lijden. In afzonderlijke verhalen lees je over blinden die weer zien, verlamden die weer lopen. Of over hoe God zijn volk bevrijdt van verdrukking onder de Egyptenaren.

Het grote verhaal van de Bijbel gaat over de Zoon van God, Jezus Christus. Zijn lijden en sterven zorgen voor verlossing en bevrijding van de mensheid, of nog preciezer, van jou.

Als kind van God volgt jouw leven misschien wel eenzelfde patroon. Juist in donkere tijden ervaar je God het meest dichtbij. En het einde van je leven is vol van hoop, van verlossing en bevrijding. Daarover staat geschreven dat Jezus alle dingen nieuw zal maken en Hij zelf zal de tranen uit je ogen afwissen.

Begrijpen kunnen wij dat niet. God vraagt ons echter niet om Hem te begrijpen, Hij vraagt ons te geloven en op Hem te vertrouwen.

Heer, er gebeurt zoveel in ons leven waar we niets van begrijpen. Vul ons hart daarom met geloof en vertrouwen en laat ons uitzien naar een hoopvolle toekomst. Amen.

Waarom laat God het lijden toe?

Waar was jij...? En waar ben je...?

'Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordeel, en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.' ([Romeinen 11:33](#))

Het boek Job handelt het over het probleem van het lijden van de rechtvaardige. Voor veel mensen is lijden juist een reden om niet in God te geloven. Ook de vrienden van Job zochten naar een antwoord. Hun redenering: 'God is rechtvaardig, dus worden rechtvaardige mensen beloont en slechte gestraft. Ongeluk treft niemand zonder reden, maar is een straf voor iemands misdaden.'

Job blijft echter tegenover zijn vrienden zijn onschuld verdedigen en ziet zijn lijden als iets onrechtvaardigs van God. Tegelijkertijd houdt hij vast aan zijn geloof en Gods rechtvaardig handelen. Zo lezen we in [Job 19:25-26](#): *"Ik weet dat mijn Verlosser leeft, en Hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen."* Diep in zijn hart blijft Jobs geloof intact in God die hem in ere zal herstellen.

Job wordt heen en weer geslingerd tussen het bittere verwijt aan God en het beroep op God als zijn Verlosser. Is dat niet herkenbaar in tijden van nood, als het antwoord uitblijft en we door een dal van duisternis gaan? Wat is het dan belangrijk dat anderen voor ons geloven en bidden.

De vierde vriend is Elihu. Hij verdedigt de rechtvaardigheid van God en zegt dat Job ongelijk heeft om God ter verantwoording te roepen. Elihu is van mening dat God niet straft maar een opvoedkundige reden heeft. Het lijden om iemand te waarschuwen voor een zonde die hij dreigt te begaan. Elihu kijkt dus niet naar de oorzaak van het lijden maar naar het doel. En hoewel we vaak achteraf het doel van moeilijke situaties zien in een positieve ontwikkeling, kunnen en mogen we natuurlijk nooit van anderen zeggen dat dát de reden was van het lijden.

God heeft op geen enkele vraag van Job geantwoord, maar stelt tenslotte vragen aan Job. De eerste is een heel bekende: *"Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?"* In veel vragen die God aan Job stelt, laat Hij zijn macht zien in de schepping. Het dierenrijk getuigt immers van Gods wijsheid en goedheid, Hij zorgt voor al zijn schepselen.

Job erkent nu schoorvoetend zijn ongelijk: *"Ik leg de hand op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken en zeg niets meer, tweemaal – ik doe er het zwijgen toe."* Aan het eind van het boek blijkt dat hij God op een andere manier heeft leren kennen. *"Eerder had ik slechts van u gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd."* ([Job 42:5](#)) Zonder te begrijpen waarom dit lijden hem is overkomen, is hij tot een dieper besef gekomen van wie God is.

Paulus zegt in de Romeinenbrief dat Gods wegen ook voor hem vaak onbegrijpelijk zijn. In [Romeinen 11:36](#) schrijft hij: *'Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid'*. Een wijze les die ook wij mogen trekken in het lijden: het gaat ons begrip te boven, maar Gods wegen niet.

Gebed

Dank, Heer, voor uw nabijheid, juist door en in het lijden.

Waarom laat God het lijden toe?

Gods vertrouwen

Vorige maand sprak Henk Binnendijk in De Meerkerk over het eerste gedeelte van het boek Job, waarin Job door satan enorm geslagen wordt en daarna nog eens wordt gepijnigd door de troosteloze woorden van zijn vrienden. Als ik lees dat God het - blijkbaar met een gerust hart - toeliet, dan heb ik daarover natuurlijk mijn vragen, maar denk ik ook: Wat een vertrouwen moet God in Job hebben gehad om alles wat satan hem wilde aandoen, toe te laten. Vertrouwen dat Job God niet zou loslaten.

Zou het daarom ook een boek zijn dat we niet zomaar één op één op onszelf kunnen toepassen? Wat we bij Jobs lijden zien – satan wil hem doen lijden en God staat het in een soort weddenschap met satan toe – is naar ik aanneem geen gewoonte. Wat nog wel eens een gewoonte lijkt, is dat hoewel veel van ons lijden door satan en mensen komt, God er nogal eens de schuld van krijgt. Ook Job klaagt God aan - *“Hij heeft mij onrecht aangedaan”* zegt hij tegen zijn vrienden. De spijt volgt later.

Ik word blij als ik hoor over het vertrouwen dat mensen in God hebben, maar in Job lezen we het omgekeerde: het vertrouwen van God in Job. Het is niet voor niets dat God van Job zegt: *‘Niemand is als hij. Niemand die zo rechtschapen en onberispelijk is, hij heeft ontzag voor God en mijdt het kwaad.’* God zegt het wel een paar keer. Vermoedelijk omdat Hij daar blij van wordt.

Een van de dingen die ik van het boek Job leerde is daarom mijzelf de vraag stellen: hoeveel vertrouwen zou God in mij hebben? Hoeveel van ‘rechtschapen en onberispelijk, ontzag voor God en mijnde het kwaad’ is ook kenmerk van mij? Hoeveel zou God met een gerust hart bij mij kunnen toelaten?

Zo arm als Job, is een gezegde over de tijd dat Job, op God na werkelijk alles was kwijtgeraakt. Later kreeg hij in allerlei opzichten het dubbele. Werd toen gesproken over ‘zo rijk als Job’? Aan het eind van het boek was Job inderdaad dubbel rijk, maar vooral door wat we lezen in zijn reactie op Gods vragen waarop Job geen antwoord had. We lezen het in [Job 42](#): *‘Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’*

Job beseftte door de vragen van God hoe groot God is en hoe arm van geest hijzelf. Dat veel gewoonweg niet aan ons is, maar alles aan Hem die ons nabij is. Is dat te weten niet wat Job werkelijk rijk maakte en reden was om het boek Job - ook voor het nageslacht - in de Bijbel op te nemen als Gods woord?

Hoe rijk ben jij, hoe rijk ben ik? Hoe rijk zijn we samen in de geloofsgemeenschap?!

Gebed (naar psalm 8)

Here God, U heeft ons, mensen, bijna goddelijk gemaakt, maar wat een verschil met U. Help ons, ons aan U op te trekken, in alle eerbied en nederigheid.

zaterdag 9 oktober 2021

Afgelopen zondag sprak Henk Binnendijk in deel 2 van zijn prediking over Job. Bijbeltekst: [Job 38-42](#) NBG51. Titel: Waarom laat God het lijden toe?

Als God gaat spreken tegen Job, begint Hij met een vraag: *“Waar was jij, toen Ik de aarde grondvestte?”* Daarna volgen er nog zo’n zestig; Job ziet zich steeds kleiner worden en God steeds groter. Uiteindelijk kon Job slechts zeggen: *“Zie, ik ben te gering, hoe zal ik U antwoord geven? Ik leg de hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar ik doe het niet weer; ja tweemaal, maar ik ga er niet mee voort.”* (39:37-38)

De voor Job waarschijnlijk pijnlijkste vraag lezen we in Job 40:3: *“Wil jij zelfs mijn recht teniet doen, Mij in het ongelijk stellen om zelf gelijk te hebben?”* God laat Job ook zien hoe wonderbaarlijk bijzonder de schepping door God gemaakt is, waarna Job in 42:3-6 zegt: *“Ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep.”* En *“Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.”*

Job zag wat God door deze lijdensweg in hem heeft bewerkt. God wil de mens, Job, in alle eeuwigheden zo dicht mogelijk bij zich hebben. Dat is Gods onstuitbare verlangen. Daarom stond Hij toe dat dit vreselijke lijden in zijn leven kwam. De Here zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere, maar boven alles is Gods raadsbesluit in hem werkelijkheid geworden. Wat een enorme vreugde heeft God beleefd aan Job. Een man zó vroom en oprecht, godvrezend en goed. Die ondanks dat enorme lijden zijn God trouw bleef en niet van Hem week. God wist dat en durfde het daarom aan om hem door een diep dal te leiden.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De grootheid van God en de kleinheid van de mens (ondanks ‘bijna goddelijk gemaakt’, psalm 8)... hoe ga jij daarmee om?

Is dat anders (geweest) wanneer er sprake was/is van lijden?

Heb je ervaren dat je – zoals Job – naderhand anders keek naar gebeurtenissen en Gods nabijheid daarin? Heeft dat je rijker dan voorheen gemaakt? Hoe?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 3 oktober 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 10 oktober, begint om **10:00 uur**. Spreker: Wigle Tamboer. Spreker: Wigle Tamboer. Titel: Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Bijbel: Matteüs 5:5 (NBV). Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** zijn, net als de **Meerkids**, **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. **Meerkids voor door de week** vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl.

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder, midden- en bovenbouw: Jezus verandert water in wijn, [Johannes 2:1-12](#)

X-pact: Zegen; Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven, [Johannes](#)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.