

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 september 2021**

Prediker: Remy Splinter

Titel: Gelukkig wie nederig van hart zijn

Bijbel: Matteüs 5:3

*Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel (NBV).*

*Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen (NBG51).*

### **Bijzonderheden:**

Deel 2 van de preekserie over de Bergrede

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Met de Bergrede zoomen we in op het onderwijs van Jezus zelf om te zien wat het navolgen van Hem nu eigenlijk inhoudt. In de loop van de weken zullen we er achter komen hoe Jezus dieper gaat dan enkel en alleen wat religieuze instructies.

De eerste zaligspreking gaat over 'arm van geest', ook wel vertaald met 'nederig van hart'. Ook een mooi onderwerp om samen verder over na te denken.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** *Kies vóór de kringbijeekkomst welke je wilt lezen*

Filippenzen 2:6-11, Filippenzen 3:7-8, Psalm 51:19, Jesaja 61:1, Jesaja 66:2, Lukas 18:9-14, 1 Korintiërs 6:20, Romeinen 3:23

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Jezus eerste woorden in de Bergrede zijn meteen raak en een tikkeltje verwarrend. Het klinkt mooi, maar wat houdt dat nu in: zalig de armen van geest? Geluk wordt hier geassocieerd met zaken die in eerste instantie mensen helemaal niet gelukkig lijken te maken. Je mag jezelf rijk gezegend weten met geestelijke armoede. Dit geeft het paradoxale karakter weer van de zaligsprekingen. En het vraagt wijsheid en subtiliteit om de diepte van deze ogenschijnlijke tegenstellingen te pakken.

#### **1. De betekenis van geestelijke armoede**

Jezus roept ons met deze zaligspreking niet op om arm te worden in de materiële zin van het woord. Wel is het waar dat hoe meer bezittingen je hebt, hoe groter de kans aanwezig is dat die bezittingen jón in hún bezit hebben, in plaats van andersom. Dit is dan uiteindelijk een zaak van het hart en daar is het Jezus om te doen. Hij gebruikt het beeld van armoede om ons de toestand van onze ziel aan te tonen als wij onderdeel uit willen maken van het Koninkrijk van de hemel. Iets wat arme mensen namelijk wel hebben en rijke mensen niet, zijn lege handen. En die lege handen maken dat ze eerder geneigd zijn om hun hopeloze situatie in te zien en zich te wenden tot God.

Om te pakken waar Jezus over spreekt, moeten we bij dat eerste woord stilstaan: gelukkig wie... Om te erachter te komen bij jezelf wat jouw ultieme geluk is, moet je jezelf afvragen: als dit of dat onderdeel van mijn leven wegvalt of van mij ontnomen wordt, stort mijn hele leven dan totaal in? Als het antwoord "ja" is, dan is dat het fundament waar jij je leven op bouwt en waar jij het ultieme geluk van verwacht.

En wat Jezus dan dus paradoxaal genoeg eigenlijk zegt is: "gelukkig ben je als precies dát bij je gebeurd is, als alles waar je op hoopte in dit leven is ingestort. Want dan ben je geschikt om in het Koninkrijk van God te leven." Je gaat Zijn Koninkrijk niet binnen op basis van prestaties, bezittingen of wat het ook is wat jij denkt dat jou waarde geeft. Je kunt pas binnen als je die dingen hebt afgelegd en met lege handen bij God komt.

## **2. De uitdaging van geestelijke armoede**

De nederige mensen waar Jezus over spreekt, de armen van geest, die zijn niet bezig hun plekje veilig te stellen in de hemel. Ze zijn nederig omdat ze weten dat ze in Christus alles hebben ontvangen wat ze niet hebben verdiend. Dat maakt het uitdagend, omdat nederigheid zelf dus een cadeau van God, niet een verdienste waar jezelf hard je best voor kunt doen. En dat cadeau komt pas wanneer aan het licht komt dat je het allemaal niet zo goed voor elkaar hebt als je denkt of als je doet blijken aan de buitenwereld. Dat waar jij je leven op bouwt en je ultieme geluk van verwacht instort. De Bergrede roept niet op om je handen uit de mouwen te steken, maar om met lege handen te komen staan.

En dit gaat lijnrecht in tegen onze prestatiecultuur waar iedereen zich met elkaar moet vergelijken om omhoog te klimmen op de sociale ladder. Waar je jezelf moet bewijzen, zelfverzekerd en zelfredzaam moet zijn. Maar iemand die nederig van hart is, probeert zichzelf niet te bewijzen ten koste van andere mensen. Die persoon probeert alles wat hij heeft te verliezen in de hoop dat hij alles zal krijgen wat zijn hart ooit verlangd heeft. (Dit is mooi verwoord door de zendeling uit Ecuador Jim Elliot: He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose)

Het druist niet alleen in tegen onze cultuur, maar ook tegen onze menselijke natuur en dat maakt het zo uitdagend. We willen zo graag vasthouden aan alles wat ons mooier maakt, wat ons beter maakt dan anderen, wat ons iets geeft om voor te staan. We doen het allemaal op een bepaalde manier en dat moet aan het licht komen, dat moeten we in gaan zien om het vervolgens los te leren laten.

## **3. De rijkdom van geestelijke armoede**

De rijkdom van geestelijke armoede is dat jij zelf niet meer in het bezit bent van je eigen prestaties. Je leeft niet meer om indruk te maken op de mensen om je heen om daarmee een stuk zekerheid te voelen. Je staat eindelijk echt met lege handen voor een ontzagwekkende God, wetende dat je geen recht hebt op Zijn genade. En alleen met die knikkende knieën kun je het Koninkrijk van de hemel betreden.

En het wonder van het evangelie is dat Jezus nooit iets van ons vraagt wat Hij niet eerst zelf voorgeleefd heeft. Want Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood (Fil. 2). Wij kunnen rijk worden, omdat Hij arm is geworden in onze plaats. Als je ziet wat het Hem heeft gekost om ons te redden en je geraakt wordt door Zijn liefde voor jou, dan is de grootste beloning van allemaal om met Hem in eeuwigheid in Zijn koninkrijk te leven. Als je

inziet dat Christus Zichzelf aanbiedt, dan maakt dat het zoveel makkelijker om alles op te geven om Hem te winnen.

Gelukkig wie nederig van hart zijn, zalig de armen van geest. Deze paradox druist in tegen onze cultuur, het breekt onze menselijke natuur, maar het geeft ons perspectief op de eeuwigheidsduur; het geeft ons Christus Zelf.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

685 – Hosanna

542 – God van trouw

561 – Nederig van hart

501 – Vader, mijn God, ik aanbid U

Ik kan niet anders – Paul Baloche

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Gelukkig wie... Bespreek met elkaar (wellicht in tweetallen) welke kenmerken iemand heeft die volgens onze maatschappij rijk/geslaagd/een winnaar is. Bespreek daarna met elkaar wat voor jou het ultieme geluk is. Met andere woorden: Wat maakt jou rijk/geslaagd/een winnaar?

4. In welke mate heb jij last van de prestatiecultuur waar we in leven? Kun jij troost halen uit de zaligspreekingen? Zo ja, hoe?

5. Kun jij momenten aanwijzen in je leven dat je voor je gevoel met lege handen hebt gestaan?

Wat hebben die momenten betekend voor jouw relatie met God en de manier waarop je je tegenover Hem verhoudt?

6. De paradox van nederigheid of "arm van geest zijn" is dat het geen verdienste is van je eigen inspanningen. Het is een cadeau van God. Bespreek wat erbij komt kijken om dit cadeau te kunnen ontvangen?

7. Je bent niet gek als je alles opgeeft wat je toch niet kunt houden, om datgene te winnen wat je nooit kunt verliezen. Hoe reëel is het persoonlijk kennen van en leven met Jezus Christus in jouw leven?

8. In hoeverre leeft het voor jou dat je in eeuwigheid mag leven in het Koninkrijk van de hemel? Wat stel je je daarbij voor?

9. Lees met elkaar Filippenzen 2:6-11 en neem tijd om Jezus te danken en te aanbidden in gebed (wellicht geknield).

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, met ontzag komen we bij U. Hier staan we dan met lege handen, omdat we U niks te geven hebben. We erkennen dat we volledig afhankelijk zijn van U en Uw genade. Maak ons arm van geest en nederig van hart, waar het soms nog zo moeilijk is en we ons ultieme geluk zoeken in aardse zaken die vergaan. In onze eigen prestaties, onze bezittingen, onze relaties en alle zaken die ons een gevoel van waarde geven. Mogen we alles beschouwen als verlies, want het kennen van U, Jezus Christus, overtreft immers alles. Amen.

\*\*\*\*\*

