

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 26 september 2021

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden

Bijbel: Matteüs 5:4

Bijzonderheden:

Deel 3 van de preekserie over de Bergrede

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Je bent natuurlijk niet gelukkig door je treuren, dat moge duidelijk zijn, maar omdat je daarin getroost wordt. Door mensen en door God. Troost is niet de verwijdering van verdriet, maar zoals iemand eens zei: 'het aanbrengen van een bedding waardoor het verdriet kan stromen.'

Naast en boven de troost die mensen kunnen geven, mogen we ons gesteund weten door de Goddelijke Trooster, de Heilige Geest, die in en door ons werkt.

Troost door mensen en door God, hoe belangrijk in onze kringen.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen*

Jakobus 4:8-10, Romeinen 5:3-5, Psalm 121, Lucas 19:41-42 & Johannes 11:35, Hebrëen 4:15-16, Johannes 16:7, Psalm 94:18-19

ENKELE OPMERKINGEN

Wat is het een voorrecht om met elkaar door de Bergrede van onze Heer Jezus te gaan. Hij neemt Zijn leerlingen en ons mee in wat Hij als Rabbi belangrijk vond om mee te geven.

Als we langs de eerste zinnen van de zaligsprekingen gaan, dan is het geen verrassing dat dit tegen onze eigen natuur ingaat... gelukkig.

Deze zondag zijn de treurende de gelukkigen, want zij zullen getroost worden.

Dit treuren staat in lijn / context met rouwen, vanuit het Griekse woord pentheo. Een diep gevoel van verdriet hebben over een verlies. Wat letterlijk een geliefde kan zijn maar ook een baan, echtscheiding, woning, etc. Maar misschien in geestelijke zin veel dieper: de constatering van ons eigen zondige leven en de bekering daarvan (om te sterven aan jezelf – Johannes 12:24-25)

In een maatschappij waarbij we altijd (opgeklopt) geluk moeten laten zien aan anderen is ook dit gedeelte uit de Bergrede bijna tegennatuurlijk en niet in lijn met alles wat we op onze tijdlijn zetten van alle social media.

Het gelukkig zijn zit hem in het getroost worden in ons treuren. Troost is niet het wegnemen van het verdriet, maar, zo zei eens iemand, het aanbrengen van een bedding waardoor het verdriet kan stromen.”

En dan komen we natuurlijk uit bij het Goddelijk getroost worden. Jezus noemt de Heilige Geest de Trooster die zou komen na Zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart.

Het Grieks voor troost is parakletos wat betekent: Erbij geroepene.

We mogen Hem dus (aan)roepen!

Patrick vertelde dat troost niet tegenover verdriet staat maar veeleer tegenover eenzaamheid. Zo mogen wij troost ontvangen door de Heilige Geest en mogen we anderen troosten (en wijzen op Christus) als die mensen ons pad kruisen.

LIEDEREN

Onze schuilplaats is God – Mozaïek 0318

493 - Jezus, wat een heerlijke naam

763 - Ik heb U nodig

378 - Ik wil jou van harte dienen

785 - Fundament

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Gelukkig wie treuren omdat zij getroost worden... Kun jij momenten in je leven aanwijzen dat je voor je gevoel als treurende met lege handen hebt gestaan? Hoe heb je die periode beleefd en wat heeft dat betekend voor jouw relatie met God en de manier waarop je je tegenover Hem verhoudt?

4. Patrick citeerde psychiater Dirk de Wachter, die ook wel de ‘verdrietsdokter’ wordt genoemd.. Zijn oproep is een minder grote drang naar een perfect gelukkig leven (obsessieel perfectionisme) en daarbij het omarmen van verdriet en de acceptatie dat dit een onmiskenbaar deel van het leven is.

Wat vind je van die oproep? Aan welke situaties denk je dan met name?

5. De naam trooster, in het Grieks Parakleet, betekent: de erbij geroepene. Dat houdt een vraag van onze kant in. Wij hebben de vrijheid om al dan niet de Heilige Geest, de Trooster, (aan) te roepen.

Hoe werkt dat in jouw leven? Wanneer roep jij de ‘Erbij geroepene’, de Trooster aan? Kun je hiervan iets delen vanuit eigen situaties?

6. Patrick noemde een voorbeeld van een atheïstische ‘treurende’ die twee keer troost vond bij Jezus. Eerst in de vorm van een gereformeerd gezin en later in de vorm van het lezen van de Bijbel. Wat spoot jou aan om er te zijn voor je buurt vanuit een verlangen naar Gods woord?

7. In zondag 1 van de Heidelbergse katechismus staat de vraag: Wat is uw enige troost? Het antwoord – samengevat en in huidig Nederlands – luidt:

Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, eigendom ben van Jezus Christus, mijn trouwe Zaligmaker, die mij met zijn bloed verlost heeft. Mijn hemelse Vader zorgt voor mij en door Zijn Heilige Geest verzekert Hij mij van het eeuwige leven.

Als je dat onderschrijft, kun je dan ook aangeven of en hoe dit troost heeft gegeven en geeft in jouw leven?

GEBEDSSUGGESTIE

Ik bid dat ik in eerste instantie inzie dat ik arm van geest ben; in dat besef wil ik mij buigen in verootmoediging om door Uw Geest getroost te worden. In de Naam van Jezus.
AMEN.

