

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 12 september 2021

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Hij nam het woord en onderrichtte hen...

Bijbel: Matteüs 5:1,2 (NBV)

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen.

Bijzonderheden:

Start van het seizoen 2021-2022 en het begin van een nieuwe prekenreeks over de Bergrede. Woensdagavond 15 september is de eerste Gemeente-avond van het nieuwe seizoen. Iets om samen heen te gaan als huiskring. Aanmelden kan via de site.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De Bergrede heeft ons veel te zeggen over Gods Wil en Zijn Koninkrijk en hoe invulling wordt gegeven aan het leven in dat Koninkrijk. Maar beginnend bij het begin: De eerste zegen van de Bergrede ligt in het gewillig tot je nemen van wat Jezus zegt, biddend dat de Geest dit in je hart doet dalen.

Opvallend is dat Jezus in zijn 'preek' nou niet bepaald laagdrempelig is, ja zelfs de lat erg hoog legt. Hoe gaan wij om met zulke 'hoge' woorden? En hoe beginnen wij daaraan?

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN *Kies vóór de kringbijeenkomst welke je wilt lezen*

Romeinen 5:20, Efeziërs 2:10, Matteüs 6:9-10, Matteüs 6:33, Matteüs 5:48, Matteüs 7:28,29, Psalm 17:15, Lukas 10:42, Romeinen 11:32, Psalm 143:8, Efeziërs 3:16-17

ENKELE OPMERKINGEN

De zegen van de Bergrede ligt vooral in het gewillig tot je nemen van wat Jezus zegt, biddend dat de Geest dit in jouw/mijn/ons hart doet dalen.

Als we denken dat we Jezus' woorden in de Bergrede kunnen gehoorzamen, dan overschatten we onszelf. Het lezen van de Bergrede moet ons juist brengen tot nederigheid en verootmoediging omdat we ons realiseren dat deze woorden te hoog voor ons gegrepen zijn.

De boodschap die Jezus brengt aan zijn 12 discipelen maakt hij niet laagdrempelig als de 'scharen' zich bij het gezelschap op de berg aansluiten. Hij blijft zich richten op de diepte van de boodschap van het Koninkrijk. En het raakt de mensen, het effect van Jezus' woorden is groot: *zij stonden versteld over Zijn leer want Hij leerde hen als gezaghebbende en niet als hun schriftgeleerden (7:28,29).*

De Bergrede... om versted van te staan omdat Jezus met gezag spreekt.

Bedenk, dat kort hiervoor het vooral de genezingswonderen van Jezus waren waar mensen versted over waren en die hen uit alle windrichtingen naar Hem toe deden gaan (5:25).

En nu is het Jezus zelf om wat Hij leert en laat zien van Gods diepste wil voor hoe wij leven.

Waar zijn wij versted over als het gaat om Jezus?

Zoeken we Hem niet te snel om alleen de gave en niet om Hemzelf, als de gezaghebbende Gift?

Als we Hem als de Gezaghebbende zien, de van God gezondene, de grootste gift die een mens ooit kan ontvangen, dan begrijpen we ook dat 'Gods Koninkrijk komt' daar waar Gods wil op aarde gedaan wordt, zoals ook in de hemel (6:10).

In de Bergrede komt Gods hemelse wil tot uitdrukking, niet als wet om door ons te volbrengen, maar om te leven uit Hem en door Hem en tot Hem (Romeinen 11:32) die de wet vervuld heeft (5:17).

Daarom vraagt de Bergrede van ons een grondhouding. Zijn we gewillig? Gewillig om onze eigen wil, eigen agenda, eigen wijsheid, eigen mening, eigen trots... enz, enz... ondergeschikt te maken aan Hem die gezaghebbend in ons leven is geworden?

Anders gezegd: ben ik gewillig om eerst Jezus en Gods Koninkrijk te zoeken? Of zet ik mijn wil op het zoeken van al die andere dingen? (6:33). John Stott noemt 6:33 de kern van de Bergrede en onderstreept hoe deze woorden zo ingaan tegen de cultuur van de wereldse waarden.

Is dit alles zwaar en onhaalbaar? Het kan helpen om onze gewilligheid eerst maar bereidwilligheid te noemen. Bereidwilligheid om te gaan 'zitten aan de voeten van Jezus'. Zo moet het ook gegaan zijn, nadat Jezus Zich had nedergezet en de discipelen tot Hem kwamen (5:1).

Misschien is bidden om bereidwilligheid een goed begin... Een begin dat leidt tot willigheid als keuze. Jezus noemde die keuze van Maria: het kiezen voor het beste deel, het Ene dat echt nodig is (Lukas 10:42).

Dat Gods Geest ons deze bereidwilligheid schenke en dat we door de Bergrede, nog veel meer dan de scharen, versted zullen mogen staan om onze Here Jezus Christus.

Laten we veel voor elkaar bidden en verwachtingsvol zijn naar wat de Heer in ons persoonlijk en in ons midden wil doen.

LIEDEREN

Uw naam – Paul Baloche

167 – Samen in de naam van Jezus

689 – Spreek, o Heer

462 – Aan uw voeten Heer

Jezus' liefde voor mij – Sela

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?
Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Wat is jouw eerste gedachte als de Bergrede ter sprake komt? Waarom juist die?
4. Zie je op tegen leven volgens de Bergrede of zie je er juist naar uit? Waarom?
5. Wigle begon de preek met de woorden: De Bergrede is een foto van Jezus. Wat doet die foto jou? (zie ook Psalm 17:15)
6. Wigle noemde dat de Bergrede 'te hoog gegrepen' is om te kunnen gehoorzamen. Eindigt het dan met onze onmacht? Nee! Laten we net als de discipelen beginnen om gewillig aan Jezus' voeten te gaan zitten. Daar begint het, net als later bij Maria. Wigle stelde kwetsbaar de vraag: Ben ik bereid dat te doen? Durven we onszelf die vraag te stellen in de kring?
7. Makarios... Gelukkig... zalig... welgelukzalig... het Griekse eiland Cyprus werd 'makaria' genoemd. Het eiland vol geluk. Cyprus was zo mooi en zo rijk dat er geen enkele reden was om je geluk elders buiten het eiland te zoeken. In de Bergrede zegt Jezus ons hoe gelukkig te zijn. Is er voor ons reden om ons geluk elders te zoeken? Deel in de kring wat geluk voor je betekent en waar je het denkt te vinden.
8. Aan het einde van de Bergrede lezen we dat de menigte versted staat van Jezus' woorden. Hij spreekt met gezag. Wat betekent Jezus' gezag in jouw leven?

GEBEDSSUGGESTIE

Here Jezus, dank dat U ons in de Bergrede laat zien, wie U bent. Maak ons gewillig om aan Uw voeten te zitten en verzadig ons met Uw beeld. Amen.

