

PREEK DOOR DE WEEK

Gelukkig wie nederig van hart zijn

[Matteüs 5:3](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Gelukkig wie nederig van hart zijn

Naar Gods hart

Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. Een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God. ([Psalm 51:19](#) Het Boek)

Koning David wordt in de Bijbel 'een man naar Gods hart' genoemd. Een kwalificatie die je best discutabel kunt noemen. David is namelijk een man met twee gezichten.

Aan de ene kant vertrouwt hij in alle omstandigheden op God. Lees de talloze psalmen van zijn hand er maar op na. En als je leest hoe hij op de vlucht is voor koning Saul, kun je veel sympathie voor hem opbrengen. Vooral voor die keer dat hij de kans heeft om Saul te doden, en dat dan toch niet doet.

Aan de andere kant is David ook de man die zijn buurvrouw Bathseba verleidt. Zij was de vrouw van een generaal in het leger van koning David. Hij zorgt er vervolgens voor dat die generaal sneuvelt tijdens een veldslag. Nu is de weg vrij om Bathseba tot zijn vrouw te nemen. Ik heb dit altijd één van de grootste rotstreken gevonden die in de Bijbel beschreven staat.

Toch staat het er: '*David, een man naar Gods hart*'. Mensen meten blijkbaar met hele andere maten dan God. Wij zien alleen de buitenkant, maar God kijkt naar je hart.

Eeuwen later zegt Jezus in de Bergrede dit: '*Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel*'. In de vertaling van BGT staat het zo: '*Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.*' Vergelijk dit eens met de tekst uit Psalm 51 waar deze overdenking mee begon. David schrijft deze psalm als hij inziet hoe groot zijn misstap met Bathseba is geweest. David ziet met heel zijn wezen dat God de enige is die hem helpen kan.

Er zijn gelukkig maar weinig mensen die zo'n grote misstap als David begaan. Toch zijn we allemaal mensen met twee gezichten. We hebben allemaal onze mooie kant en onze lelijke kant. Een sympathieke en een verachtelijke. In dat opzicht lijken we allemaal op David. En net als bij David is het nodig dat we tot het inzicht komen dat God de enige is die ons helpen kan. Dat we niet zonder Hem kunnen. God stuurt zulke mensen nooit weg, want dát zijn nou mensen naar Gods hart.

We danken U, Vader, dat daar waar we weten hóe fout we zijn en weten hoe we Uw hulp nodig hebben, we mogen blijven vertrouwen dat U ons nooit wegstuurt. We danken U voor Uw ongelooflijke genade, amen.

Gelukkig wie nederig van hart zijn

De toon wordt gezet

“Zalig de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk der hemelen.” ([Matteüs 5:3](#))

Als je een belangrijke boodschap te brengen hebt, is je openingszin van grote betekenis. Je moet direct je gehoor meenemen, geen langdradige inleiding maar een pakkend begin.

Zo begint Jezus zijn Bergrede met de zaligsprekingen. Nog voordat Hij gaat spreken over de praktische uitwerking van zijn leer, over hoe je om moet gaan met je geld, je begeerte, je vijand, hoe God te zoeken in gebed en hoe een en ander in de praktijk tot uitvoer te brengen, wijst Jezus ons in de zaligsprekingen op de juiste instelling, een gezindheid van binnenuit.

De acht zaligsprekingen staan niet op zichzelf als acht aparte type mensen. Nee, het is net als met de negen vruchten van de Geest, die vormen samen één vrucht. Zo ook de acht zaligsprekingen, ze zijn een spiegel van het ‘type’ Jezus, een spiegel van zijn karakter. Jezus verlangt ernaar dat we gelukkige mensen zijn. Hij leert ons dat geluk te vinden op manieren en in situaties waar wij niet aan zouden denken. Arm van geest, treuren, zachtmoedig zijn, hongeren en dorsten naar de gerechtigheid etc.

Jezus begint met ‘arm van geest’, ook vertaald met nederig zijn. Een mens wordt niet gelukkig als hij groot van zichzelf denkt, alles onder controle wil houden, onafhankelijk van God wil zijn. Nee, juist die afhankelijke houding ten opzichte van God, een verlangen om door Hem gelukkig te worden, vormt de basishouding in de Bergrede.

Ik denk aan twee voorbeelden uit de Bijbel waaruit die houding blijkt. Als eerste het gebed van de tollenaar in [Lukas 18:9-14](#). De tollenaar roept in zijn gebed: *“O, God, wees mij zondaar genadig.”* De Farizeeër bidt en zegt: *“O, God, ik dank U, dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelplegers, of ook deze tollenaar. Ik vast twee maal per week, en geef tienden van al wat ik bezit.”* De tollenaar was zich bewust van zijn geestelijke armoede, bad daarnaar en ging gerechtvaardigd heen.

Het tweede voorbeeld is dat van de verloren zoon in [Lukas 15](#). Toen die besloot terug te gaan naar de vader, beseftte hij dat hij het niet waard was om zijn zoon te zijn, en vroeg slechts een slaaf te mogen zijn in het huis van zijn vader. Maar de vader ontving hem als zijn zoon, deed hem een mantel om en deed hem een ring aan zijn hand. De zoon was en blééf zijn zoon. De tollenaar en de verloren zoon waren zich bewust van hun geestelijke armoede.

Het ‘arm van geest’ zijn is echter geen verdienste, het is niet een redding door goede werken. Jezus zegt niet: ‘wat is het toch goed om verstoken te zijn van geestelijke bekwaamheid, zulke mensen verdienen het koninkrijk’. Juist temidden van onze leegheid is Jezus reddend met zijn genade aanwezig. Hij maakt ons geschikt voor het koninkrijk door zijn geest. Zo beërven we het koninkrijk.

“Zalig de armen van geest, want van hun is het koninkrijk der hemelen.”

Laten we bidden...

Heer Jezus, dank dat U ernaar verlangt dat ik een gelukkig mens ben. Leer me het geluk te zoeken in de nederigheid van het hart.

Gelukkig wie nederig van hart zijn

Opzien naar Jezus en omzien naar elkaar

“Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.” ([Matteüs 5:3](#) NBG51)

Jaren geleden spraken een vriend en ik over de Bergrede. En allebei hadden we iets van: al is er maar één zaligspreking die mij past, dan zit ik gebeiteld en is de rest niet zo belangrijk meer. Een beetje minimalistische opvatting denk ik nu, ik-gericht ook. En laat dat nou net niet de bedoeling van de Bergrede zijn. De gezindheid van Christus komt op een heel bijzondere manier in de Bergrede tot uitdrukking. Geen ik-gerichtheid maar God-gerichtheid.

In de zaligsprekingen lezen we onder andere over Gods waardevolle troost met vooruitzicht voor mensen in moeilijke omstandigheden. Andere zaligsprekingen gaan over de hemelse beloning voor barmhartigen, reinen van hart, vredestichters. In Gods koninkrijk hoeven we niet minimalistisch te zijn: het een sluit het ander echt niet uit.

Het kan moeilijk zijn om niet te leven naar het ‘aardse of wereldse’ in onszelf en om ons heen, maar naar onze door God ingeblazen geest. Misschien herken je dat wel.

Jezus was in alles één met de Vader, in zijn leven zie je dat ook. Paulus zegt in 1 Korintiërs 6:20 (Naardense vertaling): *‘Omdat we duur gekocht zijn, verheerlijk dan God met uw lichaam en uw geest, allebei zijn ze van God.’*

De NBV vertaalt Matteüs 5:3 met: *‘Gelukkig wie nederig van hart zijn (...)’* Ik dacht aan het gesprek met mijn vriend. Is dit er één die mij past? Nederig van hart, als basis voor het proberen na te leven van de Bergrede? Daar valt veel over te zeggen, maar ook weer niet. Wie nederig is, zal daarover niet pochen, dat strookt niet met elkaar. Hoogstens kunnen we onszelf bevragen over de vorderingen en eventuele stilstand, en die bij God brengen.

Mag ik een gek voorbeeld geven? Is het weleens gebeurd dat iemand jou in gezelschap op een of andere manier vernederde en je toen dacht: ‘Gelukkig is het beter zelf onrecht te ervaren dan het anderen aan te doen’ en je niet boos werd? Nederig van hart, het kan ver gaan. Maar met de gezindheid van Christus en Zijn hulp moet het kunnen. De overwinning op onszelf en de beloning van God zullen zalig zijn.

Ik heb nog veel te leren, bijvoorbeeld van een pastor in Syrië die ondanks 10 jaar oorlog, in zijn land bleef. Zelfs na een wekenlange ontvoering door extremisten, bleef hij zijn werk doen. Zijn dienstbaarheid en nederigheid ontroerden me, toen hij zei: “Als er ook maar één christen in dit gebied blijft, blijf ik ook, om die te dienen.”

Laten we bidden... Here God, het ligt zo op de loer dat we ons groter en beter voordoen dan we zijn, dat we milder en barmhartiger zijn voor onszelf en onze geliefden dan voor anderen. Maar dank, Heer, dat we ons in ons leerproces mogen uitstrekken naar de gezindheid van Jezus, zoals we die lezen in de Bergrede. Geef mij een open oog en hart, om vandaag vanuit die gezindheid iemand te kunnen dienen.

donderdag 23 september 2021

Gelukkig wie nederig van hart zijn

Er is maar één ding noodzakelijk.

'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'
([Matteüs 5:3](#), NBV)

Wat betekent 'nederig van hart zijn'? In de vertaling van de Groot Nieuws Bijbel staat:
'Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk.'

'Arm weten voor God' of 'nederig van hart' betekent alles opgeven voor God. Dat je de minste wil zijn. Niet omdat je probeert de minste te zijn, maar dat je weet, voelt en ervaart dat je in alles totaal afhankelijk bent van God. In alles. Maar hoe kunnen we ooit nederig van hart zijn in alles? Is dat niet te veel gevraagd? Als Jezus het onmogelijke van ons zou vragen, waarom zou deze zin dan zo'n prominente plaats innemen in de Bijbel? In de Bergrede. Zelfs de eerste zin die Jezus sprak toen Hij was gaan zitten en iedereen om Hem heen zat. De eerste zin van zijn toespraak: *'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.'*

Blijkbaar heeft God zoveel vertrouwen in ons dat Hij denkt dat we nederig van hart kunnen zijn. Dat we onszelf helemaal aan Hem geven, dat is wat Hij werkelijk van ons wil. En als Jezus dit vertrouwen aan ons schenkt, durven wij ons leven aan Hem te geven. Zoals zo mooi beschreven staat in [Lukas 10:38-42](#) *Toen zij verder trokken ging Hij (Jezus) een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden.*

Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: "Heer, kan het U niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen." De Heer zei tegen haar: "Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen."

Deze tekst verwoordt heel treffend wat Jezus van ons wil. 'Er is maar één ding noodzakelijk': Aan de voeten van de Heer zitten en luisteren naar zijn woorden.

We bidden dat we iedere dag aan Uw voeten mogen zitten om te luisteren naar wat U ons wil zeggen.

Gelukkig wie nederig van hart zijn

Eenvoudig geloven

“Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.”
([Matteüs 5:3](#) NBV)

Tegen wie kijk jij op? Denk daar eens rustig over na. Wie is voor jou echt een navolgenswaardig voorbeeld?

Het is vroom om nu direct de naam van Jezus te noemen. En hopelijk is dat ook echt de Persoon aan wie jij direct moet denken. Maar daarmee kies je wel voor de perfecte standaard – de hoogste norm, het ultieme doel.

Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik leer graag van de ‘gewone’ gelovigen in de Bijbel. Het is prettig dat ze zoveel voor mij herkenbare eigenschappen vertonen, zoals trots, eerzucht, geldingsdrang en behoefte aan erkenning. En het stelt me in zekere zin ook gerust dat het zonder uitzondering mannen en vrouwen zijn die fouten maken, vergeving en genade nodig hebben. In die struikelende en weer op de voeten geplaatste mensen kan ik me goed verplaatsen. Meester Jezus is een Voorbeeld van geheel andere orde. Hemelse orde.

Kan ik dan niets leren van Jezus? Jawel, ik leer *alles* van Hem. Som alle vruchten van de Geest, zoals genoemd in [Galaten 5:22](#) maar op: ‘Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.’ Paulus laat op deze opsomming deze woorden volgen: ‘*Er is geen wet die daar iets tegen heeft.*’ (vers 23)

En zo is het. Je krijgt geen boete omdat je te liefdevol, te blij of te vredig geweest bent. Niemand stuurt je weg omdat je te geduldig of te vriendelijk doet. Je geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing worden niet bij wet verboden. Gelukkig maar!

Of kijk naar de definitie die in [1 Korintiërs 13](#) gegeven wordt – dat prachtige bijbelhoofdstuk waarin de liefde omschreven wordt. Vervang het woord ‘liefde’ voor de naam van Jezus en het klopt nog altijd. Vul je eigen naam eens in en ontdek waarin je nog tekortschiet...

Ik ken mijn plaats. Aan de voeten van Jezus, mijn volmaakte Heer. En ik zit daar gelukkig niet alleen. Er is een breed gezelschap te vinden van falende mensen, struikelende navolgers en levende voorbeelden van ‘werk in uitvoering’.

Kijk de ‘supersterren’ van deze wereld niet naar de ogen. Ze zijn geen haar beter dan jij of ik. Let liever eens op de eenvoudige gelovigen die met al hun tekortkomingen Jezus willen navolgen. Daar kun je altijd iets van leren.

Laten we bidden: Heer, niemand is als U.

zaterdag 25 september 2021

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 2 van de prekenreeks over de Bergrede. Titel: Gelukkig wie nederig van hart zijn. Bijbellesing: [Matteüs 5:3](#) (NBV).

Met de Bergrede zoomen we in op het onderwijs van Jezus zelf om te zien wat het navolgen van Hem nu eigenlijk inhoudt. Belangrijk is om te beseffen Wie het is die daarin spreekt. Hij is de Messias, de Zoon van de levende God, het Woord dat er was vanaf het begin, nog vóór de grondvesting van deze aarde. Hij die de gestalte van God had, deed er afstand van. Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot aan het kruis en daarom heeft God Hem nu hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Die is het die spreekt!

De Bergrede gaat op een aantal punten zo in tegen onze natuurlijke kijk op de wereld en de lat ligt zo hoog dat het ons onmogelijk lijkt daaraan te voldoen, maar we ons ook volkomen afhankelijk weten van zijn genade.

De eerste zaligspreking gaat over 'armen van geest'. Denk daarbij aan besef hebben van 'arm zijn van eigen geest' ten opzichte van de rijkdom van Gods Geest. Nederigheid en eenvoud hebben er onder andere mee te maken. De armen van geest zijn degenen die begrijpen dat Jezus Christus hun enige hoop is, in leven en in dood.

Zalig is veel meer dan wat wij gelukkig noemen. Het is de diepe ultieme vreugde die je door niets of niemand afgenomen kan worden.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

We moeten eerst onze (eigen) geestelijke armoede ervaren om de rijkdom te kunnen ontvangen die God voor ons in petto heeft. Zeg je Ja of Nee op deze stelling? Waarom?

Waar we ons in ons leven aan kunnen vasthouden, is misschien wel ballast die we niet mee kunnen nemen in Gods koninkrijk of wat het zelfs tegenstaat. Kijkend of terugkijkend, komt er iets bij je naar boven waar verandering nodig was of is?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 september 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 26 september, begint om **10:00 uur**. Spreker: Patrick van der Laan.

Bijbel: [Matteüs 5:4](#), titel: Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.

Om de dienst fysiek bij te kunnen wonen is aanmelden via de website nodig. Het reserveren voor de zondagse diensten start dinsdags om 16:00 uur. De dienst is ook te zien en mee te beleven via de **livestream** op www.meerkerk.nl om 10:00 uur.

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van X-pact zijn, net als **Meerkids** inclusief de peuters, **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. **Meerkids voor door de week** is weer begonnen en vind je in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder, midden- en bovenbouw: Jezus is in Nazaret, [Lukas 4:14-22](#)

X-pact: Zending; Jezus, de lijdende dienaar, [Markus](#)

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.