

# PREEK DOOR DE WEEK

## Ontmoetingen met Jezus

deel 1:

# bevrijding van vooroordelen

[Johannes 1:45-51](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

16de jaargang, nr. 26 week 27  
5 juli – 10 juli 2021

**NB. DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VOOR DE ZOMER!**

## Ontmoetingen met Jezus, deel 1: bevrijding van vooroordelen

### Leeuwen en beren

*'Ik heb dus leeuwen en beren verslagen. En met die ongelovige Filistijn zal het net zo gaan. Want hij denkt dat het leger van de levende God niets waard is. De Heer heeft mij al vaak geholpen als ik aangevallen werd door leeuwen en beren. Hij zal mij nu ook helpen als ik vecht tegen die Filistijn.'* ([1 Samuël 17:36&37](#))

Als je 'leeuwen en beren' op de weg ziet, zie je allerlei bezwaren die je belemmeren om in actie te komen of om een beslissing te nemen. Het is een uitdrukking die vooral betekent dat je die bezwaren alleen in je eigen hoofd hebt zitten als een soort hersenspingsels. De werkelijkheid is meestal anders. We kennen denk ik allemaal wel voorbeelden uit ons leven. Je ziet ergens heel erg tegenop, en achteraf blijkt het allemaal enorm mee te vallen.

De leeuwen en beren uit bovenstaand Bijbelgedeelte zijn echt. Het zijn de leeuwen en beren die de schaapherder David heeft verslagen om zijn dieren te beschermen. Het gedeelte komt uit het verhaal waarin hij de reus Goliath verslaat. Die reus was ook bepaald geen hersenspingsel. Hij torende met zijn bijna drie meter boven iedereen uit en was een getraind vechter. Elke dag stond hij uitdagend te schreeuwen tegen de Israëlieten. Ze deden het in hun broek voor hem.

David had ook in dit verhaal zijn focus op God. Hij zag natuurlijk ook de grootte van Goliath en zijn wapens en de angst bij zijn landgenoten. Het zal heus wel indruk gemaakt hebben op David, maar die was niet groot genoeg om zijn vertrouwen op God te verliezen. Naast de grootte van Goliath zag hij vooral de grootte van God en dat overstemde alles. David kan Goliath nooit verslaan, God kan dat wel.

De overdenking van gisteren in de dienst, ging over bevrijding van vooroordelen. In de ontmoeting tussen Natanaël en Jezus zien we het duidelijke contrast tussen de menselijke maat en de Goddelijke. Die van een bevooroordeelde kijk of die van Jezus.

Jezus doorzag het hart van Natanaël en nodigde hem uit om te volgen. Jezus doorziet ook jouw hart en nodigt ook jou uit om met al je vooroordelen, je Goliaths en leeuwen en beren, je leven aan Hem toe te vertrouwen. Kom los van je eigen bevooroordeelde blik op je leven en richt je oog op Jezus.

Heer Jezus Christus, Zoon van God. Bevrijd mij van mijn menselijke bevooroordeelde blik en leer mij om net als David in alles op U te vertrouwen.

## Ontmoetingen met Jezus, deel 1: bevrijding van vooroordelen

### Natanaël, de sceptische leerling

'HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten.' ([Psalm 139:1-2](#))

Vroeger keek ik sceptisch naar het christelijk geloof. Het was te gemakkelijk. Ik stelde overal vragen bij en dacht zo op intellectuele wijze het geloof te ontdekken. Niets was minder waar, ik kwam verder af te staan.

Diep in mij zat een verlangen naar werkelijke rust en vrede. De sceptische houding schepte afstand, ik wilde mijn eigen kwetsbaarheid niet tonen en hield zo de werkelijke vragen buiten mij. Dat veranderde toen ik begreep dat ik iets moest leren ontvangen van God om antwoorden te krijgen op mijn levensvragen. God kende mijn diepste nood en verlangen.

Afgelopen zondag spraken we over Natanaël, hij reageerde aanvankelijk sceptisch toen Filippus hem riep om Jezus te ontmoeten. "Kan uit Nazareth iets goeds komen", zei hij. ([Johannes 1:46](#)) In die tijd keken mensen uit Jeruzalem neer op mensen uit Galilea. Natanaël kon zich niet voorstellen dat iemand uit Nazareth antwoord zou kunnen geven op de vragen waar hij mee zat. Israël was immers bezet door de Romeinen, de Joden werden onderdrukt. Hoe zag hun toekomst eruit? Had God hen in de steek gelaten? Al 400 jaar was er door de profeten geen verlossend woord meer gesproken. Ze keken uit naar de Messias. Moest deze Jezus uit Nazareth daar nu een antwoord op zijn?

Hoe kwam Natanaël tot verandering? Jezus liet zien dat Hij hem kende en zei tegen hem: "Je bent een echte Israëliet, een mens zonder bedrog." ([Johannes 1:47](#)) Natanaël was open en recht door zee, misschien zelfs een beetje bot voor zijn omgeving. Jezus echter doorzag hem en benaderde hem mild. Het feit dat God ons kent en doorziet zoals ik boven heb aangehaald uit psalm 139 hoeft ons geen angst in te boezemen, Hij kijkt met mededogen naar ons.

Natanaël vraagt vervolgens: "Hoe kent U mij zo goed" ([vers 48](#)) Jezus zei: "Ik zag je al onder de vijgenboom." Er staat niet bij wat hij aan het doen was maar het feit dat Jezus hem zag en kende, overtuigde Natanaël dat Jezus de Zoon van God was, de Koning van Israël. Nu nog kende Natanaël Jezus van de buitenkant, Hij zou Hem nog beter leren kennen door de grotere dingen die Hij zou doen ([vers 50](#)).

Aan het begin van ons geloofsleven kunnen we al enthousiast zijn over het nieuwe leven wat we in Jezus ontdekken, maar gaandeweg zullen ons steeds meer dingen geopenbaard worden en zal ons kennen van Jezus dieper worden.

### Gebed

Bewerk ons hart, o God, maak het goede grond. Help ons te ontvangen wat U spreekt tot ons (Opwekking 755)

## Ontmoetingen met Jezus, deel 1: bevrijding van vooroordelen

### Jezus ziet je zitten

*“Waar kent U mij van?” vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: “Ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.” ([Johannes 1:48](#))*

Elk Evangelie voegt iets toe aan het totaalbeeld dat wij gepresenteerd krijgen van Jezus. Voor verschillende doelgroepen klinken er diverse stemmen van mannen die vertellen over iemand die welbeschouwd onbeschrijfelijk en – als je er goed over nadenkt – onnavolgbaar is.

Misschien ben je, net als ik, opgegroeid met die verhalen over Jezus – onze Heer. Hij is vol liefde en genade, altijd gevend en vergevend. Totdat je de moeite neemt om een van die levensbeschrijvingen eens goed te lezen, zoals het Evangelie van Johannes. Is Jezus echt altijd lief en aardig, zacht en vriendelijk?

Ik raad het je aan. Pak die Bijbel en lees het Evangelie van Johannes. Van begin tot eind. Dat is niet zo ‘zwaar’ en ‘tijdrovend’ als je nu mogelijk denkt. En je wordt meegesleept door het verhaal, alsof je het voor het eerst hoort. Je gaat verbanden zien – want Johannes is voortdurend bezig om Jezus te plaatsen in het licht van Gods plan; hij wil ons laten zien dat alles wat Jezus zei en deed een diepere betekenis had. Je kunt zijn woorden tot je laten spreken, maar je kunt ook aandachtiger op zoek gaan naar de zin en betekenis van wat Hij zei en deed.

Het kan niet anders of je komt passages tegen die een beetje blijven steken als visgraatjes in je keel. Heeft Jezus dat werkelijk zo gezegd? Heeft Hij het wellicht anders bedoeld? Was Hij wel zo zachtaardig en lief als wij wellicht zijn gaan denken?

Liefde is niet alleen maar zacht en meegaand. Echte liefde wordt beproefd, vraagt oprechtheid, waarheid, trouw en toewijding. Jezus is vol liefde en genade – maar Hij is ook de Meester die je lessen leert die niet steeds licht verteerbaar zijn.

Maar wat zeker is: Jezus is echt. Je kunt niet om Hem heen en als Hij zijn woorden tot je richt, komen ze binnen. Moet je bang zijn voor zo’n Meester? Respect, eerbied – dat is gepast. Maar je hart is veilig bij Hem.

Er komt een man naar Jezus toe. De man ‘deugt’. Jezus weet dat Hij oprecht is, en geeft hem woorden mee die Natanaël bijna omverblazen. Jezus zag hem zitten.

Hij ziet jou ook zitten. En Hij kent je hart.

### Gebed

Hier ben ik, Heer.

## Ontmoetingen met Jezus, deel 1: bevrijding van vooroordelen

### God maakt vrij

*Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.*

*([Colossenzen 1:13-14](#))*

God maakt vrij. Adam en Eva bonden zich aan satan door aan hem gehoor te geven in plaats van God te gehoorzamen, maar direct bood God het zicht op een vrijmakende boodschap aan. We lezen het in [Genesis 3:15](#), het begin van het Evangelie. Zo is God.

God bevrijdt, lang niet altijd direct maar Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Israël werd bevrijd uit Egypte, Jozef werd bevrijd uit gevangenschap, etc. Jezus wees op een profetie van Jesaja, waarin God zegt dat aan gevangenen bevrijding zal worden verkondigd. En wat te denken van de aankondiging van Jezus als de beloofde Messias door Johannes de Doper: *“Zie, Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt.”* ([Johannes 1:29](#)) Het toppunt van bevrijd zijn! Dat is wat God voor ons wil. Paulus wijst er op in bovenstaande Colossenzen-tekst: van de duisternis naar Gods Koninkrijk.

God biedt - alles overziende! - een vrijheid aan die de wereld niet biedt of bieden kan. Een triest voorbeeld van de andere kant: in ons dorp zie ik soms jonge gastjes al met drugs in de weer. Vrij om te doen en te laten, geen grenzen, geen correctie, ik bepaal; hoe mooi het ook lijkt, uiteindelijk zal het niet tot geluk en ware vrijheid leiden, eerder tot gebondenheid. Er wordt in onze ‘vrije wereld’ heel veel aangeboden, maar hoe en door wie worden wij bevrijd? Joop Strietman vertelde zondag over de roeping van Natanaël als leerling van Jezus. In twee zinnen tijd laat Jezus zien dat Hij Natanaël volkomen kent en Hij bevrijdt hem van zijn vooroordeel dat *‘er niets goeds uit Nazareth kan komen’*. Onmiddellijk komt Natanaël tot inzicht: *“Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël!”* ([Johannes 1:49](#))

God/Jezus weet alles. Dat is een groot voordeel.... voor ons, de mens! Denk aan de Samaritaanse vrouw die tegen haar dorpsgenoten zegt: *“Kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?”* ([Johannes 4:29](#)) In dat verhaal proef ik dat ze blij is dat Jezus alles (!) van haar weet. De dorpsgenoten en wellicht veel anderen (ook bijbellezers?) hadden gerede twijfels over haar verleden, maar de vrouw is erachter gekomen dat Jezus *alles* weet, dus ook alle achtergronden, omstandigheden en gedachten! Hoe mooi en bijzonder om dan te zien dat Jezus die alles weet, haar niet veroordeelt. In tegenstelling tot hen die niet alles weten...

God maakt vrij. Hij biedt het aan omdat Hij ons als vrije mensen geschapen heeft. Zouden we de door God gegeven Tien geboden ook niet moeten zien als de beste raad die je je denken kunt, in de zin van: Zo wil God het, want als je zo leeft, zal het goed zijn, zul je gelukkig zijn ... En anderen met jou.

### Gebed

Heer, dank dat U alles weet en toch doorgaat ons te brengen in het licht van Uw koninkrijk. Moge Uw woord daarbij een lamp voor mijn voet zijn en een licht op mijn pad. ([Psalm 119:105](#))

## Ontmoetingen met Jezus, deel 1: bevrijding van vooroordelen

### Rust zoeken en vinden

Nog even en de vakantieperiode breekt aan, een periode van uitrusten, relaxen en leuke dingen doen. Hopelijk ook een tijd van rust zoeken, uitrusten aan de voeten van Jezus. Een tijd om stil te worden en God te zoeken en werkelijk rust te vinden.

*“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.” ([Matteüs 11:28](#))*

Het is heerlijk om op vakantie een rustig, stil plekje te zoeken, waar je God kan vinden en waar God jou kan vinden. Daar waar je in je dagelijkse drukke bestaan misschien niet altijd tijd en rust kan vinden om de stilte te zoeken, kan dat op vakantie vaak wel.

Het is tweerichtingsverkeer, het gaat over zoeken en over gevonden worden, net als bij Natanaël. Natanaël liep Filippus tegen het lijf en het was Filippus die hem met zijn enthousiaste verhaal over Jezus meenam om Jezus te ontmoeten. In eerste instantie reageert Natanaël sceptisch door te zeggen dat er uit Nazareth niet veel goeds kan komen. En vervolgens gaat Filippus hem niet overtuigen met allerlei argumenten, maar Filippus zegt: *“Ga zelf maar kijken.”* En Jezus zegt bij de ontmoeting tegen Natanaël dat Hij hem kent. Dat hij hem al gezien had, voordat Filippus hem riep. Jezus zegt hetzelfde tegen jou en mij: ‘Ik ken je, Ik kende je al voordat je mij kende en Ik weet alles van je.’

*[Psalm 139:1-3](#): ‘Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.’*

Wat een rust gaat er van deze tekst uit, dit is de rust die God je wil geven en die je mag zoeken, iedere dag opnieuw. Dat de vakantieperiode een tijd mag zijn van reflectie, van herijken en van een nieuwe start met Hem.

### Om over na te denken

*[Jeremia 6:16](#): ‘Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust.’*

### Gebed

Trouwe Vader in de hemel, dank U dat U ons kent. U kent ons helemaal, zelfs voordat we U kenden. Dank voor Uw trouw en voor Uw zoektocht naar ons.

zaterdag 10 juli 2021

Afgelopen zondag startte Joop Strietman de vierdelige serie 'Ontmoetingen met Jezus'. Deel 1 ging over bevrijding van vooroordelen. Bijbeltekst: [Johannes 1:45-51](#) (NBV)

Inhoud van de hele serie 'Ontmoetingen met Jezus':

**Deel 1:** Jezus ontmoet Natanaël - **Bevrijding van vooroordelen.**

**Deel 2:** Jezus ontmoet Nicodemus - **Bevrijding van regeltjes en wetten**

**Deel 3:** Jezus ontmoet de Samaritaanse vrouw - **Bevrijding van het stigma**

**Deel 4:** Jezus en zijn ontmoeting met Thomas - **Bevrijding van de twijfel.**

Natanaël wil er eerst niets van weten dat ene Jezus uit Nazareth de Messias zou zijn, maar gaat toch met Philippus mee om kennis te maken. Vervolgens spreekt Jezus hem aan met de bekende woorden '*Een Israëliët in wie geen bedrog is*'. Natanaël voelt zich daardoor zo gekend, dat Hij Jezus vraagt hoe Hij dat weet. Jezus zegt dan dat Hij hem heeft zien zitten onder een vijgenboom – en vanaf dat moment werd Natanaël leerling van Jezus.

Er zijn allerlei verhalen over Natanaël in omloop - waar of niet waar - , maar van belang is dat Jezus vanaf het eerste moment van zijn optreden blijkbaar de gave had mensen tot in het hart te doorzien, en dat door die gave velen tot Hem zijn gekomen. Zo zal later een Samaritaanse vrouw tegen haar bekenden zeggen: "*Hij weet alles van me*" ([Johannes 4:39](#)) en dat is voor die vrouw reden genoeg om in Jezus te geloven. Zo mag iedereen die zich het hoofd breekt over wie of wat Natanaël precies geweest is, weten dat Jezus ook ieder van ons volkomen kent – en ons, zoals we zijn, uitnodigt om ons leven aan Hem toe te vertrouwen.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Denk je weleens na over hoe jij gekend bent door God? Wat maakt dat bij je los?

Jezus (een man zonder bedrog, de Weg, de Waarheid en het Leven, [Johannes 14:6](#)) zei over Natanaël, '*Dat is nu een echte Israëliët, een mens zonder bedrog.*' ([Johannes 1:47](#)) Hij wordt aangesproken op iets heel positiefs, een eigenschap van Jezus. In andere ontmoetingen spelen minder fraaie 'beelden' een rol; toch is Jezus ook dan veelal zonder verwijt en zonder veroordeling, maar liefdevol, vergevend, opbouwend. Helpt dat jou om werkelijk alles met God/Jezus te delen? Waarom (niet)?

Welke van de hierboven vetgedrukte bevrijdingen spreekt jou het meest aan? Waarom die? Probeer eens een aantal andere bevrijdingsverhalen vanuit de Bijbel te noemen.

Een vraag waar je misschien wat langer over moet nadenken: Waarvan zou jij bevrijd willen worden? Heb je dat God of je naasten al voorgelegd?

\*\*\*

**NB. DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VOOR DE ZOMER!**

Het team van Preek door de Week legt voor een aantal weken de pennen neer om te kunnen genieten van een zomerse verlofperiode, met naar gehoopt wordt een heerlijke en weldoende rust en het opdoen van nieuwe inspiratie. Op de vorige week gehouden PddW-bijeenkomst zeiden alle teamleden na de zomer weer graag door te gaan!

Namens het hele team een heel goede zomerperiode toegewenst onder Gods hoede en zegen; wie weet ontmoeten we elkaar tijdens de zondagse diensten.

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.