

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 20 juni 2021**

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: Het feest van de navolging: gebed

Bijbel: Handelingen 2:41,42 (NBV)

*41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.*

### **Bijzonderheden:**

De vierde zondag in de prekenreeks 'Het feest van de navolging'.

Voor het eerst na lange tijd hadden we weer een dienst met fysieke bezoekers.

De vorige preekreeks 'Geopende ogen' eindigde met Pinksteren en de lezing van Handelingen 2:1-40. We vervolgen onze weg met de huidige serie 'Het feest van de navolging' die met vers 41 en 42 naadloos aansluit.

Na onderricht, gemeenschap en het breken van het brood lezen we, als vierde kenmerk van de eerste gemeente, over GEBED

Deze zondag was het ook vaderdag.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Gebed... Hoe bidden wij? En hoe deden de apostelen en eerste christenen dat? Wigle toonde zondag hoe er gebeden werd 'naar de Schrift' en 'omwille van de verkondiging van het Koninkrijk'. Een uitdaging wellicht om zo te bidden, maar wel een uitdaging met een duidelijk bijbelse grond.

Zondag was het vaderdag. Het doet ons denken aan het Vaderhart van God. Dat uitnodigt tot een vertrouwelijk bidden met God als Vader.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

**MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN** *Kies voor de kringbijeenkomst welke je wilt lezen*

Handelingen 1:20-24, Handelingen 4:24-31, Handelingen 7:59-60, Marcus 11:15-19, Tessalonicenzen 5:16-18, Jakobus 1:5-6, Johannes 4:10, Johannes 17, Psalm 100

Voor meer voorbeelden van gebed uit het Oude Testament, zie Preek door de Week, vrijdag 25 juni

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Wat weten we van het gebed van de eerste christenen? Hoe zag dat eruit, wat was de inhoud van hun gebed?

Als je begint bij Handelingen 1:24, krijg je al letterlijk een kijkje in de keuken van wat de apostelen baden. De context van hun gebed is het wegvallen van Judas. Ze citeren daarbij teksten uit het Oude Testament en hun gebed is overeenkomstig deze Schriftwoorden.

Waarom haalden ze de Schriften aan? Was het niet omdat Jezus dat precies zo gedaan had tijdens zijn verschijningen; denk aan de Emmaüsgangers in Lukas 24...

Als we dan kijken in Handelingen 1:3, dan zien we dat Lukas nog een keer samenvat waar Jezus het tijdens Zijn verschijningen in de 40 dagen over gehad heeft: '*... en sprak met hen over het koninkrijk van God*'. Dit detail mogen we niet over het hoofd zien: wat Jezus met hen deelde over het koninkrijk wordt hun kompas van al het spreken en handelen van de apostelen in de rest van het boek. En dus ook van hun gebeden!

Zo lees je in hun overwegingen voorafgaand aan het gebed van Handelingen 1:26vv over het criterium voor de keuze van de twaalfde apostel. Hij moet Jezus gekend hebben tot aan de Hemelvaart, dus inclusief Jezus' onderwijs over het koninkrijk!

Dit koninkrijk zoals Jezus het uitlegde vanuit het Oude Testament (bedenk, Mozes en de Profeten, de zgn Tenach, waren op dat moment de enige Schriften), is het fundament van alles. Ook voor ons die door de apostelen tot geloof kwamen; denk aan Johannes 17 en Jezus' gebed voor hen en ons!

Met deze ogen kijken verdiept je gebed, het helpt je om gebed vooral te gaan zien in het licht van Jezus en het Koninkrijk en minder als een gebed dat zo gemakkelijk exclusief bepaald wordt door onze eigen noden en onze kijk op het hier en nu van ons persoonlijk leven.

Als je met deze Koninkrijksbril vervolgens kijkt naar de gebeden die je tegenkomt in de hoofdstukken die volgen, dan is dat een eye-opener (in die zin gaat de eerdere serie 'Geopende ogen' gewoon verder!).

In Handelingen 2:42 lezen we: *ze wijdden zich aan het gebed*. Gebed als deel van je dagelijkse gewoonten. (Het Koninkrijksgebed vraagt ook dat je je wijdt en toewijdt.)

In Handelingen 3:1 zie je dat Petrus en Johannes zoals gewoonlijk op een vast uur naar het middaggebed in de tempel gingen. (Later in Joppe lees je over Petrus' gewoonte van gebed op vaste uren.)

In Handelingen 4:24vv krijgen we weer letterlijk een kijkje in de gebedskamer van de eerste christenen. Het gebed is doorspekt van de Schrift, van de Schepping tot hoe de volken snoeven zoals in Psalm 2 genoemd. Hun gebed is om trouw en kracht om door te gaan ondanks de heftige vervolging n.a.v. het verkondigen van het Koninkrijks Evangelie, waartoe Jezus hen riep. Ze bidden niet voor eigen noden, maar om hen bij te staan in het vrijmoedig spreken over Gods boodschap. Alles ten dienste van de verkondiging van het Koninkrijk.

In Handelingen 7:59-60 zien we hoe ook Stefanus in zijn marteling Jezus in zijn gebed volgt en Hem citeert: '*Heer Jezus, ontvang mijn geest*' en '*Here, reken hun deze zonde niet toe*'.

Bidden naar de Schrift en omwille van de verkondiging van het Koninkrijk, hoe kunnen we daar in groeien? Een uitdaging wellicht, maar met een Bijbelse grond.

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

820 – Feest van genade

U bent hier – Sela

501 – Vader, mijn God, ik aanbid U

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in je eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Durf je iets te delen over hoe je je jouw gebedsleven ervaart en wat de preek over gebed je gedaan heeft?

4. Wigle noemde hoe gemakkelijk we spreken over gebedsonderwerpen. Hoe kunnen we elkaar helpen om meer te bidden op grond van de Bijbel, Jezus en Gods Koninkrijk, en minder vanuit onze eigen behoeften?

5. Stel dat je geen verlangen kent om je toe te wijden aan Jezus en Zijn Koninkrijk, zoals Lukas dat schetst bij de gelovigen in het Boek Handelingen. Dat mag een eerlijke constatering zijn, waar je je niet voor hoeft te schamen. Het 'is, wat het is'. Maar dat gezegd hebbend: ben je bereid om te gaan bidden dat God je dit verlangen wil schenken? Het is immers God zelf die als Enige dit verlangen in ons kan wekken. Het is Zijn werk, niet het onze. Hoe zou je als kring elkaar kunnen helpen om samen te bidden voor dit verlangen?

6. Stefanus bad de woorden van Jezus. Bijbelser dan dat kan niet. Zijn er bijbelwoorden die jij deel maakt van je gebed. Zo ja, welke zijn dat en welke uitwerking heeft dat op je gebeds/geloofsleven?

7. Wigle citeerde de spreuk 'Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over' en paste deze toe op de inhoud van ons gebed. Is die toepassing terecht? Waarom wel/niet?

8. Jezus sprak over de tempel in Jeruzalem als een Huis van Gebed. Wigle legde een verband met onze kerk aan de Bennebroekerweg en sprak het verlangen uit dat deze plek steeds meer een huis van gebed mag worden. Deel je dat verlangen en hoe zouden we met elkaar hier aan kunnen bijdragen?

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Here Jezus, we willen U vragen wat ook de discipelen U vroegen: Here, leer ons bidden. Amen.

\*\*\*\*\*

