

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 6 juni 2021**

Prediker: Remy Splinter

Titel: En ze vormden een gemeenschap

Bijbel: Handelingen 2:41-47 (NBV)

*41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. 42 Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.*

Het leven van de eerste gemeente

*43 De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44 Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45 Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46 Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47 Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.*

### **Bijzonderheden:**

Dit is de tweede zondag in de prekenserie 'Het feest van de navolging'. Tijdens de dienst was er ledenbevestiging.

.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

De eerste kerk toont het werk van God, het verlangen van mensen daar bij te willen horen en ook de verantwoordelijkheid om er samen - in eenheid - vorm aan te geven. Mooie onderwerpen om over door te praten en, in de gemeenschap van leerlingen en zondaren die we zijn, toe te passen.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

1 Korintiërs 12:12-25, Kolossenzen 3:12-15, Johannes 13:35, Johannes 17:20-26, 1 Petrus 4:10

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

We zitten in de prekenserie over de eerste gemeente: het feest van de navolging. We zien een opsomming van wat deze gemeente deed in Handelingen 2:42: (1) ze bleven trouw aan het onderricht, (2) ze vormden een gemeenschap, (3) braken het brood en (4) wijdden zich aan het gebed. Deze zondag dachten we na over het tweede punt: gemeenschap.

Ruim een jaar geleden was onze laatste voltallige fysieke bijeenkomst. Sindsdien bemoedigen we elkaar met woorden als: 'ik kan niet wachten om weer 'gewoon' bij elkaar te kunnen komen'. Maar

wat zit er achter dit verlangen om bij elkaar te komen? Wat houdt het in om een gemeenschap te vormen zoals in Handelingen en hoe doen we dat?

## **1. Waarom vormden ze een gemeenschap?**

De 3000 toehoorders van Petrus' toespraak bekeerden zich, lieten zich dopen en vormden met elkaar een gemeenschap. Hun leven was compleet veranderd en van de een op andere dag ontmoetten ze elkaar dagelijks. Er was geen voorganger die zijn best moest doen om mensen over te halen naar de bijeenkomsten te komen, want ze konden er niet genoeg van krijgen. Dit is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest in hun hart: Hij is het die dit verlangen naar gemeenschap in ons legt.

En die sterke band die ze hadden was afkomstig van één ding dat ze gemeenschappelijk hadden: ze waren geraakt door de liefde van Jezus Christus en wilde hen samen met elkaar navolgen. Jezus navolgen kun je niet alleen. Veel van de geboden die Jezus zijn discipelen heeft gegeven, daar hebben we anderen voor nodig: 'heb elkaar lief', 'vergeef elkaar' en de lijst gaat door. En Jezus zegt zelf in Johannes 13:35: *"Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn."* In deze gemeenschap mogen we ons leven afleggen voor elkaar, zoals Jezus Zijn leven voor ons heeft afgelegd.

Dit is een hele hoge roeping en dat maakt dat we ook niet te gemakkelijk over onze kerkelijke gemeenschap na moeten denken. De kerk is de enige gemeenschap die in het leven is geroepen door God zelf. Hij bouwt Zijn kerk en daarom staat deze gemeenschap ook volledig in het teken van Jezus.

## **2. Wat houdt het in om zo'n gemeenschap te vormen?**

Het woord voor gemeenschap in het Grieks is 'koinonia'. Dit spreekt over een groep met een diepe gezamenlijke band, omdat ze één bepaald iets gemeenschappelijk ervaren wat de onderlinge verschillen overstijgt. En die onderlinge verschillen waren ruimschoots aanwezig in deze diverse groep. In Handelingen 2:5 lezen we dat ze afkomstig waren van ieder volk op aarde, zowel Joden als heidenen (proselieten). Mensen uit verschillende culturen, Joden en heidenen, verschillende klassen en rassen, rijk en arm, man en vrouw, iedereen kon erbij horen.

De verdeeldheid die leeft in de samenleving raakt ondergeschikt aan de eenheid die we hebben in Christus. Het is daarom belangrijk dat Jezus centraal blijft staan, want verdeeldheid komt als we iets anders belangrijker gaan maken dan Jezus en wie wij zijn in Hem. Om dit te waarborgen moeten we constant terugvallen op wat ons ten diepste samenbindt: onze afhankelijkheid van Christus.

We zien onszelf te snel alleen maar als een gemeenschap van heiligen, voordat we ons als een gemeenschap van zondaars zien. Wat ons samenbindt als gelovigen is niet een gezamenlijke interesse of activiteit, maar de diepe ervaring van de genade van Christus die ons redt uit dit verdorven mensengeslacht, zoals Petrus het verwoordt (vers 40). Hun dagelijks samenkomen, het samen eten en de toewijding aan gebed, alles stond in het teken van de oproep van Petrus om zich af te keren van hun huidige leven en te wandelen in een nieuw leven. Dit gezamenlijke proces van heiliging creëert een diepe band, omdat we allemaal worstelen met zonden en allemaal ons heil in dezelfde Persoon zoeken. Het gaat met vallen en opstaan, maar nooit terneergeslagen door de hoop en het vertrouwen dat Jezus het werk dat Hij in ons begint ook zal voltooien.

### 3. Hoe vormen wij zo'n gemeenschap?

De eerste christenen deden dat door zich te laten onderwijzen door de apostelen, om vervolgens dat onderwijs in praktijk te brengen. Ze ontmoetten elkaar regelmatig, aten samen, vierden het heilig Avondmaal en wijdden zich aan gebed. Ze deelden een gevoel van ontzag voor God. Ze hadden alles gemeenschappelijk en ze zorgden voor elkaar zodat niemand iets tekortkwam. Ze zagen elkaar elke dag om te lezen en te leren uit Gods Woord. En dit alles deden ze in een geest van eenvoud en vreugde, om in alles God te loven en groot te maken.

De eerste gemeente houdt ons een spiegel voor en geeft ons een voorbeeld van hoe een gezonde gemeente eruitziet. Wat ziet God als hij naar onze gemeenschap kijkt? Als we verlangen om weer bij elkaar te komen, verlangen we dan naar dit diepe contact? En gaat dat dan dieper dan gezellig sociaal contact, maar wordt het gekenmerkt door wat we gemeenschappelijk hebben: het kennen van de diepe, levensveranderende en onuitputtelijke genade van Jezus?

Ons contact staat in het teken van dat Evangelie. Omdat Hij ons lief heeft gehad, hebben we de ander lief. Omdat Hij ons vergeven heeft, kunnen we niet anders dan de ander vergeven. We kunnen niet enthousiast zijn over Gods zelfopofferende liefde voor ons en tegelijkertijd onverschillig zijn over de noden en behoeften van onze broeders en zusters. Hoe Jezus met ons omgaat, zo gaan we met elkaar om. Maar om die gemeenschappelijke omgang te hebben, moeten we eerst die persoonlijke omgang met Christus kennen. En we hebben elkaar nodig om elkaar aan te sporen om die persoonlijke omgang met Christus te onderhouden.

\*\*\*\*\*

#### LIEDEREN

820 – Feest van genade

194 – U maakt ons één

127 – Wij eren en aanbidden U

785 – Fundament

\*\*\*\*\*

#### GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Hoe ervaar jij het verlangen om (fysiek) bij elkaar te komen als gemeenschap? Welke drijfveer zit er achter dat verlangen?

4. Wanneer ervaar jij dat je het nodig hebt onderdeel uit te maken van een gemeenschap van gelovigen in jouw navolging van Jezus?

5. We hebben gemeenschappelijk dat we allemaal geraakt zijn door Zijn liefde en genade voor vergeving van zonden. Is dat wat de boventoon voert in het contact met andere christenen? In hoeverre ervaar je de ruimte om in de kring of met andere broeders of zusters eerlijk te spreken over persoonlijke zonden (met als doel bij te dragen aan de heiliging van je hart door Gods Geest)? Hoe kunnen we elkaar helpen om onze nieuwe levenswandel in navolging van Jezus vorm te geven?

6. Op welke momenten of op welke manier wordt Jezus' liefde voor jou tastbaar? Als onze gemeenschap in het teken staat van Christus, hoe vormt Zijn liefde voor jou dan hoe jij omgaat met jouw broeders en zusters? Kun je daar een voorbeeld van noemen?

7. Lees met elkaar Johannes 13:35. Wordt een paar minuten stil om deze woorden te laten bezinken. Wat spreekt jou aan in deze tekst?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, maak ons één. Laat ons zien door alle verschillen heen dat we allemaal dezelfde diepe behoefte hebben aan Uw genade. We gingen ten onder aan de zonden van ons hart, maar U heeft ons tot leven gebracht. Maak door Uw Geest dat we een afkeer gaan krijgen van wat U haat en een liefde voor dat wat U liefheeft. Zo worden we Úw gemeenschap. We willen U danken voor Uw ongelooflijke liefde voor ons, wilt U ons helpen om met diezelfde zelfopofferende liefde elkaar ook lief te hebben. Dan zal iedereen zien dat wij Uw leerlingen zijn. Dat bidden we in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

