

PREEK DOOR DE WEEK

En ze braken het brood

[Handelingen 2:42-47](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

En ze braken het brood

Geloof, hoop en liefde als ingrediënten

'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.'
[\(1 Korintiërs 13:13\)](#)

Als je wel eens een bruiloft hebt bezocht, zal het je bekend voorkomen dat aan de gasten gevraagd wordt om een speciaal cadeau te geven aan het bruidspaar. Een cadeau dat alle gasten – op hun eigen creatieve manier gemaakt en met een persoonlijke boodschap voor het bruidspaar – meenemen. Dat cadeau wordt aan het einde van de avond namens alle gasten overhandigd aan het bruidspaar.

Ik moest denken aan een bruiloft van een paar jaar geleden, waarbij we een recept en een ingrediënt moesten geven als cadeau. Daar moest ook een persoonlijke boodschap bij. Je gaat dan nadenken wat je zelf graag eet en met de ander wil delen. Het recept type je uit op een A4'tje, je stopt een ingrediënt uit het recept erbij en je cadeau is klaar. Ik had een recept voor lasagne op papier gezet, met als speciaal ingrediënt liefde.

Bij de eerste gemeente stond de maaltijd centraal: ze braken met elkaar het brood en gebruikten de maaltijd in eenvoud en vol vreugde ([Handelingen 2:46](#)). De maaltijden waren - zoals ik het lees - eenvoudig, niet super de luxe, maar wél met elkaar en vol vreugde. Een niet-tastbaar ingrediënt was blijkbaar vreugde. En ik kan me zo voorstellen dat er met elkaar gesproken werd, dat ze elkaar bemoedigden, baden met/voor elkaar en elkaar zagen staan. Daardoor moest ik denken aan de drie woorden geloof, hoop en liefde als ingrediënten voor een bijzondere maaltijd.

Als wij een recept met een ingrediënt in een pakketje voor een bruidspaar maken, zullen we vast ook liefde als ingrediënt toevoegen, en waarschijnlijk nog meer bemoedigende woorden. Maar hebben we wel eens nagedacht over wat we onze gast - bewust of onbewust - toewensen als iemand komt eten? Zou het niet mooi zijn om diegene altijd geloof, hoop en liefde toe te wensen? En zou het niet mooi zijn om die drie als ingrediënten standaard toe te voegen aan een maaltijd die je gebruikt? Niet letterlijk als tastbaar ingrediënt, maar biddend in de voorbereiding van de maaltijd. En natuurlijk ook tijdens de maaltijd met een liefdevol, gelovig, hoopvol gesprek. Maar ook na de maaltijd als zegenbede voor de gast: dat diegene gezegend zal zijn met geloof, hoop en liefde?

Om over na te denken

Welk niet-tastbaar ingrediënt zou jij als christen willen toevoegen aan je maaltijd?

Gebedssuggestie

Heer, zegen onze maaltijden met anderen met geloof, hoop en liefde. Maar vooral met Uw liefde. Amen.

dinsdag 15 juni 2021

En ze braken het brood

Niet waardig, maar gerechtvaardigd

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

([Handelingen 2:46](#))

Ik ben opgegroeid in een tijd en traditie waarin het gewoon was iedere ochtend naar de kerk te gaan en daar ook iedere dag deel te nemen aan het heilig Avondmaal, de 'communie'. Op een nuchtere maag. Dat niet-vooraf-eten gaf voor mij aan dat dit Avondmaal niet zomaar iets is, maar iets heiligs.

Maar, eerlijk is eerlijk, het is een kunst om wat je heel vaak doet, niet - onbewust - slechts een ingesleten gewoonte te laten worden. Maar hoe meer je er bewust mee omgaat, hoe kleiner de kans dat het een sleur wordt. Dingen als mijn dagelijkse fietstocht naar mijn werk heb ik nooit als een sleur ervaren en mijn rennen in de duinen evenmin. Mijn hardloopmaatje en ik hebben de gewoonte regelmatig tijdens ons geloop even te uiten wat bevoorrecht we toch zijn om dit te kunnen doen. Mijn vrouw en ik houden niet op mooie luchten te blijven bewonderen en dankbaar te zijn voor van alles en nog wat. Dat is slim. Bewust zijn van wat je hebt (gekregen), maakt heel veel dingen anders, rijker.

Waar ik iedere dag deelnam aan het Avondmaal, had mijn schoonmoeder vanuit haar traditie schroom om aan het Avondmaal deel te nemen. Later begreep ik dat ze zich afvroeg of ze wel waardig genoeg was om er aan deel te nemen, dat ze misschien niet goed genoeg zou zijn. Want ja, wie is goed, behalve God? ([Lukas 18:19](#)) Gelukkig zaten aan het laatste Avondmaal met Jezus allemaal mensen die èn leerling èn zondaar waren. En Jezus stuurde niemand weg. Hij zei zelfs dat Hij er vurig naar verlangd had om met hen het Avondmaal te eten. ([Lukas 22:15](#)) Ook Judas Iskariot was erbij, Jezus sprak met hem. ([Matteüs 26:17-25](#))

Toen ik deel van De Meerkerk werd, sprak ik iemand die mij vertelde hoe ze zich doordeweeks op het heilig Avondmaal voorbereidde. Voor mij met m'n dagelijkse achtergrond van 'dit hoort er gewoon bij' een echte eye-opener. Zo bijzonder is dus het heilig Avondmaal. Iedere keer weer. Omdat het iedere keer weer laat zien dat Jezus vrijwillig Zijn leven gaf. Op een verschrikkelijke manier. Voor jou, voor mij...

Gerechtvaardigd zijn is geen eigen verdienste voor iets wat we doen, het is wat we uit genade ontvangen, een waar Godsgeschenk. Een cadeau om in dank te aanvaarden in het besef dat we zonder die genade in der eeuwigheid niet tot ons doel zouden kunnen komen.

Om over na te denken

Paulus schrijft: *'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.'* ([Romeinen 3:23-24](#))

Wat betekent het vieren van het heilig Avondmaal voor jou?

Hoe voorkom je dat het een gewoonte wordt?

Gebedssuggestie

Here God, dank voor de grote genade aan ons verleend. Dank dat we dat steeds opnieuw mogen beseffen, opdat we het nooit zullen vergeten.

woensdag 16 juni 2021

En ze braken het brood

Parallelberekening

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde.

([Handelingen 2:46](#) NBV)

Een vriend stuurde een column door waarin Blaise Pascal werd geciteerd:

“Alle ellende ontstaat doordat de mensen niet gewoon op een stoel blijven zitten.”

Je kunt je afvragen hoe het met je afloopt als je nooit meer uit je stoel komt, maar het punt is begrepen en bracht een lach op mijn gezicht. En ik werd herinnerd aan Pascals boek ‘Gedachten’, met een enorme verzameling wijsheden en rake opmerkingen als deze:

‘De rekenmachine presteert dingen, die dichter bij het denken staan dan alles wat dieren doen; maar zij doet niets op grond waarvan men zou kunnen zeggen dat zij een wil heeft zoals de dieren.’ (Gedachte 741)

Een rekenmachine? Werkelijk? Blaise Pascal leefde van 1623 tot 1662 – was er toen al een rekenmachine? Jazeker, dankzij Pascal. Hij maakte een soort ‘computer’ – een calculator, om zijn vader te helpen bij zijn werk als belastinginner.

In datzelfde boek noteerde Pascal een gedachte die mij bijzonder trof. Het gaat om gedachte 570: ‘Christus door Jozef gesymboliseerd’. Pascal hield van het trekken van vergelijkingen, maar hier zag hij parallellen die ik zelf nog niet ontdekt had. Deze zin:

‘In de gevangenis zat Jozef als onschuldige tussen twee misdadigers; Christus hangt tussen twee rovers aan het kruis.’

Pascal werkt deze vergelijking nog verder uit en schrijft:

“Jozef vraagt aan degene die gered zal worden, of hij aan hem wil denken als hij in zijn eer hersteld zal zijn. (de schenker, [Genesis 40](#)) En degene die door Christus gered wordt, vraagt deze aan hem te denken, wanneer Hij in zijn koninkrijk zal zijn.”

De parallellen tussen het leven van Jozef en Jezus zijn bekend (beiden verkocht voor zilverlingen, bijvoorbeeld), maar de vergelijking tussen bakker en schenker enerzijds, en de twee misdadigers aan weerskanten van Jezus anderzijds, was nieuw voor mij toen ik dit jaren geleden las.

Ik begreep als kind nooit waarom de schenker vrijuit ging terwijl de bakker gestraft werd. Maar als je voor ‘bakker’ het woord ‘brood’ invult en voor ‘schenker’ het woord ‘wijn’, dan gaan er wat radertjes in mijn hoofd draaien. Alsof het een primitieve rekenmachine is. Het is de Geest die vrijuit ging, terwijl het Lichaam (Brood) werd gebroken.

Gebed

Heer, U gaf uw geest in bewaring bij de Vader toen uw lichaam werd gebroken. Dank voor de Geest die U ons, uw Lichaam, schonk.

donderdag 17 juni 2021

En ze braken het brood

Geef ons heden ons dagelijks brood

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” ([Openbaring 3:20](#))

Deze tekst is in de evangelische wereld een beetje een eigen leven gaan leiden. Dit vers wordt vaak aangehaald om duidelijk te maken dat Jezus in ons leven wil komen en dat we alleen de deur maar open hoeven te doen. En het is waar, Hij wil bij ons zijn. Ik heb het openen van die deur lange tijd gezien als een eenmalige gebeurtenis. Zodra Jezus binnen is, blijft Hij binnen. En hoe waar dit ook is, wanneer we dit vers in de context lezen begrijpen we beter waarom Jezus dit juist hier zegt. Het vers staat in een brief aan de gemeente van Laodicea. Dit was een rijke stad. Alles wat ze (materieel) nodig hadden, konden ze kopen. Misschien was het wel daardoor dat hun geloof lauw geworden was. De uitnodiging van Jezus om binnen te komen en samen te eten was juist voor hen. Zij die Jezus door hun rijkdom minder nodig dachten te hebben. Niet eenmalig de deur openen maar Jezus elke dag binnenlaten. Elke dag kiezen voor een leven met Hem.

De laatste tijd denk ik veel na over het Onze Vader ([Mattheüs 6:9-13](#)). Dit gebed, dat Jezus ons geleerd heeft, is meer voor mij gaan betekenen. Vroeger zag ik het Onze Vader als een formuliergebed. De letterlijke tekst wordt gebeden. Later kwam ik erachter dat de opbouw van dit gebed mij laat zien waar een leven met Jezus werkelijk om draait. Het Onze Vader helpt mij nu om in mijn eigen woorden met God te praten. Het laat me zien wat ik echt nodig heb. De eerste regels zijn geen aanloop naar het uitspreken van een verlanglijstje, ze richten ons verlangen op God:

*Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.*

Daarna komt het eerste verzoek:

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Ik geloof dat we mogen bidden voor dagelijks brood. Dat God voorziet in onze dagelijkse behoeften. Maar na het lezen van de brief aan Laodicea denk ik dat God ons meer dan dat wil geven. Johannes tekent in zijn Evangelie deze woorden van Jezus op:

“Ik ben het brood dat leven geeft,” zei Jezus. “Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.” ([Johannes 6:35](#))

Om over na te denken

Denk eens na over dit laatste vers. Brood wordt een eerste levensbehoefte genoemd. Is Jezus voor jou elke dag een eerste levensbehoefte?

Gebedssuggestie

Bid het Onze Vader.

vrijdag 18 juni 2021

En ze braken het brood

Meer dan alleen eten...

Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. ([Handelingen 27:35](#))

Ik ben benieuwd wat je dacht toen je bovenstaande zin las. Miste je niet wat? Lees het nog eens.

Toen ik het las, dacht ik: klopt dit wel? Ja, het klopt, er staat wat er in de Bijbel staat. De 'hij' in de zin is niet Jezus, maar Paulus. Paulus had met anderen schipbreuk geleden en waren veilig aan land gekomen. Omdat ze al twee weken niet gegeten hadden, raadde Paulus hen aan te gaan eten. Hij nam het brood, brak het en at het op... Ik miste: ...en deelde het uit...

Ieder geval, elke gelegenheid is natuurlijk anders, maar als we over Jezus praten hoort het delen er wel bij. Ik denk aan de wonderbare broodvermenigvuldigingen (o.a. [Matteüs 14:14-21](#) en [15:32-38](#)) en natuurlijk in nog bijzonderder mate het heilig Avondmaal (o.a. [Matteüs 26:20-30](#)). Jezus bad, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen. Bij de broodvermenigvuldiging om uit te delen aan duizenden anderen die het nodig hadden. Een dag na het heilig Avondmaal zou Jezus, het ware 'Brood des levens', zelf gebroken worden. Om de genade van verzoening uit te kunnen delen. Bidden, het brood breken en delen, het hoort bij Jezus; later zouden de Emmaüsgangers Hem er zelfs aan herkennen.

Jezus deelde: bij mijn weten vroeg Hij slechts éénmaal iets voor zichzelf. In zijn doodsstrijd aan de vooravond van zijn sterven vroeg Hij de leerlingen met Hem te waken. Maar ze vielen in slaap... ([Matteüs 26:38-45](#)) Ze zullen moe geweest zijn, maar het tekent wel een beetje de onmacht van mensen, ondanks alle goede bedoelingen. Het zal echt van Hem moeten komen. Van Hem alleen. Het is aan ons ons tot Hem te wenden voor het grootste cadeau dat je maar ontvangen kunt.

Zoals de tollenaar die op afstand bleef en zelfs zijn ogen niet naar de hemel wilde opheffen, zich (nederig) op de borst klopte en zei: "God, wees mij, zondaar, genadig". Jezus zei toen: "Deze ging gerechtvaardigd naar huis. Wie zich vernedert, zal verheven worden." ([Lukas 18:9-14](#))

Om over na te denken

Bij de broodvermenigvuldigingen ging het delen verder dan mensen aan dezelfde tafel, maar dat was in feite niet anders bij het heilig Avondmaal. Daar werd gedankt, het brood gebroken en gedeeld. In eerste instantie voor de leerlingen die er fysiek bij waren, maar naar Gods, naar Jezus' bedoeling, voor alle mensen door alle eeuwen heen die Hem er om willen vragen. Als je nadenkt over het heilig Avondmaal en het delen van Jezus, wat komt in je op om te delen aan de ander? Aan wie zou je kunnen delen, op welke manier?

Gebed

Here Jezus, dank U voor het heilig Avondmaal waarmee we U en uw wonderbare gift mogen gedenken. Om ons vast te kunnen houden aan uw genade, vergeving en verzoening.

zaterdag 19 juni 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 3 van de nieuwe prekenreeks 'Het feest van de navolging'. Bijbellesing: [Handelingen 2:42-47](#) (NBV). Titel: En ze braken het brood.

Tijdens de dienst vierden we het Heilig Avondmaal. Er is een verschil tussen een snelle fastfoodhap en, zoals Patrick vertelde, een maaltijd waarnaar was uitgezien door een deelnemer van de Alpha Cursus. "Het voelde als thuiskomen", had die gezegd. Ook dat is wat een maaltijd kan doen... deel worden van iets groters.

Avondmaal vieren met elkaar als gemeente maakt het offer van Jezus tastbaar. Het doet de gemeente nadenken over de toekomst vanuit het leven, lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus. We vieren de eenheid met Christus door het breken van het brood.

De eerste maaltijden die de leerlingen hadden, worden ook wel Agapè-maaltijden genoemd. Waar de Goddelijke liefde centraal staat. Waar de Bijbel ons leert dat het voorafgegaan wordt door nederigheid, zoals we die zien bij bijvoorbeeld de voetwassing. ([Johannes 13:3-9](#))

In het heilig Avondmaal laat Jezus zien hoe Hij de dag erna gebroken zal worden en zijn bloed het bloed van het verbond wordt, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Hij dankte, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen.

O.a. in [Titus 3:3-7](#) en [Romeinen 3:21-24](#) worden we bepaald hoe wij mensen ervoor staan zonder Christus en in onze huidige situatie in Christus: *23 'Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24 en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.'*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat betekent het samen met anderen het heilig Avondmaal vieren voor jou?

Jezus is herkenbaar is aan het danken, breken en delen van het brood; hoe kun jij daarin ook volgelijng van Jezus zijn?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 13 juni 2021 op de website.

De **dienst van morgen**, 20 juni, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Ook is een **beperkt aantal mensen** weer **welkom in de zaal, reserveren is nodig**. Spreker: Wigle Tamboer. Bijbeltekst: Handelingen 2:41-47 (NBV). Titel: Het feest van de navolging: gebed.

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** zijn, net als **Meerkids inclusief de peuters, van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. **Meerkids** is er ook voor **door de week**, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Bij God is het goed, [psalm 46](#)

X-pact: Zending. [Haggai](#), The best is yet to come

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.