

PREEK DOOR DE WEEK

En ze vormden een gemeenschap

[Handelingen 2:41-47](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

En ze vormden een gemeenschap

Samen (kom je allebei) verder

Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. (...) God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. (uit [1 Korintiërs 12:22-25](#)) - En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. ([Kolossenzen 3:14](#))

De bijbeltekst van zondag, [Handelingen 2:41-47](#), spreekt over de leerlingen in het begin van de kerk. In vers 42 viel me op dat ze een gemeenschap *vormden*; dat is een werkwoord, ze gaven er vorm aan. Andere vertalingen spreken van volharding (in onderwijs en gemeenschap). Het komt niet vanzelf. De praktijk laat als een waarschuwend feit zien dat een gemeenschap wel 'vanzelf' verzwakt of verdwijnt, maar niet vanzelf kómt of groeit. God geeft groei en wij hebben er een taak in.

Gemeenschappen zijn er, niet omdat alles perfect is, of mag ik zeggen: omdat alles niet perfect is. Maar samen... Een voorbeeld. Ik kan niet zingen maar doe het graag. Daarom was ik 40 jaar lid van een koor. In een koor hoor je wanneer iemand in de fout gaat. Dan mist hij de juiste hoogte, dan zet zij te laat in en dan ben ik niet helemaal zuiver. Zo gaat dat. Maar toen ik eens niet lekker was en in de zaal ging zitten, hoorde ik dat ons koor veel mooier zong dan waarvan ik me ooit bewust was.

Veel koorleden zijn misschien niet goed genoeg voor solo. Is ook niet nodig als je deel bent van een koor of gemeenschap. Een sterke kracht hier en eentje daar, kan flink helpen. Maar wat is sterk als we kijken naar het leven? We hebben allemaal wel dingen die we niet alleen kunnen èn iets waarmee we de ander kunnen dienen. Vaak blijkt dat we samen op ons sterkst zijn.

[Kolossenzen 3:12-14](#) spreekt over zeer sterke dingen: innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, geduld en verdraagzaamheid. *'En liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.'*

Toen ik dat las, moest ik denken aan moeder Theresa, die niet koos voor een rustig kloosterleven, maar haar leven lang zich met liefde, en de andere hierboven genoemde eigenschappen, inzette voor de zwaksten in de samenleving en daardoor wereldwijd een begrip en voorbeeld werd. En ongetwijfeld kwam ze iedere keer dat ze een mensje uit de goot raapte, weer dichterbij de wens van God. Het werkt dus twee kanten op! Waar zouden onze voorbeelden zijn blijven steken als er niemand was die hulp nodig had of vroeg?

Dat is ook een punt: Als je hulp nodig hebt, durf je het dan te vragen, wetende dat we aan elkaar gegeven zijn als een eenheid? En waarmee kun jij een ander voorzien?

Armen zullen er altijd zijn... ([Matteüs 26:11](#)) maar in de gemeente van Christus zullen er ook altijd open armen zijn om anderen op te vangen. Omdat we in Christus één zijn.

Gebedssuggestie

Here God, dank dat we aan elkaar gegeven zijn en zo met U en elkaar mogen optrekken. Moge het alles zijn tot uw eer.

En ze vormden een gemeenschap

Wat ruikt het hier lekker!

Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: Zie, de geur van mijn zoon...([Genesis 27:27a](#))

In het Bijbelvers hierboven is het de geur die de oude blinde Izaak er uiteindelijk van overtuigt echt met zijn oudste zoon Ezaü van doen te hebben. Het vers is onderdeel van een verachtelijk plan van Jakob en zijn moeder om de zegen van zijn vader te ontvangen die eigenlijk voor de eerstgeborene, Ezaü, was bedoeld. Jakob had de kleding van zijn broer aangetrokken om met de geur daarvan zijn vader te kunnen misleiden. 'Zie, de geur van mijn zoon...' Lees dit intrigerende verhaal maar eens na in Genesis 27.

Uit dit verhaal over bedrog en misleiding wil ik dat laatste zinnetje er toch graag uitlichten. Want stel dat God naar jou kijkt en zegt: 'Zie, de geur van mijn Zoon....' Of als Hij dat zegt als Hij De Meerkerk ziet waar we deel van uitmaken. Je ziet, je ruikt, je proeft Jezus Christus als je naar een christen of kerk kijkt, als het goed is.

In het Nieuwe Testament staat het zo: *Want wij zijn voor God een aangename geur van Christus, onder hen die zalig worden en onder hen die verloren gaan. ([2 Korintiërs 2:16](#) HSV)* In de eerste plaats zijn wij voor God een aangename geur van Christus. Hij geniet ervan als wij de geur van zijn Zoon verspreiden.

Daarnaast heeft de geur van Christus onder mensen verschillende uitwerkingen. Voor de meeste medechristenen is het een heerlijke geur. Voor mensen die Jezus niet kennen is het soms een stank waarvoor ze de neus dichtknijpen.

De plaatselijke gemeente is voor iedere christen onontbeerlijk want juist daar wordt de geur van Christus verspreid. Het is de plek waar we elkaar aanvaarden, omdat we zelf door Jezus aanvaard zijn. Waar we niet veroordelend zijn maar juist vergevingsgezind en mild, omdat Jezus dat ook naar ons toe is. De plek waar we egoïsme, zelfgenoegzaamheid, trots en controlezucht afleggen omdat Jezus ons hierin is voorgegaan.

Het is deze geur die we vervolgens mogen verspreiden in onze eigen leefwereld. De geur van aanvaarding, liefde, verbondenheid en kracht. Vergevingsgezind en mild. Mensen om je heen proeven heel snel wat je als het ware uitademt.

Om over na te denken

Wat ruiken mensen als ze met jou omgaan? Is het de geur van Christus?

Gebed

Heer, dank U voor de plaatselijke gemeente waar Uw heerlijke geur wordt verspreid. Help ons om op onze beurt die heerlijke geur te verspreiden in onze eigen leefwereld.

En ze vormden een gemeenschap

Eenheid door verscheidenheid

Afgelopen zondag sprak Remy over het vormen van een gemeenschap, zoals beschreven in Handelingen 2. Wat mij opviel is dat deze gemeenschap van de eerste christenen bestond uit allerlei verschillende mensen. *'In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.'* ([Handelingen 2:5](#))

Daaruit spreekt dat iedereen er bij mag horen, het maakt niet uit wie je bent of wat je hebt gedaan. God is juist op zoek naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan mensen. Zodat al deze verschillende mensen kunnen meebouwen aan het Koninkrijk van God. Eigenlijk kun je zeggen: hoe meer diversiteit, hoe beter het is, zodat iedereen zich thuis kan voelen en aan kan haken. Dit is precies de bedoeling! Op die manier kunnen we samen, met elkaar één lichaam vormen.

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'ik heb je niet nodig', en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. ([1 Korintiërs 12:12-22](#))

Het is vanaf het begin, vanaf de eerste gemeente Gods bedoeling geweest om een heel diverse gemeenschap te vormen, zodat deze gemeenschap als eenheid kan functioneren. Wij zijn daarmee allemaal onderdeel van Gods plan. Waarbij niet de één belangrijker is dan de ander, maar waarbij we allemaal noodzakelijk zijn! Ook nu in deze tijd waarbij we elkaar (nog) niet kunnen ontmoeten op zondag in de kerk, mogen we weten dat we onderdeel zijn van de gemeenschap van Jezus.

Om over na te denken

Waarom merk je in je eigen leven dat je (binnen en buiten de gemeente) onderdeel bent van Gods plan?

Gebed

Eeuwige Vader, dank U voor Uw plan met ons en met onze gemeente. We bidden dat we ons één mogen voelen en dat we mogen weten dat we onderdeel zijn van Uw grote plan.

En ze vormden een gemeenschap

Oog voor elkaar

‘Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.’ ([1 Petrus 4:10](#))

Afgelopen weekend was ik voor het eerst sinds corona weer in een kerkdienst aanwezig. Een kleine gemeenschap van trouwe kerkgangers in de Dorpskerk van Spijkenisse. Hoewel met weinig mensen, deed het me wel wat: iedereen groette elkaar hartelijk, de predikant die af en toe contact zocht met zijn gehoor. Ik verlang ernaar dat het ook in onze kerk weer kan. Wat is het geheim van een christelijke gemeenschap? Natuurlijk de verbondenheid met Christus, de verkondiging van het Woord, en de gebeden. Maar je beseft ook dat dat zich voortzet in het functioneren in de week in het omzien naar elkaar.

Paulus gebruikt voor de gemeente verschillende beelden: huis, tempel, bruid, en vooral lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus, Hij is het Hoofd; onder zijn leiding functioneert de kerk. Geen enkel lid van het lichaam kan het werk aan de andere leden overlaten. Het lichaam kan alleen functioneren door de onderlinge betrokkenheid van de leden. Elk lid heeft een eigen plaats en eigen functie. Petrus heeft het erover dat we elkaar dienen met de genadegave die we ontvangen hebben. Die taak moet ieder op zich nemen tot opbouw van de gemeente.

Het sleutelwoord is ‘elkaar’ of ‘elkander’; dat wil zeggen: ‘elk voor de ander’. Het beeld van het lichaam veronderstelt verscheidene gaven; de tekst spreekt over de *veelsoortige* genade van God. Zoals Hij uitbundig uitpakt in de Schepping met zijn verscheidenheid aan dieren en planten, is ook de mens geschapen met elk zijn eigen karakter en persoonlijkheid. Boeiend, soms ook lastig. Je mag functioneren op je eigen wijze, er is voor ieder wat te doen.

Dat gaat niet altijd goed, ook in het Nieuwe Testament worden daar voorbeelden van gegeven. Zo schrijft Paulus dat er in de gemeente van Korinthe onenigheid heerst. Enerzijds waren er mensen die de dienst wilden uitmaken en zich met hun gaven wilden verheffen boven de ander. Hij zegt dan ook in [1 Korintiërs 12:21](#): *‘Het oog kan niet zeggen tegen de hand: ik heb je niet nodig, of ook het hoofd tot de voeten: ik heb je niet nodig.’* Ze dachten het dus zonder elkaar te kunnen doen: ‘ik heb jou niet nodig.’ Anderzijds wijst Paulus op een andere houding: ‘ik behoor niet tot het lichaam’, ik kan niets bijdragen. Zie vers 15: *‘Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus hoor ik niet bij het lichaam’, hoort hij er dan werkelijk niet bij?’* Zij denken dat hun gaven niet in tel zijn en kijken (jaloers) naar de gaven van de ander. Karakteristiek voor de gemeente is juist dat ieder er is voor de ander. Niemand mag zeggen de ander niet nodig te hebben, niemand mag ook menen voor een ander niets te kunnen betekenen. Het gaat om de liefde tot elkaar, en liefhebben kunnen we allemaal.

Afgelopen zondag werden in onze kerk weer enkele mensen als leden bevestigd, een rijke aanvulling voor het lichaam. Laten we elkaar dienen met de gaven die we ontvangen hebben.

Gebed

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. (uit Opwekking 378)

En ze vormden een gemeenschap

Reputatie

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. ([Handelingen 2:46,47](#) NBV)

“Een goede reputatie gaat te paard en komt te voet” – zo zegt men. Het is niet gemakkelijk om een goede naam op te bouwen en te bewaren. Een paar verkeerde beslissingen, een ongelukkige uitspraak of handeling, en je staat ineens in een ongunstig daglicht. Het kan zelfs gebeuren dat jij niets fout doet maar dat er uit ‘jouw’ groep iemand is die iedereen in diskrediet brengt. Waar mensen samenwerken, worden fouten gemaakt en moet herstel en vergeving zijn. Karakters botsen, afspraken blijken onhelder of mensen luisteren domweg niet goed genoeg naar elkaar. Dat is van alle tijden en het heeft alles te maken met de gevallen staat van de mensheid.

Was het in de kerk van de eerste dagen nou zoveel anders? In elk geval mag je vaststellen dat de jonge gemeente geleid werd door de Geest en door discipelen van Jezus – zij die heel dicht bij de Bron geleefd hadden en direct van Hem intensief onderwijs hadden gekregen. Al gauw zal de groep christenen uiteengedreven worden door vervolging en dat zorgt er feitelijk alleen maar voor dat het Goede Nieuws van Jezus Christus zich steeds verder verspreidt.

Lees door in dat boek Handelingen en in de brieven die volgen, en je ontdekt dat er verschil van inzicht komt, ruzie zelfs. Maar het is ook goed om te zien hoe de eerste christenen daarmee omgaan – hoe ze naar wijsheid zoeken en met elkaar tot oplossingen komen. Bedenk vervolgens dat een leider als Paulus, een man die een hoge opleiding had gehad en over een sterke persoonlijkheid beschikte, ook niet altijd door iedereen direct begrepen en gewaardeerd werd. De brieven die Paulus schrijft bieden onderwijs, woorden van bemoediging én correctie. De Naam van Christus werd gedragen en uitgedragen en de boodschap moest zuiver blijven. Petrus schrijft dat Paulus soms moeilijk te begrijpen is, maar roept zijn broers en zusters wel op om te luisteren naar de wijsheid die hem geschonken is. ([2 Petrus 3:15,16](#))

Gebed

Heer, geef ons die geest van eenvoud en laat ons gezamenlijk met vreugde uitstralen Wie U bent.

zaterdag 12 juni 2021

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 2 van de nieuwe prekenreeks 'Het feest van de navolging'. Bijbellesing: [Handelingen 2:41-47](#) (NBV). Titel: En ze vormden een gemeenschap.

Tijdens de dienst was er ook ledenbevestiging, daarin kwam ook ons missiestatement naar voren: *We zijn een **gemeenschap** van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.*

Gemeenschap wil zeggen dat je met elkaar iets gemeenschappelijk hebt of doet. Van de eerste kerk lezen we dat ze in de tempel bij elkaar kwamen en daarna bij elkaar thuis. En dat elke dag. Ze waren namelijk diep geraakt, en vervuld van de Heilige Geest ontvingen ze het nieuwe leven in hun hart. Een van de kenmerken dat je zo diep geraakt en vervuld bent is dus het verlangen om een gemeenschap te vormen met anderen die hetzelfde meegemaakt hebben. De mensen waren afkomstig uit ieder volk op aarde, zowel Joden als heidenen, uit verschillende culturen, verschillende klassen en rassen, rijk en arm, man en vrouw, iedereen kon erbij horen. De verdeeldheid die leeft in de samenleving is ondergeschikt aan de eenheid die we hebben in Christus.

We zijn allemaal geraakt door diezelfde liefde van Christus en dát bindt ons samen. We hebben allemaal onze tekortkomingen en onze erkenning dat we volledig van Hem afhankelijk zijn. Dan vallen alle verschillen weg, omdat we voor God gelijk staan en allemaal evenveel teruggeworpen worden op zijn genade. We zijn een Jezus-gemeenschap!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

In [Johannes 17:21](#) bidt Jezus tot zijn Vader om éénheid: *“Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.”* Wat betekent het voor jou om in de gemeenschap waarin Jezus centraal staat, één te zijn? Hoe probeer jij daar vorm aan te geven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 6 juni 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 13 juni, met viering **heilig Avondmaal**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Patrick van der Laan.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:42-47](#) (NBV) Titel: En ze braken het brood

GELOVEN BEGINT THUIS

De jongeren van **X-pact** zijn, net als **Meerkids inclusief de peuters, van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Verovering van Jericho, [Jozua 6:1-20](#)

X-pact: Gebed. Sefanja; God is blij met jou

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.