

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 2 mei 2021

Prediker: Joop Strietman

Titel: Mozes en het Evangelie

Bijbeltekst: Deuteronomium 18:15-18 (HSV)

15 "Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, 16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: 'Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven.' 17 Toen zei de HEERE tegen mij: 'Het is goed wat zij gesproken hebben. 18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.'"

Bijzonderheden

Deel 4 van de preken serie: 'Geopende ogen'.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Joop ging zondag in op de eenheid van de Bijbel en de rijke beloften waarop we mogen staan. Beloften die al uitgekomen zijn, zoals de komst van Jezus, Zijn lijden, sterven en opstanding. Maar ook mogen we bouwen en vertrouwen op de beloften van God over wat nog komen gaat.

Er staat geschreven... Het is goed om samen na te denken over de waarde van het Woord en de beloften van God. Omdat het over Hem én over ons gaat.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Lukas 24:13-33, Lukas 24:44, Lukas 16:29, Johannes 1:45, Johannes 5:45-47, Genesis 3:15, Genesis 12:3, Genesis 22:8, Numeri 21:8 met Johannes 3:14, Efeziërs 1:17-18, 2 Timoteüs 3:16-17, 2 Petrus 1:20,21

ENKELE OPMERKINGEN

De opstanding van Jezus is een alles veranderende gebeurtenis. De kille ijzingwekkende dood is verslagen. Vanaf dat moment staat elke begrafenis van iemand die op Jezus vertrouwt in een ander licht. Jezus heeft laten zien wie Hij is. Er is hoop op een totaal andere en betere toekomst, omdat Hij de banden van de dood verbrak! Dat is de betekenis van de opstanding van Jezus.

Als Jezus de Emmaüsgangers (Lukas 24:27) verklaart wat er in al de Schriften over Hem geschreven staat 'te beginnen bij Mozes', dan is dat een verwijzing naar *de geschriften van Mozes*, d.w.z. de Pentateuch, de eerste 5 boeken, vaak kortweg de Wet of de Torah genoemd.

Via Genesis en Exodus zien we vervolgens in Leviticus, Numeri en Deuteronomium hoe Mozes verwijst naar Jezus, als daarvoor je de ogen geopend worden.

Jezus wees zelf op wat er over Hem geschreven is in het Oude Testament. En toen Hij in de woestijn door satan werd verleid, antwoordde Hij met te verwijzen naar de Geschriften: Er staat geschreven... Jezus verankert ons geloof in de Bijbel. Joop zei: "Als er één zin is die je van vandaag niet zou moeten vergeten, is het deze: "Er staat geschreven...".

In het Nieuwe Testament komen we herhaaldelijk teksten tegen die verwijzen naar beloften uit het Oude Testament en waarvan al vele zijn vervuld.

Als je ontdekt dat jouw geloof is gebaseerd op de beloften en de woorden van God Zelf, dan ga je een vrede, blijdschap en zekerheid ervaren die je daarvoor nooit gekend hebt.

In een aantal bijbelteksten liet Joop zien dat:

- de Bijbel een boek vol beloften is, met zegen voor iedereen en dat God zichzelf van een offerlam zal/zou voorzien;
- geschiedenissen in de Bijbel (Jozef, bevrijding uit Egypte, etc) op een bijzondere manier naar Jezus verwijzen.

De opstanding is een ongekend omslagpunt in de geschiedenis dat alles heeft veranderd. Van lijden, sterven en begravenis naar léven! De Emmaüsgangers waren opgetogen, hun hart brandde toen Jezus de Schriften voor hen ontsloot.

De Heer is waarlijk opgestaan, werkelijk opgewekt! Jezus heeft zijn werk volbracht, de ogen van de volgelingen moe(s)ten open, het werk van de Heilige Geest.

De kostbare lessen die Joop ons wilde meegeven, formuleerde hij als volgt:

- de Bijbel is één geheel en dient daarom ook als zodanig gelezen te worden;
- we hebben een gegronde hoop voor de toekomst;
- vertrouwen op Gods Woord;
- bid dat de Heer je ogen opent, voor Hemzelf, de Bijbel en onze geestelijke rijkdom.

LIEDEREN

In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland
Een toekomst vol van hoop – Sela
618 – Jezus, hoop van de volken

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
- in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Lees Lucas 24: 21. Hierin vertellen de Emmaüsgangers eerlijk welke verwachting zij van Jezus hadden. Wat is jouw verwachting van Jezus? Iemand die jou rijk en gezond maakt; die jou uit de nesten haalt; die je over jouw bol aait; die het beter maakt in het hier en nu; die een goed voorbeeld is;?
4. Joop Strietman noemde de volgende stelling: *'Als je ontdekt dat jouw geloof is gebaseerd op de beloften en de woorden van God zelf, dan ga je een vrede, blijdschap en zekerheid ervaren, die je daarvoor nooit gekend hebt'*. Ben je het hier mee eens? Waarom wel/niet? Als je het er mee eens bent, is dat gebaseerd op jouw eigen ervaring? Zo ja, kun je daarover vertellen?
5. Een van de lessen die Joop noemde was dat de Bijbel één geheel is en we de Bijbel dus ook als zodanig moeten lezen. Lees jij de Bijbel zo? Zo nee, kun je aangeven waarom niet? Wat kan helpen om dat wel te gaan doen?
6. Een andere les van Joop was: vertrouw op Gods Woord.
- Doe jij dat? Wat betekent dat concreet in jouw leven?
 - Als je dat niet doet, kun je aan de rest van de kring uitleggen waarom je dat niet kunt of wilt, wat je daarin tegenhoudt of belemmert?
 - Bespreek met elkaar wat je kunt doen om (nog) meer op Gods Woord te vertrouwen.
7. Bespreek met elkaar of je moet kunnen zeggen: Gods Woord is mijn dagelijkse brood en de enige waarheid waarmee ik leef.
8. Stel dat iemand die Jezus niet kent aan jou vraagt: hoe kijk jij naar de Bijbel, wat zou je dan antwoorden? Je kunt deze vraag bespreken door middel van een rollenspel. Iemand speelt een persoon die Jezus niet kent en stelt vragen over de Bijbel aan een ander kringlid.
9. Lees allemaal apart Romeinen 8: 38 en 39, waarbij je 'ik' aanvult met je eigen naam en 'ons' vervangt door 'mij'. Dank vervolgens met elkaar voor deze fantastische belofte.

GEBEDSSUGGESTIE

Here God, ik wil U vragen: Help ons de discipline te ontwikkelen om de hele Bijbel tot ons te nemen, met het verlangen om Jezus te zien. U hebt al zoveel beloften ingelost. Opent U ons nu ook de ogen voor de prachtige beloften die nog openstaan voor onze toekomst, de terugkeer van Jezus, de nieuwe hemel en aarde en de opstanding van de doden. Help ons Uw woord te leren en ons denken daarmee te vullen. Heilige Geest, opent U ons de ogen opdat we mogen zien!

