

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 16 mei 2021

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Hemelvaart is geen ruimtevaart

Bijbel: Handelingen 1:1-14 (NBV)

*1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot aan de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft Hij hun herhaaldelijk bewezen dat Hij leefde; gedurende veertig dagen is Hij in hun midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God. 4 Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: 'Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van Mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.' 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen Hem: 'Heer, gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' 7 Hij antwoordde: 'Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.' 9 Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10 Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel starden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: 'Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.' 12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.*

### Bijzonderheden

We gingen zondag een overlappingsfase in van prekenreeksen, namelijk van 'Geopende ogen' naar 'Feest van navolging'. We zien hier ook iets van ons missie statement: Geraakt en geroepen om te getuigen.

Komende zondag is het Pinksteren met dopen!

En de Alpha Cursus is woensdag 12 mei begonnen met 20 deelnemers.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Deze zondag stond in teken van Hemelvaart, een essentieel onderdeel van het Evangelie van Jezus Christus. Zoals Jezus zelf zei in Johannes 16:7 – "Het is beter als Ik wegga..." Maar waarom was dit beter? Omdat de belofte van Heilige Geest dan werkelijkheid zou worden.

Mooi om deze kringavond ook te doen: vurig en eensgezind te bidden.

Ik geloof dat dit een hele krachtige uitwerking zal hebben.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN (keuze vooraf te bepalen door kringleider)**

Lukas 24: 48-53, 1 Korintiërs 15, 1 Thessalonicenzen 1: 5, 2 Korintiërs 3: 6, Exodus 16: 10, Exodus 40: 4-38, Johannes 17: 5, Hebreeën 7: 25, Kolossenzen 1: 16-23, Kolossenzen 3: 1-2, Ezechiël 36: 25-27, 2 Timotheüs. 4: 1-5.

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Wat ik altijd jammer heb gevonden van Hemelvaart is dat deze dag niet de aandacht krijgt van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen (en Pinksteren). Terwijl de hemelvaart van Jezus net zo'n essentieel onderdeel is van het Evangelie als Zijn geboorte, sterven, opstanding en uitstorting van de Heilige Geest.

We overlappen van "Geopende ogen" naar "Feest van navolging" als een natuurlijk vervolg. Als onze ogen zijn geopend en we innerlijk zijn geraakt door Zijn liefde, dan kan het niet anders dan dat dit uiterlijk te merken is in ons leven. We zijn geraakt en Jezus roept ons om van die liefde te getuigen. Niet geroepen als passieve waarnemers maar als actieve deelnemers.

In onze nieuwe prekenserie willen we samen door het boek Handelingen gaan, startend bij hoofdstuk 1 en dan neemt Remy Splinter ons met Pinksteren mee naar hoofdstuk 2.

Er staat weer ontzettend veel in ons Bijbelgedeelte vanuit Handelingen 1, hierbij enkele dingen op een rij:

- Het is een tweede boek van Lucas, we gaan dus ook refereren aan zijn eerste boek, via Lukas 24:48-53 (daar begint Lucas dit boek ook mee).
- We lezen dat Jezus de belofte doet van de Heilige Geest en Zijn leerlingen vraagt dus nog niet op weg te gaan maar te wachten tot zij Die Kracht hebben ontvangen.
- Dan wordt Jezus opgenomen in een wolk. Een wolk zegt iets over Gods aanwezigheid SJECHINA. Lees: Exodus 16, 20, 34, 40 – Ezechiël 10 – Lucas 21:27 – 1 Kor. 10:1-2.
- Hemelvaart is niet de definitieve afwezigheid van Jezus maar Zijn continue aanwezigheid door de Geest, niet gebonden aan plaats en tijd. Gods aanwezigheid is dus geen dogmatisch begrip maar een doorleefde werkelijkheid.

Iemand zei eens bij een programma: "Hoe eerder je nadenkt over de dood, hoe meer je uit het leven haalt." Ik zou zeggen: dat geldt ook over het nadenken over de hemel.

De hemelvaart was als Jezus die Zijn troon besteeg en precies dat moment (zoals een aardse koning dat al heeft) maakt de relatie tot de mensen anders.

Dan nog even het voorbeeld van Yuri Gagarin: hij zou hebben gezegd (wat later overigens onwaar bleek te zijn) dat toen hij als eerste man in de ruimte was "Ik heb in de ruimte geen God gezien." De hemelvaart van Jezus was niet als de ruimtevaart van onze raketten en spaceshuttles. Jezus vloog niet als een "Superman" met gestrekte armen de hemel in...nee...Hij werd opgenomen in Gods aanwezigheid. Als een Vader die Zijn Zoon thuishaalde. Dat ontroert alleen al door het te schrijven.

Mooie link om te bekijken is onze kringleidersavond waar we gastspreker / evangelist Hans van Bezooijen (De Graankorrel) hadden uitgenodigd. De moeite waard om eens te kijken:

<https://www.youtube.com/watch?v=990GOOkQtM>

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

832 – Jezus overwinnaar

811 – Witter dan sneeuw

765 – Uw vrede vult dit huis

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Lees Lucas 24: 49 – 53. Merk je in jouw dagelijkse leven dat je met Gods Kracht bekleed bent? Zo ja, kun je daar een voorbeeld van geven?

4. Patrick gaf aan dat Hemelvaartsdag niet de aandacht krijgt die andere christelijke feestdagen wel krijgen. Hoe heb jij Hemelvaartsdag dit jaar beleefd? Raakt die dag en de betekenis daarvan jou, of is het meer een fijne extra vrije dag?

5. In Lucas 24: 52 staat dat de discipelen met grote blijdschap naar Jeruzalem terugkeerden. Wat zou de reden kunnen zijn? Jezus was immers terug naar de hemel gegaan!

6. Lees met elkaar Handelingen 1: 1-14. In vers 8 zegt Jezus – nota bene als zijn laatste woorden op aarde (zie Handelingen 1:9) - iets bijzonders: *jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.* Vertaald naar ons leven als christen vandaag staat hier: ..... (vul hier je eigen naam in) **heeft** kracht ontvangen en **zal** een getuige zijn van Jezus. Jij hebt dus kracht ontvangen en bent dus een getuige van Jezus, of je je dat nou bewust bent of niet. Bespreek deze gedachte met elkaar.

7. Volgende week is er een gelegenheid tot dopen. Ben je al gedoopt? Deel je ervaring als dit het geval is en spreek ook met elkaar over wat je tegen kan houden om het te doen?

\*\*\*\*\*

**GEBEDSSUGGESTIE**

Heer, als U het bent die ons geraakt heeft met Uw liefde, dan weten we dat U ons ook geroepen heeft om van deze liefde te getuigen.

Opent U daarom onze ogen om de kansen te zien die U ons geeft en U belooft dat de kracht van Uw Geest, die in mij leeft, om aan Uw roepstem te kunnen gehoorzamen.

\*\*\*\*\*

