

## PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 23 mei 2021 - Pinksteren

Prediker: Remy Splinter

Titel: Geopende ogen door de Heilige Geest

Bijbel: Handelingen 2:1-39 (NBV)

<sup>1</sup> Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. <sup>2</sup> Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. <sup>3</sup> Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, <sup>4</sup> en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

<sup>5</sup> In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. <sup>6</sup> Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. <sup>7</sup> Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken?' <sup>8</sup> Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? <sup>9</sup> Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, <sup>10</sup> Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, <sup>11</sup> Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.' <sup>12</sup> Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: 'Wat heeft dit toch te betekenen?' <sup>13</sup> Maar sommigen zeiden spottend: 'Ze zullen wel dronken zijn.'

<sup>14</sup> Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: 'U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte.

<sup>15</sup> Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. <sup>16</sup> Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël:

<sup>17</sup> "Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. <sup>18</sup> Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. <sup>19</sup> Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. <sup>20</sup> De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. <sup>21</sup> Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered." <sup>22</sup> Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. <sup>23</sup> Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. <sup>24</sup> God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. <sup>25</sup> David zegt immers over hem: "Steeds houd ik de Heer voor ogen, hij is aan mijn zijde, ik wankel niet. <sup>26</sup> Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, <sup>27</sup> want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. <sup>28</sup> U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde." <sup>29</sup> Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. <sup>30</sup> Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, <sup>31</sup> heeft hij de opstanding van de messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. <sup>32</sup> Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. <sup>33</sup> Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. <sup>34</sup> David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij: "De

*Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, <sup>35</sup> tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'*" <sup>36</sup> *Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.'*

<sup>37</sup> *Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: 'Wat moeten we doen, broeders?'* <sup>38</sup> *Petrus antwoordde: 'Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, <sup>39</sup> want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.'*

**Bijzonderheden:** We vierden zondag samen met de jongeren Pinksteren, een dienst met dopen. We zitten in een overlappingsfase in van prekenseries, namelijk van 'Geopende ogen' naar 'Feest van navolging'.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Het Pinkster-evangelie is een lange tekst, boordevol bijzonderheden, onder andere over wat er gebeurde toen de Heilige Geest kwam en de reacties daarop, maar ook over de barrières die de Heilige Geest wil slechten. Veel stof om samen over door te praten, zeker ook over wat de komst van de Heilige Geest in onze eigen levens betekent en hoe we daar gevolg aan (kunnen) geven.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegenroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

#### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

Johannes 3:8, Johannes 14:16-17, Johannes 14:26, Joel 3:1-5, Psalm 16, Psalm 110:1

\*\*\*\*\*

#### **ENKELE OPMERKINGEN**

Met deze preek eindigen we de prekenreeks 'Geopende ogen' en vloeien naadloos over in de volgende serie over het leven van de eerste gemeente met de titel: Het feest van de navolging.

Met Pinksteren gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen. In de kerk zijn we gewend aan de verhalen en spreken we erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is het niet. Kunnen we ons inleven in de omstanders die hier getuige van waren en als voor het eerst op ons in laten werken wat hier gebeurde? Alleen dan kunnen we ons op dezelfde manier afvragen wat zij zich afvroegen (vers 12): Wat heeft dit allemaal te betekenen? En na die toespraak van Petrus kunnen we ons inleven in hun reactie toen ze diep geraakt waren door het Evangelie (vers 37): Wat moeten we doen?

##### 1. Wat gebeurde er?

Vorige week stonden we stil bij de hemelvaart van Christus en daar beloofde Hij dat de Heilige Geest spoedig zal komen en hen kracht zal geven om te getuigen in Jeruzalem, heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. De discipelen gingen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem om in een bovenvertrek zich vurig en eensgezind te wijden aan gebed.

Ze waren vol verwachting op de komst van de Geest, maar hadden geen idee wat hen te wachten stond. Maar 10 dagen later, de dag van het Pinksterfeest was aangebroken en er gebeurde iets wonderbaarlijks. Ze hoorden een geluid als een harde windvlaag en er verschenen een soort vlammen die zich verspreidden door de kamer en zich op ieder van hen neerzetten. Vervuld van de Heilige Geest begonnen ze in vreemde talen te spreken. En de omstanders stonden perplex, omdat Joden uit vele verschillende landen deze doodnormale Galileeërs hoorden spreken in hun eigen taal.

En waarover spraken ze? Over de grote daden van God. Wat hier gebeurt is ongelooflijk! De grote daden van God worden verkondigd in iedere taal, zodat iedereen het kan horen en begrijpen. Dit is de ervaring die de mensen hadden uit Genesis 11 toen ze toren van Babel aan het bouwen waren. Wat hier gebeurt is een ommekeer van de toren van Babel. Waar het horen van een andere taal hen in verwarring brachten tijdens het bouwen van de toren, is dat hier precies andersom: het horen van hun eigen taal brengt hen in verwarring (vers 6). Dit is het startschot van het herstelwerk wat God door Zijn Geest gaat doen op deze aarde die uiterst verdeeld is. Hij brengt ons allemaal bij elkaar in Zijn koninkrijk onder de regering van de langverwachte rechtvaardige Koning: Jezus Christus.

De goede boodschap van Jezus is beschikbaar voor iedereen, in iedere taal, voor iedere cultuur. Spreken over de grote daden van God is precies waarvoor de discipelen de kracht van de Heilige Geest ontvangen, zoals Jezus al gezegd had dat ze kracht zouden krijgen om te getuigen van Jezus.

## 2. Wat heeft dit te betekenen?

Taal en cultuur waren geen barrière meer om de grote daden van God te kunnen horen. Maar begrijpen ze ook wel waar het over gaat? Daarom is de vraag die de omstanders zich afvragen zo cruciaal: wat heeft dit te betekenen? In het werk van de Heilige Geest die ogen wil openen voor wie Jezus Christus is, is ons verstand misschien wel de tweede barrière die Hij wil overstijgen.

Daarom treedt Petrus naar voren om een toespraak te geven aan de menigte en uit te leggen dat wat zij aanschouwen de vervulling is van eeuwenoude profetie uit Joel 3: *“Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.”*

Petrus legt vervolgens uit dat Psalm 16, waarin gesproken wordt over een lichaam dat niet overgeleverd wordt aan het dodenrijk, niet gaat over David zelf, aangezien hij gestorven is. In vers 32-33 maakt hij het duidelijk: *“Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen.”*

## 3. Wat moeten we doen?

Toen de menigte zo geraakt was door de uitleg van Petrus, waren ze diep in hun hart geraakt (vers 37). Het is een valkuil bij het luisteren naar preken om te snel naar de toepassing te willen gaan. We vragen ons dan af na het horen van een verhaal uit de Bijbel: ‘ja, maar wat kan ik hier nu mee?’ Over het Evangelie kunnen we niet zeggen dat we het hebben begrepen als het niet gepaard gaat met een ervaring van bekering zoals deze mensen dat hadden.

En dit is precies de laatste barrière die de Heilige Geest wil slechten: ons hart. Door ons te wijzen op onze zonden en onze nood om verlost te worden en vervolgens te wijzen op de oplossing Zelf:

Jezus Christus. Vandaar ook de reactie van Petrus: *keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden.*

Als we dat doen, dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. Om wat te doen? Om Jezus persoonlijk te kennen, zodat jij anderen kunt vertellen over deze God die mens werd om de dood te overwinnen. Over deze Koning die een nieuw koninkrijk aan het vestigen is waar jij deel van uit maakt. Het is de Geest die de aarde wil herstellen waar jij een deel van uitmaakt. En het is de Geest die het koninkrijk van God vestigt door de kerk op deze aarde, waar Hij ons in wil voegen.

Mensen in de kerk spreken wel eens over: 'ik wil meer van de Geest.' Maar misschien is het omgekeerde wel waar: de Geest wil meer van jou. Het is de Geest die mensen niet alleen de ogen opent voor hun zonde en hulpeloosheid zonder ingrijpen van God, maar ook verlangt dat we ons volledig overgeven aan Hem. En daarom helpt Hij ons om iedere dag in dat nieuwe leven te wandelen (Romeinen 6:4), om onszelf steeds minder centraal te stellen en ons te richten op Hem, iedere dag. Of zoals Johannes de Doper het verwoordde in Johannes 3: *"Hij moet groter worden en ik moet kleiner."* Prachtig om getuige te zijn van de dopelingen die hun leven aflegden in het doopwater om vervolgens in overvloed van nieuw leven door de Geest op te staan om te wandelen in dat nieuwe leven.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

Breng ons samen – Sela  
Geest van God, maak in dit uur  
Doop (In het water van de doop)  
670 – Op Hem rust mijn geloof  
749 – Hoe kan ik anders  
733 – Loof de Heer, o mijn ziel  
Zegenlied: 602 – Vrede van God

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Wat van het Pinkster-evangelie is voor jou het meest aansprekend? Waarom juist dat? Heeft dat ook met je eigen leven te maken? Zo ja, op welke manier?

4. Gods grote daden. Als je hier een voorstelling bij zou maken, over welke daden zouden de discipelen gesproken kunnen hebben? Ben jij nog onder de indruk van die grote daden?

5. Wat zegt het over de Heilige Geest dat deze daden verkondigd werden in zoveel verschillende talen?

6. Wat heeft dit te betekenen? Hoe zou jij in eigen woorden omschrijven wat deze gebeurtenis tijdens Pinksteren te betekenen heeft? En welke betekenis heeft het voor jou persoonlijk?

7. De Heilige Geest opende ogen voor wie Jezus Christus is, wat maakte dat ze diep geraakt werden in hun hart, zich wilden bekeren en zich lieten dopen. Heb je zelf wel eens deze ervaring gehad? In hoeverre merk je de hulp van Gods Geest om geraakt te blijven door het Evangelie in het dagelijks leven?

8. "Hij moet groter worden en ik kleiner", zei Johannes de Doper. Hoe probeer jij hier vorm aan te geven in jouw leven?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Kom, Heilige Geest en vul ons hart en zet het in vuur en vlam. Dan zullen onze ogen geopend worden voor wie U bent en kunnen we niet anders dan spreken over Uw machtige daden in Jezus Christus, die opstond uit de dood en het kwaad overwonnen heeft. Open de ogen van ons hart, zodat we gaan zien hoe U de schepping gaat genezen, ja inclusief ons en ons eigen hart. Dank voor het voorrecht dat we Christus mogen kennen als onze Koning, voor eeuwig mogen leven in Zijn koninkrijk en dat we door Uw kracht mogen getuigen tot aan de uiteinden van de aarde, inclusief onze eigen omgeving, over Uw ongeëvenaarde liefde. Dat bidden we in Jezus' naam, amen.

\*\*\*\*\*

