

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 9 mei 2021**

Prediker: Wigle Tamboer

Titel: De geopende ogen van een ziener

Bijbel: Jesaja 52:13 - 53:12 (NBV)

NB. Onderstreep wat in onderstaande lezing jou in het bijzonder opvalt of waarover je vragen hebt. Dat komt terug bij de vragen.

### **De lijdende dienaar van de HEER**

*52:13 Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 14 Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 15 zo zal hij veel volken opschrikken, en koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. 53:1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. 4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. 5 Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6 Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 8 Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9 Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken. 10 Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11 Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich. 12 Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.*

### **Bijzonderheden**

Deel 5 van de prekenreeks: 'Geopende ogen'.

Deze zondag, 9 Mei, is Moederdag, donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag.

\*\*\*\*\*

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Jesaja 52-53 is een aaneenschakeling van nauwkeurige voorzeggingen over het lijden en het waarom daarvan van de toen nog komende Messias. Jesaja deed de profetie zo'n 700 jaar voordat Jezus de voorzeggingen daadwerkelijk vervulde.

Jesaja 53 wordt ook wel het 'vijfde Evangelie' genoemd, naast Matteüs, Marcus, Lukas en Johannes. Wigle wees erop dat daarvoor wel de erkenning nodig is van het slechte nieuws dat we individueel zondaars zijn en persoonlijke verlossing nodig hebben. Dat kan voor de mens van nu

best onwennig of lastig zijn. Maar de Jesaja-profeetie, de vervulling daarvan en de gevolgen voor eenieder van ons biedt ongetwijfeld mogelijkheden om verder over door te praten

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

Amos 3:7, Johannes 5:39,40, Handelingen 8:26-35, Handelingen 10:42-43, 2 Petrus 1:21

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

Onze serie 'Geopende ogen' heeft als basis Jezus' woorden aan de Emmaüsgangers in Lukas 24: 25 Toen zei Hij tegen hen: *"Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?" 27 Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten.*

Wigle legde deze zondag de nadruk op de profeten en deed dat door Jesaja voor het voetlicht te brengen en in het bijzonder dat indrukwekkende Jesaja 53 (waar het laatste deel van Jesaja 52 bij hoort).

Jesaja 53 is wel het vijfde Evangelie genoemd omdat het zo getuigt van wat Jezus van Zichzelf getuigde: *"Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?"*

NB. Jesaja beschreef alles in detail wat pas 700 jaar later met en door Jezus daadwerkelijk gebeuren zou.

Wigle schetste vanuit het boek Jesaja het oordeel over de zonden van het volk en de aankondiging van deportatie/verbanning naar Babylon. Om vervolgens over troost en verlossing te spreken, waarbij niet alleen verlossing voor het volk in de fysieke terugkeer naar Jeruzalem voorzeggd wordt, maar juist ook de persoonlijke verlossing van individuele zonden van elke Israëliet.

Zoals we weten uit Jezus' interactie met de Farizeeën kwam de wortel van het doordrongen zijn van de individuele zonden door hun wetsopvatting niet echt aan de orde. Paulus kon daarom als Farizeër zeggen dat hij volmaakt was naar de wet en dus geen individuele vergeving en redding nodig had. Pas op de weg naar Damascus werd hij diep in het hart geraakt door zijn zondig hart.

Bovenstaande lijkt dan ook een belangrijke reden waarom er rabbi's waren en nog steeds zijn die spreken over Jesaja 53 als het verboden hoofdstuk wat niet gelezen mag worden. Als je er meer over wilt weten kijk naar het getuigenis van een jonge Jodin die Jezus, Yeshua vond in Jesaja 53:

<https://www.youtube.com/watch?v=zvsvNowhxh4>

We mogen er vanuit gaan dat Jezus op de weg naar Emmaüs uit Jesaja geciteerd heeft en daarbij Jesaja 53 genoemd heeft. We weten in ieder geval zeker hoe Filippus uitgaande van Jesaja 53 Jezus verkondigde aan de eunuch in Handelingen 8. Filippus zal die uitleg van Jezus' zelf gekregen hebben of via de apostelen.

Waar Jesaja 53 voor ons Evangelie is, kan dit alleen Goed Nieuws zijn als er eerst een diep besef en een erkenning is van het slechte nieuws dat we individueel zondaars zijn en persoonlijke verlossing nodig hebben.

Kennen we dat nog in onze tijd: een erkenning van persoonlijke zonden/wandaden en schuld zoals bij Paulus en de andere apostelen? Als we al over zonden spreken is het een soort collectieve notie dat we als mens niet perfect zijn en allemaal fouten maken.

Zonder die persoonlijke erkenning is er ook weinig goed nieuws in wat Jesaja te zeggen heeft in met name vers 5a, 6b en 11b:

*Om **onze** zonden werd hij doorboord, om **onze** wandaden gebroken.*

*maar de wandaden van **ons allen** liet de HEER op hem neerkomen.*

*Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt **hun** wandaden op zich.*

Moge onze ogen open zijn/gaan voor onze persoonlijke zonden en schuld, die Jezus bereid was op Zich te nemen.

Oog hebben voor... Geopende ogen krijgen... Het is Gods werk door Zijn Geest!

Jesaja werd een profeet, een 'ziener' genoemd. Mogen we door Gods genade en de werking van Zijn Geest geopende ogen krijgen en allen zieners zijn en steeds meer worden.

\*\*\*\*\*

## **LIEDEREN**

559 – Open the eyes of my heart, Lord  
Jezus' liefde voor mij – Sela  
Schoonste Heer Jezus

\*\*\*\*\*

## **GESPREKSVRAGEN**

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

a. in het lezen van de Bijbel (Woord)

b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)

c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)

d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)

e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Deel met elkaar wat eenieder onderstreept heeft bij het lezen van Jesaja 52:13 - 53:12. Als het teveel is om te bespreken, kun je wellicht ingaan op teksten die het minst zijn opgemerkt.

4. We zongen het lied 'Jezus' liefde voor mij' waarin gebeden wordt: Maak mij overvloedig, standvastig en moedig, geef mij wat nog ontbreekt. Heeft de preek je doen zien wat er mogelijk nog bij jou ontbreekt? Zo ja, wil je dat delen in de kring?

5. Jezus kwam en stierf voor iedereen. Daarbij kunnen we denken aan het algemene begrip van 'de mensheid'. Wigle legde echter een link tussen *persoonlijke verlossing* en het besef van *persoonlijke zonde*. Deel met elkaar in alle openheid hoe dit al dan niet leeft bij eenieder.

6. Jesaja 53 is - met talloze andere voorzeggingen - voor velen een bewijs van ware profetie en Gods trouw in het waarmaken van Zijn raadsbesluiten over het voltooiën van Zijn plan met de wereld en zijn schepsels. Kun je zeggen wat profetie voor jou persoonlijk betekent? Zijn er profetieën die voor jou extra belangrijk zijn; zo ja, welke en waarom juist die?

7. De preekserie heeft de titel meegekregen: Geopende ogen. Deel met elkaar waar in de afgelopen weken jouw geloofsogen zijn opengegaan.

8. Donderdag is het Hemelvaartsdag. Deel met elkaar wat de hemelvaart voor jou betekent?

\*\*\*\*\*

#### **GEBEDSSUGGESTIE**

Here Jezus, doe ons meer en meer het wonder verstaan van de Uw komst in deze wereld en de vergeving van zonden die U voor ons bereid hebt. Amen.

\*\*\*\*\*

