

PREEK DOOR DE WEEK

Het feest van de navolging

[Handelingen 2:41-47](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

16de jaargang, nr. 21 week 22
31 mei – 5 juni 2021

Het feest van de navolging

Leven in hoop

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. ([1 Petrus 1:3](#) NBV)

Vlak voor het Pinksterweekend had ik een dagje vrijgehouden om even te wandelen in een andere omgeving. Ik dacht eerst aan een lange strandwandeling maar hoorde de weersverwachting en veranderde mijn plannen. Ik had geen zin om ergens tussen Zandvoort en IJmuiden doorweekt en verkleumd langs de branding te strompelen. Rotterdam was groots in het nieuws vanwege het Eurovisiesongfestival en de beelden van de stad nodigden me uit om daar zelf weer eens te gaan kijken. En foto's te maken – want dat is mijn hobby.



Rotterdam is een schitterende stad. Vanwege alle mensen en de 170+ nationaliteiten, maar ook dankzij de ligging aan de Maas en de indrukwekkende, moderne architectuur. Voor iemand die graag mensen en stadsgezichten fotografeert is het 'prijsschieten' in de Maasstad.



Ik wandelde – met redelijk mooi weer! – vanaf het moderne station naar de Geldersekaade. Daar zag ik dat het monumentale art-nouveau gebouw 'het Witte Huis' in de steigers stond. Op de begane grond had iemand met grote letters 'Alles komt goed' op een raam gekalkt. De tekst stemde me blij en ik maakte er wat foto's van die ik later op Facebook deelde met slechts één toevoeging:

“Dat geloof ik ook.”

Tot mijn verbazing werd er nogal gereageerd op dit optimistische beeld. “Komt het echt voor iedereen goed?” wilde iemand weten. “Waar baseer je dit naïeve denken op?” vroeg een ander. Tja. Ik heb niet alle antwoorden, maar ik leef uit geloof en met hoop. Bijvoorbeeld op basis van bovenstaande Bijbeltekst. Maar ook dankzij de blik waarmee ik als mens naar de wereld kijk. Dat ene gebouw bij de Geldersekaade was ooit de eerste hoogbouw van Europa. Het is een van de weinige gebouwen die het bombardement van Rotterdam overleefd hebben. Natuurlijk koestert de Maasstad dit fraaie monument.

Rotterdam heeft grotendeels in puin gelegen en is schitterend herbouwd. Daarmee is de ellende niet 'weggepoetst', maar dit is wel een sterk beeld dat getuigt van opstandingskracht. Je hoeft alleen maar door het centrum te wandelen om te zien hoeveel er in de loop der jaren bereikt is. Ik vind de uitspraak 'Alles komt goed' hoopgevend én geloofwaardig.

Gebed

Heer, U maakt alle dingen nieuw. Amen.

Het feest van de navolging

Goede gewoontes

¹⁴Maar jij, Timoteüs, houd vast aan wat je hebt geleerd. Vergeet nooit van wie je het hebt geleerd. ¹⁵Al vanaf je kinderjaren ken je de Boeken. Door de Boeken kun je wijs en verstandig worden. Ze leren je hoe je door het geloof in Jezus Christus kan worden gered. ¹⁶Alles wat God daarin heeft laten opschrijven, is nuttig. Het kan de mensen iets leren, hen beschermen tegen verkeerd onderwijs over het geloof en hen opvoeden tot een leven zoals God het wil. ¹⁷Zo kunnen de mensen hun geloof ontwikkelen tot een volwassen geloof. Dan zullen ze geschikt zijn voor elke taak. ([2 Timoteüs 3:14-17](#), BasisBijbel)

In twee brieven richt Paulus zich tot zijn leerling en medewerker Timoteüs. Ook wij kunnen veel leren van de inhoud van deze brieven. Vers 16 van de tekst hierboven heeft altijd veel voor me betekend. Daar staat dat elke tekst in de Bijbel door God ingegeven is. De woorden staan er niet alleen om je hoofd te bereiken, maar ook je hart. De teksten zijn er niet alleen om tot je te nemen maar ook om terug te geven. Of zoals God het door de profeet Jesaja zei: *“Zo gaat het ook met de woorden die uit Mijn mond komen. Ze komen pas weer bij Mij terug als ze hun doel bereikt hebben. Mijn woorden komen pas terug als ze ook daden geworden zijn.”* ([Jesaja 55:11](#), BGT)

Ik moet eerlijk bekennen dat ik de potentiële kracht van woorden in de Bijbel nog wel eens onderschat. Dan moet ik me weer realiseren dat het Gods woorden zijn. Dan zie ik weer wat mogelijk is. Ik kan er volgens vers 16 misschien iemand anders mee helpen. Of de teksten kunnen mij een eigen dwaling of fout doen inzien. Of me laten zien hoe ik iets goeds kan doen.

Het zou toch zonde zijn om al die mogelijkheden te missen. Goede gewoontes helpen om die kansen te pakken. Door elke dag de Bijbel open te slaan. Door elke zondag de kerkdienst mee te maken. Ik geloof dat God onze predikers gebruikt om ons te onderrichten, om ons hart te raken en ons te roepen om handen en voeten te geven aan de boodschap. Het maakt veel uit hoe je tegen die goede gewoontes aankijkt. Zie je ze als een verplichting of bieden ze je een verwachting? Ik hoop het laatste. Dat je elke keer nieuwsgierig bent wat God jou wil meegeven. En dat Zijn woorden ook in jou hun doel bereiken.

Gebedssuggestie

Dank U Heer, voor de Bijbel. Dank U voor de gemeente. Amen.

Het feest van de navolging

Heb je daar de tijd voor dan?

Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. ([Handelingen 2:46-47](#))

Iedere keer als ik de bovenstaande Bijbeltekst lees, is mijn eerste reactie: ‘Heb je daar de tijd voor dan?’ Het is nogal wat: dagelijks naar de tempel om te bidden, en dan thuis nog bij elkaar komen om het brood te breken en samen te eten. Dat klinkt tijdrovend en intensief. De tijd van toen is natuurlijk niet te vergelijken met de tijd waarin we nu leven. Echter, ik schrik wel van mijn eerste gedachte over dit Bijbelvers, omdat ik meteen bezig ben met tijd – intensiteit – geen tijd hebben – prioriteit.

Het is wel duidelijk dat het geloof voor de eerste gemeente – want daar gaat dit vers over – de prioriteit had. In [Handelingen 2 vers 43-45](#) wordt verteld dat de gemeenteleden alles gemeenschappelijk hadden, hun bezittingen verkochten en verdeelden onder hen die het nodig hadden. Daarnaast (vers 47) loofden ze God, en dat alles zorgde ervoor dat meer mensen gered wilden worden en tot geloof kwamen.

Als ik de bovenstaande Bijbeltekst lees, vind ik het moeilijk te begrijpen dat iemand alles kan opgeven omwille van het geloof. Maar ik begrijp wel dat het geloof prioriteit kan hebben in iemands leven. Nu vraag ik mijzelf af of ik onderscheid maak tussen prioriteit en ‘priori-tijd’. Of ik God in mijn leven betrek en Hem door de dagen heen alle eer geef (= prioriteit) of dat ik in mijn agenda af en toe een kwartiertje inplan om God te zoeken (= ‘priori-tijd’).

Bij de eerste gemeente is het duidelijk dat zij God prioriteit gaven in hun leven met alle radicale gevolgen van dien. Mijn verlangen om God prioriteit te geven, wordt daardoor aangewakkerd, hoe moeilijk ik het ook vind. Want ik vind mijn familie, relaties en werk ook belangrijk en dat zal ik niet zomaar opgeven. Maar ik kan wel bewuster mijn ‘priori-tijd’ indelen, om God meer prioriteit in mijn leven te geven. En dan ben ik heel benieuwd welke (radicale) gevolgen dat teweegbrengt...

Om over na te denken

Wie of wat geef jij prioriteit en ‘priori-tijd’ in jouw leven? En wat is je verlangen?

Gebedssuggestie

Heer, help mij om U prioriteit te geven in mijn leven, om tot zegen te zijn voor anderen.

donderdag 3 juni 2021

Het feest van de navolging

Ze bleven dáárbij

Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen ([Handelingen 2:42](#))

Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. (2 Timoteüs 3:16-17)

In de nieuwe preken serie die we zondag ingingen, kijken we naar het leven van de eerste christengemeente als het gaat om de kern van hun dagelijks leven van navolging van Christus. Welke disciplines of geloofsoefeningen bepaalden hun geloofsleven? Deze eerste zondag sprak Wigle over het onderricht uit Gods woord zoals ze dat van de apostelen ontvingen. De apostelen hadden Jezus meegemaakt vanaf het begin van zijn openbare optreden tot aan het eind. Dat was een voorwaarde voor het apostelschap, dat zien we als voor Judas een vervanger moet worden gekozen. ([Handelingen 1:21-22](#)). Ik lees daarin hoe belangrijk het is dat Gods woord zo zuiver mogelijk wordt doorgegeven.

Jaren geleden volgde ik een cursus van de Evangelische Toerustingsschool, die in vier jaar tijd de Bijbel doorging. Net tot levend geloof gekomen, kon ik zo'n kans niet voorbij laten gaan. Want als je nog in de kinderschoenen van het geloof wandelt, waar begin je dan? En vooral: hoe herken en erken je de waarde, de verbanden en de bedoeling van wat in de 66 boeken is geschreven? Bij het vak hermeneutiek (uitleggen van teksten, uitlegkunde) werd benadrukt goed op te passen voor 'inlegkunde', het kleuren van de Bijbel naar je eigen idee. Dat gezegd hebbend: In [Handelingen 2:42](#) lezen we dat de gemeenteleden trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Niet alleen dat zij trouw waren in het *volgen* van dit onderwijs, maar trouw ook aan het *toepassen* van de inhoud ervan. Of vind je deze alinea inlegkunde...? Sowieso is het belangrijk om alert te zijn op wat we lezen en zeggen. Mail gerust als je denkt dat we ergens de fout ingaan, het belang om bij het onderricht van de apostelen, en daarmee van Jezus, te blijven is groot...

Om over na te denken

Vandaag enkele bijbelteksten van Paulus (die ook rechtstreeks van Jezus zijn zendingsopdracht kreeg) om over na te denken wat die voor waarde en gevolgen hebben voor jou: [Efeziërs 1:13](#): *In Hem (Jezus) hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het Evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is.*

[Efeziërs 3:18-19](#): *Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.*

[Romeinen 12:11](#): *Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.*

Gebedssuggestie

Here God, dank voor wie U bent, dank voor uw Woord, uw Zoon en uw Heilige Geest die ons wil leiden.

Het feest van de navolging

Met de Heilige Geest de goede kant op

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. (Galaten 5:25) - Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. ([1 Petrus 1:4-5](#))

Het is Pinksteren geweest, de Heilige Geest opent ogen en wijst duidelijk op Jezus. Bijzonder: Als je ogen ervoor zijn opengegaan, sta je er versteld van hoe op Jezus-wijzend (Christo-centrisch) de bijbelse boodschap is en hoe je dat ooit niet hebt kunnen zien. Met de komst van de Geest met Pinksteren is er wezenlijk iets veranderd; het Nieuwe Testament is niet de gewoon doorlopende voorstelling van het Oude Testament. Waar de Wet (van Mozes) iets van buiten ons was, werkt de Geest van binnenuit bij eenieder die gelooft (Efeziërs 1:13) Dat is een echte verandering. Denk maar eens aan wetten die in onze wereld (voor) ons zijn gemaakt of opgelegd. Moeten daarvoor dingen gedaan worden die jouw hart niet hebben of mag je dingen niet doen die je juist wel graag doet? Wetten en al dan niet daarnaar handelen en met welke gezindheid, maken in elk geval duidelijk waar je hart naar uitgaat. Wil God dat weten? Ik ben ervan overtuigd dat God dat al lang weet, maar dat het meer van belang is voor onszelf. Om bewust te worden van onze eigen hartsgesteldheid. En, niet onbelangrijk, het geeft ons ook de mogelijkheid ons eigen hart te ijken en waar gewenst, aan te passen. En Gods Geest weet heus wel waar de kansen en mogelijkheden voor jou en voor mij liggen. De bijbeltekst bovenaan over de richting laat behalve vrijheid ook zien dat we onderweg zijn, we zijn er nog niet; misschien moet er hier en daar nog wat bijgestuurd worden maar de richting volgend, gaan we de goede kant op. Hoe meer je de Heilige Geest toelaat in je hart en je leven, hoe meer het ook een van-harte-kwestie kan worden. Mee eens?

In de Bijbel en in mensenlevens zien we dat een levend geloof verschil maakt in je keuzes: ga je voor God, voor het 'geestelijke' (God is Geest) of voor 'het vlees', het 'aardse'? Onlangs was ik in Den Haag op een bijeenkomst waar gebeden werd voor de vrede van Jeruzalem. We baden en zongen. En terwijl ik mijmerde over het Nieuwe Jeruzalem dat ons beloofd is, keek ik omhoog en zag links van mij een torenhoog gebouw met grote letters: New Babylon, een gebouwencomplex voor wonen, werken, winkelen en recreëren. Allemaal goede dingen voor een 'goed leven'. Even los van de vraag waarom voor die naam gekozen is, dacht ik - in de sfeer waarin ik zat -: als ik moet kiezen voor het Nieuwe Jeruzalem (aanwezigheid in het geestelijke, het hemelse) of New Babylon (geluksaanbod in het aardse), kies ik zonder verder te hoeven kijken, voor het nieuwe Jeruzalem. Werk van God! (Filippenzen 2:12-13) Er zijn 'richtingaanwijzers' die ons de verkeerde kant op willen sturen, denk aan bushaltes met reclames voor buitenechtelijke 'avonturen'. Die zijn duidelijk: geen denken aan. Maar er zijn ook 'linkere' aanbevelingen. Hoe herken je die en hoe ga jij daarmee om? Hoe houd je die buiten de deur? Geven overwinningen voldoening? Zie je daar het werk van de Geest in?

Gebedssuggestie (vanuit Filippenzen 2:12-12)

Here God, ik heb U nodig om volledig tot mijn doel in U te komen. Bewerk in mij het willen en het handelen, opdat ik met ware vreugde in het hart kan doen wat U wil.

zaterdag 5 juni 2021

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 1 van de nieuwe preken serie 'Het feest van de navolging'. Bijbellesing: [Handelingen 2:41-47](#) (NBV).

De nieuwe preekserie volgt Lukas in zijn tweede boek, Handelingen, en pakt de draad op waar we in de vorige serie eindigden vanuit Lukas 24 en Handelingen 1- 2:40.

De titel 'Het feest van de navolging' is de vertaling van 'The celebration of discipline' van Richard Foster. De insteek hierbij is: wat komen we tegen in Handelingen in het leven en het vieren van de eerste gemeente als het gaat om de kern van hun dagelijkse leven van navolging van Christus. Welke disciplines of geloofsoefeningen bepalen hun geloofsleven, persoonlijk en tezamen?

In deze eerste preek ging Wigle in op hoe dit onderricht door de apostelen er uitgezien zal hebben. Er was alleen nog het Oude Testament en de discipelen hadden hun onderwijs ook rechtstreeks van Jezus ontvangen. De nadruk ligt bij dit onderwijs niet op het opdoen van hoofdkennis, maar van Christuskennis zoals Paulus dat benadrukt in o.a. Filippenzen 3:10 en Efeze 3:18,19.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Foster benadert in zijn boek de geestelijke disciplines/oefeningen niet wettisch, maar schetst veeleer de vrijheid, vreugde en het feest dat navolging de gelovige en de gemeente biedt. Wat zijn voor jou geestelijke disciplines en oefeningen? Zie je die als een verplichting, een last of juist als een vreugde? Waarom? En hoe zou je dat aan een ander kunnen uitleggen?

Zou je daarbij ook kunnen uitleggen hoe het jou vrijer van het 'aardse' maakt en dichterbij Christus en de maatstaven van Zijn Koninkrijk?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 30 mei 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 6 juni, met **ledenbevestiging**, is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Remy Splinter.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:41-47](#) (NBV) Titel: En ze vormden een gemeenschap

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** zijn, net als **Meerkids inclusief de peuters, van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor alle groepen is **aanmelden via de website** wel nodig.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Rachab verstopt spionnen op haar dak, Jozua 2:1, 6-21

X-pact: Woord. Habakuk; pesten

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.