

PREEK DOOR DE WEEK

PINKSTEREN

Geopende ogen door de Heilige Geest

[Handelingen 2:1-39](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Geopende ogen door de Heilige Geest

Het beste

Kijk eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en ze maken geen kleren. Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.
([Matteüs 6:29](#) BGT)

Ieder voorjaar kan ik weer helemaal overweldigd worden door de bloemenpracht in de bollenstreek. De ene kleur nog intenser dan de ander, de kleuren zijn soms zo bijzonder, dat het bijna 'gemaakt' lijkt. De intense kleuren herinneren mij er iedere keer weer aan hoe prachtig de schepping is en hoe wonderbaarlijk gemaakt. De Bijbel begint met hoe God de aarde heeft gemaakt. [Genesis 1:31](#): *God keek naar alles wat Hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.*

Het valt me op dat er ZEER GOED staat, God gaat niet voor gewoon, maar voor zeer goed. Daarvan getuigt ook een van de eerste wondertekenen van Jezus. Dit was tijdens een bruiloft in Kana, waar Jezus water veranderde in wijn, waarbij de ceremoniemeester verbaasd was over de BESTE wijn. [Johannes 2:9-10](#): *En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom en zei tegen hem: “Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijnde minder goede. Maar u hebt de BESTE wijn tot nu bewaard!”*

Jezus heeft het BESTE met ons voor! Daarvan mogen we voor onszelf doordrongen zijn en daarvan mogen we getuigen naar de mensen om ons heen. Zoals Johannes van Hem getuigde toen hij uitriep: *“Hij is het over wie ik zei: ‘Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er voor mij!’. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.”* ([Johannes 1:15-17](#)) Hiervan getuigt ook Petrus wanneer hij met Pinksteren een menigte mensen toespreekt. [Handelingen 2:32-34](#): *“Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen en dat is wat u ziet en hoort.”*

Om over na te denken

Waarom merk je in je eigen leven dat God het beste met je voor heeft?

Gebed

Dank U voor uw schepping, voor alles wat U zo wonderbaarlijk heeft gemaakt! Dank U voor de Heilige Geest die onze ogen opent.

Geopende ogen door de Heilige Geest

Twee Pleitbezorgers

“Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid.” ([Johannes 14:16](#))

Al op jonge leeftijd verloor ik mijn moeder, eigenlijk was ik nog afhankelijk van haar zorg en aandacht. Ik weet nog dat ik me soms heel alleen voelde. Gelukkig vingen anderen die rol op, maar het was nooit hetzelfde zoals vroeger. Je voelde je eigenlijk een beetje wees.

Zo moeten ook de discipelen zich gevoeld hebben toen Jezus aankondigde dat Hij hen zou verlaten. Tot nu toe konden ze altijd bij Hem terecht met hun vragen, Hij nam ze mee en leerde hen over zijn koninkrijk. Hij ging hen nu verlaten, maar beloofde hen niet als wezen achter te laten, maar een andere Pleitbezorger te zenden. Iemand die Hem zou vertegenwoordigen op aarde. Hij zou de discipelen bijstaan na het vertrek van Jezus naar de hemel.

Het Griekse woord voor pleitbezorger is ‘paracletos’ en kan zowel advocaat als trooster betekenen. Een advocaat in de zin van begunstiger, beschermer. Was daarmee de rol van Jezus uitgespeeld? Nee, Jezus spreekt over de Heilige Geest als een *andere* pleitbezorger. In [1 Johannes 2:1](#) staat ook dat Jezus onze pleitbezorger of voorspraak is bij de Vader: *‘Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.’* De Heilige Geest vult het werk van Jezus op aarde aan. Hij blijft bij hen tot in eeuwigheid. De discipelen werden dus bijgestaan door twee hulpverleners.

De Geest wordt in de bijbeltekst bovenaan ‘de Geest van de Waarheid’ genoemd. Hij staat tegenover de geest van de dwaling ([1 Johannes 4:1-6](#)). Gods Heilige Geest openbaart ons de waarheid van Jezus Christus, die bij God was en mens werd. De wereld kan dit geschenk niet accepteren. Gods Geest is niet zichtbaar zonder geloof. Allen die de naam van Jezus belijden zullen zijn Geest ontvangen. Jezus zegt: *“Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie heb gezegd.”* ([Johannes 14:26](#)) Misschien zaten ze in moeilijke situaties nog vaak om raad verlegen en dachten ze: ‘Hoe zou Jezus dit oplossen?’ Maar dan zou de Heilige Geest hen te binnenbrengen wat ze van Jezus hebben geleerd.

Zo mogen ook wij na Pinksteren rekenen op de Heilige Geest als Trooster, Parakleet, Hij zal ons te binnen brengen wat we op bepaalde momenten nodig hebben. We kennen het allemaal wel dat je ineens een tekst te binnen valt of een regel van een lied waardoor je bemoedigd wordt. Maar ook mogen we nog steeds op Jezus rekenen, Hij pleit voor ons.

Gebed

Hemelse Vader, U hebt uw Zoon gestuurd om ons te redden, en uw Heilige Geest om ons te troosten en te overtuigen. Geef dat we U zullen verheerlijken, wanneer we U danken voor uw goedheid en liefde.

Geopende ogen door de Heilige Geest

Veelkleurig uit één stuk

Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen, en hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. (...) Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. (...) Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: 'Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?' Jakob herkende het en riep uit: "Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!" ([Genesis 37:3,4; 23-25](#) en [31-33](#) NBV)

Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. Ze zeiden tegen elkaar: "Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben mag." ([Johannes 19:23,24](#) NBV)

De parallellen tussen het leven van Jozef (lievelingszoon van aartsvader Jakob) en Jezus, zijn te veel en te opvallend voor toeval. Jozef werd verkocht door zijn eigen broers – voor twintig zilverlingen. Het verradersloon van Judas bedroeg dertig zilverlingen.

Zonder door te slaan in deze vergelijking, is het interessant even stil te staan bij een van de parallellen. Jozef liep rond in een prachtig bovenkleed – een teken van vaders liefde voor hem. Jezus droeg een tuniek, een onderkleed, geweven uit één stuk – kennelijk mooi genoeg om het niet te scheuren.

De gedachtesprong is wat associatief, maar ik durf dit beeld toch te delen. Veelkleurigheid is een vorm van schoonheid die tot de verbeelding spreekt. Eenheid heeft ook schoonheid: een kleed dat te gaaf is om in stukken te scheuren. In beide geschiedenissen is sprake van bloed dat vloeit – in het geval van Jozef van een dier, maar bij onze Redder vloeide zijn eigen bloed...

Gebed

Heer Jezus, samen vormen wij een kleurrijk geheel – jaloersmakend mooi. Wij kleden ons in uw schoonheid en reinheid, één en ondeelbaar in U alleen!

donderdag 27 mei 2021

Geopende ogen door de Heilige Geest

Het perfecte heilsplan

Daarna moest Natan tegen David zeggen: 'Dit zegt de machtige Heer: 'Ik heb je weggehaald bij de schapen, omdat Ik wil dat jij mijn volk leidt. Ik heb je altijd geholpen. Ik heb al je vijanden gedood. En ik heb je net zo beroemd gemaakt als de belangrijkste mensen op aarde.' ([2 Samuël 7:8-9](#) Het Boek)

"Als Ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij Me horen." ([Johannes 13:8](#)) Dat zei Jezus tegen Petrus toen hij weigerde zijn voeten te laten wassen door Jezus. Ik had denk ik hetzelfde gereageerd. Stel je voor, Hij mijn voeten wassen. Nee, als ik Hem zou tegenkomen wil ik Hem dienen, loven en prijzen. En dat is zo begrijpelijk, de intenties zijn zo goed. Toch werkt het in het Koninkrijk van God andersom. Je moet eerst leren anders te denken. Een volgeling van Christus zijn, is onze wereld op zijn kop.

In het Bijbelgedeelte bovenaan deze overdenking heeft David besloten dat hij een huis voor de ark van het verbond gaat bouwen. Hij vindt het niet kunnen dat hij in een mooi paleis woont, terwijl God het moet doen met een tent. Hij krijgt van God een weliswaar liefdevolle maar niet mis te verstane reactie. God is het die David bij de schapen vandaan heeft gehaald met als doel om een leider van Zijn volk te zijn. Alles wie en wat David is, heeft hij aan God te danken. Iets groots en nobels terugdoen mag alleen als het past in Gods plan. Belangrijker is dat David inziet wat God voor hem heeft gedaan.

Dit geldt ook voor mij, voor jou, voor ons anno 2021. Je kunt pas bij Jezus horen als je aanvaardt dat Hij kwam om jou te dienen. Je kunt pas een discipel worden als je inziet waar je vandaan komt. Alles wat je hebt, alles wat je bent, dank je aan Hem.

Pinksteren is het sluitstuk van het perfecte heilsplan dat alleen onder de strikte regie van God uitgevoerd kon worden. Jezus Christus de Messias die jou dient door te sterven aan het kruis als verzoening voor jouw zonden. De opstanding om jouw leven te redden. En de komst van de Heilige Geest om het voor jou mogelijk te maken Hem te volgen. Pas als hiervoor je ogen geopend worden, kan het feest van navolging beginnen.

Heer, help mij door Uw Heilige Geest te begrijpen dat het uiteindelijk niet gaat om wat U van mij vraagt, maar dat U mij iets aanbiedt.

Geopende ogen door de Heilige Geest

Door de Geest...

(...) en allen werden vervuld van de Heilige Geest. ([Handelingen 2:4](#))

Pentecost (50^{ste} dag na Pasen), een joods feest om de eerste oogst te vieren en te gedenken dat de wet aan Mozes werd gegeven op de berg Sinai. Bijzonder dat uitgerekend op deze dag gewacht moest worden voor de uitstorting van de Heilige Geest. Waar op de Sinai God verscheen met rook, donder, bliksem, vuur ([Exodus 19:16-18](#)) en alleen aan een enkeling, verschijnt Gods Geest aan Jezus' leerlingen in 'een geluid als van een hevige windvlaag een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En **allen** werden vervuld van de Heilige Geest' ([Handelingen 2:2-4](#)). Zie ik hier (terechte) afstand in het Oude Testament en (genadevolle) nabijheid in het Nieuwe Testament?

Ook als christenen kunnen we Pinksteren zien als oogstfeest. De eerste 3000 mensen werden als oogst voor Christus binnengehaald. Door Gods Geest die Jezus' leerlingen daaraan laat meewerken. Is dat niet prachtig, dingen doen aan de hand van iemand die het wèl kan?

Petrus citeert de profeet Joël over 'de laatste dagen'; die begonnen op die Eerste Pinksterdag en lopen door tot Jezus' wederkomst. In die laatste tijd zal de profetie geheel vervuld zijn. Een prachtige boodschap voor de toegestroomde menigte, maar Petrus heeft daarbij ook een boodschap die erg ongemakkelijk is om te vertellen of om te horen. Hij zegt het tóch: *"²³ Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden."*

Petrus is duidelijk een door de Geest vervulde apostel. Ik heb niet de indruk dat hij eerst lang nadacht of dit stuk van de boodschap ook verteld moest worden. Had Jezus hen niet ook gezegd: *"Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest."* ([Markus 13:11](#))

Petrus gaf zich over aan de Geest en de Geest waaide waarheen Hij wilde ([Johannes 3:8](#)). Het leidde tot 3000 diepgeraakte bekeerlingen die zich aan Jezus en Zijn Geest overgaven.

"Niet door macht en kracht, maar door mijn Geest", zegt de almachtige Heer ([Zacharia 4:6](#) over het bouwen van de tempel door Zerubbabel). Zo wordt Gods tempel en Koninkrijk gebouwd.

Om over na te denken

In de hoeveelheid bijzonderheden in het Pinksterevangelie lezen we o.a. dat de Heilige Geest ogen opent waardoor een door de Geest vervulde apostel God lofprijst over Zijn grote daden, hij Jezus centraal stelt in plaats van mensen of menselijke dingen en getuigt over de opstanding van Jezus ([Handelingen 2:32](#)) en het leven dat eenieder van ons in Hem mag hebben.

Gebedssuggestie

Here God, hoe bijzonder bent U. Dank dat uw Heilige Geest ons sterkt en nabij is om over Jezus te getuigen. Vergeef me waar ik *mezelf* te hoog acht in plaats van *U* te verkondigen.

zaterdag 29 mei 2021

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in het slotdeel van de preken serie: Geopende ogen. Tekst van deze zondag: [Handelingen 2:1-39](#) (NBV) Titel: Geopende ogen door de Heilige Geest.

Allen werden vervuld van de Heilige Geest en allen die afkomstig waren uit alle volken op aarde hoorden de apostelen en leerlingen in hun eigen taal spreken. Ze waren verbijsterd en van hun stuk gebracht. En dan moet Petrus nog beginnen aan zijn befaamde Pinksterpreek. Hij vertelt dat wat hier gebeurt de (gedeeltelijke) vervulling is van de profetie van Joël. Petrus zegt ook onomwonden: *'Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden.'* ([Handelingen 2:23-24](#))

Na het horen van de preek waren ze diep getroffen: "Wat moeten we doen, broeders?" Petrus antwoordde: "Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden." ([vers 37-38](#))

Vind je het niet opmerkelijk hoe de eerste apostelen - vanwege hun geopende ogen - de Schrift opeens zo christocentrisch, ofwel 'Jezus Christus centraal ziende', gingen lezen?

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Ogen worden door de Heilige Geest geopend en als eerste worden de grote daden van God verkondigd en komt Jezus centraal te staan. Als je daar wat langer over nadenkt, wat komt dan bij je naar boven?

Hoe centraal zijn Gods grote daden en Jezus in jouw leven? Op welke manier?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 23 mei 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 30 mei is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Wigle Tamboer.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:41-47](#) (NBV) Titel: Het feest van de navolging

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Vanaf morgen zijn de **jongeren van X-pact**, net als **Meerkids**, weer **van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Voor Meerkids is nodig dat zij via de website worden aangemeld.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Twaalf mannen verkennen Kanaän, [Numeri 13:1-3](#), [21-33](#)

X-pact: Zegen. [Nahum](#); God is goed (boos)?

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.