

PREEK DOOR DE WEEK

Hemelvaart is geen ruimtevaart

[Handelingen 1:1-14](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Hemelvaart is geen ruimtevaart

Het nieuwe normaal

Ze zeiden: “Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.” Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. ([Handelingen 1: 11,12](#) NBV)

‘Wat ik altijd jammer heb gevonden van hemelvaart is dat het niet de aandacht krijgt van Kerst, Goede Vrijdag en Pasen (en Pinksteren). Terwijl de hemelvaart van Jezus net zo’n essentieel onderdeel is van het Evangelie als Zijn geboorte, sterven, opstanding en uitstorting van de Heilige Geest.’

Dat was de openingszin van de instructie die wij als Preek door de week-schrijvers kregen. En ik ben het met deze woorden eens. Hemelvaart is een vrije dag, en dat is mooi meegenomen. Ook in de huidige beperkende omstandigheden maken mensen (gelovig of ongelovig) er maar het beste van. Even lekker genieten van de rust, het voorjaarsweer en – wellicht – een andere omgeving. Maar doen we er niet te gewoontjes over?

Lukas begint het boek Handelingen met een verwijzing naar zijn eerste boek: het Lukas-evangelie. Hij noemt de hemelvaart van Jezus, verwijst naar de komst van de Heilige Geest (onderwerp van [hoofdstuk 2](#)) en in antwoord op een vraag over het herstel van het koningschap over Israël, haalt hij deze woorden van Jezus aan:

“Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.” ([Handelingen 1:7](#))

Vervolgens wordt er op een nuchtere wijze verslag gedaan van het afscheid van de Meester: Hij werd ‘omhooggeheven en opgenomen in een wolk’. Dat lijkt me toch geen alledaags tafereel. De leerlingen zijn er beduusd van, blijven omhoog staren tot ze door twee in wit geklede mannen tot de orde geroepen worden: “Wat staan jullie naar de hemel te kijken?”

Vreemd. Je zou inderdaad zeggen: hemelvaart is spectaculair – laten we er wat meer werk van maken. Maar we worden tot de orde geroepen: laten we ons bij de nuchtere zaken houden waar we over geïnformeerd zijn, en onze blik richten op de mensen rondom ons die het Goede Nieuws van Jezus nog moeten vernemen.

Terug naar ‘het nieuwe normaal’. Al wordt het nooit meer hetzelfde.

Gebed

Heer... U bent uit het oog, maar niet uit ons hart!

Hemelvaart is geen ruimtevaart

Een wolk

'De majesteit van de Heer verscheen in een wolk...' (Exodus 16:10)

Afgelopen zondag hebben we met elkaar nagedacht over Hemelvaart. Jezus wordt met Hemelvaart opgenomen in een wolk. Die wolk zegt iets over Gods aanwezigheid, zoals dat bijvoorbeeld ook in Exodus 16 (vers 10) naar voren komt, waarbij de heerlijkheid van God aan het volk Israël verschijnt in de vorm van een wolk.

Nu werd ik aan het denken gezet wat een wolk eigenlijk betekent en vooral wat het betekent in de Bijbel en wat God hiermee zou kunnen zeggen. Na het een en ander gelezen te hebben, kwamen voor mij onderstaande punten naar voren.

Een wolk is in eerste instantie een natuurverschijnsel. Het is een zichtbare verzameling waterdruppeltjes in de atmosfeer op enige hoogte boven het aardoppervlak. Maar in de Bijbel is een wolk vaak niet weerkundig bedoeld, maar symbolisch.

Een aantal keer wordt wolk wel letterlijk als waterdeeltjes bedoeld ([Genesis 9:13](#)) en ook als nevel – reukwerk – in de tabernakel ([Leviticus 16:13](#)). Maar de wolk wordt vaker symbolisch gebruikt en duidt een bijzonder verschijnsel aan. Bijvoorbeeld de wolkkolom die Israël leidde in de woestijn ([Exodus 13:21](#)). De wolk betekent dan dat God aanwezig is, dat Zijn heerlijkheid aanwezig is. Bijzonder om te lezen dat God zo dichtbij Zijn volk is en Zich laat zien door een natuurverschijnsel.

Verderop in Exodus (te lezen in hoofdstuk [40:34](#)) hadden de Israëlieten de tabernakel gebouwd en ingericht. Vervolgens werd de tabernakel (ook wel ontmoetingstent genoemd) door een wolk overdekt en gevuld door de majesteit van de Heer. De tabernakel was de plek waar God was en ging met het volk mee. Sterker nog, het volk trok pas verder in de woestijn wanneer de wolk van de tabernakel opsteeg (vers [36-37](#)). Oftewel: God leidde het volk dag voor dag door de woestijn heen.

Tot slot las ik een stuk over Hemelvaart. Hierin wordt verteld dat wij sinds Hemelvaart onder de wolk leven, onder de verborgenheid van God. We wachten tot de onthulling, het opstijgen van de wolk, zodat we mogen zien dat Jezus terugkomt op een wolk en dat we mogen zien dat Hij Heer is.

En zoals zondag al werd benoemd, is Hemelvaart niet de definitieve afwezigheid van Jezus, maar Zijn continue aanwezigheid door de Geest. Net zoals God aanwezig was in de vorm van een wolk in de woestijn voor het volk Israël, zo is God nu aanwezig in de vorm van de Heilige Geest in ons. Laten we dan ook toeleven en uitkijken naar Pinksteren, waarbij we mogen vieren dat de Heilige Geest in ons is. God heel dichtbij.

Gebedssuggestie

Dank U voor Uw aanwezigheid in mijn leven, Heer. Amen.

Hemelvaart is geen ruimtevaart

Hemelvaart: feest van gerechtigheid

Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. ([Handelingen 1:9](#))

Hemelvaart is misschien niet de bekendste christelijke feestdag, maar het is wel de dag waarop de ultieme gerechtigheid plaatsvond. Nadat Jezus zo'n 33 jaar op aarde in vernederde toestand rondgewandeld had en Hij gehoorzaam werd tot in de dood, heeft God Hem uitermate (terug) verhoogd, Hem een naam gegeven die boven alle namen is ([Filippenzen 2:8-9](#)) en Hem verheerlijkt met de heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer de wereld bestond (gebed van Jezus in [Johannes 17:5](#))

In Johannes 16 lezen we dat de Heilige Geest de mensen duidelijk zal maken wat gerechtigheid is: dat Jezus naar de Vader gaat. ([Johannes 16:8-10](#))

Jezus terug in zijn heerlijkheid, dát is gerechtigheid!

Wat een feest moet dat voor Jezus geweest zijn. En dat na alle vernedering die Hij (door de door Hemzelf geschapen mensen) heeft moeten ondergaan. Afgewezen door zowel heidenen als door eigen volk. Maar dan: Jezus terug bij de Vader in Zijn oorspronkelijke heerlijkheid.

Hemelvaartsdag, een dag om blij te zijn *voor* Jezus èn om blij te zijn *met* Jezus. Hij is verhoogd tot aan de rechterhand van de Vader ([Markus 16:19](#)). Niemand verdiende die gerechtigheid dan alleen Jezus (en, onvoorstelbaar, daarmee ook - dóór Jezus - anderen die in Hem geloven).

Bij de hemelvaart van Jezus denk ik ook aan wat een aantal weken daarvoor was gebeurd op de berg der verheerlijking (o.a. [Markus 9:2-9](#)) met Mozes, Elia en Jezus. Jezus die van gedaante veranderde en zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen en daarbij de stem uit de wolk: 'Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!' Petrus wilde meteen tenten bouwen om daar maar te kunnen blijven. Zo verlangend mooi moet het dus zijn. En dáár is Jezus. Die voor ons pleit en eenieder kan redden/behouden/zaligmaken wie door Hem tot God gaat ([Hebreeën 7:25](#)).

Om over na te denken

Blij zijn met Jezus is duidelijk, maar blij zijn voor Jezus, klinkt dat niet een beetje vreemd? Ik denk aan Johannes de Doper die als 'vriend van de bruidegom' zegt met grote vreugde vervuld te worden als hij de stem van de bruidegom hoort. En dan de bekende, liefdevolle woorden voor zijn Vriend: *"Hij moet groter worden en ik kleiner."* ([Johannes 3:30](#))

Gebedssuggestie

Here Jezus, U heeft alles gedaan. Voor ons. Dank dat U alles volbracht en wat geweldig dat U weer verheerlijkt en verenigd bent met uw Vader, als in het begin. Een feest wat we met U mogen vieren, en wat een voorrecht is het te mogen weten dat U voor ons pleit om ook in die heerlijkheid te mogen komen. Niet verdiend maar uit genade.

donderdag 20 mei 2021

Hemelvaart is geen ruimtevaart

Hemelse zaken

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde.

([Kolossenzen 3:1-2](#), Het Boek)

Heb je wel eens gehoord van het overview-effect (of overzichtseffect)? Dat is de ervaring die ruimtereizigers hebben, wanneer ze de aarde vanuit de ruimte zien. Ze beseffen dat onze wijde wereld eigenlijk een kleine, kwetsbare blauwe knikker is in een onmetelijk groot heelal. Door het overzicht vanaf de ruimte verandert hun kijk op de wereld. Door de afstand opent zich als het ware een nieuwe dimensie.

Vorige week donderdag herdachten we dat Jezus naar de hemel ging, veertig dagen nadat Hij opstond uit de dood. De apostelen zagen Jezus verdwijnen in de wolken. Hij was naar de hemel gegaan. Er is in de loop der tijd veel geschreven over het wat en waar van de hemel. Eén ding staat voor mij vast. De hemel is de plaats waar God is, waar Jezus is. In de Bijbeltekst hierboven roept Paulus de Kolossenzen op om hun gedachten te richten op de dingen van de hemel. Je zou kunnen zeggen dat we moeten proberen om het leven vanuit Gods standpunt te zien.

Vorige week heb ik mogen ervaren wat een verschil het maakt hoe je tegen een situatie aankijkt. Mede door de coronatijd hadden we goede vrienden van ons een tijd niet gesproken. We ontvingen ineens een bericht van ze waarin ze het contact met ons wilden verbreken. Mijn eerste reactie was boosheid. Ik heb niet direct gereageerd. Toen ik er even later over nadacht, besepte ik dat er meer aan de hand moest zijn. Dat dit geen persoonlijke afwijzing was. Pas toen heb ik gereageerd. Even later werd ik gebeld door onze vrienden en hadden we een zeer goed gesprek. Het contact is hersteld en onze vriendschap is er zelfs sterker uitgekomen. Terugkijkend ben ik blij dat we allebei even afstand hadden genomen van de situatie en onze gedachten hadden gericht op hemelse zaken. Dat maakte een wereld van verschil.

Om over na te denken

Misschien zit jij in een situatie, waarin het ook kan helpen om er even van een afstand naar te kijken. Om eens te proberen om er vanuit Gods standpunt naar te kijken. Om er zeg maar vanuit de hemel naar te kijken. Welke nieuwe gedachten komen dan in je op?

Gebedssuggestie

Heer, dank U dat we U mogen kennen. Dank U voor de hemel en dat we daar vanaf onze plaats hier op aarde onze gedachten op kunnen richten.

Hemelvaart is geen ruimtevaart

Ze konden haast niet wachten... en bleven vurig bidden...

Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. ([Lukas 24:51-52](#))

Afscheid met grote vreugde? Dat kun je weleens hebben... Maar niet als het het afscheid betreft van iemand van wie je intens houdt. Al gaat die naar nog zo'n mooie bestemming en al gun je hem of haar dat nog zo van harte.

Jezus was in de 40 dagen na zijn opstanding meerdere keren aan de leerlingen verschenen. Hij praatte met hen over het Koninkrijk van God ([Handelingen 1:3](#)). En nu was er dan het afscheid. Hij zegende hen en verdween in de wolk. Zelfs als we aannemen dat dat de wolk van de aanwezigheid van God was, was Hij toch uit het zicht. Een leegte, gemis.

Maar wat Jezus hen deze 40 dagen vertelde en uitlegde over het Koninkrijk en wat ze op de berg meemaakten, maakte dat de leerlingen niet beteuterd, maar met vreugde naar Jeruzalem gingen. Je zou kunnen zeggen dat ze haast niet konden wachten om te beginnen met de roeping om de blijde boodschap van het Evangelie aan de hele wereld door te geven. Maar eerst wachten, had Jezus gezegd. Tot de Heilige Geest komt. Laat Die jullie kracht geven en gaan leiden. Om niet alleen te kunnen beginnen maar het ook wáár te kunnen maken.

Want ja, zeg nou zelf, hoe kun je met een man of wat de hele wereld overtuigen?

Denk aan alle tegenstand die je kunt verwachten. Ik denk ook aan Johannes en Jakobus die daar eerder - zonder de Heilige Geest - wel raad mee wisten: Toen Jezus, hun Meester, ergens niet welkom was, wilden ze 'vuur uit de hemel afroepen om hen te verteren', waarna Jezus hen streng terechtwees ([Lukas 9:52-56](#)). Dit is maar één voorbeeld van wat tegen Gods wil ingaat. Ik kan er uit eigen ervaring helaas nog wel een paar noemen.

We gaan even verder in de tijd. Het Evangelie wordt verkondigd door de leerlingen en hún leerlingen. De Heilige Geest was aan het werk en velen stonden in Zijn dienst. Zelfs Paulus die eerder nog de christenen hevig vervolgde. Diezelfde Paulus schrijft in [Kolossenzen 1:16-23](#) over Jezus en over ons o.a.: *In Hem heeft heel de volheid willen wonen en dóór Hem en vóór Hem alles met zich willen verzoenen. Nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het Evangelie brengt.*

Om over na te denken

In [Handelingen 1:14](#) staat over de leerlingen dat zij zich in de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren vurig en eensgezind wijdden aan het gebed. Dat alles in afwachting van de door Jezus aangekondigde doop met de Heilige Geest. Bidden... afwachten/verwachten...

Hoe lang bidden we en hoe lang gaan we *niet* de wereld in om van Jezus' liefde te getuigen? Hoe werkt dat bidden en wachten en beginnen bij jou? Waarvoor bid jij en waarop wacht je?

Gebedssuggestie

Here God, dat mijn hart toch open mag staan voor de ingevingen van de Heilige Geest opdat ik onder zijn leiding, met zijn kracht de blijde boodschap kan doorgeven waar dat kan.

zaterdag 22 mei 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 6 van de prekenreeks: Geopende ogen. Tekst van deze zondag: [Handelingen 1:1-14](#) (NBV) Titel: Hemelvaart is geen ruimtevaart.

Hemelvaartsdag mag dan minder aandacht krijgen dan de 'grote feesten' van de christelijke kalender, toch is de hemelvaart van Jezus net zo'n essentieel onderdeel van het Evangelie als Zijn geboorte, sterven, opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest.

We lezen dat Jezus de belofte doet van de Heilige Geest. Hij zegt Zijn leerlingen daarom nog niet op weg te gaan maar te wachten tot zij de doop met en de kracht van de Heilige Geest zullen hebben ontvangen.

Dan wordt Jezus opgenomen in een wolk... Een wolk in de Bijbel, de Sjechina, zegt iets over Gods aanwezigheid. Hemelvaart is niet de definitieve afwezigheid van Jezus maar Zijn continue aanwezigheid door de Geest, niet gebonden aan plaats en tijd.

Als onze ogen zijn geopend en we innerlijk zijn geraakt door Zijn liefde, dan kan het niet anders dan dat dit uiterlijk te merken is in ons leven. We zien dat terug in ons Missiestatement 'Geraakt & geroepen': We zijn geraakt en Jezus roept ons om van die liefde te getuigen. Niet als passieve waarnemers maar als actieve deelnemers.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Jezus verscheen in de 40 dagen na Pasen verschillende malen aan de leerlingen en sprak met hen over het Koninkrijk van God en de verspreiding daarvan (eerst door hen). Nadat Jezus in de hemel was opgenomen, moesten ze, voor ze de wereld in zouden gaan, echter nog wachten op de Heilige Geest en diens kracht voor hen.

In [Handelingen 1:14](#) lezen we dat de leerlingen zich in die tussentijd vurig en eensgezind wijdden aan het gebed.

Hoe ga jij om met bidden en wachten voordat je iets voor Gods Koninkrijk gaat doen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 16 mei 2021 op de website.

Morgen, 23 mei, is het **Pinksteren**. De **dienst met dopen** is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Remy Splinter.

Bijbeltekst: [Handelingen 2:1-39](#) (NBV) Titel: Geopende ogen door de Heilige Geest

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Op dit moment zijn de **programma's van X-pact alleen online** mee te beleven.

NB. Meerkids zijn van harte welkom op de Bennebroekerweg! Het is wel nodig dat kinderen worden aangemeld, dit kan via de website.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Pinksteren, [Handelingen 2](#)

X-pact: Zorg. Micha; Armoede en onrecht

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.