

PREEK DOOR DE WEEK

De geopende ogen van een ziener

[Jesaja 52:13 - 53:12](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

De geopende ogen van een ziener

En houd dit voor ogen

Vorige week vierden we onze vrijheid op 5 mei, we vierden Moederdag en deze week vieren we Hemelvaartsdag. Dat we in vrijheid leven, daar zijn we zo intens dankbaar voor. De verhalen in boeken, kranten en op TV over de oorlog, over onderdrukking, bezetting, macht, dood en verzet, doordringen ons van de vrijheid waarin we leven. Deze vrijheid betekent dat we vrij zijn om keuzes te maken, vrij zijn om te volgen wie of wat we maar willen. Als navolger van Jezus heeft bevrijdingsdag nog een andere betekenis voor mij. In vrijheid leven, betekent voor mij dat mijn zonden zijn vergeven en ik ECHT vrij ben en niet gebukt ga onder een zware last. Jezus heeft mij vrijgekocht en mijn zonden op zich genomen. Deze boodschap houd ik voor ogen. En ik probeer vanuit deze boodschap te leven en dit voor te leven.

Afgelopen zondag sprak Wigle over [Jesaja 53](#), over het lijden en sterven van Jezus, over de geopende ogen van een ziener! Deze vooraankondiging geeft blijk van Gods liefde voor ons en van Gods onmetelijke grote plan met Zijn wereld.

In het hoofdstuk daarna, geeft Jesaja een blik op de toegewijde liefde van God, Hij verlaat ons niet! [Jesaja 54:10](#) *'Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer, die zich over je ontfermt.'*

Hemelvaartsdag betekent voor mij de belofte dat Jezus terug zal komen op de manier zoals de apostelen Hem naar de hemel hebben zien gaan. Daar denk ik aan als ik naar de hemel kijk. Net zoals Gods belofte aan Abram ([Genesis 15:5](#)) *'Kijk eens naar de hemel,' zei Hij, 'en tel de sterren als je dat kunt'. En Hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.'*

De belofte die al door Jesaja met ons wordt gedeeld, dat de Heer zich over jou en mij ontfermt en dat zijn liefde nooit zal wijken. Die belofte wordt door Jezus zelf herhaald in [Matteüs 28:20b](#) *"En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."*

Om over na te denken

Als je 's avonds naar de sterren kijkt, bedenk dan dat Gods liefde voor ons oneindig groot is. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het eind.

Gebed

Vader in de hemel, we danken U dat U altijd bij ons bent en altijd bij ons blijft totdat U terugkomt.

De geopende ogen van een ziener

Spiegel

U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de tent van ontmoeting en het altaar, en er water in doen... ([Exodus 30:18-19](#))

God en zonden gaan niet samen. Dat wordt eens te meer duidelijk met de tabernakel, de fysieke ontmoetingsplek tussen God en Zijn volk. De tabernakel reisde mee door de woestijn. Het was een soort tent die bestond uit twee ruimtes, het heilige en het heilige der heiligen. Hier was God aanwezig. De ruimtes werden van elkaar gescheiden door een dik gordijn, het voorhangsel. De tabernakel was alleen toegankelijk voor priesters. De hogepriester was de enige die eens per jaar in het heilige der heiligen mocht komen.

De tabernakel stond op een afgesloten terrein. Je kon er alleen door een poort binnenkomen, waarna je direct oog in oog stond met een offerplaats van enorme proporties. Hier werden brand- en reukoffers gebracht om zonden van mensen te vergoeden.

Al het bovenstaande was nodig om mensen niet dicht in de buurt van God te laten komen. Door de zonden zou een mens die ontmoeting niet overleven. Door de offers op de offerplaats en de dienst van de priesters was je als gewoon mens alleen indirect in contact met God. Door de wolkkolom boven de tabernakel was je je bewust van Gods aanwezigheid.

De tabernakel kun je direct leggen over het leven van Jezus en over het leven van jou. Door de poort kom je binnen op Gods terrein. Jezus zegt: "Ik ben de deur" ([Johannes 10:7,9](#)). En later: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" ([Johannes 14:6](#)). Direct kom je oog in oog te staan met het immense offer van Jezus om jouw zonden te vergoeden. Jij die uit genade persoonlijk vergeving ontving om zonder zonden voor God te kunnen staan. Want daarna komt het voorhangsel dat scheurde toen Jezus stierf aan het kruis. De weg naar God ligt open.

Onderweg kom je nog een object tegen, het wasvat gemaakt van koperen spiegels. Het is een plek om dagelijks stil te staan. Aan de ene kant het offer van Jezus, aan de andere kant het gescheurde gordijn. Voor je kijk je in de spiegel, kijk je naar jezelf. Realiseer je je eigenlijk wel dat je kijkt naar een bevrijde, gereinigde zondaar? Eens was je er blind voor, nu kun je zien wat het offer van Jezus voor jou persoonlijk betekent. De weg ligt open.

Heer, dank U voor de tabernakel die mij nog duidelijker maakt wat uw offer voor mij persoonlijk betekent.

De geopende ogen van een ziener

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.

Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken.

Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.

Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen.

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open.

Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.

Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?

Hij werd verbannen uit het land der levenden, om de zonden van mijn volk werd hij geslagen.

([Jesaja 53: 4 t/m 8](#) NBV)

Wie zegt dat deze woorden over Jezus gaan? Mijn antwoord: Jezus! Maar wie kan geloven wat wij hebben gehoord?

Deze vraag opent dit hoofdstuk en jij mag het zeggen. Persoonlijke reactie: ik geloof het!

Probeer nu Jesaja 53 (hierboven) te lezen ZONDER aan Jezus te denken.

Hebben Jezus' volgelingen met deze woorden geknoeid zodat ze achteraf op Hem van toepassing kunnen worden verklaard? Nee, dat kan niet. In 1947 is er een exemplaar van de Jesajaboekrol teruggevonden bij Qumran – met alle 66 hoofdstukken.* Deze rol komt uit de eerste eeuw vóór Christus.

Hoe kunnen joodse gelovigen deze woorden vandaag lezen zonder aan Jezus te denken?

Rabbi Moshe Alshich, een geleerde uit de 16^e eeuw, schreef: 'De rabbi's hebben zich eenstemmig achter de aanname geschaard dat Jesaja 53 over de Messias spreekt.' Vandaag zien joodse godsdienstleraren in 'de lijdende knecht des Heren' het volk Israël. Is dat aannemelijk?

Jesaja spreekt over de Knecht in mannelijk enkelvoud. Hij schrijft dat hij als een schaap naar de slacht werd geleid en bleef zwijgen. Een lam dat geofferd wordt dient volmaakt te zijn. Israël is dat zeker niet – lees het Oude Testament. Israël zwijgt niet, is niet door een onrechtvaardig vonnis weggenomen of verbannen uit het land der levenden.

Overweging

"U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen." ([Johannes 5:39,40](#) NBV)

Gebed

Jezus, U bent de Messias, de Zoon van de levende God!

* Zelf deze Jesajaboekrol online bekijken? Zie hier: <http://dss.collections.imj.org.il/isaiah>

De geopende ogen van een ziener

Vernederd en verhoogd

‘Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen.’ (Filippenzen 2:9-10)

Vandaag vieren we Hemelvaartsdag, het afscheid van Jezus van zijn discipelen en Zijn verhoging door de Vader. Na zijn vernedering aan het kruis werd Hij 40 dagen na Pasen verhoogd en zit nu aan de rechterhand van de Vader.

Vorige week vierden we 4-5 mei, herdachten we de oorlogsslachtoffers en vierden we Bevrijdingsdag. In de verhalen van de overlevende Joden lees je steeds weer hoe ze vernederd werden in de kampen. Er eigenlijk niet toe deden en vaak behandeld werden als beesten, geen menselijke waardigheid meer hadden. Maar ook dat ondanks die vernedering ze na de oorlog het leven weer oppakten en ons wijze lessen leerden uit wat ze hadden doorgemaakt. In haar beroemd geworden boek ‘de Keuze’ vertelt Eva Eger hoe ze de verschrikkingen van het kamp Auschwitz heeft verwerkt door telkens de keuze te maken niet als slachtoffer verder te leven maar telkens het leven weer op te pakken, soms door juist de ellende onder ogen te zien maar er zich niet door te laten bepalen. Het heeft velen bemoedigd.

In zijn leven op aarde werd Jezus voortdurend vernederd, de farizeeërs trachten Hem voortdurend ten val te brengen, Hij werd bespot en gehoond aan het kruis. Maar nu op Hemelvaart werden de discipelen getuige van zijn opname in de hemel. Waar zij bij zijn kruisiging allemaal nog wegvluchtten, stonden ze nu allen als getuigen bij zijn vertrek van de aarde. En zoals er staat, keerden ze met grote blijdschap terug, God lovende in de tempel.

De betekenis van Hemelvaart is misschien wat onderschat. Er wordt ternauwernood aandacht aan geschonken, een vrije dag, dauwtrappen, niet veel kerkdiensten. Toch is de betekenis belangrijk, in de tekst hierboven aangehaald maar ook in [Efeziërs 1:17-23](#) wordt gesproken van Jezus’ verhoging, of we zouden ook kunnen spreken over zijn troonsbestijging. Hij zit nu als Koning aan de rechterhand van de Vader, Hij is de verhoogde Heer. Hij zal ook op die plaats weer terugkomen als Koning en de heerschappij op aarde weer herstellen bij zijn wederkomst.

Intussen liet Hij zijn discipelen niet in de steek, Hij had hun al gezegd: *“Het is goed voor jullie dat Ik heenga, want als Ik niet ga zal de Trooster niet bij jullie komen, maar als Ik weg ben, zal Ik Hem jullie zenden.” (Johannes 16:7)* Tien dagen na Hemelvaart zou het Pinksteren zijn en de Geest zou uitgestort worden. Daarna trokken de apostelen de wereld over in opdracht van de Koning om zijn Koninkrijk te verkondigen.

We kunnen nu in een wereld die ons herinnert aan oorlogen, vernietiging van mensen, geweld, toch uitzien naar een rijk dat komt. Hij zal op dezelfde plek waar Hij is heengegaan ook weer terugkomen om zijn Rijk voor eeuwig te vestigen op aarde, een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Onze strijd is niet vergeefs, we mogen weer opstaan en verder gaan in verwachting van dat Vrederijk.

Gebed Heer, dank dat U het koningschap hebt aanvaard en deze wereld regeert. Geef ons de kracht om in die verwachting uw Rijk te verkondigen.

De geopende ogen van een ziener

De tijd leert dat het niet voor niets is voorzegd...

'God, de HEER, doet niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.' ([Amos 3:7](#))

Profeten spreken namens God. Woorden van troost, bemoediging of van oordeel of waarschuwing daarvoor. Een oproep om tot God en de Wet (Oude Testament) terug te keren. Het kan gaan over de (op dat moment) actuele situaties of over toekomst.

Ik denk aan de profetie dat de Babilonische ballingschap 70 jaar zou duren. ([Jeremia 25:11-12](#); [29:10](#)) Wat voor invloed had dat op de mensen toen? Veel mensen zouden gezien hun leeftijd en de duur van de ballingschap, de bevrijding en terugkeer niet meemaken. Veel voorzeggingen gaan over een nog veel verdere tijd vooruit. Tot in de eindtijd aan toe. Waarom zou God het dan toch voorzeggend? Is het niet om de mens te laten zien dat God het tóch in de hand heeft. En Zijn wil tóch zal worden gedaan. En dat daar op een of andere manier tijd en geduld voor nodig is.

'Actuele profetie' lijkt het belangrijkste of lastigst, omdat je in het hier en nu er iets aan hebt of mee kan, maar toekomstprofetie laat zien dat het GóD is die het gaat doen, ondanks ons. Het is God die profetie geeft, alle soorten zullen dus van belang zijn.

Toekomstprofetieën spelen een belangrijke rol in mijn geloofsleven, omdat ze - in het licht (of duister) van wat we om ons heen zien - troost en houvast bieden en zicht op Gods trouw, ook als wij falen. Duizenden jaren van eigen wil van mensen laten zien dat wij als totale mensheid in zaken als vrede, barmhartigheid, vergeving, recht, gelijkwaardigheid en omzien naar elkaar er niet heel veel van bakken. Wat hebben we het nodig dat God herstel gaat geven. Is er een betere en zekerder bemoediging denkbaar dan wat God daarover zegt? Hoe goed is het om in de profetieën te kunnen lezen wat Gods herstel in grote lijnen inhoudt. God is en spreekt waarheid. Dat is facet 1, maar het lezen van de profetieën, zoals zondag in [Jesaja 52:13-53-12](#), laat ons ook zien wat die waarheid is en betekent. Van de teksten uit Jesaja die mij erg aanspreken laat ik hieronder er een paar zien:

52:13 Ja, mijn dienaar zal slagen, Hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 53:3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, (...) veracht, door ons verguisd en geminacht. 5 Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. 6 (...) de wandaden van ons allen liet de HEER op Hem neerkomen. 10 (...) Hij offerde zijn leven voor hun schuld (...) En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde. 11 Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, Hij neemt hun wandaden op zich. 12 (...) Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Is dat niet de Verlosser, de beloofde Messias?! Lees en overdenk Jesaja 52:13-53-12 eens en noteer welke profetieën daarin jou het meest aanspreken, en waarom.

Gebedssuggestie

Heer, dank voor uw spreken. Moge dat wat al vervuld is en wat U nog gaat geven, ons sterken in ons geloof, vertrouwen en leven. Open onze ogen en harten voor ál uw spreken.

zaterdag 15 mei 2021

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer in deel 5 van de prekenreeks: Geopende ogen. Tekst van deze zondag: [Jesaja 52:13 - 53:12](#) (NBV) Titel: De geopende ogen van een ziener.

De Jesaja-lezing van zondag ging over 'De lijdende dienaar van de Heer'. Een indrukwekkende profetie of misschien beter gezegd: een opeenstapeling van profetieën die, als je ogen daarvoor geopend zijn, je vertellen over Jezus. Wat te denken van zinnen als 'Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken', 'de wandaden van ons allen liet de Heer op Hem neerkomen' of 'Voor ons welzijn werd Hij getuchtigd', 'Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op.'

In het boek Jesaja lezen we over het oordeel vanwege de zonden van het volk en de aankondiging van de deportatie/verbanning naar Babylon. En vervolgens woorden van troost en verlossing, *niet alleen verlossing voor het volk* in de fysieke terugkeer naar Jeruzalem, maar *juist ook de persoonlijke verlossing van individuele zonden van elke Israëliet*.

Jesaja 53 is voor ons Evangelie. Maar dit Goede Nieuws is alleen goed nieuws als er eerst een erkenning is dat we individueel zondaars zijn en (dus) persoonlijke verlossing nodig hebben.

Jezus was bereid onze persoonlijke zonden en schuld op zich te nemen. Jesaja was profeet, een 'ziener' die er van Godswege oog voor had. Mogen ook wij door Gods genade en de werking van Zijn Geest geopende ogen krijgen en allen zieners zijn en steeds meer worden.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Welke delen van de profetie van Jesaja 52:13-53:12 spreken jou het meest aan? Waarom die? Wat betekenen profetieën voor jouw geloofsleven en -vertrouwen? Zie je mogelijkheden ook naar anderen toe daarvan een getuige te zijn?

Wat zegt het jou dat wordt gesproken over *individuele zonden* en *persoonlijke verlossing*?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 mei 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 16 mei is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Patrick van der Laan.

Bijbeltekst: [Handelingen 1:1-14](#) (NBV) Titel: Hemelvaart is geen ruimtevaart

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Op dit moment zijn de **programma's van X-pact alleen online** mee te beleven.

NB. **Meerkids zijn van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Het is wel nodig dat kinderen worden aangemeld, dit kan via de website.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Hemelvaart

X-pact: Zending. Jona; Wegrennen van God

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.