

PREEK DOOR DE WEEK

Mozes en het Evangelie

[Deuteronomium 18:15-18 \(HSV\)](#)

*Geraakt &
Geroepen*

Mozes en het Evangelie

Profeet nodig?

'Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.'

[\(2 Timoteüs 3:16-17\)](#)

In het Oude Testament, het eerste gedeelte van de Bijbel, communiceert God middels een persoon met Zijn volk. In Exodus was dit bijvoorbeeld Mozes en later in het Oude Testament komen de Profeten aan het woord, bijvoorbeeld Jesaja. Deze personen hadden direct contact met God en gaven Gods boodschap door aan het volk. De geschriften van het Oude Testament, zoals wij in de Bijbel lezen, waren toen nog niet compleet. Het Nieuwe Testament, dat begint met het verhaal over het leven van Jezus, werd pas geschreven na Jezus' dood en opstanding. Ofwel: vroeger werden de verhalen voornamelijk mondeling overgebracht. En op basis van die woorden vertrouwde het volk op God en geloofden ze God.

Vandaag de dag hebben we de Bijbel als compleet boek tot onze beschikking. Van het begin tot het einde, van Genesis met het scheppingsverhaal tot Openbaring met het vooruitzicht van de terugkomst van Jezus. Bovendien is alles in één boek gebundeld en mogen we van geluk en zegen spreken dat wij het complete verhaal kennen. Hoe kan het dan zijn dat je toch twijfels kunt hebben over het Evangelie, over Gods bestaan, over de verhalen in de Bijbel?

Mozes vertelde aan het volk wat God tegen hem gezegd had. Jezus legde de discipelen, zijn volgelingen, de Emmaüsgangers en vele anderen de geschriften uit. Wij hebben de complete Bijbel tot onze beschikking en mogen zelf op zoek in de Bijbel. Je mag zelf gaan lezen en God leren kennen. Daar heb je geen profeet meer voor nodig, omdat je al gezegend bent met het complete verhaal en omdat God Zich door de Bijbel heen laat kennen. Maar om geraakt te worden door de woorden in de Bijbel moeten wel je hart en ogen geopend worden.

In 2 Timoteüs kom je een bemoedigende tekst tegen, bijvoorbeeld als je twijfels hebt over de waarheid van de Bijbel. Er staat dat iedere tekst in de Bijbel door God geïnspireerd is met als doel om volgeling van Hem te zijn en om daarbij genoeg toegerust te zijn om Hem te blijven volgen. Zou die bemoediging voor jou je hart en ogen openen om de Bijbel te (gaan) lezen en God (meer) te leren kennen? Geloof je dat God door de Bijbel heen tot jou kan spreken?

Gebedssuggestie

Heer, inspireer mij door het lezen van Uw woord. Laat mij U kennen. Amen.

Mozes en het Evangelie

Geen schaduw zonder Licht

Want alle dingen in de wet van Mozes waren een afbeelding en een schaduw van de goede dingen die nog moesten komen. Ze waren niet die dingen zelf. ([Hebreeën 10:1a](#), BasisBijbel)

Afgelopen zondag hebben we voorbeelden gehoord van hoe in de eerste vijf boeken van het Oude Testament het Evangelie al doorklinkt. Ik moet ook denken aan de tabernakel. Mozes krijgt deze opdracht van God:

“De Israëlieten moeten een tent voor Mij gaan maken, een heilige tent waarin Ik bij hen kan wonen. Maak de tent en alle voorwerpen die erbij horen, precies zoals Ik het je zal laten zien.” ([Exodus 25:8-9](#), BGT)

In zijn boek ‘Op weg naar de hemel’ vertelt Henk Binnendijk over de tabernakel. Het concept van deze tent laat ons in deze tijd onvoorstelbaar veel zien over onze reis ‘op weg naar de hemel’. En het maakt de betekenis van het offer van Jezus nog groter.

Ik voel me bevoorrecht dat ik het Oude Testament kan lezen in het licht van het Nieuwe Testament. De wet van Mozes wordt in de tekst bovenaan een schaduw genoemd van de goede dingen die nog moesten komen. Een schaduw kan niet bestaan zonder licht. En dat Licht hebben we in Jezus leren kennen:

“Ik ben het Licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” ([Johannes 8:12](#))

Dat beeld van die schaduw en dat Licht laat me niet los. En het wordt nog mooier aan het begin van de brief aan de Hebreeën:

‘De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen.’ ([Hebreeën 1:3a](#), GNB)

Probeer je daar eens een beeld van te vormen. Die passage in het Oude Testament waar je veel niet van begrijpt. Waar een schaduw overheen ligt. En dan denk je aan Jezus. Dan zie je dat Hij de schaduw verlicht. De stralen van Gods heerlijkheid werpen letterlijk een nieuw licht op die moeilijke tekst. Je begint iets te begrijpen van Gods eeuwige plan. Je ogen worden meer en meer geopend.

Om over na te denken

Worstel jij wel eens met ‘moeilijke’ passages in het Oude Testament? Hoe kunnen de teksten in deze overdenking jou helpen?

Gebedssuggestie

Dank U, Heer, voor de hele Bijbel. Voor het Nieuwe Testament, waarin het Evangelie duidelijk wordt uitgelegd. En ook voor het Oude Testament, waarin we door Uw Licht nog meer van U kunnen zien.

Mozes en het Evangelie

Noodzakelijk lijden

“Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?”

([Lukas 24:26](#))

Zoveel mensen hebben geleden en het leven verloren... Je vraagt je af wat daar de zin van is...

Opvallend genoeg zien we in de Bijbel dat er ‘noodzakelijk lijden’ kan zijn. Kennelijk is het sinds de val van de mens noodzakelijk dat geboren worden met pijn gepaard gaat. We spreken niet voor niets over ‘barensnood’ en ‘verlossing’. We zien dat er soms een tijd van strijd en verdrukking nodig is om – gelouterd en beproefd – aan de andere kant van het lijden opgelucht adem te kunnen halen.

Denk er eens over na. Het uitverkoren volk heeft enorm geleden. De uitverkoren moeder, Maria, voelde een zwaard door haar hart gaan en had pijn bij de geboorte én het sterven van haar lieve Zoon. Jezus Zelf, God met ons, moest door lijden heen om ons te verlossen en eeuwig leven te bieden. Paulus, tegenstander van christenen, de vervolger van Christus, werd op de knieën gebracht en veranderde in een volger en verkondiger van Christus. God zei over hem: *“Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.”* ([Handelingen 9:16](#))

Jezus bad in de hof of het mogelijk was dat het zwaarste lijden aan Hem voorbij zou gaan. Kennelijk was dat niet mogelijk. Hij bleef gehoorzaam tot het eind en dronk de lijdensbeker leeg totdat zijn taak volbracht was.

Wanneer het lijden komt, dan is het natuurlijk en logisch dat we pijn uit de weg gaan. Maar soms is er geen ontkomen aan en moet je dwars door het lijden heen. Niet altijd weten wij waar dat goed voor is. Heel vaak moeten we ook met gewoon menselijk verstand vaststellen dat het lijden volstrekt doelloos lijkt. Maar we denken en redeneren natuurlijk alleen vanuit ons beperkte perspectief – we kunnen niet zien wat God ziet.

Overweging

Mozes ging een zware weg als leider van het verlore volk. In plaats van dankbaarheid kreeg hij ladingen met kritiek over zich heen. Hij deed niet alles goed, was soms ook zelf ongehoorzaam. Uiteindelijk kwam hij, als aanvoerder van het volk, zelf niet het beloofde land binnen. Zijn opvolger, Jozua (de naam is gelijk aan die van Jezus), mocht wel de Jordaan door... Hoe ver brengt de Wet ons? Hoe ver reikt Genade?

Gebed

Dank U, Heer Jezus, dat U de weg bent gegaan tot in uw Glorie.

Mozes en het Evangelie

Geloofszekerheid omdat GóD er zijn Woord aan geeft

*Op deze berg verscheurt Hij de bedekking die over alle volken ligt, de sluier die alle naties bedekt. De Heer God vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit: **de HEER heeft het gezegd!** Op die dag zal men zeggen: 'Dat is onze God. Wij hoopten op Hem en Hij heeft ons gered. Dat is de HEER, op wie wij hoopten; laat ons blij zijn en juichen om de redding die Hij heeft gebracht.'* ([Jesaja 25:7-9](#) WV over het komende feest op de Sion)

Ik ben Jahwe, dat is mijn naam, mijn glorie deel Ik met geen ander, mijn roem niet met de godenbeelden. Wat vroeger gezegd is kwam uit en nieuwe dingen kondig Ik u aan, Ik laat ze u horen nog voor ze ontkiemen ([Jesaja 42:8-9](#))

Wanneer mijn vrouw in de Bijbel leest, hoor ik haar regelmatig zeggen: "Wat bijzonder!" Vaak heeft dat te maken met het spreken/doen van Jezus of met voorzeggingen van God die daarin iets van Zijn heilsplan bekendmaakt. Denk bijvoorbeeld aan teksten die spreken over de terugkeer van Gods volk of het herstel van de tempel, gedaan op een tijdstip ver vóórdt er ook maar sprake was van een (gedwongen) vertrek van het volk of vernietiging van de tempel. Zo lezen we in [Jesaja 44:28](#) over Kores: "Alles wat Ik wil, brengt hij ten uitvoer: hij geeft opdracht om Jeruzalem te herbouwen en voor de tempel de fundering te leggen." Vele jaren later was het Kores, de heidense (!) koning van het Medisch-Perzische rijk, die dit woord van God volbracht...

En wat te denken van alle voorzeggingen over het grootste heilsfeit: de komst van Christus.

Ik heb in de eerste lezing '**De Heer heeft het gezegd**' vet geschreven omdat het zo duidelijk aangeeft wat de waarde is van het Woord van God: het was zo, het is zo, het wordt zo... omdat de Heer het gezegd heeft! Wie anders kan zonder fouten en misrekeningen voorzeggen dan Degene wie verleden, heden en toekomst helder voor de Geest heeft? Profetieën zijn niet beperkt tot het voorspellen van de toekomst, het is alle spreken van God dat Hij bekend wil maken. En als het om de toekomst gaat, zijn het geen *verwachtingen*, maar *voorzeggingen* (die uitkomen omdat het GóD is die ze zegt).

Petrus drukt zijn lezers dit op het hart: *Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.* ([2 Petrus 1:20,21](#))

Om over na te denken

We kunnen geneigd zijn de Bijbel te lezen en te beoordelen met onze aardse blik, waarbij we bepaalde dingen als 'gewoon niet mogelijk' of 'onwaarschijnlijk' kunnen inschatten en we de Bijbel naar ons inzicht willen verklaren. Hoe ga jij daarmee om?

Gebedssuggestie Here God, dank dat U zo volkomen betrouwbaar bent dat U uw plan altijd volvoert. Open mijn ogen verder voor wat U mij door uw Woord wilt meegeven.

Mozes en het Evangelie

Ons leven onder Gods hoede en raadsbesluit

‘Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: “Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’ ([Matteüs 22:31-32](#))

“Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet, deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.” ([Handelingen 2:22-24 HSV](#))

Bovenstaande tekst uit Handelingen komt uit de beroemde Pinksterpreek van Petrus. Een heel ‘aansprekende’ preek voor de hoorders. Ze worden niet alleen aangesproken op het feit dat Jezus door ‘hen’ is gevangengenomen en Jezus (daardoor) door onrechtvaardigen aan het kruis is gedood, nee, Petrus geeft in vers 23 ook aan dat Jezus overgegeven is overeenkomstig **het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God**.

Het raadsbesluit van God... Een heel sterke vertaling van wat ook wel met Gods plan wordt aangeduid. Sterk omdat Gods raadsbesluit gaat over dingen die Hij - met zijn voorkennis - ook daadwerkelijk wáár maakt. In onze wereld gebeurt veel dat m.i. niet naar zijn raadsbesluit is. Als ik ziek ben of mij een ongeluk overkomt, of dat iemand los van God wil leven, denk ik niet aan een raadsbesluit van God. Bij raadsbesluit van God denk ik met name aan wat onze goede God wil: de perfecte schepping (Er zij... en het was goed, zéér goed) en het herstel dat God uitvoert en laat worden tot een nieuwe hemel, nieuwe aarde (o.a. [Jesaja 65:17-19](#)). En alles wat in die tussentijd nodig is om daar bij uit te komen.

De komst van Jezus die zijn leven voor ons gaf, is zo’n raadsbesluit. Petrus zei het. En op allerlei momenten, in verschillende eeuwen zijn ze van Godswege aangekondigd. En daarmee vaststaand. We zouden niet verbaasd moeten zijn als gebeurt wat Hij heeft aangekondigd. Bij raadsbesluit denk ik ook aan een woord van Paulus: *Dus zoals dan door een overtreding van één het voor alle mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door een rechtvaardiging door één voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.* ([Romeinen 5:18 NB](#)). God besloot tot die rechtvaardiging voor ons en daar had Hij alles voor over. Hij wilde het, Hij kon het en Hij deed het. Zoals voorzegt.

God wil zo graag dat wij allen van harte bij Hem willen horen, dat Hij niet alleen zover ging dat Hij zijn eigen Zoon gaf, maar ook dat Hij door op voorhand zijn Woord te geven wil laten zien wat Hij voor ons aan het maken is. Ik geef hier nog even drie teksten uit verschillende periodes mee die dat m.i. onderstrepen: [Jesaja 42:8-9](#), [Johannes 16:4](#) en in [Openbaring 1:1-3](#).

Gebedssuggestie

Here God, wat een voorrecht om van U weten, te horen en te lezen. Dat we door wat U deelt kunnen leren hoe genadig en in alle opzichten voorzienend U voor ons bent.

zaterdag 8 mei 2021

Afgelopen zondag sprak Joop Strietman in deel 4 van de preken serie: Geopende ogen. Tekst van deze zondag: [Deuteronomium 18:15-18 \(HSV\)](#). Titel: Mozes en het Evangelie.

De opstanding uit de doden is een alles veranderende gebeurtenis, die geldt voor de mensen van toen en daar, maar ook voor jou, mij en iedereen nu. De dood is verslagen. De opstanding van Jezus is het begin van het einde voor de duistere machten die het nu in onze wereld voor het zeggen hebben. Jezus is de 'eersteling'. Wij gaan Hem later volgen, bij de opstanding van de doden. Het maakt het christelijk geloof zo bijzonder, zo hoopvol, zo anders dan alle andere religies. Vanaf het moment van Jezus' opstanding staat elke begrafenis van iemand die op Jezus vertrouwt, in een ander licht. Jezus heeft laten zien wie Hij is. Wij zijn nooit meer alleen in dit leven. Er is hoop op een totaal andere en betere toekomst, omdat Hij de banden van de dood verbrak! Dat is de betekenis van de opstanding van Jezus.

De opstanding is een omslagpunt van ongekende orde. Toch doet Jezus na Zijn opstanding meer dan alleen Zichzelf aan hen vertonen. Hij baseert Zijn opstanding uit de doden op wat er staat in de boeken van Mozes, de Psalmen en profeten. Een belangrijke les, ook voor ons!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Als je in een paar zinnen aan een niet-gelovige vriend/collega/familie lid mag zeggen wat de opstanding van Jezus voor jou persoonlijk betekent, wat zou je dan zeker willen doorgeven?

Jezus hielp de Emmaüsgangers om hun geloof te baseren op wat er staat in de diverse Bijbelboeken. Jezus ging de verzoeking van Satan te lijf met 'Er staat geschreven ...' ([Lukas 4](#)). In [Lukas 16: 29-31](#) zegt Hij: "Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. Maar als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen ze ook, als iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen."

Hoe laat jij je sterken in het Woord van God?

Wat betekent wat je in de Bijbel leest voor jou en jouw dagelijks leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 2 mei 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 9 mei is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Wigle Tamboer.

Bijbeltekst: [Jesaja 52:13 - 53:12](#) (NBV) Titel: De geopende ogen van een ziener

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Op dit moment zijn de **programma's van X-pact alleen online** mee te beleven.

NB. **Vanaf morgen, 9 mei** starten we weer fysiek voor de groepen 1 tm 7 en dus **zijn Meerkids weer van harte welkom op de Bennebroekerweg!** Het is nodig dat kinderen worden aangemeld, dit kan via de website.

NB. **Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl**

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: herhaling Genesis en Exodus

X-pact: Gebed. Amos; Hypocriet!

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.