

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 4 april 2021 - Pasen

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: Opgewekt

Bijbeltekst: Lukas 24:1-12 (BGT) + Romeinen 6:4 (NBV)

Lukas 24:1-12

¹Op zondagochtend gingen de vrouwen heel vroeg naar het graf. Ze hadden de olie bij zich die ze klaargemaakt hadden. ²Maar toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was. ³Ze gingen naar binnen. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. ⁴De vrouwen schrokken vreselijk. Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. ⁵De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: 'Waarom zoeken jullie een levende man in een graf?' ⁶Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat hij in Galilea gezegd heeft? ⁷Hij zei: 'Ik, de Mensenzoon, zal door slechte mensen gevangengenomen worden. Ze zullen mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal ik opstaan uit de dood.' ⁸Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus.

De vrouwen vertellen het nieuws door

⁹⁻¹⁰De vrouwen gingen terug naar de stad. Het waren Maria uit Magdala, Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en nog een paar andere vrouwen. Ze gingen alles vertellen aan de elf leerlingen en aan de andere leerlingen die bij hen waren. ¹¹Maar de leerlingen vonden het verhaal van de vrouwen maar onzin. Ze geloofden het niet. ¹²Alleen Petrus stond op en rende naar het graf. Daar bukte hij zich en keek naar binnen. Hij zag alleen de doeken liggen. Toen ging hij terug. Hij was erg verbaasd over wat er gebeurd was.

Romeinen 6:4

We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Bijzonderheden

Deze zondag was het slot van de prekenreeks: Op weg naar Pasen...

Tijdens de dienst werden 8 mensen gedoopt.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Pasen, de Heer is waarlijk opgestaan! De afgelopen dagen stonden we stil bij Jezus' offer op Goede Vrijdag en bij Pasen, Zijn opstanding uit de dood.

Hoe hebben jullie deze dagen beleefd, wat betekent het voor ieder persoonlijk en (hoe) heeft dat een uitwerking in je leven? Interessante vragen om over na te denken en in alle openheid met elkaar te delen.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst. De Heer is waarlijk opgestaan!

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

2 Korintiërs 3:18, 1 Korintiërs 15:12-20, Johannes 10:18, Galaten 2:20, Matteüs 22:31-32, Romeinen 6:4-11

ENKELE OPMERKINGEN

Pasen: Jezus is opgestaan, het graf is leeg.

Opstaan uit de dood is natuurwetenschappelijk niet wat normaal is. Het lijkt onmogelijk, wie kan het geloven? *Als Jezus niet is opgestaan is ons geloof nutteloos.* Hij voegt daar echter aan toe: *Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.* (1 Korintiërs 15:12-20)

De evangeliën vertellen op verschillende manieren hoe de dagen rond Jezus' dood en opstanding verliepen. En ze maken het niet mooier of overtuigender dan het is. In de lezing van zondag zagen we bijvoorbeeld dat het de vrouwen waren die als eersten konden getuigen van het lege graf terwijl in die tijd aan getuigenissen van mannen veel meer waarde werd gehecht. Ook de verschijning van engelen zal niet iedereen meteen overtuigen... Zij vragen: *"Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt!"* (Lucas 24: 5b, 6).

Het getuigenis van vrouwen was van geen grote waarde en het feit dat Lukas dit opschrijft maakt het Evangelie (en de opstanding) juist meer realistisch. Daarnaast kennen we natuurlijk de vele verschijningen van Jezus na Zijn opstanding. Patrick ging met name dieper in op de verschijning van Jezus aan 'Ongelovige Thomas'.

Hij is uit de dood opgewekt, die woorden zien we ook terug in de tekst die we in De Meerkerk gewoon zijn te gebruiken bij de doop, zoals afgelopen zondag: *Wij zijn met de doop in Zijn dood begraven en door de macht van de Vader uit de dood opgewekt, zoals Christus, om een nieuw leven te leiden* (Romeinen 6:4).

Onder onze dopelingen zijn ook enkele mensen die vanuit de Alpha Cursus tot geloof zijn gekomen. Eenieder met een eigen verhaal. Mensen uit verschillende achtergronden en verschillende situaties met Eén iemand gemeenschappelijk: Jezus Christus.

Patrick vertelde het verhaal van een dakloze man. Door het verlies van zijn zoon kwam hij op straat te leven. Toen hem de vraag gesteld werd welke drie wensen hij had, zei hij: "Ik heb maar één wens: Ik wil mijn kind terug!". Patrick zei hoe deze woorden door zijn hart sneden en hem brachten bij het perspectief van God, onze Vader: Hij wil één ding: Zijn kinderen terug!

En als dat dan gebeurt doordat mensen opgewekt worden om in een nieuw leven te wandelen, dan brengt dat ons weer bij Pasen én de doop... *door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.*

Voor de overdenking hoorden we het lied "Ik ken je" gezongen door Delise. Het is een verwijzing naar Matteus 3 waar Jezus zelf gedoopt werd.

Te weten dat God ons, door Jezus Christus, kent én wil aannemen als Zijn geliefde kind...dan mogen we ook weten dat Hij vreugde in ons vindt. Dit in combinatie met het verhaal van de vrouwen uit Lucas 24, de dakloze man en de dopelingen (misschien in een bepaalde manier allemaal onzichtbare mensen), maakt dat het Gods genade is dat we door Jezus offer en opstanding ook zelf mogen leven.

LIEDEREN

Joh.25 – Daar juicht een toon

Doop (In het water van de doop...)

352 – Christus onze Heer verrees

554 – Mijn Verlosser leeft

Happy day

602 Vrede van God

213 – U zij de glorie

Ik ken je - Delise

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
 - c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Wat is voor jou de meest aansprekende manier waarop God zijn grote liefde voor deze wereld laat zien?
4. Wat zijn de meest voorkomende argumenten van buitenkerkelijken die jij krijgt op het verhaal en het leven van Jezus? Deel met elkaar wat je reactie zou kunnen zijn. Misschien nog wel veel mooier is het om, net als Jezus, te leren om geen antwoorden te geven, maar wedervragen te stellen. Hoe doe jij dit?
5. Patrick vertelde dat Christenen raar zijn. Wie gelooft er nou dat iemand 2000 jaar geleden opstond uit de dood en dat die Persoon vandaag de dag nog steeds relevant is, ook in jouw eigen leven. Als iemand je dit zou voorhouden, hoe zou jij dan vertellen dat die iemand in jouw leven vandaag de dag in de praktijk daadwerkelijk relevant is?
6. Welke bijbelgedeelte of welk –vers inspireert of motiveert *jou* om anderen over jouw geloof te vertellen?
7. Welke bijbelgedeelte of welk –vers vind jij mooi om in een gesprek *met niet-gelovigen* te gebruiken? Vertel aan elkaar wat er gebeurde die keer of keren dat je dit daadwerkelijk hebt gedaan.
8. Deel met elkaar wat je aansprak in de getuigenissen van de dopelingen.
9. Als jij zelf gedoopt bent: sta jij zelf nog wel een stil bij hoe je je voelde toen je gedoopt werd? Als je dat gevoel nog steeds hebt, deel dat dan met de anderen. Als je dat gevoel niet meer hebt, hoe zou dat komen?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U heeft alle mensen op het oog. U kent ze, U houdt van ze. Leer mij om met Uw ogen te kijken naar die mensen om mij heen. Zodat ik niet blind ben/blijf voor ogenschijnlijk onzichtbare mensen.

En leer mij dan het Evangelie te delen zoals U dat deed. In Jezus; Naam...Amen.

