

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 18 april 2021

Prediker: Patrick van der Laan

Titel: De verandering na geopende ogen

Bijbeltekst: Lukas 24:36-49 (NBV)

³⁶Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 'Vrede zij met jullie.' ³⁷Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. ³⁸Maar Hij zei tegen hen: 'Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? ³⁹Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.' ⁴⁰Daarna toonde Hij hun zijn handen en zijn voeten. ⁴¹Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: 'Hebben jullie hier iets te eten?' ⁴²Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. ⁴³Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. ⁴⁴Hij zei tegen hen: 'Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.' ⁴⁵Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. ⁴⁶Hij zei tegen hen: 'Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, ⁴⁷⁻⁴⁸ en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. ⁴⁹Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.'

Bijzonderheden

Deel 2 van de preken serie: 'Geopende ogen'.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Net als bij de Emmaüsgangers vorige week zien we ook in de lezing van deze zondag dat Jezus bij de leerlingen 'hun verstand ontvankelijk maakte voor het begrijpen van de Schriften'. Daarin staan 3 dingen centraal: Jezus' lijden, Jezus' sterven, Jezus' opstanding.

Dit inzicht, deze geopende ogen, drijven de angst uit om hun leven volledig te geven (letterlijk en figuurlijk) voor de verkondiging van het Evangelie. Het zijn deze drie die mensen tot inkeer brengen, wat hun zonden doet worden vergeven.

Een heel gezegende kringbijeenkomst toegewenst.

Een hartelijke zegengroet van het PddW+ team.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Johannes 9

Efeziërs 1:17-19 + 2:14-15

Markus 10:46-52

Openbaring 1:17-18

Jesaja 9:5

Romeinen 5:1

ENKELE OPMERKINGEN

In de prekenserie zijn we met de eerste discipelen onderweg van Pasen naar Pinksteren. Op hun weg vinden ontmoetingen plaats met Jezus, de opgestane Heer.

In de ontmoeting van zondag (zie Lukas 24:36-49) start Jezus met de woorden: Vrede zij met jullie (Shalom). Dat is meer dan de afwezigheid van strijd. Shalom gaat dieper, het spreekt veel meer over het hervinden van de harmonie met God, in volledigheid, welzijn en zorgeloosheid.

Angst en verbijstering treffen de leerlingen, die overigens volgens het Johannes-evangelie (20:19) de deuren hadden afgesloten omdat ze bang waren voor de joden. Ze zijn bang voor hetzelfde lot als Jezus met Goede Vrijdag. En het is juist vanuit deze verbijstering en angst dat Jezus vragen gaat stellen. Dat deed Jezus vaker maar het is, wanneer je erover nadenkt, natuurlijk vreemd dat de Alwetende vragen stelt, waar Hij zelf het antwoord al op weet. Maar dit laat iets zien van de relatie die Jezus wil én vragen stellen zet mensen ook in beweging.

Het is vervolgens niet het zien van Jezus dat hen overtuigt, maar het openen van hun ogen voor de Schriften door Jezus. Hij maakte hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften, Gods woord, ons Oude Testament. Daarin staan 3 dingen centraal die de leerlingen tot inkeer brengen én die hen, met gevaar voor eigen leven, in beweging brengen om te getuigen. De drie dingen die centraal staan zijn: Jezus' lijden, Jezus' sterven, Jezus' opstanding.

Dit inzicht, door de geopende ogen verkregen, verdrijft de angst om hun leven volledig te geven (letterlijk en figuurlijk) voor de verkondiging van het Evangelie. Het zijn ook deze drie gebeurtenissen die mensen tot inkeer brengen opdat hun zonden worden vergeven.

Patrick ging zondag in op het TV-programma 'Tygo in de jeugdcriminaliteit', een programma dat Patrick persoonlijk treft. Tygo gaat in gesprek met jongeren, hulpverleners en ouders om te zien waar dit steeds groter wordende probleem vandaan komt. Tygo komt al snel tot één algemeen gemis dat al deze jongeren (die in het programma gevolgd worden) gemeenschappelijk hebben: een vader. Het zijn de gebroken gezinnen die een aanjager zijn voor de ontsporing, omdat zij erkenning, liefde en waardering gaan zoeken op straat en in andere dingen.

De reden waarom dit Patrick persoonlijk treft is dat hij vorige week een afspraak had met 3 vrienden die allen in de afgelopen 2 jaar tot persoonlijk geloof zijn gekomen en hij en zijn vrienden hadden óók dit gemis gemeenschappelijk. Dat gemis heeft hen alle vier op een pad gebracht waar het in dit programma over gaat. Patrick en zijn vrienden konden meevoelen en zich identificeren met hen. Maar zij – en wij - hebben ook *iemand* gemeenschappelijk: Jezus Christus. Hij heeft hun en onze ogen geopend voor Zijn woord en precies dáár startte de verandering.

LIEDEREN

836 – Door en door goed

Open de vensters'

Jezus, overwinnaar – Mozaïek 0318

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. En welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus?

Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord)
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed)
- c. in hoe je bidt en jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending)
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg)
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Lees Efeziërs 2: 14 en 15 met elkaar. In dit vers is sprake van een muur, die Jezus afgebroken heeft. Paulus lijkt geen fysieke muur in gedachten te hebben, maar een persoonlijke barrière die voorheen bestond tussen joden en heidenen. Het kan voor een christen verstandig zijn zelf muren op te richten om te voorkomen dat we met verkeerde dingen worden besmet. Maar die muren kunnen er ook voor zorgen dat we niet meer zichtbaar zijn voor anderen, waardoor anderen door onze woorden en daden niet meer kunnen zien dat God van ons houdt, ons vergeeft en ons samen veilig en heilig maakt door het kruis van Jezus Christus. Welke muren zou je tegen anderen kunnen hebben opgetrokken? Zijn al deze muren gezonde grenzen, of heb je ook ongezonde? Hoe helpt de dood van Jezus jou om eventuele ongezonde muren af te breken?

4. Efeziërs 2: 14 begint met: 'Jezus is vrede'. Bespreek met elkaar wat dit betekent in ons leven.

5. Een indrukwekkend getuigenis over geopende ogen is van Leen de Koter. Via bijgaande link kun je dit getuigenis downloaden (doe dit voor de kring, want het kost enige tijd om het bestand binnen te halen):

<https://wetransfer.com/downloads/52b71b14d83da74bd27fc543a9d3b87220210415131805/4999054f79544c226206f62a6d7f2d5420210415131838/815d2a>.

Bekijk het getuigenis met elkaar en bespreek wat dit met je doet.

6. Bid met elkaar dat God iemand op je pad brengt om over Hem te vertellen.

7. Om over na te denken:

- Stel dat de Heer jouw gebed van vraag 6 verhoort, durf je dan aan die persoon voor te stellen samen de Alpha-cursus te doen? Dat is een tijdsinvestering, is het je dat waard?
- Laat op je inwerken wat voor vrucht je in het doopbad kunt zien, elke keer weer. Wie weet word jij wel een moe van de promotie van de Alpha-cursus. Helpt het dan om te bedenken dat dit een middel (en dus geen doel op zich) is, dat God gebruikt om mensenlevens mee te redden? Word je er dan nog steeds moe van?

- Het moment waarop je mensen niet meer ziet als evangelisatieprojecten maar als mensen die God gemaakt heeft en waar Hij zielsveel van houdt, maakt dat het Evangelie delen veel natuurlijker gaat.
- De kerk is niet de plek waar we naartoe gaan. Het is de plek waar vanuit we de op weg gaan. Dat maakt het deel zijn van een kerk zo belangrijk.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, open mijn ogen voor de omgeving waar U mij geplaatst heeft en leer mij te zien met Uw ogen naar de mensen daar. Als U aan het bewegen bent in het leven van een persoon dan wil ik mij helemaal voegen bij Uw plan.

Amen.

