

# PREEK DOOR DE WEEK

## Abraham en het Evangelie

[Genesis 12:1-3](#) en [Genesis 15:1-21](#) (NBV)

*Geraakt &  
Geroepen*

## Abraham en het Evangelie

### Kijk!

*“Kijk eens goed om je heen, kijk vanaf de plaats waar je nu staat naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Al het land dat je ziet geef Ik aan jou en je nakomelingen, voor altijd. En Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op de aarde is: ze zullen even ontelbaar zijn als alle stofdeeltjes op de aarde. Kom, doorkruis het land in zijn volle lengte en breedte, want aan jou zal Ik het geven.” ([Genesis 13:14-17](#))*

Op de basisschool schreef de meester het woord ‘navel’ op het bord. Daaronder schreef hij het woordje ‘hyenavel’. Het woordje ‘navel’ had mij op het verkeerde been gezet. Ik las ‘hyenavel’. Onuitstaanbaar vond ik het, vooral toen ik merkte dat sommige andere kinderen iets zagen wat ik niet zag, namelijk ‘hyena-vel’. In mijn herinnering was dit mijn eerste paradigma-shift Je kijkt er lang naar en dan ineens zie je het.

In de Bijbel staan veel voorbeelden hiervan. Een bekende kwam een paar weken geleden langs in het Bijbelgedeelte over de Emmaüsgangers. Ineens zagen zij de werkelijke betekenis van het lijden en sterven van Jezus. Ze leerden ánders kijken.

De Bijbelverzen boven deze overdenking zijn gericht aan Abram (later Abraham genoemd). Hem wordt niet geleerd om anders te kijken, maar juist om vérder te kijken. God nodigt hem uit om het hele land te doorkruisen en in de volle lengte en breedte te onderzoeken wat het te bieden heeft.

Daarnaast daagt God hem uit om verder te kijken dan zijn eigen aardse leven lang is. Het draait niet alleen om Abrams leven. God geeft een inkijkje in het grotere plaatje dat alleen God voor ogen heeft, die van de ontelbare hoeveelheid nakomelingen.

De les die Abram hier leert, geldt denk ik ook voor ons. Wij kunnen ons blindstaren op enkele facetten van ons korte aardse leven en denken dat het daar om draait. God daagt je uit om alle uithoeken van je leven in zijn volle lengte en breedte te onderzoeken. Grote kans dat je nu niet ziet wat God je allang heeft gegeven.

Daarnaast ziet God het grotere plaatje. Hij wist wat Hij deed in het leven van Abram. Hij wist het toen Hij zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde stuurde. En Hij weet het nog steeds in jouw leven én in de oneindige toekomst die nog in het verschiet ligt.

### Gebed

Leer mij, Heer, om alle zegeningen te ontdekken die U mij gegeven heeft. En dank U dat U alles overziet en vast in handen heeft. U bent te vertrouwen!

## Abraham en het Evangelie

### Geen zorgen maken

Eén van mijn kinderen vroeg aan mij om deze week te schrijven over 'geen zorgen maken' en natuurlijk is dat een prachtige titel voor deze Preek door de Week. Want is dat niet wat God iedere dag van ons vraagt? Dat we ons geen zorgen maken en dat we vertrouwen op Hem, alleen op Hem?

Makkelijk gezegd, maar in de praktijk vind ik dit behoorlijk lastig. Hoe dan?

Remy vertelde afgelopen zondag over de reis die Abraham maakte met God, een reis van vertrouwen, van een verbond. Dit begon al met de opdracht die God gaf aan Abraham om uit zijn land te vertrekken, alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen in een land dat God zal aanwijzen.

Gaat het in ons leven niet vaak net zo? Ook wij moeten ons oude leven achter ons laten en steeds opnieuw beginnen. Iedere dag beginnen we opnieuw, omdat Jezus voor ons, voor u, voor jou, voor mij gestorven is, zodat wij steeds met een schone lei opnieuw mogen beginnen. Bij Abraham was het groots door te verhuizen naar een nieuw land, bij ons is het vaak kleiner, maar niet minder belangrijk voor God.

We mogen vertrouwen op God, dat Hij voor ons zorgt, dat Hij precies in datgene voorziet, wat we op dit moment nodig hebben. Niets meer en niets minder, zoals het manna in de woestijn. [Exodus 16:4](#) *De Heer zei tegen Mozes: "Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben."*

In het Evangelie van Johannes, de dag na de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, vroegen de mensen aan Jezus: Hoe doen we wat God wil? [Johannes 6:29-35](#): *"Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij gezonden heeft", antwoordde Jezus. Toen vroegen ze: "Welk wonderteken kunt U dan verrichten? Als we iets zien zullen we in U geloven. Wat kunt U doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: 'Brood uit de hemel heeft Hij hun te eten gegeven.'" Maar Jezus zei: "Waarachtig, Ik verzeker u: niet Mozes heeft het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld." "Geef ons altijd dat brood, Heer!", zeiden ze toen. "Ik ben het brood dat leven geeft", zei Jezus. "Wie bij Mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben."*

### Gebedssuggestie

[Filippenzen 4:6](#): *Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.*

## Abraham en het Evangelie

### Zachter

*Eerder had de Here Abram de opdracht gegeven: 'Verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat Ik u zal wijzen. Dan zal Ik u de vader van een groot volk maken.'*

[\(Genesis 12:1,2 Het Boek\)](#)

'Gelukzoekers', worden ze smalend genoemd. Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te reizen naar onbekende plekken met de verwachting dat het daar in elk geval beter zal zijn dan op de plaats van vertrek.

Een van die gelukzoekers die in Nederland arriveerde heet Gor Khatchikyan. Als jonge tiener vluchtte hij met zijn familie uit Armenië. Een tocht van zeven dagen bracht hen in Nederland. Daar volgden jaren van onzekerheid en verhuizingen van AZC naar AZC en van afwijzing naar afwijzing. Volgens hun advocaat is het gezin 'hartstikke uitgeprocedeerd'. Tot het generaal pardon anders beslist. Gor Khatchikyan mag blijven, wint in 2012 het VPRO-programma 'Premier Gezocht' en werd een bekend gezicht als arts op de Spoedeisende hulp in het tv-programma 'Trauma Centrum'. De naam 'gelukzoeker' draagt hij met trots en het werd ook de titel van zijn boek. "Ik leef de Dutch dream", concludeert hij nu.

Gor Khatchikyan is een medechristen die zich vanuit achterstand omhooggewerkt heeft door hard te leren in onzekere omstandigheden. Nadat hij cum laude geslaagd was kon hij zonder loting toegelaten worden tot zijn studie Geneeskunde. Nu is hij een van de toegewijde en deskundige artsen die ernstig zieke landgenoten bijstaan en behandelen. Gor is een Gelukbrenger.

Abraham ging op reis omdat God hem vertelde dat hij moest vertrekken. Een daad van geloof en gehoorzaamheid. De belofte die God hem deed was een droom die nog gerealiseerd moest worden. Geregeld vroegen Abraham en zijn vrouw Sara zich af of het vergezicht ooit nog werkelijkheid zou worden. De tijd tikte door, ze werden steeds ouder en de belofte leek op een luchtspiegeling die woestijnreizigers valse hoop kan geven. Ze besloten zelfs om God maar een handje te helpen bij het waarmaken van de droom. Wachten en geloven blijft moeilijk.

### Overweging

Hoe kijk je aan tegen mensen die in uitzichtloze omstandigheden leven en vertrekken om elders te kunnen leven in rust en veiligheid? Nederlanders zijn in vorige eeuwen de wereld overgegaan, vaak als hardwerkende, succesvolle emigranten. Maar niet alle verhalen uit ons verleden zijn fraai... Hoe oordelen we over de 'gelukzoekers'? Wat weten we over hun dromen, hun verlangens, hun angsten, hun zorgen?

### Gebed

Heer, maak ons hart zachter.

## Abraham en het Evangelie

### God maakt zich een volk

*De heer zei tegen Abram: “Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, Ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal Ik vervloeken.*

*Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.” ([Genesis 12:1-3](#))*

Ook weleens gehoord dat mensen het ‘niet vinden kunnen’ dat God een volk verkiest boven andere volken? Maar in bovenstaande lezing kun je zien dat God niet een volk koos, maar zelf Zijn volk máákte. Vanuit één persoon: Abram, die later Abraham wordt genoemd.

Abram ging niet emigreren naar een ver, veelbelovend land vanwege betere economische mogelijkheden. Nee, hij vertrok op een belofte. De belofte was niet alleen bijzonder omdat die boven elke te verwachten realiteit was, hoe die belofte bij Abram binnenkwam moet ook heel indringend zijn geweest. Zo indrukwekkend dat Abram zijn land en verwanten ervoor verliet. Abram vertrouwde op wat hem was aangekondigd. En God rekende hem dat tot gerechtigheid ([Genesis 15:6](#)) en bouwde Zijn volk tot zegen voor alle volken.

Over belofte gesproken. In [Genesis 15:13-14](#) spreekt God over 400 jaar onderdrukking voor Abrams nakomelingen in dat door God aan te wijzen beloofde land... Terwijl wij regelmatig horen of zeggen ‘als mijn kinderen gelukkig zijn, ben ik het ook’... Wie zou zo’n belofte aanvaarden en najagen?

Abram moest echt over grenzen heen kunnen kijken, landsgrenzen maar ook tijdsgrenzen. Jaren geleden hoorde ik op de radio een gesprek over de aanleg van een bos bij een stad. Duizenden boompjes werden in de grond gestopt, ‘maar’, zo werd gezegd, ‘het zal pas over een jaar of 30 à 40 een bos zijn.’ Ik schrok er een beetje van en dacht: ‘Mensen zijn op dit moment bezig voor een periode dat ik er niet meer zal zijn’.

Abraham is een voorbeeld voor mij, al is hij wel heel groot. Voor hem was God gehoorzamen en vertrouwen belangrijker dan het tijdelijke van het hier en nu.

Gelukkig kan ik zeggen dat de schrik van het bos-zonder-mij voor mij wel voorbij is. Ik ben er inmiddels achter dat ik in deze wereld slechts een voorbijganger ben. Ik ben hier, maar ook onderweg naar ‘het beloofde land’, een eeuwig thuis. Ik mag en kan verder kijken dan mijn tijdneus lang is. God is te vertrouwen, Zijn plannen falen niet. Gezien alles wat God deed en doet en wie Hij is, kan ik Hem met het volste vertrouwen in álles vertrouwen.

### Om over na te denken

In [Genesis 12:1-3](#) hierboven, komt zes keer ‘Ik’ (God) voor. Lees het nog eens, maar nu met alle keren een sterke nadruk op ‘Ik’ en probeer dan te beseffen wat dat voor de laatste zin betekent en wat dit jou wil zeggen.

### Gebedssuggestie

Heer, hoe vreemd of ongelooflijk uw beloften ook kunnen lijken, U bent het die dit alles waarmaakt. Help ons met geopende ogen en harten uw Woord te overdenken en U daarin met vertrouwen te gehoorzamen.

## Abraham en het Evangelie

### Trek uit je land

*De Heer zei tegen Abraham: "Trek uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen." ([Genesis 12:1](#))*

Afgelopen zaterdag maakte ik een wandeling met iemand die ik jaren geleden in De Meerkerk had ontmoet. Toen kwam hij als bezoeker in de dienst en zat naast me in de kerk. Hij was de enige in het gezin die christen was geworden, nu zo'n 10 jaar geleden. Hij was toen in Nieuw Zeeland en werd uitgenodigd mee te gaan met een christelijk jongerenkamp. Daar werd hij aangeraakt door God. Na het beëindigen van zijn HBO-opleiding trok hij de wijde wereld in. Hij heeft veel gereisd en gewerkt in diverse landen. Sinds mei vorig jaar was hij weer terug in Nederland en na lang zoeken zocht hij weer contact met mij en deed zijn verhaal. Wat mij opviel in zijn verhaal was dat als hij op een kruispunt stond en aan iets anders toe was, hij niet direct handelde maar eerst naar Gods weg zocht voor zijn volgende stap. En altijd weer ging er een deur open; niet dat hij duidelijk een stem hoorde waar hij heen moest, maar een intuïtie, een indruk of een persoon die weer in zijn herinnering terugkwam dat hem verder leidde. Meestal na een lange wandeling, een tijd van rust, een intens contact met God.

Ik moest eraan denken toen ik het verhaal van Abrahams roeping weer las. Hoe zal dat gegaan zijn? Hoorde hij wel een stem of kreeg hij een indruk? God is een sprekende God, dat zien we al bij de schepping, Hij sprak en het was er. Diverse mensen in de Bijbel hebben zo Gods stem gehoord en zijn in beweging gekomen, denk aan Noach, Jakob, Jesaja en in het Nieuwe Testament Paulus. Mensen die met een duidelijk bevel van God aan de slag gingen. Abrahams reis begint eerst met het vertrek van zijn vader Terach uit Ur, samen gingen ze op weg naar Kanaän.

Terach bleef achter in Haran, maar Abraham en Lot en hun gezinnen gingen verder op weg naar Kanaän, God had duidelijk tot hem gesproken: ga uit je land op weg naar Kanaän.

Zo ervoer die jongen het ook, hij kwam in beweging niet uit zichzelf, maar omdat God hem riep. Zo zullen velen ervaren dat als ze op een kruispunt staan en God erbij betrekken, Hij hun ook duidelijk zal maken wat de volgende stap mag worden. Ikzelf ervoer dat in mijn werk toen ik na een periode van zoeken, solliciteerde voor een baan in de boekhandel. Door een merkwaardige samenloop van omstandigheden kreeg ik de baan, maar op zo'n manier dat je wist dat God het was die de weg opende. Dat heeft me later in moeilijke tijden geholpen vast te houden.

Abrahams roeping werd gebruikt in Gods plan met deze wereld. Hij zou tot een zegen zijn voor alle volken. Ook als wij tot onze bestemming komen door in Gods wegen te wandelen kunnen we tot zegen zijn voor onze omgeving.

### Gebed

God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend (Opwekking 429)

*zaterdag 1 mei 2021*

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 3 van de prekenreeks: Geopende ogen. Tekst deze zondag: [Genesis 12:1-3](#) en [Genesis 15:1-21](#) (NBV). Titel: Abraham en het Evangelie.

God grijpt in de geschiedenis in door de roeping van Abram (Abraham) om weg te trekken uit zijn land en te gaan naar het land dat Hij hem zal wijzen. Die roeping gaat gepaard met de belofte dat in Abraham alle volken gezegend zullen worden. Hiermee is de richting gezet voor Gods heilsplan die haar climax uiteindelijk vindt in het verlossende werk van Christus. Abraham wordt gezegend omwille van de wereld die God op het oog heeft en Zijn naam die door die redding uiteindelijk verhoogd zal worden.

In de verbondsgeschiedenis van [Genesis 15:1-21](#) zien we dat God niet alleen zegt: 'als Ik mijn belofte aan jou niet nakom, zal Ik verscheurd worden', maar ook: 'als jij je niet aan dit verbond houdt, zal Ik verscheurd worden'. Is dat niet precies wat gebeurd is aan het kruis? Omdat Abraham en zijn nakomelingen zich niet aan het verbond hielden/konden houden, heeft God aan het kruis zijn belofte aan Abraham ingelost.

Geopende ogen betekent niet dat je meer kennis krijgt van de plannen van God, maar dat je ogen open gaan voor wie Hij is. En hoe meer je onder de indruk raakt daarvan, Zijn liefde voor jou, Zijn trouw aan Zijn volk, hoe meer je Hem blindelings zult durven volgen.

\*\*\*

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Abraham werd naar een land gestuurd dat de Heer hem zou wijzen. Van hem werd 'slechts' vertrouwen gevraagd. Maar wat een geloof en wat een vertrouwen is nodig om alles op te geven voor een weg die je zelf niet weet. En dan die belofte voor een groot nageslacht terwijl hij en zijn vrouw op leeftijd zijn en zij onvruchtbaar is...

Als je nadenkt over vertrouwen in onzekere situaties in je eigen leven, wat komt dan naar boven?

Hou je graag alle touwtjes in eigen hand of kun je je ook echt aan iemand toevertrouwen? Wanneer wel/wanneer niet? Waar zit het verschil in?

*Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 25 april 2021 op de website.*

\*\*\*

De **dienst van morgen** 2 mei is te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl) om 10:00 uur. Spreker: Joop Strietman.

Bijbeltekst: [Deuteronomium 18:15-18](#) (HSV). Titel: Mozes en het Evangelie

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

**NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via [www.meerkids.nl](http://www.meerkids.nl)**

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

**Onder- Midden- en Bovenbouw:** De bouw van de heilige kist, [Exodus 25:10-22](#)

**X-pact:** Woord. Joël; Eindtijd: de dag van de Heer

*Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.*

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Correspondentie:**

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Kerkelijk centrum:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres: [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.