

PREEK DOOR DE WEEK

De verandering na geopende ogen

[Lukas 24:36-49](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

De verandering na geopende ogen

Eyeopener

Toen opende Hij hun de ogen voor de Schrift, zodat ze de betekenis ervan begrepen.

([Lukas 24:45](#), GNB)

Soms hoor je iets in een preek waarvan je denkt: 'Hé, zo had ik het nog niet bekeken'. Of je leest iets en 'het kwartje valt'. Je hebt ineens iets door wat je nooit had beseft. Vorige week zondag was de start van onze prekenreeks 'Geopende ogen'. Ik ging er eens goed voor zitten en hoopte op weer een nieuwe eyeopener. Die heb ik uiteindelijk gekregen, maar wel anders dan ik me had voorgesteld. De voor die ochtend voorbereide preek kon helaas niet doorgaan. In plaats daarvan keken we naar een preek van ruim een jaar daarvoor, over hetzelfde Bijbelgedeelte. Ik bespeurde bij mezelf een afgenomen verwachting. Zelfs mijn aandacht was minder dan anders. Hoe zou een preek, die ik al eerder gehoord had, mij een nieuw inzicht kunnen geven?

Die avond waren we als huiskring (online) bij elkaar en hadden we het over de Emmaüsgangers, waar het in de preek over ging. Twee leerlingen van Jezus krijgen onderricht van de beste Bijbeluitlegger aller tijden. En toch begrepen de twee het niet. Tot dit moment: *Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem.* ([Lukas 24:31](#))

Ik realiseerde me dat een eyeopener niet het gevolg is van een goede preek of een aansprekende tekst. Mijn eyeopener was dat voor nieuwe inzichten een Eyeopener met een hoofdletter nodig is. Dat mochten de andere leerlingen van Jezus later ook ervaren (zie vers 45, bovenaan dit stukje). Hij zorgde ervoor dat ze het begrepen.

Dat is ook wat Paulus aan de Efeziërs mee wil geven: *(...) en smeeke de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, u de geest van wijsheid en inzicht te geven, zodat u Hem echt leert kennen. En ik vraag Hem uw hart te verlichten. Dan zult u inzien wat u mag verwachten nu Hij u geroepen heeft, en zult u begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die Hij zal verdelen onder wie Hem toebehoren, en hoe alles overtreffend zijn macht is in ons die geloven.* ([Efeziërs 1:17-19a](#), GNB)

Het begrijpen hangt niet af van de preek of tekst, de prediker of schrijver, of van jezelf. Wat we nodig hebben is een Geest van wijsheid en inzicht. Een Licht dat in ons hart schijnt. De oproep van Paulus gaat veel verder dan het uitspreken van een, haast routinematig, gebed om wijsheid en inzicht: *'smeeke de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader aan wie alle eer toekomt, u de geest van wijsheid en inzicht te geven'*.

Stel je eens voor dat we allemaal met die verwachting en met dat gebed naar een preek luisteren of in de Bijbel lezen? Wat een ogen zullen er dan geopend worden!

Om over na te denken

Wat is jouw verwachting wanneer je naar een preek gaat luisteren?

Gebedssuggestie

Open mijn ogen Heer, opdat ik het licht van Uw aangezicht zal zien (Opwekking 245).

De verandering na geopende ogen

Open de ogen van mijn hart, Heer

Jezus zocht hem (de blindgeborene) op. Hij vroeg: 'Gelooft u in de Mensenzoon?' 'Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in Hem geloven', zei hij. 'U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem', zei Jezus. Toen zei de man: 'Ik geloof, Heer', en hij boog zich voor Jezus neer. ([Johannes 9:35-38](#))

Als tiener werd ik op de middelbare school geconfronteerd met Algebra. Ik snapte er niks van en zag ook het nut niet. En toen kwam broeder Adrianus. Die kon niet alleen heel goed roken in de klas, maar ons ook in slechts een kwartier duidelijk maken dat algebra het leukste en gemakkelijkste vak van school was. Met veel plezier liet hij zien waarom en hoe daarmee om te gaan. Algebra was niet veranderd, maar ineens zag ik het. Het maakte die lessen en het huiswerk wel gemakkelijker maar ik plukte er alleen voor die uren de vruchten van, het had verder geen enkele invloed op mijn leven. Hoe anders bij geloof!

[Johannes 9](#) is een van mijn favoriete bijbelteksten. Daarin opent Jezus de ogen van een blindgeborene. Levensveranderend. De blindgeborene wilde Jezus natuurlijk graag zien, hij wilde *alles* wel zien of moet ik zeggen: hij zou al heel blij zijn als hij ook maar *iets* kon zien. Logisch als je beseft dat hij nog *nóóit* iets of iemand had gezien. Maar toen Jezus hem de ogen geopend had, maakte hij de keus dat hij niet meer voor *alles* of voor *iets* ging maar alleen voor Jezus. Ondanks dat dat verwijdering uit de synagoge zou betekenen met alle sociale en a-sociale gevolgen van dien. ([Johannes 9:22](#)). Waar zijn ouders nog wat laveerden tussen beide kanten van het verhaal, liet deze man zich door niets en niemand meer tegenhouden Hem te volgen. Dat vinden we mooi, hè? Dus doen wij het ook. Toch? Ik kan een positief verhaal vertellen over hoe ik - midden in onze preken-serie over 'De vrucht van de Geest' - in een door de buurt opgefokte situatie er voor koos om de volgende dag heel bewust met de vriendelijkheid van [Galaten 5:22](#) een gesprek aan te gaan en hoe bijzonder goed dat afliep. Ik had er 's nachts over liggen woelen en peinzen en de preken-serie kwam daarbij duidelijk langs: die was er niet om meer kennis op te doen over de vrucht van de Geest, maar om die toe te passen in ons leven.

Wat was ik blij dat ik die keus met de vrucht van de Geest gemaakt had, zeker toen ik na afloop besepte hoeveel een aanvallende stijl kapot had kunnen maken. De vrucht van de Geest is niet alleen goed voor wie wij iets doen, maar ook voor onszelf. Dank U, Heer! Even voor de goede orde: uiteraard kan ik over mezelf ook negatieve verhalen vertellen; het blijft een strijd die, als je niet oplet, altijd kan oplaaien, maar er is groei en een verlangen naar méér. Omdat Jezus zoveel meer heeft gegeven en nog wil geven! En Ik Hem wil volgen.

Om over na te denken

'Open de ogen van mijn hart, Heer', dat zijn woorden uit een lied van Michael W. Smith.

'Open de ogen van mijn hart... want ik wil U zien!'

Hoe werken de voor Jezus en door Jezus geopende ogen door in de keuzes van jouw leven? Hoe zoek je de antwoorden op de vragen die je over te maken keuzes hebt?

Gebedssuggestie Ik verlang naar uw aanwezigheid in alles wat ik doe, dat uw Geest mij op mijn wegen leidt; daarom wijd ik heel mijn leven aan U toe. (uit Opwekking 566)

De verandering na geopende ogen

Eyeopener (2)

Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg. ([Markus 10:51-52](#))

De titel van de preek van afgelopen zondag was 'de verandering na geopende ogen'. Heb jij daar een persoonlijk voorbeeld van? Wanneer heb je ervaren dat jouw ogen geopend werden en je een verandering doormaakte? Had jouw eyeopener met jouw geloof te maken of misschien met je werk of met familie? En heeft iemand bijgedragen aan je eyeopener? Hoe ben je daardoor veranderd?

In [Markus 10:46-52](#) staat het verhaal van de genezing van een blinde man. Jezus en zijn leerlingen vertrokken uit Jericho en een grote menigte volgde hen. Langs de kant van de weg zat daar een blinde bedelaar die Jezus riep om medelijden met hem te hebben. Toen de omstanders naar hem snauwden dat hij zijn mond moest houden, ging de blinde bedelaar nóg harder schreeuwen om Jezus' aandacht te trekken. Jezus bleef staan en riep de man bij zich, waarop de man zich haastte naar Jezus toe. Dan komen we bij vers 51 en 52, de tekst bovenaan deze bijdrage. Jezus vraagt wat Hij voor de blinde kan doen en de man vraagt of Jezus hem kan genezen van zijn blindheid. Blijkbaar is de blinde man vol vertrouwen dat Jezus hem kan genezen. Jezus merkt op en benoemt dat het geloof van deze man hem heeft gered. En dan worden de ogen van de blinde man geopend; hij kan weer zien! En de verandering die dat teweegbracht, is dat de man vervolgens Jezus volgde.

Bijzonder om te lezen dat de ogen van deze blinde man letterlijk geopend werden én dat de man Jezus volgde. Eerst de (letterlijke) eyeopener en vervolgens de verandering met direct een actie eraan vast. Het hoeft niet altijd een ingewikkelde eyeopener te zijn of een langdurig proces van verandering, zoals het voorbeeld van de genezing van de blinde man laat zien. Het valt mij op dat Jezus de man genas op basis van zijn geloof. Het geloof van de man heeft hem gered en de verandering daarvan is genezing van zijn blindheid en de actie bij die verandering is een leven met Jezus.

Om over na te denken

Begint het bij jou ook bij geloof? En sta je open voor een eyeopener en een verandering daardoor?

Gebedssuggestie

Open mijn ogen, Heer.

donderdag 22 april 2021

De verandering na geopende ogen

Levenstekens

Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! ([Lukas 24:39](#))

We hebben de geschiedenissen uit de tijd rond Pasen zo vaak gehoord dat we ons misschien te weinig verbazen. Vooral als je bent opgegroeid met de Bijbel kan het gebeuren dat je niet meer echt stilstaat bij wat er beschreven is; 'te bekend' bent met hetgeen verteld wordt, niet meer verrast wordt door wat je hoort of leest.

Als dat zo is, lees dan het Evangelie eens met nieuwe ogen en een open hart. Lees de gebeurtenissen niet buiten de context, maar binnen het verhaal – laat je opnieuw verrassen.

Wat kunnen we nog zeggen over het verhaal van de Emmaüsgangers? Welk gedeelte is nog onbekend? Zelf heb ik al zo vaak dit verhaal gehoord, ik heb erover gelezen en geschreven. En toch kan ik elke keer opnieuw geraakt worden door wat ik lees en zaken ontdekken die eerder aan mijn aandacht zijn ontsnapt.

We kunnen ons verbazen over leerlingen van Jezus die niet in de gaten hebben dat hun Meester vlakbij is. We kunnen ons verwonderen over de reactie van Jezus die hen tot de orde roept en uitlegt dat de hele Schrift, vanaf Mozes en de profeten, naar Hem verwijst. Het is een uitdaging om jezelf te verplaatsen in de tijd, aan te schuiven aan die tafel met brood en wijn, je ogen te laten openen door een blik op de Meester zelf. Verdiep je in de talloze vooruitwijzingen die in het Oude Testament over Jezus te vinden zijn, en voel de warmte vanbinnen toenemen. Je zult begrijpen wat de Emmaüsgangers tegen elkaar zeiden toen Jezus weer uit hun midden verdwenen was: *“Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?”*

Je ogen moeten opengaan, maar je hart moet ook ontsloten worden. Je verstand mag aan het werk gezet worden en je kennis zal toenemen wanneer je meer in de Bijbel gaat lezen. De Geest van God zal je de weg wijzen wanneer je daarom vraagt.

Overweging

Denk vandaag eens rustig na over de woorden boven deze overdenking. De littekens van Jezus waren na de opstanding niet verdwenen. Het zijn levenstekens geworden. Herkenningstekens, sporen die terugvoeren naar het kruis waar Hij zich aan handen en voeten liet vastspijkeren. Wat betekenen deze littekens voor jou? Herken je de Meester?

Gebed

Geef ons zo'n ontmoeting, Heer. Maak ons hart weer brandend.

De verandering na geopende ogen

Daar is Jezus!

Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: “Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste. Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Johannes krijgt visioen van Jezus, [Openbaring 1:17-18](#))

In het tv-programma ‘Ik mis je’ vertelde een vrouw over hoe drie dierbare familieleden haar ontvallen waren. Over het gemis, hoe moeilijk het kan zijn om er goed mee om te gaan, maar ook - heel troostrijk en krachtig - over later, over dan... op die dag... in de hemel. “De hemel? Wat zegt dat jou?” werd haar gevraagd. Zij antwoordde: “Daar is Jezus! Daar zullen geen tranen meer zijn, daar is alles goed.”

Daar is Jezus, daar is alles goed... De leerlingen uit de lezing van zondag merkten dat op een bijzondere manier toen Jezus voor de eerste keer aan hen verscheen. Geen vermaning voor ‘het er niet zijn toen het eropaan kwam’, maar: “Vrede zij met jullie”, in de zin van Shalom, volledig herstel van de volkomen harmonie met God. Hadden ze beter kunnen wensen? Iets soortgelijks zegt Jezus als Johannes op Patmos als dood voor zijn Goddelijke verschijning neervalt: ‘Wees niet bang. Ik ben (het:) de Eerste en de Laatste en lééf tot in eeuwigheid’ (beetje eigen vertaling). Had Johannes beter kunnen wensen?

Bij Jezus te zijn is wat we allemaal nodig hebben. Hij is goed en staat boven alles en iedereen. En toch ook náást ons. Kunnen we beter wensen?

Ik denk aan de vader van de verloren zoon ([Lukas 15:11-32](#)) die zich - met ontferming bewogen – uitstreckte naar zijn zoon. Het was aan de zoon om - in vrijheid - een stap in de goede richting te zetten. Net als de andere zoon overigens. Eén stap. Zoals je 's morgens je ogen moet openen om de dingen om je heen te zien, is er ook de mogelijkheid om de ogen van je hart open te zetten om Hem nabij je te weten.

De ouders van de blindgeborene ([Johannes 9](#), PddW van dinsdag) waren ontzettend blij met Jezus die hun blinde zoon liet zien, maar laveerden nog tussen wat te kiezen voor hun verdere leven. Een beetje van beide kanten? Of toch die ene stap die nog nodig was...?

Soms kunnen we het heel moeilijk vinden om in bepaalde situaties een keus te maken tussen wat God wil en wat de ‘wereld’ wil of wel goed vindt, zeker als dat laatste allerlei voordelen biedt en wellicht ook groepsdwang meespeelt.

Heb je ook gemerkt dat als je in zulke gevallen de keuze voor God hebt gemaakt, dat enorm kan opluchten en je ook de vrede van God, Zijn shalom, ervaart?

Gebedssuggestie

Here God, ik ben gewend om te vragen om uw zegen op *mijn* weg, maar wilt U mij uw zegen geven op *uw* weg met mijn leven?

zaterdag 24 april 2021

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 2 van de prekenreeks: Geopende ogen. Tekst van deze zondag: [Lukas 24:36-49](#) (NBV). Titel: De verandering na geopende ogen.

Jezus verschijnt voor de eerste keer aan zijn leerlingen. In alle angst en verbijstering die er heerst, begint Jezus met de woorden: “Vrede (*Shalom*) zij met jullie.” Shalom gaat dieper dan de afwezigheid van strijd, het spreekt veel meer over het hervinden van de harmonie met God, in volledigheid, welzijn en zorgeloosheid.

Jezus als de Alwetende... gaat de leerlingen vragen stellen. Het laat iets zien van de relatie die Jezus wil, het biedt ook alle openheid om je eigen hart te laten zien en de aangeboden vrede te ervaren.

Jezus maakte hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften, Gods woord, ons Oude Testament. Drie dingen staan centraal die de leerlingen tot inkeer brengen én die hen in beweging brengen om, met gevaar voor eigen leven, te getuigen:

Jezus' lijden, Jezus' sterven, Jezus' opstanding.

Het zijn deze drie die mensen tot inkeer brengen ‘opdat hun zonden worden vergeven’.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Jezus zegt: “Vrede zij met jullie” terwijl enkele zinnen later blijkt dat ze in Zijn naam de wereld in zullen gaan om alle volken tot inkeer op te roepen. Dat zal, zo had Hij eerder verteld, ook vervolging inhouden. Maar zo zei Hij: “Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost.” Wat zegt die belofte jou voor je eigen leven?

Patrick sprak over mensen, jongeren, die met gebrokenheid te maken hebben. Ook wij kunnen voor hen van betekenis zijn als we hen (in de breedste zin van het woord) wijzen op Gods woord, biddend dat God hen de ogen zal openen, zoals Hij dat bij ons ook gedaan heeft. Want alleen dat geeft de verandering die Jezus' leerlingen ook in beweging zette en geeft de erkenning, liefde en waardering die zo nodig zijn. Zie je kans(en) daar invulling aan te geven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 18 april 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 25 april - **met opdragen** - is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Remy Splinter. Bijbeltekst: [Genesis 12:1-3](#) en [Genesis 15:1-21](#) (NBV). Titel: Abraham en het Evangelie

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: De tien regels, [Exodus 20:1-21](#)

X-pact: Zegen. Hosea; Liefdesverdriet

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.