

PREEK DOOR DE WEEK

Het geopende graf en geopende ogen

[Lukas 24:13-35](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 12 april 2021

Het geopende graf en geopende ogen

De toekomst is vandaag

Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop. ([Psalm 119:114](#))

Dit was Hem, de beloofde Messias, hún Redder, Jezus van Nazareth. Ze hadden Hem nog maar één week geleden met gejuich binnengehaald in Jeruzalem. Het moment was eindelijk aangebroken. Het langverwachte Koninkrijk van God was gekomen.

De mannen, beter bekend als de Emmaüsgangers, hadden gezien hoe Jezus doven liet horen, stommen liet spreken en verlamden weer liet lopen. Ze waren getuige geweest hoe Hij de Schriftgeleerden keer op keer te kijk had gezet. Het kon niet anders, Gods Koninkrijk van blijdschap, liefde, genezing en vrijheid was aangebroken.

En nu was Hij dood en begraven. Ze waren geknakt want Jezus had hun geloof in een hoopvolle toekomst mee het graf in genomen. Gedesillusioneerd en verward laten ze Jeruzalem achter zich om hun leven weer op te pakken. Jezus was niet de Redder gebleken waar ze op gehoopt hadden.

Is jouw leven weleens helemaal in duigen gevallen? Ik kan me voorstellen dat je dat gevoel hebt als je tegen alle verwachtingen in zakt voor je eindexamen. Of op het moment dat je ontdekt dat je huwelijk voorbij is. Of tijdens een slechtnieuwsgesprek met een arts in het ziekenhuis. Of... vul hier het voorbeeld uit jouw eigen leven maar in.

De verwarring kan voor een christen extra groot zijn als je ondanks je geloof en gebed toch getroffen wordt door rampspoed. Net als de Emmaüsgangers snap je er helemaal niets van. Is Jezus dan toch niet de Redder waar ik op hoopte?

‘Neen’ is misschien wel het antwoord op deze vraag. God geeft ons de Redder die we nodig hebben, en dat is niet per se de Redder die we graag willen. Wij verbinden vaak onze volkomen legitieme wensen als gezondheid, levensgeluk en voorspoed aan ons geloof. Maar we moeten het antwoord schuldig blijven op de vraag waarom de een zijn leven gevuld ziet met zegeningen en de ander zich overspoeld weet door tegenslag.

Onze toekomst is zeker en eindeloos goed omdat Jezus onze zonden wegnam, en dat was broodnodig. Zonde is zo ernstig dat het ons scheidt van God. Zonder Jezus' offer zou iedere toekomst in duigen vallen, hoe goed je omstandigheden hier op aarde ook zijn.

Het is Jezus die ervoor zorgde dat jouw toekomst hoopvol is want je bent weer verenigd met God, je schild, je schuilplaats. Die toekomst begint vandaag!

Heer Jezus, rots van mijn redding. U bent precies wat ik nodig heb. Door U is mijn toekomst zeker en hoopvol.

Het geopende graf en geopende ogen

Wat dan?

Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: 'Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?' Jezus vroeg hun: 'Wat dan?' ([Lukas 24:18](#))

Een van de twee wandelaars op weg naar Emmaüs kennen we bij naam: Kleopas. De andere pelgrim blijft anoniem. We weten wel dat zij allebei leerlingen van Jezus waren, en dat zij nog zeer onder de indruk verkeerden van alles wat er recent in Jeruzalem had plaatsgevonden. Met weinig informatie wordt het verleidelijk zelf wat te gaan invullen, en het is dan ook te begrijpen dat er verschillende theorieën zijn ontstaan over de identiteit van deze Emmaüsgangers. Met dergelijke invuloefeningen gaan wij ons niet bezighouden, we denken liever na over wat we wél weten.

De Emmaüsgangers hebben zelf van 'enkele vrouwen uit ons midden' gehoord dat het graf waar Jezus' lichaam neergelegd was, leeg is aangetroffen. Ook vernamen zij dat er engelen verschenen zijn die vertelden dat Jezus leeft. Een paar mannen (Petrus en Johannes) hebben zich ter plaatse persoonlijk op de hoogte gesteld en troffen inderdaad een verlaten graf aan. Precies zoals de vrouwen beschreven hadden. Het graf is leeg, maar de twee wandelende leerlingen weten nog niet wat zij daarvan moeten denken.

De mannen zijn al pratend onderweg en ongemerkt krijgen zij gezelschap van een medewandelaar die zij niet als Jezus herkennen. Dat is een opmerkelijk gegeven, want je zou zeggen dat juist leerlingen van de Meester direct zijn verschijning zouden herkennen, maar – zo lezen wij – 'hun blik werd vertroebeld'.

Ook opmerkelijk is hun vraag aan 'de enige Vreemdeling in Jeruzalem' die kennelijk zo onwetend is. Deze Vreemdeling weet juist als geen ander wat er de afgelopen dagen gebeurd is, want het gebeurde immers allemaal met Hem. Toch nodigt Hij de leerlingen uit om hun verhaal te doen, uitgedaagd door zijn simpele vraag: 'Wat dan?'

Merk op dat Jezus zijn leerlingen eerst vermanend toespreekt en daarna een doortimmerde bijbelstudie geeft. Je zou kunnen zeggen dat de Meester de nabijvers hiermee bijles en een herexamen aanbiedt. Als ze eerder beter hadden opgelet, en meer geloof hadden gehecht aan Jezus' woorden, dan waren zij nu waarschijnlijk niet zo in totale verwarring geweest.

Gebed

Heer, wij waren er niet bij. Maar we geloven de getuigenissen. Ook wij denken na over uw vraag: 'Wat dan?' en raken nog steeds niet uitgepraat over het onbegrijpelijke wonder van uw opstanding.

Het geopende graf en geopende ogen

Horen met je hart... Jezus overtreft alle verwachtingen

“Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?” ([Lukas 24:25](#))

“Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!” ([Matteüs 6:22-23](#))

De mannen op weg naar Emmaüs, volgers van Jezus (!), hadden Jezus niet echt begrepen, of echt niet. Ze waren ondersteboven van Jezus' dood, maar het bracht hen niet tot de gedachte aan de voorzegde opstanding. Zelfs toen gemeld werd dat het graf leeg was, leidde dat bij hen slechts tot 'verwarring'. Niets van 'Nu begrijp ik wat Jezus al die tijd bedoelde! Hij (de Waarheid) bedoelde precies wat Hij zei!' Pas toen Jezus later het brood brak, het zegengebed uitsprak en het hun gaf, werd het hen duidelijk, gingen hun ogen open voor de Goddelijke werkelijkheid. Met het waarmaken van Zijn woord, overtrof Jezus hun verwachtingen volkomen.

Dat Jezus hun de ogen opende, is wel te begrijpen, maar even eerder, in vers 16, staat dat hun blik werd vertroebeld (NBV), hun ogen werden verhinderd Hem te herkennen (Naardense vertaling). We zien iets soortgelijks bij [Matteüs 13:13-15](#) waar Jezus uitlegt waarom Hij in gelijkenissen spreekt. En Paulus zegt in [Handelingen 28:26](#): *‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja (in [Jesaja 6:9-10](#)) tegen uw voorouders gezegd: ‘Ga naar dat volk en zeg: ‘Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou Ik hen genezen.’*

Het niet horen en niet zien is niet opgelegd om ze niet tot geloof te laten komen, maar omdat ze hun oren en ogen slechts willen gebruiken voor hun welgevallige aardse zaken, zonder een op God gericht hart. Het hart gaf geen gehoor, twee verschillende heren dienen gaat niet. Zou God het misschien bedoeld kunnen hebben als accent leggen op wat in hun hart leefde, om hen uiteindelijk duidelijker te doen zien wat een verkeerde keuze is en doet? Gelukkig weten we dat dit vertroebelen van het zicht niet Gods laatste woord hierover is. Het *“Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen”* van Goede Vrijdag laat dat in hoge en verheugende mate zien, net als bij het niet loslaten van het door God uitverkoren volk.

De grote vraag ook voor vandaag is: hoe laten wij ons hart luisteren naar wat God ons wil geven en meegeven? Hoe doe jij dat?

Gebedssuggestie - bid in eigen woorden vanuit onderstaande tekst uit [Efeziërs 1:17-19](#)
Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

Het geopende graf en geopende ogen

Alles zien

Toen ik jaren geleden de Sixtijnse kapel bezocht, was het zo druk dat we al schuifelend door de ruimte liepen. Tussen de drommen mensen door probeerde ik zoveel mogelijk te zien. Het was lastig om goed te kijken en alles in me op te nemen, omdat ik moest kijken waar ik liep en ook omdat ik voortgestuwd werd door de mensenmassa. Ik zou graag nog eens terug gaan en samen met een gids erdoor heen wandelen die me uitleg zou geven, zodat ik zowel de kleine details zie als het grote geheel, de betekenis ervan. En dat ik daar dan even rustig kan zitten, in stilte en alles op me in mag laten werken.

Als je in de Bijbel leest, kan dat gevoel je ook bekruipen, dat je maar een deel ervan ziet en dat je tijd nodig hebt om alles op je in te laten werken. Ook de verbanden zie je lang niet altijd, evenals de details. Natuurlijk zijn er allerlei hulpmiddelen, dagboekjes, bijbelcommentaren, uitleg, maar je hebt ook een gids nodig: iemand die je ogen opent. In [Johannes 14:6-9](#) lezen we: *Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien'. Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.'* Jezus zei: *'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?'*

Afgelopen zondag hoorden we over de Emmaüsgangers, die Jezus als gids hadden.

Een stukje verder in Johannes lezen we dat Jezus ons een gids stuurt, namelijk de Heilige Geest:

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven ([Johannes 14:15-19](#)).

En in [vers 26-27](#): *Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader namens Mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.*

Gebed

[Psalm 119:18](#): *Neem de sluier van mijn ogen, dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.*

Het geopende graf en geopende ogen

Van ontkenning naar ontdekking door ontmoeting

“De Heer is werkelijk uit de dood opgestaan” ([Lukas 24:34](#))

We mochten vorige week zondag Pasen vieren, het feest van de opstanding. Wij leven na de opstanding, maar de discipelen moesten na Jezus' kruisiging nog overtuigd worden van die opstanding. De Bijbel geeft een uitgebreid verslag van de verschijningen van Jezus aan zijn volgelingen. Drie feiten staan centraal in de bewijzen van de opstanding: het graf is leeg, de Heer is door velen gezien ([1 Korintiërs 15:6](#) heeft het zelfs over meer dan 500 getuigen) en de discipelen waren veranderde mensen. Ze hadden verandering meegemaakt van twijfel naar geloof, van lafheid naar moed, van verdriet naar blijdschap.

Van die verandering lezen we ook in de ontmoeting van Jezus met de Emmaüsgangers. Het verhaal gaat over hun aanvankelijke ontkenning van de opstanding, de ontmoeting met Jezus en de ontdekking dat Hij leeft. Teleurgesteld vertrokken ze vanuit Jeruzalem naar Emmaüs, voor hen was met de kruisdood van Jezus alle hoop verloren. De verhalen van de vrouwen die het lege graf aantroffen had hen niet overtuigd van de opstanding. Ze waren daarover zelfs ontsteld. Jezus voegde zich bij hen maar ze herkenden Hem niet; er staat dat hun blik was vertroebeld, ze konden Hem niet herkennen. Later in vers 31 lezen we dat hun ogen werden geopend. Wat was er gebeurd?

Ten eerste lezen we dat Jezus hen de Schriften uitlegde: de Wet, de Profeten en de Psalmen. Hij legde uit wat deze leerden over het lijden en de heerlijkheid van de Messias. Jezus had immers zelf gezegd in [Johannes 5:39](#) dat de Schriften over Hem getuigen. Als wij met vragen zitten aangaande de waarheid van de opstanding kan juist de Schrift ons helpen ons daarvan te overtuigen.

Ten tweede leerden ze Jezus kennen door het breken van het brood. Wellicht zagen de Emmaüsgangers zijn littekens in zijn handen, maar waarschijnlijker deed de maaltijd met Jezus hun ogen open. Hij nam als gastheer het brood, dankte, brak het en gaf het. Deed het hun niet terugdenken aan de wonderbare spijziging? Hij blijft voor de leerlingen degene die hen voedt en leidt. Het oude vertrouwde beeld van de zegenende, uitdelende handen. Nu herkennen ze Jezus als de Levende. Met blijdschap gingen ze terug naar Jeruzalem, ze konden het niet voor zich houden en vertelden het de overige discipelen.

Hoe kunnen ook onze ogen geopend worden? Voor we de Bijbel lezen, mogen we bidden om geopende ogen. In [Psalm 119:18](#) staat : *‘Neem de sluier van mijn ogen, dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is.’* Als we de Bijbel lezen en ‘niets zien’, dan mogen we tot God bidden om geopende ogen. Zo mogen ook wij door Christus te ontmoeten Hem ontdekken in de Schrift.

Gebedssuggestie – uit Opwekking 187

Open mijn ogen om Uw heerlijkheid te zien, Heer.

Open mijn oren om te horen naar Uw stem

zaterdag 17 april 2021

Afgelopen zondag, de eerste zondag na Pasen, sprak Wigle Tamboer in deel 1 van de nieuwe prekenreeks: Geopende ogen.

Tekst van deze zondag: [Lukas 24:13-35](#) (NBV). Titel: Het geopende graf en geopende ogen.

Met de serietitel 'geopende ogen' wordt onderstreept dat de ogen van de discipelen open moesten gaan voor Jezus die opstond uit de dood. Maar niet alleen open voor het feit van die opstanding, maar vooral voor de *betekenis* van die opstanding.

Het openen van die ogen is elke keer weer enkel en alleen omdat God zelf door Zijn Geest hen die ogen opent. Sterker nog, zoals bij de 'Emmaüsgangers': God bedekte hun ogen eerst zodat zij Jezus niet herkenden.

Het feit dat deze 'Jezus der Schriften' degene is voor wie onze ogen geopend moeten worden legt wel een verantwoordelijkheid op onze schouders in hoe we Hem leven, voorleven en uitdragen.

Onze serie mag ons daarom doen bidden dat we Jezus ook zo zullen verkondigen zoals Hij - als opgestane Heer van de Schriften - verkondigd wil worden.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Opengaan voor Jezus zoals Hij is, overeenkomstig de Schriften...

Hoe probeer je daar zo dicht mogelijk bij te blijven?

Kun je zeggen dat de boodschap van Jezus-volgens-de-Schriften en Jezus-volgens-jouw-eigen-beeld weleens wringt? Kun je daar wat mee? Wat?

Ogen en harten die opengaan, de Bijbel laat zien dat dat een werk van de Heer is. Als je (terug)kijkt naar je eigen leven, waar zag/zie je dat het Gods werk is?

Zag/zie je ook een eigen aandeel in het geheel? Op welke manier?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 11 april 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 18 april is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Patrick van der Laan.

Bijbeltekst: [Lukas 24:36-49](#) (NBV) Titel: De verandering na geopende ogen

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: God stuurt vlees en brood, [Exodus 16](#)

X-pact: Zorg. [Daniël](#); Waar sta jij voor?

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.