

PREEK DOOR DE WEEK

Opgewekt

[Lukas 24:1-12](#), [Romeinen 6:4](#) (NBV)

PASEN

*Geraakt &
Geroepen*

Opgewekt

Eén iemand gemeenschappelijk

'Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om Hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.' ([Romeinen 8:14-17](#); NBV)

Wat een rijke tekst uit Romeinen 8! Je kunt deze tekst keer op keer lezen en je blijven verbazen over de betekenis, diepgang en beloftes hierin.

Goede Vrijdag is geweest: Jezus heeft voor ons geleden. Pasen is gevierd: Gods luister werd zichtbaar in Jezus' opstanding. Die twee komen tezamen in de doopdienst van afgelopen zondag. De dopelingen hebben ervoor gekozen om te delen in Jezus' lijden, zodat ze samen met Hem ook kunnen delen in Gods luister.

Ik vind het bijzonder om te beseffen dat wij, inclusief de recent gedoopte dopelingen, Gods kinderen genoemd worden, mits we geloven dat Jezus voor ons heeft geleden en we ons laten leiden door Gods geest. Het is een goddelijke verbinding die we met elkaar mogen hebben. En juist ook met één iemand gemeenschappelijk, namelijk: Jezus Christus.

Jezus is Degene die onze zonden op Zich nam, de dood overwonnen heeft en opgestaan is. Het maakt niet uit hoe je verleden eruit ziet, wat je wel of niet gedaan hebt of hoe je was. Als kinderen van God hebben we sowieso één gemeenschappelijke deler: dat we Jezus kennen en door Hem mogen delen in Gods luister.

Gods luister... en Pasen... die twee klinken als samen één groot feest. In [2 Korintiërs 3:18](#) staat: *"Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd."* Als wij Jezus zoeken, zoals we oprecht zijn, zonder masker, zullen we de luister/schoonheid/glorie/heerlijkheid van Jezus zien. Ik denk dat dat zo'n indruk op je maakt, dat je niet onveranderd blijft.

Laten we als Gods kinderen iedere dag opnieuw onder de indruk raken of zelfs overspoeld worden door Hem, door die Ene persoon die we gemeenschappelijk kennen, door Zijn luister. En laten we ontvankelijk zijn om niet onveranderd te blijven, maar God zijn werk te laten doen in ons.

Gebedssuggestie

Laat Uw glorie zien... (Opwekking 557)

Opgewekt

Ik had het je toch gezegd?

Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. ([Lukas 24:6-7](#))

Mannen staan niet bekend als de beste luisteraars. Dat geldt natuurlijk niet voor alle mannen (versta mij niet verkeerd!) maar ik zal niet de enige man zijn die met regelmaat hoort: “Maar dat had ik je toch gezegd?”

Dit is pijnlijk om te horen. Enkele jaren geleden haalden Britse wetenschappers van de Universiteit van Sheffield de media met hun constatering dat mannen de stemmen van vrouwen waarnemen in de hersengebieden waar zij ook muziek verwerken. Mannen reageren anders op mannenstemmen die zij ook in een ander deel van de hersenen opvangen. Het geeft mannen geen geldig excuus om niet naar vrouwen te luisteren, maar het zet wel aan tot nadenken. En tot beter en aandachtiger luisteren, vooral naar vrouwen!

Als niet-deskundige moet ik niet te snel of te algemeen conclusies trekken. Maar in relatie tot de gebeurtenissen rond Pasen valt het mij op dat er nogal eens sprake is van misverstanden, hardhorendheid en ongeloof. Let maar eens op hoe Jezus zijn leerlingen toespreekt wanneer Hij moet vaststellen dat ze niet goed naar Hem geluisterd hebben of blijkbaar niet bij de les geweest zijn. Niet voor niets noemen ze Hem Meester.

In dit gedeelte zijn het engelen die het geheugen moeten opfrissen. Maar wacht eens even, nu gaat het om het geheugen van *vrouwen* – want zij waren als eersten bij het lege graf van onze Heer. “Weten jullie het niet meer?” De Mensenzoon moest worden uitgeleverd, moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

De vrouwen krijgen een voorname plaats in deze gebeurtenissen. Ze haasten zich naar de mannen die Jezus volgden om hun te vertellen over dit spectaculaire nieuws. En ja hoor – de mannen kunnen hun oren niet geloven en gaan zelf op onderzoek uit.

Laten we het erop houden dat hardhorendheid en ongeloof bij alle mensen voorkomt. En misschien kunnen we onszelf een beetje troosten met de gedachte dat het goede nieuws ons als muziek in de oren klinkt. We nemen het wel waar, maar dringt het wel werkelijk tot ons door?

Gebed

Heer, wij hebben de boodschap verstaan. Maar ook wij kunnen onze oren en ogen nauwelijks geloven. Halleluja!

Opgewekt

Pasen is een feit

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat Hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. ([1 Korintiërs 15:12-14,17-20](#))

Opstanding uit de dood, wetenschappelijk misschien niet te verklaren, maar toch een zeer goed gedocumenteerd feit. Ik denk bij ontkenningen hierover altijd: God die vanuit het niets hemel en aarde schiep, en veelvuldig heeft voorzien wat ging gebeuren en wat dan ook inderdaad gebeurde, voor God is werkelijk niets onmogelijk. In [Lukas 1:36-37](#) wordt dat ook gezegd door een engel wanneer die aankondigt dat Elisabeth, die onvruchtbaar heette, in haar ouderdom een zoon zal ontvangen.

Hoe dan ook is voor mij veel belangrijker dat je je kunt vasthouden aan wat God zegt en laat zien. En wat dat betreft zijn Goede Vrijdag en Pasen heel goede voorbeelden van wie en hoe God is. Het was eeuwen ervoor al voorzien, maar denk eens aan de strijd die Jezus, God, streed aan het kruis. Met Pasen liet Hij zien hoe groot Zijn kracht en macht is door de opstanding uit de dood ([Johannes 10:18](#) NBG51), maar met Goede Vrijdag liet Hij zien hoe groot Zijn liefde en genade is.

Als je ziet hoe alle (!) zonden van alle (!) mensen van de hele (!) wereld, van de kleinste tot en met de verschrikkelijkste foute daad en gedachte aan toe, op de schouders van de Zoon werden gelegd en God de macht had om onmiddellijk aan alles een einde te maken en Hij dat niet deed... Wat een strijd moet dat voor Hem geweest zijn en wat een liefde voor de mens moet daaraan ten grondslag liggen. Een strijd die Hij won door de mensen zelfs bij Jezus' kruisiging hun gang te laten gaan en niet weg te vagen die Hem naar het leven stonden. Wie is als Hij? Op wie kun je meer bouwen dan op Hem?

Golgota, de beslissende strijd tussen God en satan (die allerlei mensen wist mee te krijgen). God won glansrijk door zijn innerlijke strijd tussen vergelding en Zijn liefde, te laten winnen door Zijn liefde. Zelfs toen.

Daarom is het Pasen geworden, Jezus is waarlijk opgestaan!

Gebedssuggestie

Here God, dank voor uw liefde en genade en blijvende betrokkenheid op ons leven. Mag het leven na Pasen weerspiegelen wat U voor ons deed. Amen.

Opgewekt

Waar is Jezus?

Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. Hierdoor raakten ze helemaal van streek. ([Lukas 24:2-4a](#))

Waar is Jezus? Dat moeten de vrouwen zich hebben afgevraagd toen ze het lege graf aantroffen. Wat zullen ze gedacht hebben? En dan ineens zijn daar twee mannen in stralende gewaden die vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Dan begrijpen ze het. Het is precies gegaan zoals Jezus gezegd had.

Waar is Jezus? Dat moeten de apostelen hebben gedacht toen Jezus 40 dagen na Zijn opstanding weer uit hun zicht was verdwenen. Toen Jezus was opgestegen naar de hemel waren daar weer twee mannen in witte gewaden.

Ze zeiden: "Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar Hij zal terugkomen op de wolken." ([Handelingen 1:11](#), BGT)

In [Romeinen 8:34](#) kunnen we lezen dat Jezus naast God zit en daar voor ons opkomt.

Waar is Jezus? Dat vraag ik me in deze tijd ook wel eens af. Waar is Jezus bij al het leed in de wereld? Of dichtbij, waar is Hij bij het lijden van jou en mij? Daar kan ik je in alle eerlijkheid geen antwoord op geven. Dat is voor mij ook niet te bevatten. Maar ik denk er wel over na. Dan denk ik aan de woorden van Jezus vlak voor Zijn hemelvaart waarin Hij de Heilige Geest belooft. In [Galaten 2:20](#) schrijft de apostel Paulus:

'Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.'

Hij leeft in jou, in mij en al die andere gelovigen. En in [Matteüs 18:20](#) staat nog eens:

'Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.'

Dat heb ik vorige week mogen ervaren tijdens het na de dienst met elkaar (online) koffie en thee drinken. Waar is Jezus? Ik herkende Jezus in die verpleegkundige die iets van die liefde van Jezus mag doorgeven aan haar patiënten. Ik herkende Jezus in de vrouw die naar mijn naam vroeg om voor me te bidden. Ik hoop dat zij ook in mij iets van Jezus gezien hebben. En ik ben nu al benieuwd in wie ik de volgende keer iets van Jezus mag zien.

Om over na te denken

Een oud lied, Opwekking 378, verwoordt het zo:

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.

Voor wie zou jij vandaag als Christus kunnen zijn?

Gebedssuggestie

Heer, dank U wel dat we iets van U kunnen zien in de mensen om ons heen.

Opgewekt

Pasen, teken van leven! Het offer van Goede Vrijdag is aangenomen!

(Sadduceëen zeggen dat er geen opstanding is, tot hen zei Jezus:) *“Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Hij is geen God van doden, maar van levenden.”* ([Matteüs 22:31-32](#), citaat verwijst naar gesprek tussen God en Mozes, [Exodus 3:6](#))

De Sadduceëen konden het weten, maar ondanks hun kennis van de teksten in het Oude Testament namen ze ‘leven na de dood’ niet serieus. Dat is niet alleen een gemiste kans om te weten dat er *leven ná de dood* is, maar ook een gemis van *anders leven in het heden*.

Over Goede Vrijdag en Pasen en hun onderlinge verbondenheid is veel geschreven. Een van de treffendste zinnen die ik daarover las vind ik deze: ‘Doordat God Christus opwekte uit de dood, mogen wij weten dat God Christus’ offer heeft aangenomen.’ En omdat Jezus voor óns stierf, heeft dat voor óns geweldige gevolgen.

De breuk tussen God en mens is volkomen hersteld. Als een - door de straf van Jezus - gerechtvaardigde mens kunnen we weer in een rechte relatie met God leven. In de Bijbel lezen we dat het eeuwige leven het kennen van God en Jezus is ([Johannes 17:3](#)), wat een nauwe relatie inhoudt. Dat is een ander, nieuw leven. We lazen het zondag bij de doop van 8 mensen in onze kerk vanuit [Romeinen 6](#): *‘met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Hij (Jezus) is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.’*

Tot voor kort las ik de tekst over ‘de God van levenden’ uitsluitend als: er is leven na de dood (gelukkig!), maar het duidt ook op leven met God in het hier en nu! God wil een God van levenden zijn! Mensen die met Hem en voor Hem leven. De dopelingen - en waarschijnlijk nog extra zij die uit een leven van niet-geloven zijn gekomen - zullen enthousiast kunnen vertellen over de nieuwe of herstelde relatie en het nieuwe (vernieuwde) leven met God. Onlangs zag ik een verzoek om te bidden voor een gemeente die te maken heeft met heftige vervolging naast corona en de beperkingen. De pastor vroeg echter niet om te bidden voor oplossingen maar voor de *levendigheid* van de gemeente! Hoe kun je beter God danken en weerspiegelen dan met een op Hem gefundeerd leven?! En is het niet mooi dat eenieder op zijn of haar eigen manier hierin een levendige bijdrage kan leveren?

Om over na te denken

Op Goede Vrijdag een volkomen offer en met Pasen een volkomen herstel. Er is niemand die kan zeggen dat het niet om hem of haar ging/gaat. Denk maar aan ‘ongelovige Thomas’ die de nodige extra aandacht van Jezus kreeg, net zoals Jezus extra liefdevol omging met Petrus die dat zo nodig had na zijn verloochening. Wij mogen ons bij hen scharen. En bij Hèm!

Gebedssuggestie

Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een Leven door zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. Here God, dank U wel!

zaterdag 10 april 2021

Afgelopen zondag vierden we Pasen. Mét de doop van 8 mensen. Patrick van der Laan sprak over [Lukas 24:1-12](#) en [Romeinen 6:4](#). Titel: Opgewekt.

Door de opstanding van Christus hebben we niet alleen zicht op leven na de dood, maar ook kunnen we in ons hier en nu al deel hebben aan het nieuwe leven waar Pasen voor staat. De doop past daarom ook zo mooi bij Pasen omdat mensen met hun doop aangeven met Christus onder te willen gaan in zijn dood om op te staan in 'nieuwheid des levens', zoals we dat lezen in Romeinen 6:4 NBG51.

De getuigenissen van de dopelingen en onze eigen verhalen vertellen over de grote God die niet loslaat wat zijn hand begon en zich over mensen blijft ontfermen, ook als mensen daarvoor (nog) niet open lijken te staan.

Patrick vertelde over een man die dakloos is geworden na het overlijden van zijn zoon. Toen hem gevraagd werd welke 3 wensen hij had, zei hij dat hij maar één wens had:

“Ik wil mijn kind terug!”

Dit is het perspectief van God voor mensen: Hij wil zijn kinderen terug!

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

De dopelingen hebben ieder hun eigen verhaal over hoe God in hun leven kwam en wat dat met hen deed. Als jou die vraag gesteld wordt, waaraan denk je dan? Heb je dat weleens met iemand gedeeld?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 4 april 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 11 april is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. We beginnen een nieuwe preken-serie die duurt tot Pinksteren: 'Geopende ogen'.

Spreker morgen: Wigle Tamboer. Bijbeltekst: [Lukas 24:13-35](#) (NBV).

Titel: Het geopende graf en geopende ogen

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Het volk gaat veilig door de zee, [Exodus 14:15-31](#)

X-pact: Een nieuw hart

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.