

PREEK DOOR DE WEEK

Op weg naar Jeruzalem

[Lukas 19:28-48](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Op weg naar Jeruzalem

Genade niet goedkoop of vanzelfsprekend

*Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. ([Romeinen 5:19](#))
We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. ([Romeinen 6:4](#))*

In de veertigdagentijd lopen we in de nieuwe prekenserie mee met Jezus op weg naar Pasen. Is er een betere gelegenheid voor bezinning dan juist in de aanloop naar Goede Vrijdag en Pasen? Nadenken over waar we zouden zijn zonder de redding en wat dat Hem kostte?

Het zou zomaar kunnen gebeuren dat je genade als een goedkope mogelijkheid gaat zien. Je gelooft in God, je vertrouwt erop dat wat Hij zegt waar is, probeert een goed of niet verkeerd leven te leiden en wat we ook gedaan hebben en nog zullen doen, Hij vergeeft. Dat kunnen we gemakkelijk en goedkoop noemen, we hoeven er niet veel voor te doen of te laten, Hij vergeeft toch. Maar het lijden en sterven van Jezus wat voor die vergeving en verzoening nodig was, was niet goedkoop. Duurder dan Jezus' lijden (tot marteling en dood aan toe) is er niet.

Ooit schreef ik twee vragen op die ik sindsdien ieder jaar tevoorschijn haal bij de start van mijn voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen: Wetend dat ik bij Jezus mag komen zoals ik ben, is mijn gedrag het waard dat Hij voor mij zo'n groot offer bracht? En wil ik voor Hem verschijnen zoals ik nu ben?

Ik weet niet hoe jij erin staat, maar als ik mijn leven overdenk, kom ik helaas meer dan alleen maar positieve dingen tegen. Als ik oppervlakkig kijk, ziet het er een stuk beter uit. Ik moet denken aan het verhaal in [Lukas 7:36-49](#) over een behoorlijk goede Simon en een als zondig bekendstaande vrouw. In zijn gedachten veroordeelt Simon de vrouw, maar Jezus laat hem fijntjes weten wat de goede man niet deed en wat de vrouw wel deed. En dan zegt Jezus: *“Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.”*

‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde’, toen ik dat las, dacht ik: als je denkt dat God jou niet veel te vergeven heeft omdat je zo(genaamd) goed bent, is het dan niet verhelderend en liefde en dankbaarheid opwekkend om te onderzoeken hoe je er werkelijk voor staat? Niet om te gaan twifelen aan de redding (die staat vast als een huis voor wie Hem hebben aangenomen), maar om vanuit het diepst van je hart van God te houden omdat Hij zo goed is.

De bekeerde (zeer goede) Paulus mag misschien wel als voorbeeld dienen als hij schrijft: *‘Ik, ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’* ([Romeinen 7:24](#) NBG51) Hij uitte het, ondanks dat hij het antwoord wist, dat lezen we een paar verzen verder in [Romeinen 8:1](#): *‘Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.’*

Gebedssuggestie

Heer, wat een voorrecht en vreugde om uw kind te zijn en erop te mogen vertrouwen dat U vergeeft en verzoent, ondanks alles. Dat ik het toch nooit als vanzelfsprekend zal zien en nooit zal vergeten hoeveel het U kostte om ons zo genadig te zijn. Help mij daar ook naar te leven.

Op weg naar Jeruzalem

Op weg, maar waar naartoe?

“Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.” Toen zei Tomas: “Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?” Jezus zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.”

[\(Johannes 14:4-6\)](#)

Tomas en de andere apostelen waren al drie jaar onderweg met Jezus. Toen Hij had verteld dat Hij ze binnenkort zou verlaten, wilde Petrus weten waar Jezus dan naartoe zou gaan. Dat Hij naar het huis van Zijn Vader zou gaan, was moeilijk voor ze te begrijpen. Toen Tomas naar die weg vroeg, gaf Jezus een even verrassend als hoopvol antwoord: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.” Dat antwoord was wat de apostelen nodig hadden. Geen routekaart, maar een Reisleider. Deze drie hoedanigheden van Jezus zijn in deze tijd misschien wel precies wat wij nodig hebben op onze weg.

De Weg:

Wat willen we juist in deze tijd graag de weg weten. De weg naar het einde van een crisis. De weg naar een gelukkiger leven. De weg naar een standvastiger geloof. Of misschien wel de weg naar de hemel. Jezus geeft ons geen routebeschrijving. Hij geeft ons wat we echt nodig hebben, namelijk Zichzelf. Hij is steeds bij ons op onze levensweg. Hij is ons doel, onze bestemming.

De Waarheid:

Met alle informatie, die op ons afkomt, is het niet altijd duidelijk wat waar en wat niet waar is. Wereldwijd zie je dat politici en regeringsleiders om hun doel te bereiken vaak hun eigen waarheid maken. Bij nieuwsberichten moet je je tegenwoordig afvragen of het geen ‘fake news’ is. En dichter bij ons zelf, zijn wij altijd even eerlijk? Hoe anders is Jezus. Hij zegt altijd de waarheid. Hij *is* de Waarheid. Wanneer Hij zegt *“Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij”*, dan is dat een werkelijkheid waar we nooit aan hoeven te twifelen.

Het Leven:

Wat moeten de apostelen later wel niet gedacht hebben, toen ze Jezus aan een kruis zagen sterven? Hij was toch het Leven? Juist voor Tomas was dat moeilijk te bevatten. Na de opstanding mocht ook Tomas het zien en ervaren: Jezus is het Leven. Op sommige momenten zijn wij dat zicht misschien ook even kwijt. Bijbelteksten als deze helpen ons om weer te beseffen dat Hij voor ons het Leven is.

Misschien heb je wel eens een tegeltje gezien met deze tekst:

God belooft geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Als er nog ruimte op het tegeltje over is, zou ik deze woorden daaraan willen toevoegen: En onderweg is Jezus bij je: de Weg, de Waarheid en het Leven

Gebedssuggestie

Heer, de route hoef ik niet te kennen. Dank U dat ik U mag kennen.

Op weg naar Jeruzalem

Jezus huilt

Toen Hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: "Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu." ([Lukas 19:41,42](#))

De Koning die afgedaald is op een verdeelde, verscheurde, bezette aarde... ziet uit over de stad Jeruzalem en huilt. Zijn volksgenoten staan Hem juichend op te wachten, willen Hem eervol ontvangen en de stad binnenhalen als Overwinnaar. Maar Jezus zag kennelijk iets wat zij niet zagen: de verloren staat van deze stad en de tragedie van alle gemiste kansen op heil.

We weten uit het Woord dat Jezus profetische dingen gezegd heeft over Jeruzalem, 'stad van vrede'. De tempel, een imposant, trots bouwwerk, zou verwoest worden en ook de stad stond belegering en vernieling te wachten. Geen gebeurtenissen waar Jezus verlangend naar uitzag, wel historische taferelen die nu kennelijk onafwendbaar geworden waren.

Jezus wordt een hoofdrol toebedeeld als Messias. De volksgenoten verwachtten dat Hij als een strijder de vrijheid zou herwinnen – het volk zou bevrijden. Alle woorden die Jezus gesproken had over de aard van zijn Koninkrijk waren kennelijk onbegrepen gebleven.

Alle fanfare en al het gejubel voor Jezus – het moet Hem pijn aan de oren en aan het hart gedaan hebben. Hij was niet begrepen en dat beseftte Hij. Zelf ging Hij ook een onafwendbaar lot tegemoet, zijn weg naar Jeruzalem was bovenal een weg naar het kruis. Als Hij daar iets over zei, werd Hij niet verstaan of zelfs tegengesproken.

Hier is heel veel over te zeggen. Allereerst stel ik mezelf de vraag of wij Jezus vandaag goed (denken te) begrijpen. Welke verwachtingen hebben wij op Hem geprojecteerd? Maar al te gemakkelijk stippelen wij zelf wegen uit en verwachten we dat de Heer daar wel zijn zegen aan zal geven. Weten we ook wat Hij wil? Hebben we het Hem al gevraagd? Hebben we de tijd genomen om te bidden, te wachten, na te denken?

En dan nog iets. Wat ziet Jezus dat wij niet opmerken? Als wij naar de mensen rondom ons kijken, naar de plaats waar wij leven, kijken we dan met een blik van veroordeling of met betraande ogen van ontferming en verdriet? Huilen wij?

Om over na te denken

Wat verwachten wij van Jezus en wat wil Hij ons laten zien?

Gebed

Heer, open onze ogen, ontferm U over ons.

donderdag 11 maart 2021

Op weg naar Jeruzalem

Ga de weg van de liefde

'En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer...' ([Efeziërs 5:2](#))

We leven in de tijd voor Pasen. De lente is in aantocht en we hebben in februari al heel wat zonnige dagen cadeau gekregen. De vogeltjes gaan weer fluiten, bloemen komen uit, de bomen krijgen weer blad en je ziet weer veel meer mensen buiten. Het lijkt allemaal heel gewoon, maar ondertussen hebben we nog te maken met maatregelen rondom COVID-19, voorzichtigheid voor onze eigen gezondheid, maar zeker ook zorg voor degenen met een kwetsbare gezondheid. Er ligt verantwoordelijkheid bij ons allemaal, we kunnen niet alleen de weg gaan en we kunnen niet in ons eentje de problemen en zorgen oplossen.

Als ik denk aan Jezus in deze veertigdagentijd, wist Hij precies wat er zou gaan gebeuren. Het leek allemaal zo rooskleurig en ondernemend: de intocht in Jeruzalem en het ingrijpen van Jezus in de tempel. Maar Jezus wist welke weg Hij moest gaan, alleen. En dat Hij de enige zou zijn om het probleem op te lossen. Het probleem in dit geval was de kloof die ontstaan was tussen God en mens. Om die kloof te overbruggen, was een Redder nodig. Dat was Jezus Christus die op Goede Vrijdag onze schuld op zich nam, zodat wij weer zonder schroom tot God konden naderen ([Hebreeënen 4:16](#): *'Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige...'*.)

Om over na te denken

Denk eens na over hoe Jezus de tijd voor zijn kruisiging beleefd moet hebben. Hij wist wat er ging komen, heeft Zijn Vader nog gesmeekt om niet deze weg te hoeven gaan, maar heeft toch deze zware weg bewandeld. En dat allemaal voor jou, voor mij.

Zou jij Jezus' plaats in *willen* of *kunnen* nemen? Luister eens naar het lied van Jeremy Camp - This man. Hierin wordt precies dezelfde vraag gesteld: kun jij de plaats van Jezus innemen?

Ik ben ervan overtuigd dat Jezus iets 'onmenselijks' heeft gedaan. Hij is zo bijzonder en uitzonderlijk. Jezus ging de weg vanuit liefde: door Gods liefde en uit liefde voor ons. We hebben Hem nodig om tot Gods troon te naderen. Laten we dan ook Jezus zoeken en Hem uit de grond van ons hart danken voor Zijn offer. En laten we net als Jezus de weg van de liefde gaan, zodat we betekenisvol mogen zijn voor de mensen om ons heen.

Gebedssuggestie

Dank U voor Uw offer, Heer. Amen.

Op weg naar Jeruzalem

Vanwege de vreugde die voor Hem lag

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiep lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. ([Hebreeën 12:2](#))

Op weg naar Jeruzalem... de Koning komt! Op een ezelsveulen... ongedacht, hoewel... lang daarvoor al door Zacharia voorzegd. Er is gejuich, vreugde en verwachting alom. De kenners van de Schrift zullen er zeker de profetie van [Zacharia 9:9](#) in hebben gezien. En wellicht kwamen ook andere profetieën in hen naar boven, zoals:

De Messias, Jezus, zal rechtvaardig heersen vanuit Jeruzalem, op de troon van David. De heidenvolken zullen optrekken naar Jeruzalem om onderwijzing uit de Thora te ontvangen, het Loofhuttenfeest en de sabbat te vieren... Gods glorie zien... Nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuw Jeruzalem, vrede, Goddelijke vrede!

Geen wonder dat men zo uitbundig was!

Maar hoe zal Jezus zich gevoeld hebben? Hij kende de profetieën als geen ander, maar wist ook wat een omslag er die week zou volgen. Verraad, ophitsing, verloochening, een menigte die niet Hosanna roept, maar Kruisig Hem.

Volgens de Hebreeënschrijver liet Jezus zich hierdoor niet afschrikken omdat Hij het vooruitzicht had dat Hem vreugde gaf: het herstel van de relatie tussen God en mens, tot in zijn volle waarde en betekenis. We hebben nog veel in het vooruitzicht, maar het uitzicht is er al. Om ons aan vast te houden en er vreugde en moed uit te putten wanneer het moeilijk is.

Maar Jezus moest eerst naar Jeruzalem om dat mogelijk te maken. Om de straf voor de zonden van de wereld op zich te nemen tot vergeving van zonden en herstelde opening naar God. Vreugde die voor Hem lag... Maar ook die achter Hem lag, waar Hij vandaan kwam! Hij kwam dus echt voor ons! Kun je je voorstellen dat Hij de heerlijkheid die Hij had bij de Vader verliet om zich te laten bespotten, mishandelen, martelen en doden om mensen de kans te geven terug te komen bij de Vader terwijl ze dat zelf verworpen hadden?

Toen Hij (Jezus) Jeruzalem voor zich zag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Hij zei: "Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu." ([Lukas 19:41-42](#)) Jezus huilt, Hij is en blijft ook intens bewogen met mensen die niet vatten hoe goed God is en de gevolgen van de breuk dragen. Ook in de week die voor Hem lag, liet Hij niet los wat Zijn hand begon.

Patrick noemde de lezing van [Lukas 19:28-48](#) een gebeurtenis van Inzicht en Verwarring. Inzicht: Jezus is Koning. Verwarring: totaal anders dan gedacht. (Nog) geen plaatsneming op Davids troon, geen bevrijding van de Romeinse onderdrukker, maar een geestelijke weg van bevrijding en toekomst. Toekomst die toen al begonnen was en waarvan we soms al contouren kunnen zien. Speelt 'die vreugde die voor je ligt' een rol in jouw leven?

Gebedssuggestie

Here God, dank voor uw bewogenheid met eenieder van ons. Help ons ook daarin U te volgen.

zaterdag 13 maart 2021

Zondag begonnen we aan een nieuwe prekenreeks: Op weg naar Pasen. Patrick van der Laan sprak over 'Op weg naar Jeruzalem'. Bijbellesing: [Lukas 19:28-48](#) (NBV).

In dit Bijbelgedeelte gebeurt veel, o.a.:

- Jezus komt op een ezel(sveulen) Jeruzalem binnen en Zijn leerlingen prijzen God vol vreugde want 'Daar is onze nieuwe Koning!' (Palmzondag, voorspeld in [Zacharia 9:9](#))
- Jezus huilt over het lot van Jeruzalem
- Jezus jaagt handelaars weg uit de tempel

Dit Bijbelgedeelte is eigenlijk een gebeurtenis van inzicht & verwarring:

- Inzicht: Jezus is Koning
- Verwarring: Hij komt zonder koets of strijdswagen. Geen overname van de aardse kroon, geen fysieke bevrijding van de Romeinse onderdrukking, maar een geestelijke weg naar bevrijding door Jezus zelf als Weg, Waarheid en het Leven ([Johannes 14:6](#))

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Wat zegt het jou dat Jezus zo heel anders Jeruzalem binnenkwam dan mensen van Hem verwachtten en toch zoals was voorspeld?

Hoe zie jij Hem? Is dat in de loop van de tijd veranderd? Zo ja, in welk opzicht?

Jezus toont zijn bewogenheid met de bewoners van de stad waarin Hij zou worden gedood. Met wie ben jij bewogen? Waarom juist met hem/haar/hen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 7 maart 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 14 maart is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om **10:00 uur**.

Spreker: Wigle Tamboer. Titel: En toen het uur aangebroken was (NBG51).

Bijbeltekst: [Lukas 22:14-53](#) (NBV)

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jezus deelt brood en wijn uit, [Lukas 22:14-23](#) en [22:31-34](#), Jezus wordt gevangengenomen, [Lukas 22:39-53](#)

X-pact: Zorg; Hooglied, Seksualiteit en relaties

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.