

PREEK DOOR DE WEEK

En ze leidden Hem voor...

[Lukas 22:66 - 23:25](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

En ze leidden Hem voor...

Zie je Hem al?

“Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!” ([Jesaja 43:19](#) Het Boek)

Het is nog maar twee maanden geleden dat ik elke dag in het pikgedonker naar mijn werk fietste. Een maand geleden zag ik schitterende kleuren van de aanstaande zonsopkomst en nu geniet ik van de eerste zonnewarmte in de prille ochtend. Dit seizoen is voor veel mensen zo heerlijk omdat je voelt dat de lente in aantocht is, je weet dat het beter wordt.

Boven deze overdenking staat een vers uit het Bijbelboek Jesaja. Verlossing is een centraal thema in dit boek. In de eerste plaats gaat het om de verlossing van het volk van Israël. Dat komt steeds weer in de problemen doordat het in zonden vervalt en zich afkeert van God. Ondanks deze terugkerende neiging om te zondigen stelt God verlossing en verlichting in het vooruitzicht. Het volk kan zich als het ware vanuit de pikzwarte nacht van verbanning, ziekten en rampen iedere keer weer uitstrekken naar een nieuwe morgen die eens zal komen. In de tweede plaats gaat Jesaja over de verlossing van de mensheid door de komst van Gods Zoon in deze wereld. Een verlossing die nodig was omdat, net als het volk van God, ieder mens een terugkerende neiging heeft te zondigen en zich af te keren van God.

Onze Here Jezus betaalde hiervoor een immens hoge prijs. Onze neiging om te zondigen en ons daarmee van God af te keren, verdient het vonnis dat Jezus op zich nam. Afgezonderd van de Vader, dood.

Nog een paar dagen, dan is het Pasen. We noemen dit de lijdensweek en als volgeling van Jezus kun je het ochtendgloren van de Paasmorgen al zien. Het nieuwe plan van God is door Jezus volbracht. Voor ons is deze week daardoor als de komst van de lente. Je weet dat het goed is gekomen tussen God en jou. Je bent weer verzoend met God, je Schepper.

In de lijdensweek past het om stil te staan bij het offer van Goede Vrijdag. En het is de week om je alvast uit te strekken naar de Nieuwe Morgen, dankbaar, stil en nederig. Hij komt eraan, zie je Hem al?

Gebed

Heer Jezus, dank U dat we onze hoop op U mogen vestigen. De hoop die gloort aan de horizon, zelfs in onze donkerste nacht.

En ze leidden Hem voor...

Vergeving ons geschonken, kostte Jezus alles

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” ([Lukas 23:34](#))

We hechten altijd bijzondere waarde aan de laatste woorden van een stervende. Afscheidswaarden op zo'n moment geven nog eens extra de diepte van de relatie weer.

Rondom Jezus' sterven vinden we zijn woorden tot verschillende groepen mensen gericht. Waarschuwende woorden, woorden van troost en vergeving. Tot mensen die met Hem spotten of juist dan tot het inzicht komen wie Hij is.

Daar waren de wenende vrouwen van Jeruzalem. Zouden ze gehuild hebben om het sterven van Jezus of verliezen ze in Hem de Geneesheer, de Wonderdoener? Jezus keert het om en treurt juist om hen en het volk, want Hij ziet wat er in de toekomst zal gebeuren als het oordeel over het volk zal vallen.

Hij heeft niet alleen een profetisch woord voor de vrouwen, maar ook een vergevend woord voor de spottende soldaten, de oudsten van het volk en de misdadiger aan het kruis. Jezus rekent hun de onwetendheid niet toe en bidt tot de Vader om gratie:

“Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Als wij vergeving schenken voor een belediging, hoeven we daar niets voor terug te hebben. Vergeving is dat je genade voor recht laat gaan. Genade is: geven wat iemand niet verdient. In ver-geving zit ook het woord geven. Je geeft het recht om wraak uit te oefenen op. Maar vergeven alleen is niet voldoende, er moet ook recht gedaan worden aan het onrecht dat is geschiedt. Door de kruisdood van Jezus worden we ook gerechtvaardigd voor God.

Gerechtvaardigd worden is niet hetzelfde als vergeving ontvangen. Als je iets wordt vergeven impliceert dat dat je schuldig bent, maar dat je misdaad niet wordt toegerekend.

Gerechtvaardigd worden betekent in de rechtszaal dat je vrijgesproken wordt. Je bent onschuldig, we worden rechtvaardig verklaard door Christus' offer voor ons. [Romeinen 4:25](#) zegt over Jezus: *‘Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging’.*

Niet schuldig, vrijgesproken doordat Hij onze schuld op zich nam. Wat een bevrijding door Pasen, denk maar even terug aan het Pesach-feest wat de joden vierden als hun bevrijding uit Egypte. Laten we God danken en prijzen voor deze bevrijding.

Vraag

Hierboven stelde ik de vraag wat de wenende vrouwen dachten te verliezen door het sterven van Jezus: de Geneesheer, de Wonderdoener? Als jou gevraagd wordt wat jij in die situatie zou verliezen, wat zou je dan noemen?

Gebedssuggestie

Dank God voor zijn genade zoals in Opwekking 428 staat: Genade, zo oneindig groot dat ik, die 't niet verdien het leven vond...

En ze leidden Hem voor...

Beperkingen

Hij zei tegen hen: "Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan." Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed." Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel." ([Lukas 24:44-51](#))

Bij het brede publiek ontbreekt kennis over de betekenis van christelijke feestdagen. Kerst lukt nog wel, met dat kindje in de kribbe, maar Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren zijn voor velen raadselachtig. De lange weekenden zijn normaliter fijn voor bezoeken aan familie of de woonboulevard, maar in onze dagen is dat ook niet meer zo vanzelfsprekend, we moeten nog afwachten wat we rond die tijd wel of niet kunnen doen.

De instructie: 'Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed' was – goedbeschouwd – een opdracht tot een soort *lockdown*: binnenblijven en geduldig afwachten. Die woorden hebben de leerlingen in elk geval goed in de oren geknoopt. In een paar zinnen verwijst evangelieschrijver Lukas hier naar Goede Vrijdag (er wordt gesproken over het lijden en sterven van de Messias), Pasen (op de derde dag opstaan), Pinksteren (kracht uit de hemel) en Hemelvaart (Hij werd opgenomen in de hemel).

We zien dat de opgestane Heer zelf niet beperkt is door gesloten deuren of een scheidslijn tussen het aardse en het hemelse. In zijn verheerlijkte gedaante kan Hij dwars door ruimtetijd (in de wetenschap is dat één begrip) heenreizen.

Op één aspect wil ik hier de nadruk leggen: 'Jezus maakte hun verstand ontvankelijk...' Denk daar eens over na. Begrijpen wij zijn woorden?

Gebed

Heer, ons verstand schiet tekort. Breek met uw Woord en Geest door onze beperkingen. Geef ons inzicht.

donderdag 1 april 2021

En ze leidden Hem voor...

Aan de vooravond van Goede Vrijdag hield Jezus zijn laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Jezus moedigde bij het nuttigen van brood en wijn aan dit 'telkens te doen tot Zijn gedachtenis'. Toen we onlangs in De Meerkerk het heilig Avondmaal vierden, stonden we ook stil bij de vraag: Hoe zou ons leven anders zijn als we bij elke maaltijd steeds weer stilstaan bij het gedenken van Jezus en elke maaltijd een heilig moment wordt? Nemen wij maal-*tijd* om van een chronos (lineaire kloktijd waarin we van activiteit naar activiteit gaan) een kairos te maken, een gelegenheid met rust en ruimte?

Aan tafel

De tafel als gezinsmoment
Laat soms te wensen over
Gesprekken hier raken ontwend
Dat maakt de maaltijd pover

Hoe anders is het Woord van God
De tafel in het midden
Jezus verhaalt Zijn droevig lot
God laat Zich niet verbidden

Het lichaam dat nu breken gaat
Centraal bij heel de maaltijd
Ontledigd door mijn zondaarsstaat
Geeft innerlijke tweestrijd

Verraad speelt steeds een grote rol
- Ik ken Hem niet - geldt velen
Zijn leven blijkt van liefde vol
Bedoeld om echt te helen

Gebroken moest Zijn lichaam zijn
Verzoening voor mijn leven
En in ondraaglijk helse pijn
Heeft Hij Zichzelf gegeven

Zijn bloed bewerkt een nieuw verbond
De Bijbel komt tot klaarheid
Voor mij die ook het Woord verstond
Kruispasen is bewaarheid!

In de Goede Vrijdag-dienst morgenavond vieren we in De Meerkerk online het Heilig Avondmaal. De livestream begint om 20:00 uur.

vrijdag 2 april 2021 – Goede Vrijdag

En ze leidden Hem voor...

Zie de Mens...

[Johannes 1:29](#) – *Zie, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.*

[Jesaja 53:7](#) – *Als een lam werd Hij ter slachting geleid.*



Vandaag gedenken wij Goede Vrijdag. Een bijzondere dag om bij stil te staan. Als Hij gemarteld wordt, bespot, gekruisigd en gedood, is tenhemelschreiende stilte op zijn plaats.

De afgelopen weken gingen we met Jezus en de leerlingen op weg naar het feest van Pasen. Maar wat verschrikkelijk dat dat moest langs Goede Vrijdag.

We zagen hoe zijn leerlingen er in die zware, beslissende uren niet voor Hem waren. De leerlingen die Hij zijn vrienden noemde omdat Hij alles van de Vader met hen deelde.

[\(Johannes 15:15\)](#)

Die leerlingen waren in slaap gevallen toen Jezus in angst zat en tot zijn Vader bad, een van hen had Hem voor geld prijsgegeven, een ander had een zwaard getrokken precies wat Jezus hen nou niet had geleerd in de jaren dat ze samen waren, er was verloochening (Ik ken Hem niet!) en op Johannes na waren ze bij het kruis niet te vinden...

Ik vraag me af: 'Waar zou ik geweest zijn?' en ben bang voor het antwoord.

Tijdens de uren voorafgaande aan de kruisiging was Jezus gezeseld en werd Hij belachelijk gemaakt door Hem als een koning te tonen met doornenkroon en een purperen kleed. Het moet er met alle wonden vreselijk uitgezien hebben. [Jesaja 53](#) spreekt erover. Pilatus ging met Jezus naar de vijandige menigte buiten en zei: "*Zie, de mens!*"

Ik denk aan de Mens (de mens Jezus hoe Hij gestraft is), maar ook de mens die deel heeft aan het waarom van Jezus' lijden en dood. En ook daar hoor ik bij. Stilte is op zijn plaats.

En dankbaarheid! Jezus werd Medemens, voor ons, leed voor ons en zei daarover: "*Ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat Ik wil, maar om te doen wat Hij wil die Mij gezonden heeft. Dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft: dat Ik niemand van wie Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat Ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat Ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.*" ([Johannes 6:38-40](#))

Ik stel de vraag van daarstraks opnieuw, maar nu met een andere insteek:

'Waar zou ik geweest zijn?'... als Jezus zich niet had opgeofferd, het niet had volbracht?

Gebedssuggestie

Dank, Heer, vergeef me, dank, dank, dank. Wat ben ik blij dat U bent zoals U bent. Waar zou ik zijn als U anders was...

zaterdag 3 april 2021

Zondag sprak Wigle Tamboer in deel vier van de preken serie: Op weg naar Pasen.

Titel: En ze leidden Hem voor... Bijbellesing: [Lukas 22:66 - 23:25](#) (NBV).

De afgelopen weken gingen we op weg naar Pasen, via Goede Vrijdag. Eerst het lijden en pas dan de verheerlijking van de opstanding. Vandaag is het 'Stille zaterdag', een dag tussen de droefenis en triestheid van Goede Vrijdag en de opstanding en het feest van Pasen. Stille zaterdag, wie erop let zal merken dat veel kerkklokken vandaag niet luiden. Bedoeld om tijd te nemen om stil te kunnen staan bij wat de weg naar Pasen via Goede Vrijdag voor ons betekent.

Jezus werd voorgeleid aan de religieuze leiders in Jeruzalem en aan de Romeinse, wereldse Pilatus. Al eerder probeerde satan Jezus te verleiden en probeerde Petrus Jezus af te leiden van wat Hij voor ogen had, maar in alles wilde Jezus zich alleen laten leiden door Zijn Vader. Hij is - zoals [Jesaja 53:7](#) zegt - het gewillige schaap dat ter slachting geleid werd. Hij is de Zoon die Zich overgaf aan de wil (en leiding) van de Vader ([Lukas 22:42](#) in de hof van Gethsemane). Het is God die dwars door alles leidt en het laatste overwinnende Woord heeft.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

Opmerkelijk is dat Pilatus Jezus uitleverde aan de 'willekeur' van de mensen, terwijl datzelfde Griekse grondtekstwoord ook wordt gebruikt voor 'wil', zoals in de Hof van Gethsemane waar Jezus tot de Vader bidt: "Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede."

Kiezen voor de wil van de Vader of de willekeur van mensen... Wat komt bij je naar boven als je daarover nadenkt?

De afgelopen weken lag de focus - uiteraard - veelal op het kruis en de weg ernaartoe. Na de dood en het graf van Goede Vrijdag mogen wij echter verder kijken om áchter wat er gebeurde de overwinning van Pasen te zien en te vieren. Hoe geef jij beide uitersten van Jezus' dood en opstanding een plaats in je leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 28 maart 2021 op de website.

Morgen is het Pasen. De **dienst met dopen** is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Patrick van der Laan. Titel: Opgewekt. Bijbeltekst: [Lukas 24:1-12](#), [Romeinen 6:4](#) (NBV)

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jezus is opgestaan, [Lukas 24:1-12](#)

X-pact: Gebed. Klaagliederen; Als God ver weg lijkt

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.