

PREEK DOOR DE WEEK

Petrus volgde hen op afstand...

[Lukas 22:54-65](#) (NBV)

*Geraakt &
Geroepen*

Petrus volgde hen op afstand...

Gods beloften

We zijn weer een stukje dichterbij Goede Vrijdag en Pasen. Zondag lazen we in [Lukas 22](#) over Petrus die eerst een belofte maakte om Jezus niet te verlaten en kort daarna de belofte verbrak.

Wat is het toch makkelijk, soms ook verleidelijk, om beloften te breken. Maar de kracht van een belofte is dat die overeind blijft staan, ongeacht de omstandigheden, ongeacht je gevoel. Je identiteit ligt in de belofte die Jezus voor jou maakte. Namelijk dat je gered bent als je in Jezus gelooft: *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”* ([Johannes 3:16](#), NBG51). Dát is de kern van het Evangelie en dát is de kern van Pasen.

Nu staan er in de Bijbel talloze andere beloften van God voor zijn volk, voor jou en voor mij. Hieronder volgt er een aantal:

God is bij je

“En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” ([Matteüs 28:20](#))

God zorgt voor je

De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. ([Filippenzen 4:5-7](#))

God luistert naar je

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. ([1 Johannes 5:14](#))

Je mag altijd bij God komen en Hij geeft je rust

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.” ([Matteüs 11:28](#))

Je bent een kind van God

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. (...) De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. ([Romeinen 8:14, 16](#))

Om over na te denken

Welke belofte spreekt jou het meest aan?

En welke belofte vind je moeilijk om te geloven, moeilijk om op te vertrouwen?

Laten we de tijd tot Pasen gebruiken om na te denken over deze beloften van God. En laten we één belofte kiezen om persoonlijk voor te bidden, zodat die belofte tot leven mag komen in je hart, je gedachten en je relatie met God.

Gebedssuggestie

Dank U voor uw trouw en uw beloften voor mij.

Petrus volgde hen op afstand...

Het verdriet van Petrus

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: "Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter. ([Lukas 22:61-62](#))

Jezus wordt gevangengenomen. Petrus wordt erop aangesproken dat hij bij Jezus hoort maar hij ontkent. Tot driemaal toe. Hoe is het mogelijk? Even daarvoor had hij Jezus nog gezegd dat hij bereid was met Hem de gevangenis in te gaan en zelfs voor Hem te sterven! En Petrus meende het ook. Maar in die nacht loopt het allemaal zo anders. Het omgekeerde gebeurt. Petrus laat Jezus in de steek. Tot driemaal toe en steeds vuriger. Een dieptepunt in zijn leven. En dan... Dan draait Jezus zich om en kijkt Petrus aan. Het dringt bij Petrus door wat hij gedaan heeft. Hij heeft Jezus, juist in dat moeilijke moment, totaal in de steek gelaten. Petrus zoekt de eenzaamheid op en huilt bitter.

Dit moment wordt op een zeer aangrijpende manier uitgevoerd in de Matthäus-Passion. De aria *Erbarme Dich* vertolkt de spijt en het verdriet van Petrus op een even mooie als indringende wijze. Veel mensen, gelovig of niet, worden geraakt door dit meesterwerk van Bach. De prachtige vioolklanken en de ontroerende zang roepen misschien wel herinneringen op aan een moment dat je die ander verdriet hebt aangedaan. Dat je iemand, van wie je zoveel houdt, in de steek hebt gelaten. Je hebt spijt. Je zou de klok wel terug willen draaien en het opnieuw willen doen. En dan goed natuurlijk.

Zou Petrus dat ook gedacht hebben? Dat hij, wanneer hij een tweede kans zou krijgen, Jezus niet zou verloochenen? Dat weten we natuurlijk niet. Of toch wel? Na de opstanding mag Petrus driemaal bevestigen dat hij Jezus echt liefheeft. Jezus laat zien dat Hij Petrus niet in de steek laat. Sterker nog, Hij heeft een belangrijke taak voor Petrus. Hij vertrouwt Petrus de zorg voor Zijn schapen en lammeren toe.

Jezus is niet gestorven voor mensen die hun mooie beloftes altijd nakomen. Hij heeft Zijn leven juist gegeven voor mensen die Hem in de steek hebben gelaten. Voor mensen die anderen pijn hebben gedaan. Voor mensen die de klok zouden willen terugdraaien maar weten dat dat niet kan. Voor die mensen heeft Hij aan een kruis gehangen. Het verdriet van Petrus was een keerpunt voor hem. Het oogcontact met Jezus brak zijn hart.

Ook voor jou draait de Heer zich om. Hij kijkt je aan en weet wat je op je kerfstok hebt. En toch laat Hij je niet in de steek. Nooit!

Om over na te denken

Waar denk jij aan als het gaat om het in de steek laten van anderen? Als het je helpt, luister dan eens naar de aria [Erbarme Dich](#) uit de Matthäus-Passion. Op welke manier raakt de herinnering of de muziek jou? Welke hoop geeft Jezus jou?

Gebedssuggestie

Heer, dank U voor het voorbeeld van Petrus. Dank U dat U ons nooit in de steek laat. Amen.

Petrus volgde hen op afstand...

Gaat je niets aan

“...het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat Ik kom. Maar jij moet Mij volgen.”
([Johannes 21:22](#))

‘Gij zult de geestelijke wandel van uw naaste niet begeren.’ Dat is een ‘gebod’ dat de Amerikaanse auteur Gary Thomas zijn lezers doorgeeft. Uiteraard is het prima om goede, inspirerende voorbeelden te kiezen, maar het is als met de liefde van een ouder voor zijn of haar kind: elke relatie en elke manier van omgang is anders. Hoe volg jij Jezus?

Het is goed te zien aan de schepping dat God van variatie houdt. Er zijn soorten en individuen die op elkaar lijken, verwant zijn, maar bij nadere beschouwing gaat het toch allemaal om unieke schepselen. En vanuit het Woord weten we dat mensen de beelddragers van God Zelf zijn – Jezus is dat in perfectie (*“Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”*, [Johannes 14:9](#)), maar elk mensenkind draagt ook het beeld van onze Schepper. Ieder individu is onvervangbaar, uniek en waardevol.

Tijdens het lezen van de evangeliën leren we de volgelingen van Jezus een beetje kennen. Petrus is een figuur die er duidelijk tussenuit springt. Dat zal toen zo geweest zijn (hij was niet een timide type) en dat is nog steeds zo. Je zou jaloers kunnen zijn op de mensen die spontaan, extrovert, impulsief en daadkrachtig zijn (vooral als je dat zelf helemaal niet bent...), maar al die opmerkelijke karaktertrekken hebben ook opvallende schaduwkanten. Petrus was ook eigenwijs, hardleers, voorbarig en onbesuisd.

Let op hoe je in de omgang met Jezus kunt zien hoe mensen veranderen. Petrus is daar een duidelijk voorbeeld van. Is het vandaag de dag ook nog steeds waar voor jou en voor mij? Gaan bij ons ook de scherpe kantjes van ons karakter in de omgang met onze Heer?

Zojuist had Jezus in niet mis te verstane bewoordingen een toekomstscenario voor Petrus geschetst. Petrus zou zijn leven verliezen – zoals vrijwel alle eerste leerlingen de hoogste prijs voor hun trouw aan hun Meester betaald hebben. Het lijkt wel of de ernst van deze woorden totaal niet tot Petrus doordringt. Meteen wil hij weten wat zijn vriend Johannes dan te wachten staat.

“Het is niet jouw zaak” is het glasheldere antwoord van Jezus. In onze tijd zou je misschien dit te horen krijgen: “Gaat je niets aan!”

Gebod

Heer, U hebt met elk van ons een uniek plan. Leer mij uw weg!

Petrus volgde hen op afstand...

Amazing grace na fout(h)erkenning

Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus: "Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?" ([Johannes 18:10-11](#))

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de Heer: "Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je Mij driemaal verloochenen." Hij ging naar buiten en huilde bitter. ([Lukas 22:61-62](#))

Petrus, de eerste leider van de eerste kerk. Jezus had het zelf gezegd: "En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen." ([Matteüs 16:18](#)). Drie jaar had Petrus met Jezus meegelopen, heel veel meegemaakt en geleerd. Maar tot vlak voor het eind toe had hij toch niet alles begrepen. In [Matteüs 16:21](#) lezen we dat Jezus zegt dat Hij naar Jeruzalem moest gaan, veel zou moeten lijden, gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Petrus had geroepen: *Dat niet!* Het aardse gedachtegoed zat het grotere goddelijke of hemelse in de weg. Jezus berispt hem: "Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen."

In [Johannes 18:10-11](#) hierboven zit dat aardse er nog steeds in. Ze willen zijn Meester arresteren met kwalijke bedoelingen, Petrus kan dat niet over zijn kant laten gaan, grijpt in, zwaard eruit, oor eraf.

Als Jezus hem later aankijkt (in [Lukas 22:61-62](#)) ziet Petrus wat er werkelijk gaande is met Jezus en met hemzelf. Hij die de leider, de rots van de nieuwe kerk zou moeten worden, hij huilde bitter om hoe mis hij zat.

Drie van de vier evangeliën spreken over de verloochening door Petrus. Het is blijkbaar van belang om door te vertellen. Ze schreven het op in de jaren dat Petrus toch leider van de kerk was geworden. Da's mooi. De Bijbel laat op allerlei manieren zien dat mensen falen, schijnbaar zelfs hopeloos falen en God toch ongekend herstel geeft en zelfs meer dan dat. Het doorgaan van Zijn plan met ons is niet afhankelijk van ons, maar van Hem.

Om over na te denken

In deze Veertigdagentijd en ook in de Preek door de Week-bijdragen van deze periode komen best veel gedachten langs van fouten die wij maken. We noemen Petrus, maar dat helpt niet echt als we niet ook naar ons eigen leven kijken. Wat zal voor God aangenaam zijn (in oude woorden: Hem welbehagen) en wat niet? We zullen beide kanten wel herkennen en als het goed is dingen ook erkennen. Petrus huilde bitter en had er alle reden toe. Maar God ging genadig met hem verder. Laten we ook in deze tijd van verootmoediging niet vergeten ons dáaraan vast te houden. God is goed, God is geduldig, God is genadig. Ongekend genadig. Want het wordt echt Pasen! Gods belofte wordt werkelijk vervuld.

Gebedssuggestie

Here God, dank voor uw ongekende, eindeloze genade. Dank voor de vergeving waar wij de fout ingingen. Dat ons leven toch steeds meer tot uw eer mag zijn.

Petrus volgde hen op afstand...

Belofte maakt schuld helpt en stimuleert

“Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en Hij houdt woord; Hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die Hem liefheeft en die doet wat Hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.” (Mozes in [Deuteronomium 7:9](#))

Wanneer een man de Heer belooft iets te zullen doen of onder ede de verplichting op zich neemt zich van iets te onthouden, mag hij zijn woord niet breken; aan alles wat hij met zoveel woorden zegt, moet hij zich houden. (Mozes in [Numeri 30:2-3](#))

Ooit ontmoette ik iemand die een beetje somber was vanwege een compliment... Dat vraagt om uitleg. Iemand had over hem gezegd dat hij een veelbelovende jongeman was. Ik dacht direct ‘ze zien iets moois in hem dat veel voor de toekomst belooft’, maar hij ging ervanuit dat bedoeld kon zijn dat hij van wel alles belóófde, maar dat hij er niet veel van waarmaakte.

Het lijkt me duidelijk dat beloftes er zijn om te worden nagekomen, je gaat een soort verplichting aan. Wat heb je anders aan een belofte?

1 Zou je het vreemd vinden als God een belofte doet en Hij daar niet naar zou handelen?

2 Zou je het vreemd vinden als mensen een belofte doen en daar niet naar handelen?

Zie je het verschil? Bij nummer Eén vinden we waarschijnlijk dat dat echt niet kan, maar bij nummer 2 zullen we misschien minder stellig zijn. Vanwege de praktijk. En dat is al van oudsher zo. Zie bovenstaande bijbelteksten. In de eerste over God *is* het zo. In de tweede moet de mens opgedragen/gemaand worden zo te handelen. (Zou Petrus toen hij moest huilen vanwege zijn misgaan ten opzichte van Jezus, gedacht hebben aan Numeri 30:2-3?)

Vele jaren na Mozes waarschuwt Prediker zelfs voorzichtig te zijn in het maken van beloftes: *‘Wat je belooft, moet je doen! Beter dat je niet belooft, dan dat je iets belooft en het niet inlost.’ (Prediker 5:3-4 Naardense vertaling)*

Beter geen belofte doen? Dat zou een enorme verarming van ons samenleven zijn. Wat als we onze bewogenheid met mensen gaan inhouden door geen beloftes te kunnen doen? Want een belofte kan ontzettend bemoedigen (en wat hebben we dat nodig), maar het kan ook een stimulans zijn om het ook wáár te maken. En dan wordt het nog véél bemoedigender. We zijn beperkt, maar met gebed en bewogenheid kunnen we echt veel mooie dingen doen.

Beloftes krijgen pas werkelijk waarde als ze worden ingelost. Je moet het doen. Om het in verkiezingstermen te zeggen: stemmen doe je niet met je mond maar met je voeten.

(Misschien helpt het als je beloftes die je doet op papier zet als herinnering voor jezelf)

Wij kunnen ons vasthouden aan Gods beloften, maar God niet aan de onze. En toch gaat Hij trouw en genadig door! *Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. (Hebreeën 10:23) Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. (1 Tessalonicenzen 5:24)*

Gebedssuggestie

Here God, dank dat we ons aan uw beloften mogen en kunnen vasthouden. Mogen wij in onze beloften ook herkenbaar zijn als kind van U. Amen.

zaterdag 27 maart 2021

Zondag sprak Remy Splinter in deel drie van de prekenreeks: Op weg naar Pasen.

Titel: Petrus volgde hen op afstand... Bijbellesing: [Lukas 22:54-65](#) (NBV).

Deze geschiedenis is misschien wel de climax van de hele Bijbel. En Jezus is de hoofdrolspeler, God zelf die bereid was mens te worden om Zijn belofte aan Zijn volk waar te maken. Door het drinken van de gifbeker, het gaan van de lijdensweg, het sterven aan een kruis en uiteindelijk het opstaan uit de dood.

Dan Petrus. Hij maakte een belofte aan Jezus, dat Hij Hem bij zou staan tot het bittere eind. Om vervolgens die belofte in het heetst van de strijd al snel toch te breken...

We lezen dat hij, nadat de haan kraaide, naar buiten ging, zich afzonderde en bitter huilde. Een gebroken man. Vanwege het breken van Zijn belofte.

Wie je bent ligt niet in veranderende gevoelens en verlangens, maar in de belofte die overeind blijven staan. Belofte en commitments aangaan is moeilijk. Het maakt ons kwetsbaar, we kunnen teleurgesteld worden of we komen erachter dat we zelf te zwak zijn om belofte te houden zoals Petrus.

Maar Petrus krijgt een nieuwe kans en zal tóch de leider van de kerk worden, zoals Jezus had gezegd. Dat heeft alles te maken met de belofte die Jezus WEL waarmaakte. Door de Bijbel heen zien we steeds weer dat wanneer je toegewijd bent aan God, Hij toegewijd zal blijven aan jou. We zien dat o.a. bij het verbond met Israël. Hij heeft alles in Zijn hand.

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?

‘Petrus volgde hen van een afstand...’ Waaraan denk jij bij ‘volgen op afstand’ in deze tijd? Zie je daar een gevaar in? Waarom/waarom niet?

Hoe gemakkelijk of moeilijk ben jij in het doen van belofte? Wat doet het je wanneer belofte niet (kunnen) worden nagekomen?

Kun je iets zeggen over hoe jij op Gods belofte vertrouwt? Wanneer is dat gemakkelijk, wanneer vind je dat moeilijk? Waarom?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 maart 2021 op de website.

De **dienst van morgen** 28 maart is te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl om 10:00 uur. Spreker: Wigle Tamboer. Titel: En ze leiden Hem voor... Bijbeltekst: [Lukas 22:66 - 23:25](#) (NBV)

Op dit moment is er geen mogelijkheid om fysiek een dienst in de grote zaal bij te wonen.

GELOVEN BEGINT THUIS

Ook de programma's van Meerkids en X-pact zijn alleen online mee te beleven.

NB. Meerkids is er ook voor door de week, je vindt het in de Weekinfo en via www.meerkids.nl

De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:

Onder- Midden- en Bovenbouw: Jezus komt bij Pilatus, [Lukas 23:1-7](#) en [13-25](#).

X-pact: Woord. Jeremia. De pottenbakker: God vormt je.

Tip: Praat met je kinderen na over de onderwerpen waar zij over hebben nagedacht.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Correspondentie:

Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Kerkelijk centrum:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

Kantoor:

Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres: www.meerkerk.nl

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.